

Afgiftekantoor: **9200 Dendermonde 1**
Erkenning: P206517



PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Kerkgids Evangeliekerk Dendermonde

Jaargang 48 nr. 8,
september 2019



VU: Ds. P. Smits
p.a. Lindanusstraat 2
9200 Dendermonde

*“Jullie zullen mij zoeken
en ook vinden, als jullie
mij tenminste met hart
en ziel zoeken.
Jeremia 29:13*

TER OVERDENKING

“Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is.” Handelingen 17:27

Terwijl ik dit schrijf (eigenlijk: intyp) zit een wijsvinger in het verband. (Geluk bij een ongeluk: het is de linkerhand,) Intussen heb ik geleerd h oe lang kooltjes van een barbecue heet blijven! En ik besef hoe waardevol de tastzin is voor iemand die blind is en braille leest.

In het Nieuwe Testament komt slechts enkele keren het werkwoord “tasten” voor. In de tekst hierboven gebruikt Paulus het in zijn preek op de Areopagus. Dat was een heuvel in het oude Athene, waar filosofen met elkaar discussieerden. Iedereen die iets interessants te melden had, kon er het woord krijgen. Paulus maakt daarvan graag gebruik. Hij was vooruit gereisd en wachtte in Athene tot ze zich bij hem hadden gevoegd. Tijdens zijn verblijf in de stad “” wordt zijn geest geprikkeld”. Hij raakte hevig verontwaardigd bij het zien van zoveel afgodsbeelden. Het spoort hem aan om over Jezus en de opstanding te spreken, en dat prikkelt de nieuwsgierigheid van enkele filosofen onder zijn gehoor. Zij zijn het die hem meenemen naar de Areopagus: ze willen weleens horen wat deze praatjes-maker te vertellen heeft.

En Paulus knoopt aan bij wat hij in de stad ontdekt heeft: “Ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u bent. Ook kwam ik een altaar tegen met het opschrift: “Aan de onbekende god.” Wel, d eze God wil ik u graag verkondigen.” “Want,” vervolgt hij: “het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is.” Slim pikt Paulus in bij wat sommige Griekse dichters reeds zeiden: “Want wij zijn ook van zijn geslacht.” Uit  en mens heeft God de ganse mensheid geschapen. En uit alle mensen heeft

God één uitgekozen om de mensheid rechtvaardig te oordelen: dat hij het is, blijkt hieruit dat God hem uit de dood heeft doen opstaan!”

Hoeveel mensen zoeken naar de zin van hun leven? Zou het ook voor onze tijd nog gelden, dat het Gods bedoeling is dat men hem zou zoeken en hem al tastend zou kunnen vinden! Ik geloof het van harte. En mét Paulus ben ik ervan overtuigd dat we God “tastbaar” kunnen vinden in Jezus Christus. Niet toevallig gebruikt de auteur van het boek Handelingen ditzelfde werkwoord “tasten” ook in zijn evangelie. Jezus, opgestaan uit de dood, is verschenen aan zijn leerlingen. Maar Tomas is er niet bij, en gelooft dus niet de “praatjes” van zijn vrienden. Totdat Jezus ineens voor hem staat, en hem uitnodigt: kom maar Tomas, en *voel maar met je handen*. Overtuig jezelf ervan dat ik het wérkelijk ben: Jezus, gekruisigd en opgestaan! (Lucas 24:39)

Ook Johannes gebruikt hetzelfde woord aan het begin van zijn eerste rondzendbrief: “Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, *wat onze handen hebben aangeraakt*, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is.” (1 Johannes 1:1) Het is alsof hij zijn lezers, en ons, wil uitnodigen: als je deze Jezus ontmoet hebt in je leven, wees dan óók een getuige van hem door te leven volgens het gebod van de liefde! Dat is in lijn met wat Paulus zei op de Areopagus: “God roept nú overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen.” (Handelingen 17:30)

Tot bekering komen, een nieuw leven beginnen: dat is “*tastbaar geloven*”. Dat is een nieuw bestaan waarin ons eigen ik niet langer centraal staat. De concrete ontmoeting met Jezus stempelt heel concreet ons dagdagelijks doen en laten. Enkele sleutelwoorden? Dankbaarheid. Liefde. Eenvoud. *Soli Deo Gloria*.

ds. Peter Smits

GEMEENTENIEUWS

Startzondag, 8 september



Na een (hopelijk deugddoende) vakantie gaan we weer aan de slag! Dat doen we, zoals stilletjes aan een gewoonte geworden is, op de startzondag met een gezamenlijke maaltijd na de dienst. Gesterkt zijn met geestelijk en lichamelijk voedsel

kunnen we daarna nadenken over wat er kan verbeterd worden in de gemeente en hoe we Gods nabijheid in ons midden concreter kunnen maken door onze activiteiten. Hou deze datum dus zeker vrij! Goed om weten is dat ze in Aalst de dag ervoor starten met een dienst om 16u gevolgd door een barbecue. Ook daar bent u welkom!

Kindernevendiensten

Zoals elk jaar nemen we op de startzondag ook nu weer afscheid van enkele oudere kinderen uit de kindernevendienst. Maar niet getreurd: ze worden onmiddellijk verwelkomd in de kerkdienst. Verder zal de indeling van de groepen in beide groepen van de

kindernevendiensten iets gewijzigd worden. In groep 1 zitten de kinderen tot en met 9 jaar. Hulp van de iets oudere tieners (ouder dan 12 jaar) is bij



deze groep altijd welkom. Groep 2 is dan weer bedoeld voor de kinderen van 10, 11 en 12 jaar. Op deze manier gaan we alweer een tof werkjaar tegemoet met veel toffe activiteiten waardoor we de kinderen mogen leren van Gods liefde en grootheid.

Weekend aan zee 20, 21 en 22 september

Verder in deze kerkgids kan je het programma van het weekend vinden. Vanuit het thema “Een hart voor ...” worden talrijke activiteiten voorzien, maar uiteraard is er geen enkele verplichting



om hieraan deel te nemen. Als je iets wil naar voor brengen tijdens het vrij podium, denk er dan aan om het materiaal dat je nodig hebt mee te nemen. Succes!

Trouw!



Op 5 oktober trouwen Franky Lefevre en Yeni Willems. We wensen hen een heel fijne trouwdag, veel geluk en Gods zegen in hun huwelijk!

Schoenendoosactie

Ook dit jaar doen we weer mee met de schoenendoosactie! Begin alvast met verzamelen: schoolmateriaal, toiletartikelen en speelgoed! Geef dit alles aan Katleen. Samen met enkele vrijwilligers zorgt zij ervoor dat alles netjes opgestuurd wordt! Wil je graag helpen? Zeg het gerust aan Katleen!



GEMEENTEWEEKEND AAN ZEE

In september krijgen alle deelnemers nog een uitgebreid programmablad, maar hier hebben jullie alvast een voorproefje!

Vrijdag 20 september:

- broodmaaltijd om 18u: voor laatkomers wordt een oplossing voorzien
- betrekken van kamers tot 20u: kamerindeling gebeurt vooraf, Vic verdeelt de sleutels vanaf 17u (kaarten mogen niet samen met een GSM bewaard worden en moeten zondag teruggegeven worden)
- zangmoment 20u-21u
- daarna gewoon gezellig samenzijn (met open bar)



Zaterdag 21 september:

- 8u15 ontbijt
 - Volwassenen:

10u-11u	Bijbelstudie
11u-11u15	Koffiepauze
11u15-12u15	Workshops
 - Kinderen, tieners en jongeren hebben een aangepast programma van 10u tot 12u15
- 12u30 Middagmaal
- **Na middageten: groepsfoto!**
Tot 18u is iedereen volledig vrij – rusten, ontspannen, spelen, ... genieten.
- 18u Avondeten
- 20u Vrij podium en kwis



Zondag 22 september:

- ontbijt om 8u15
- kamers moeten leeg zijn om 10u: bagage kan nog wel in zaal blijven
- eredienst om 10u30
- bar open tot 12u30
- Middageten om 12u30
- na het eten vertrekt iedereen wanneer hij wil

Enkele foto's geven je een idee van dit mooie vakantiedomein gelegen aan de Kinderlaan 47 te 8670 Oostduinkerke.





Jeugdhoeek



In de Bijbel staan veel verhalen waarin de mensen terugdenken aan de dingen die God voor hen gedaan heeft. Soms zijn dat grote, belangrijke dingen, soms hele kleine gebaren die toch even belangrijk zijn. Door elkaar daar voortdurend aan te herinneren kunnen ze nooit vergeten dat God altijd met hen was, dat ze eigenlijk nooit alleen waren en dat God hen geholpen heeft in moeilijke momenten.

Zo gedenken de Joden met Pesach dat God zijn volk uit Egypte bevrijdde en naar het beloofde land bracht. Zoals God toen met de Joden mee ging, zo gaat Hij nog steeds met ons mee.

De avond voor hij gevangengenomen werd zat Jezus voor de laatste keer met zijn vrienden aan tafel. Ze deelden de Pesachmaaltijd met elkaar om te herdenken dat God hen uit Egypte gered had, uit de slavernij.



Jezus nam het brood van de tafel, brak het en deelde het uit terwijl hij zei: 'Dit is mijn lichaam, dat gebroken wordt voor jullie. Breek dit brood en deel ervan uit om mij te gedenken.'



Daarna nam hij ook de beker met wijn, liet hem rondgaan en zei: 'Dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond dat wordt vergoten voor velen. Doe dit steeds ter mijn gedachtenis.'

Eigenlijk zei Jezus dus tegen zijn vrienden dat ze

moesten denken aan wat hij voor hen gedaan heeft. Vandaag zegt Hij dat ook tegen ons: als wij in de dienst in de kerk Heilig Avondmaal vieren, herinneren we mekaar eraan hoe groot de liefde van God is.

En nog meer: we mogen Hem als voorbeeld nemen. We mogen die liefde van God ook laten merken in ons dagelijks leven. Maar, aiaiai, dat kunnen we helemaal niet uit onszelf. Gelukkig helpt God ons daarbij! Hij komt ons tegemoet en wij mogen naar Hem toe gaan. De viering van het Heilig Avondmaal is dus ook een moment van ontmoeting met God. In het delen van het brood en de wijn voelen we dat we met God en met elkaar verbonden zijn. Hij laat ons nooit alleen.

Illustratie uit 'Mijn mooiste kinderbijbel' van John Dillow.

Het laatste avondmaal

Hebben jullie al vernomen
van het laatste avondmaal?
't Was niet zomaar eten, drinken
er zit meer in dit verhaal.

't Spreekt van Jezus en Zijn vrienden
en de allerlaatste keer
dat zij samen kunnen eten
het vertelt ons nog veel meer.

Jezus sprak daar van Zijn Vader
van een eeuwig Koninkrijk
ja Hij wist dat Hij moest sterven
maar Hij voelde zich ook rijk.

En Hij leerde aan Zijn vrienden
hoe je nederig kunt zijn
-niet belangrijker dan and'ren-
help de ander dat is fijn.

Ook al was Zijn tijd gekomen
toch brak Hij daar zelf het brood
en Hij deelde het met allen
't was of Hij Zijn lichaam bood.

En toen nam Hij ook de beker
zie de wijn maar als Zijn bloed
dat voor jou ook is gegeven
het maakt vrij en dat is goed.

Want het brood is als Zijn lichaam
dat aan 't kruis gebroken is
en de wijn daar in die beker
als Zijn bloed dat zonden wist.

Laten wij dan blijven denken
aan wat Jezus voor ons deed
deze maaltijd blijven vieren
zorg dat iedereen het weet....

uit liefde voor ons
gaf Hij Zichzelf!

(Holman Alie, <https://gedichtensite.nl>)





MATTHEÛS 6: 6-8



Graag wil ik jullie aanmoedigen om deze Bijbelverzen eens rustig te lezen. Vind het zo mooi om te mogen beseffen dat een gebed geen gesprek hoeft te zijn met moeilijke woorden. Je mag gewoon je hart laten spreken. Je kan met alles wat je bezig houdt bij God terecht. Hij luistert met veel liefde naar ons. Wij kunnen onszelf zijn bij Hem, ons anders voordoen heeft trouwens geen zin. Hij kent ons en weet alles. Wij kunnen gewoon in alle rust een moment delen met Hem.

Bidden doen wij om met God te praten, om Hem te prijzen en te danken, om tot rust te komen, om onze rugzak leeg te maken en onze tank te laten vullen met alles wat we nodig hebben om weer goed te functioneren, om Hem beter te leren kennen en meer en meer te ontdekken hoe liefdevol onze Vader is.



Vader houdt van een simpel, oprecht gebed en Hij geniet van elk moment dat wij delen met Hem. Laten wij er een gewoonte van maken om telkens als we wakker worden gewoon een nieuwe dag te starten met de simpele woorden 'Goedemorgen Heer, dank u voor deze nieuwe dag. Ik hou van U.'. Hoe zalig zal Hij dat niet vinden en hoe een fijn gevoel zal ons dat telkens weer bezorgen.



Annick Van den Broeck

WIST JE DAT ...

- ... de Heer zich door jou zal laten vinden als je Hem zoekt?
(2 Kronieken 15:2)
- ... de Heer nabij gebroken mensen is? (Psalm 34:19)
- ... de Heer redt wie zwaar getroffen? (Psalm 34:19)
- ... er overvloedige vreugde is in Gods nabijheid? (Psalm 16:11)
- ... wij in Hem blijven en Hij in ons? (1 Johannes 4:13)
- ... Hij ons niet als wezen achterliet, maar dat Hij bij ons terugkomt? (Johannes 14:18)
- ... je de Heer moet zoeken nu Hij zich laat vinden en Hem roepen terwijl Hij nabij is? (Jesaja 55:6)
- ... het goed is, heerlijk, als broeders bijeen te wonen?
(Psalm 133:1)
- ... waar twee of drie mensen in Jezus' naam samen zijn, Hij in hun midden is? (Matteüs 18:20)
- ... de liefde de band is die ons tot een volmaakte eenheid maakt? (Kolossenzen 3:14)
- ... als God ons zo heeft liefgehad, wij ook elkaar moeten liefhebben? (1 Johannes 4:11)
- ... we met elkaar verbonden zijn als we onze weg in het licht gaan zoals Hijzelf in het licht is? (1 Johannes 1:7)
- ... het bloed van Jezus, Gods Zoon, ons reinigt van alle zonde?
(1 Johannes 1:7)



COLOFON

De **Kerkgids** van de **Evangeliekerk Dendermonde** verschijnt iedere 1^{ste} zondag van de maand, met uitzondering van augustus.

Jaarabonnement €7 (over te maken op onderstaand rekeningnummer)

Kerkenraad

Predikant

ds. Peter Smits | Kerkstraat 19 | 9200 Dendermonde
pchsmits@gmail.com | 052 65 07 48 | 0470 54 19 59

Scriba

Chris Willems-De Pauw | Broekkantstraat 37 | 9200 Dendermonde
c.depauw@scarlet.be | 052 33 00 09 | 0473 32 35 00

Leden

Aloys Kabano | aloyskabano@yahoo.fr | 0478 58 06 22
Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54
Willy Kabera | willykabera_4@hotmail.com | 0484 82 93 50

Bestuursraad

Voorzitter

Alexandre Gasana | agasana@hotmail.com | 0484 10 32 40

Secretaris

Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54

Penningmeester

Victoire Hauwelaert | samelleke@hotmail.com | 0477 17 71 84

Leden

Annick Van den Broeck | vandenbroeckannick@hotmail.com |
0485 02 35 80
Chris Willems-De Pauw | c.depauw@scarlet.be | 0473 32 35 00

Rekeningnummer

BE06 0000 6932 8122 "Bestuursraad v.d. Protestantse Kerk
Dendermonde"

Internet

Website www.evangeliekerk.be

Facebook www.facebook.com/ProtestantseKerkDendermonde
www.facebook.com/vrouwenochtend

ALS WIJ HET BROOD VERDELEN

Als wij het brood verdelen
en rondgaan met de wijn
is dit voor ons het teken
vergeving zal er zijn.

Saamhorigheid en liefde
is het die ons verbindt.
Wetende dat ons Christus
als Zijn volk ons bemint.

Het brood dat is Zijn lichaam,
de wijn dat is Zijn bloed.
Waarmede wij gedenken
Zijn liefde in overvloed.

Zo met elkaar verbonden
en ook met Hem de Heer,
zijn er geen zonde en schulden
bij ons te vinden meer.

Want die heeft Hij gedragen,
geboet voor ons aan 't kruis.
Waarmee de weg geopend
weer werd naar 't Vaderhuis.

Justus van Tricht