

Afgiftekantoor: **9200 Dendermonde 1**
Erkenning: P206517



PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Kerkgids Evangeliekerk Dendermonde

Jaargang 48 nr. 9,
oktober 2019



VU: Ds. P. Smits
p.a. Lindanusstraat 2
9200 Dendermonde

*“Door zijn genade bent u
nu immers gered, dankzij
uw geloof. Maar dat dankt
u niet aan uzelf; het is een
geschenk van God ...”
Efeziërs 2:8*

TER OVERDENKING

Mozes zei tegen de HEER: 'U draagt mij wel op het volk verder te laten trekken, maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij mee zult sturen, terwijl u toch gezegd hebt: "Jou heb ik uitgekozen, jou ben ik goedgezind." Als dat werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en weet ik zeker dat u mij goedgezind bent. Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn.'

Exodus 33:12-13

Deze maand vieren de Joden het Loofhuttenfeest of Soekot (13-20 oktober). Soekot is een vreugdevol feest: men gedenkt hoe Israël 40 jaar door de woestijn rondzwierf tussen de uittocht uit Egypte en het binnengaan in het beloofde land. Gedurende 40 jaar heeft het volk de **genade** van God ervaren. En dat niet in het minst door de bemiddelende rol van Mozes en Aäron.

In de tekst hierboven horen we Mozes als bemiddelaar pleiten bij de HEER. Ook al is het in de Nieuwe Bijbelvertaling niet te horen, Mozes strooit royaal met het woord **genade**. Hij gooit het God als het ware voor de voeten... Als je de wetten van de logica er op los laat, gebruikt hij eigenlijk een cirkelredenering: "**als** ik genade in uw ogen gevonden heb, maak mij dan toch uw wegen bekend, zodat ik U ken; **opdat** ik genade vinde in uw ogen." Maar dat alles vraagt Mozes niet voor zichzelf, neen, hij vraagt het voor zijn volksgenoten: "bedenk toch dat deze natie uw volk is."

In het vervolg wordt duidelijk waar de "onderhandelingen" in resulteren: de HEER belooft dat hij **zelf** met Israël zal optrekken. Zó zal hij zijn **genade** aan zijn volk betonen. En om dat kracht bij te zetten, geeft hij Mozes een bijna tastbaar bewijs: "Ik zal in mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de naam HEER uitroepen: **ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken**, en ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn."

Gedurende 40 jaar – metafoor voor een mensenleven lang – hééft God zijn volk **genade** bewezen: Hij heeft hen beschermd, verzorgd, geholpen, verdragen... Aan het einde van die 40 jaar mocht Israël – strikt genomen: de zonen en dochters van Israël – het beloofde land bewonen. De ouders bleven, door hun gebrek aan vertrouwen op deze genadige God, achter. Evenals Mozes. Hij mocht een blik slaan op het beloofde land, maar kreeg er nooit voet aan de grond. Zijn dood was echter niet tevergeefs: hij had het volk tot aan de grenzen van het beloofde land gebracht, en de kinderen zouden het binnengaan.

Zo is Mozes een **type** geworden van Jezus: middelaar tussen God en mensen. Hij stierf opdat wij zouden leven, door te geloven, dat is: door te vertrouwen op de beloften van God. Johannes verwoordt dat zo mooi in de proloog op zijn evangelie: “de wet is door Mozes gegeven, de **genade** en de waarheid zijn met Jezus Christus gekomen...” (Johannes 1:17).

Direct volgend op het Loofhuttenfeest vieren de Joden Simchat Tora (Vreugde van de Wet). Leven in dankbaarheid tegenover de God van genade, daarvoor vinden we de juiste aanwijzingen in de wet van God. En als dit al geldt van de Tora, hoeveel te meer wordt ons dan de goede richting gewezen in het onderwijs van Jezus?! Opvallend hoezeer Jezus (en Johannes) benadrukken dat de dank aan God het best tot uiting komt in hoe we omgaan met onze medemens, met onze broeders en zusters!

Dat is niet toevallig. In de woorden ‘genade’ en ‘genadig zijn’ zit de oorspronkelijke betekenis van ‘je hulpvaardig toebuigen naar iemand anders’. Daar is dus sprake van een relatie! Je ontvangt **genade van** iemand. Je bewijst **genade aan** iemand. Willen we dat eens proberen in praktijk brengen, die Vreugde van de Wet?

Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn.

Bid dat ik genade vind, dat jij het ook voor mij kunt zijn.

ds. Peter Smits

GEMEENTENIEUWS

Terugblik op een fantastisch weekend 20, 21 en 22 sept
Onder het thema 'Hart voor ...' werd elk onderdeel een pareltje van vriendschap en ontspanning. Zowel de sing-in, de Bijbelstudie, de workshops, het kinderprogramma, het vrij podium, de kwis als de eredienst op zondag straalden dit uit. We mochten weer ervaren hoe goed het is als de Heer in ons midden is. We kunnen er alleen maar dankbaar voor zijn.



Terugblik op de uitstap kinderen en jongeren
Vrijdag 30 augustus werd een fantastische dag! De kinderen en jongeren gingen dan naar de Nieuwdonk waar het zonnetje meteen zorgde voor een ideale zwemtemperatuur waar iedereen dankbaar gebruik van maakte! Met dank aan de begeleiders die dit mogelijk maakten, maar ook aan de kinderen en jongeren die er zelf een prachtdag van maakten.

Terugblik op de startzondag, 8 september

Het nieuwe werkjaar heeft zijn start alvast niet gemist: wat een gezellige en lekkere maaltijd: heerlijk om op terug te kijken! Op de vergadering erna werd constructief nagedacht over allerlei activiteiten. Vooral de organisatie van het kerstfeest kwam uitvoerig aan bod. De aanwezigen spraken een duidelijke voorkeur om het dit jaar ietwat rustiger aan te doen en te kiezen voor een uitgebreide receptie na een feestelijke dienst. We nemen dit mee naar de kerkenraad!

Schoenendoosactie

Uiteraard kijken we niet alleen naar de activiteiten die voorbij zijn, maar gaan we opnieuw aan de slag, o.a. met de schoenendoosactie! Heb je al materiaal bijeengezocht? Goed zo! Ben je er nog niet aan begonnen? Dan wordt het de hoogste tijd om schoolmateriaal, toiletartikelen en speelgoed te verzamelen! **Wat mag er in de dozen?** Schoolspullen (schriften, pennen, kleurpotloden, gom, puntenslijper, pennenzak, kleurboek), speelgoed (popje, auto, jojo, springtouw, knikkers, knuffel), toiletartikelen (zeep, tandenborstel, tandpasta, haarspulletjes, toilettas, sieraden) en verder dingen als een tasje, slippers, een pet, een T-shirt. **Wat mag er niet in?** Snoep of ander eten, spullen met batterijen, vloeibare producten, oorlogsspeelgoed, varkensknuffel, spullen die snel uitdrogen zoals stiften, klei, lijm, enz. **Een groot verschil met de vorige jaren is dat dit jaar de ballenblaas en de shampoo bij de niet gewenste producten staan (te veel lekkages).** Vergeet ook de schoenendozen zelf niet! Heb je nog een vraag? Ga ermee naar Katleen want net zoals de vorige jaren zorgt zij er, samen met enkele andere vrijwilligers, voor dat alles netjes opgestuurd wordt! Wil je graag helpen? Zeg het haar gerust!



Jongerendag ProjOP 13 oktober



Het is weer zover: ben je tussen 18 en 25 jaar? Dan word je verwacht op 13 oktober in het Bijbelhuis in Antwerpen, Lange Dijkstraat 50. Het programma loopt van 10u tot 18u.

Het wordt een dag gevuld met samenzijn, geloven, vriendschap en aanvaarding!

Hervormingsdag 31 oktober

Samen met Aalst en Denderleeuw willen we die dag stilstaan bij de reformatie. Waarom is die hervorming er in de 16^{de} eeuw eigenlijk gekomen? En wat is daar de kern van? Het wordt allemaal duidelijk op 31 oktober om 20u in een feestelijke viering in de Opstandingskerk te Aalst. Uiteraard mag vervoer geen probleem zijn: daarvoor spreken we met elkaar af!



Voetballers!

Plan alvast 1 november in je agenda want dan gaat het jaarlijks voetbaltoernooi van ProjOP door in sporthal "Den Willecom", Terelststraat 2, Edegem (zelfde locatie als de vorige jaren). Het toernooi start om 10 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur in de namiddag.



BERICHTEN VAN UW PREDIKANT

Belijdeniscatechese

In de voorbije drie jaar mochten we telkens – met Pasen of met Pinksteren – nieuwe leden verwelkomen in onze gemeente. Ik ben God hiervoor heel dankbaar! Ook in het nieuw begonnen werkjaar wil ik graag belijdeniscatechese geven aan wie zich wil voorbereiden op het afleggen van openbare geloofsbelijdenis met Pinksteren (31 mei 2020). In principe komen we om de veertien dagen samen, van 19u tot 21u, om ons te verdiepen in de grondslagen van het christelijk geloof. Ook wie nog niet zeker weet of zij/hij belijdenis gaat doen, is van harte welkom om aan te sluiten! Hebt u hierrond vragen, contacteer me dan gerust.

Bijbelstudie

Op 25 september startte een nieuw seizoen bijbelstudie. We lazen Psalm 137 om onszelf als het ware onder te dompelen in wat een ballingschapservaring (*expérience d'exil*) genoemd wordt, en de actualiteit ervan te herkennen. Vanaf deze maand gaan we gedeelten lezen uit het profetenboek Ezechiël. Het is niet een eenvoudig boek, maar wel zeer inhoudsrijk! De eerstkomende bijbelstudie gaat door op woensdag 23 oktober, van 20u tot 22u. Iedereen hartelijk welkom!

Prekenserie Openbaring

Laatst zei iemand me dat Calvijn nooit uit het laatste bijbelboek gepreekt heeft. Ik voelde me wat onzeker worden: heb ik niet te hoog gegrepen door te beginnen aan een prekenserie over Openbaring? Intussen hebben we de eerste 10 hoofdstukken gelezen; en ik ben bemoedigd door de zeer goede opkomst tijdens deze kerkdiensten, telkens op de laatste zondag van de maand. Geef u gerust feedback aan uw dominee; en bid alstublieft voor hem, dat hij inspiratie ontvangt om Gods Woord trouw aan de tekst, helder en actueel uit te leggen!

ds. Peter Smits



Jeugdhoeek



Een kaartje voor de hemel?

Kan dit wel: een kaartje voor de hemel? Ongeveer 500 jaar dachten de mensen van wel. Ze noemden het een aflat, een soort toegangkaartje voor de hemel. Maar terwijl de arme mensen hier veel geld voor betaalden, leefde de paus, de leider van de kerk als een echte vorst!

Daartegen kwam Maarten Luther, een monnik, in opstand. Hij vroeg zich af of Jezus het zo bedoeld had. Had Jezus niet gezegd dat je je rijkdom niet in geld moest zoeken, maar dat moest delen met de mensen rondom je? Maar waarom leefde de paus dan als een koning met een hele hofhouding met bedienden? Dat klopte niet met wat Jezus gezegd had!



Maarten Luther werd pas echt boos toen hij hoorde van de verkoop van die aflaten die stiekem moesten dienen voor de bouw van een grote kerk in Rome, waar de paus woonde. Luther vond dit gewoon bedrog: "Je kunt niet in de hemel komen door een kaartje te kopen of door een goed werk te doen! Je kunt alleen in de hemel komen omdat de Here God dat zo wil. Hij geeft je die toegang!"

Toen de paus dit hoorde, begreep hij dat die kleine monnik gevaarlijk begon te worden voor zijn macht want heel wat mensen vonden dat Luther eigenlijk wel gelijk had en wilden mee helpen aan een verandering van de kerk. Eerst wilden ze het doen zonder dat er echte ruzie zou komen, maar dat lukte niet. De paus wilde niet toegeven en Luther ook niet.



Voor Luther was het zeer belangrijk dat de mensen zelf in de Bijbel zouden kunnen lezen. Daarom vertaalde hij de Bijbel in het Duits. Door de uitvinding van de boekdrukkunst kon die vertaling ook snel verspreid worden. Ook dat was gevaarlijk voor de paus want tot dan toe was de bijbel alleen in het Latijn en dus bijna uitsluitend voor de priesters.

Maarten Luther was niet de enige die de Kerk wilde veranderen. Ook Johannes Calvijn vond dat er iets moest veranderen. Allebei vonden ze dat het Woord van God, de Bijbel, het belangrijkste was. Ook het samen bidden en zingen moest volgens hen een grotere plaats krijgen in de kerkdiensten. Een persoonlijke relatie met God, waarin Gods genade tot uiting kwam, stond voor hen voorop. Steeds meer mensen gingen studeren in de Bijbel. De volgelingen van Luther en Calvijn noemen we protestanten, omdat ze protesteerden tegen de verkeerde gewoonten in de katholieke Kerk.

De paus was hier natuurlijk niet gelukkig mee en vele protestanten werden vervolgd en stierven op de brandstapel. Gelukkig is dat vandaag voorbij en proberen protestanten en katholieken steeds meer samen te werken. Maar nog steeds zijn er landen waar de mensen niet vrij mogen geloven. Het is goed dat we voor die mensen bidden.

Elk jaar wordt op 31 oktober Hervormingsdag herdacht omdat op 31 oktober 1517 Maarten Luther zijn protest op een papier op de deur van de slotkapel in Wittenberg vastgespijkerd heeft. Dit jaar gaan we dat ook in Aalst herdenken. Nieuwsgierig geworden? Kom dan gerust meevieren. Iedereen, jong en oud, is welkom!



UW GENADE IS MIJ GENOEG

Toen ik zondag 29 september bij Walter op bezoek was hadden wij het over de stilte.

Die momenten dat er niets meer gebeurt in ons geloofsleven, dat wij precies ter plaatse blijven stappen.

Dat wij geen antwoord krijgen op ons gebed.

Vaak voelen wij ons dan in de steek gelaten of onbruikbaar voor God.

Een stil moment lijkt voor ons een verloren moment. Maar daar hebben wij het mis.

Juist in die stille momenten werkt God vaak aan ons, alleen beseffen wij het dan niet altijd.



Hij heelt onze wonden, maakt ons sterk waar we zwak zijn, brengt vernieuwing in ons denken, bereidt ons voor op de verdere plannen die Hij met ons nog heeft.

Als God zegt "Mijn Genade is u genoeg" betekent het niet dat Hij ons in de steek laat.

Denk maar eens na wanneer wij het beste bereikbaar zijn voor God.

Tijdens een stil moment gaan wij vaker hulp zoeken bij God en staan we meer bij dingen stil.

Ontplooit kracht zich niet ten volle in onze zwakheid?

2 Korintiërs 12: 9

In de stilte kunnen wij God ook vinden.

Annick Van den Broeck

WIST JE DAT ...

- ... je zonder schroom mag naderen tot de troon van de Genadige, waar je telkens als je hulp nodig hebt barmhartigheid en genade vindt? (Hebreeëen 4:16)
- ... ook jij door Zijn genade gered bent? (Efeziërs 2:5)
- ... de Heer liefdevol en genadig is (Psalm 103:8)
- ... de Heer geduldig blijft en Zijn trouw groot is? (Psalm 103:8)
- ... al moet je nog een korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, u geroepen heeft om in Christus Jezus deel te krijgen aan Zijn eeuwige luister? (1 Petrus 5:10)
- ... God je sterk en krachtig zal maken, zodat je staande zult blijven en niet meer zult wankelen? (1 Petrus 5:10)
- ... Gods genade openbaar geworden is tot redding van alle mensen? (Titus 2:11)
- ... wanneer je anderen hun misstappen vergeeft, je hemelse Vader ook jou zal vergeven? (Mattheüs 6:14)
- ... de mens gelukkig is die op God wacht? (Jesaja 30:18)
- ... iedereen uit genade, die niets kost, door God wordt aangenomen als een rechtvaardige omdat Hij ons door Christus Jezus heeft verlost? (Romeinen 3:24)
- ... Hij zei: 'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid'? (2 Korintiërs 12:9)



COLOFON

De **Kerkgids** van de **Evangeliekerk Dendermonde** verschijnt iedere 1^{ste} zondag van de maand, met uitzondering van augustus.

Jaarabonnement €7 (over te maken op onderstaand rekeningnummer)

Kerkenraad

Predikant

ds. Peter Smits | Kerkstraat 19 | 9200 Dendermonde
pchsmits@gmail.com | 052 65 07 48 | 0470 54 19 59

Scriba

Chris Willems-De Pauw | Broekkantstraat 37 | 9200 Dendermonde
c.depauw@scarlet.be | 052 33 00 09 | 0473 32 35 00

Leden

Aloys Kabano | aloyskabano@yahoo.fr | 0478 58 06 22
Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54
Willy Kabera | willykabera_4@hotmail.com | 0484 82 93 50

Bestuursraad

Voorzitter

Alexandre Gasana | agasana@hotmail.com | 0484 10 32 40

Secretaris

Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54

Penningmeester

Victoire Hauwelaert | samelleke@hotmail.com | 0477 17 71 84

Leden

Annick Van den Broeck | vandenbroeckannick@hotmail.com |
0485 02 35 80
Chris Willems-De Pauw | c.depauw@scarlet.be | 0473 32 35 00

Rekeningnummer

BE06 0000 6932 8122 "Bestuursraad v.d. Protestantse Kerk
Dendermonde"

Internet

Website www.evangeliekerk.be

Facebook www.facebook.com/ProtestantseKerkDendermonde
www.facebook.com/vrouwenochtend

UW GENADE IS MIJ GENOEG

*De Wet zegt: "Doe dat!",
maar daarmee wordt het nooit
volbracht.*

*De genade zegt: "Geloof in Hem"
en reeds is alles volbracht.*

Maarten Luther (1483-1546)

