

Afgiftekantoor: **9200 Dendermonde 1**
Erkenning: P206517



Verenigde Protestantse
Kerk in België
Evangeliekerk Dendermonde



PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Kerkgids Evangeliekerk Dendermonde

Jaargang 46 nr. 9,
oktober 2017



VU: Ds. P. Smits
p.a. Lindanusstraat 2
9200 Dendermonde

*Maar hij zei: 'Gelukkiger
zijn zij die naar het Woord
van God luisteren en ernaar
leven.'* *Lucas 11:28*

TER OVERDENKING

“... dat verkondigen wij: het Woord dat leven is.” (1 Johannes 1:1)

De zomermaanden - met ‘Dendermonde viert’, *Walking Dender*, terrasjesavonden en Katuit liggen alweer achter ons. Met het evenement ‘Boulevard 2017’ werd intussen een nieuw cultureel seizoen ingeluid. En het oktobernummer van het Stadsmagazine maakt ons gereed om te beginnen aftellen naar... 24 mei 2020. We richten ons op de volgende Ros Beiaardommegang!

‘Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort,’ zingen we met (de berijming van) Psalm 84. Het gaat dan om pelgrims, mensen die ‘onbevangen op weg gaan’ (vers 12). En dat zijn we uiteindelijk allemaal: mensen onderweg. Soms bekruipt me echter de bange idee dat voor heel veel mensen eerder geldt: van evenement tot evenement gaan zij steeds voort... Kan het zijn dat we massaal vergeten zijn wat ons reisdoel is, naar welke bestemming we op weg zijn in ons leven, waar we echt thuis horen?

De schrijver van de eerste brief van Johannes (hoewel de naam ontbreekt, wordt de brief traditioneel op naam van de evangelist Johannes gezet) heeft wél duidelijk voor ogen waarvoor wij leven: in gemeenschap met God en met elkaar. ‘Eeuwig leven’ noemt hij dat (1 Johannes 1:2). We moeten dat kwalitatief verstaan: het is een leven dat zijn waarde behoudt, nu én voor altijd. ‘Verbonden met elkaar en verbonden met de Vader en zijn Zoon Jezus Christus’: dat is de kern van het hier bedoelde leven. Of om het met één woord te zeggen: ‘Liefde’!

‘Het Woord dat leven is.’ Zo omschrijft de auteur de inhoud van wat hij verkondigd heeft. Bij ‘het Woord’ (in het Grieks: ‘Logos’) denkt hij dan niet aan de Bijbel als het Woord van God. Hij denkt hierbij aan Jezus Christus, het mensgeworden Woord van God.

λόγος

God heeft gesproken in zijn omgang met Israël – het volk dat afstamt van Abraham, met wie hij een verbond sloot. De geschiedenis van dit volk toont wie God is: barmhartig en genadig, geduldig, trouw, liefdevol, bereid tot vergeven. God heeft gesproken door de profeten, die dit volk telkens moesten oproepen tot terugkeer naar de Ene, de God die hun bevrijder is. Maar allerméést heeft God gesproken door Jezus van Nazaret. In zijn leven, zijn dood en zijn opstanding is het duidelijk geworden - voor wie ogen heeft om te zien en oren om te horen: *hij* is sprékend zijn Vader! Van *hem* - Jezus - spraken daarom de apostelen, en ook vandaag nog klinkt het getuigenis aangaande hem die het leven is. 'Ik ben de Opstanding en *het Leven*,' zei hij. En: 'Ik ben de Weg, de Waarheid en *het Leven*.' Voor wie ogen heeft om te zien en oren om te horen, mag het ook in onze tijd aan het licht komen waar *zijn* woord klinkt: een lied van hoop, vergeving, verzoening, verzet tegen onrecht, omzien naar en opkomen voor wie onderop ligt of weggezet wordt...

Aan het eind van deze maand herdenken we 500 jaar Reformatie (31 oktober is de precieze datum, op de 28ste is er een dankdienst in de Brusselse kathedraal). We moeten dit niet zelfvoldaan vieren; eerder is het dankbaarheid die de toon zet... en het *gebed* dat we 'het Woord dat leven is' ook vandaag nog verstaan én laten klinken! Opdat velen thuiskomen...

ds. Peter Smits

GEMEENTENIEUWS

Weekend aan zee 22, 23 en 24 september

Dankzij de vele helpende handjes was dit weer een zeer geslaagd weekend! Aan iedereen een "dikke merci". En nu op naar volgend jaar!



Schoenendoosactie

Heb je al materiaal bijeengezocht? Goed zo! Ben je er nog niet aan begonnen? Dan wordt het de hoogste tijd om schoolmateriaal, toiletartikelen en speelgoed te verzamelen want ook nu doen we weer mee met de schoenendoosactie! Dit jaar gaan de schoenendozen naar landen in West Afrika, Oost Europa, het Midden Oosten en de kinderen van vluchtelingen in Europa.



Wat mag er in de dozen? Schoolspullen (schriften, pennen, kleurpotloden, gom, puntenslijper, pennenzak, kleurboek), speelgoed (popje, auto, jojo, springtouw, knikkers, bellenblaas, knuffel), toiletartikelen (zeep, tandenborstel, tandpasta, haarspulletjes, toilettas, sieraden, shampoo) en verder dingen als een tasje, slippers, een pet, een T-shirt. **Wat mag er niet in?** Snoep of ander eten, spullen met batterijen, vloeibare producten (met uitzondering van shampoo en bellenblaas), oorlogsspeelgoed, varkensknuffel, spullen die snel uitdrogen zoals stiften, klei, lijm, enz. Vergeet ook de schoenendozen zelf niet! Heb je nog een vraag? Ga ermee naar Katleen want net zoals de vorige jaren zorgt zij er, samen met enkele andere vrijwilligers, voor dat alles netjes opgestuurd wordt! Wil je graag helpen? Zeg het haar gerust!

Bijbelexpo

Iedereen is van harte welkom op de openingsavond van de expo op vrijdag 6 oktober om 20u. Verder is de tentoonstelling elke dag te bezoeken van zaterdag 7 oktober tot en met zondag 21 oktober van 9u tot 12u en van 14u tot 17u in de bovenzaal van onze kerk. Op woensdag en zaterdag is de expo open tot 20u en op zondag van 14u tot 20u. Aangezien er ook van de scholen veel belangstelling verwacht wordt zijn extra vrijwilligers

zeer
welkom!



Nicole Dushime start bij ProjOP

Op 29 oktober wordt Nicole bevestigd als jeugdwerk-
ondersteuner bij ProjOP. De feestelijke dienst (tevens ProjOP-
startdienst) begint om 15u en zal gevolgd worden door een
receptie waarop iedereen welkom is. Let wel op:

die zondag is er in de
voormiddag geen
kerkdienst!



Voetballers opgelet!

Plan alvast 1 november in je agenda want dan gaat het jaarlijks voetbaltornooi van ProjOP door in sporthal "Den Willecom", Terelststraat 2, Edegem (zelfde locatie als vorig jaar). Het toernooi start om 9 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur in de namiddag. Er is een apart tornooi voor -16 en 16+. Wil je mee komen shotten? Zeg het aan Nicole!

BELIJDENISCATECHESE

In november gaat opnieuw de belijdeniscatechese van start. Graag nodig ik je uit om hieraan deel te nemen!

Wat houdt dat in? Een serie van twaalf groeps gesprekken - op maandagavond om de veertien dagen - om met elkaar te (her)ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. We gaan veel lezen in de Bijbel en er is ook veel ruimte om uw eigen vragen aan bod te laten komen.

Waarom wordt hiervoor zo'n moeilijk woord gebruikt?

Met het woord 'belijdeniscatechese' verwijzen we naar de traditie van de kerk. In de vroege kerk gold het catechumenaat als een intensieve voorbereiding van volwassenen die wensten gedoopt te worden. Binnen het protestantisme is 'belijdenis doen' het persoonlijk beamen van de doop die reeds als kind ontvangen werd. Door het geven van een ja-woord, eventueel aangevuld met een persoonlijke getuigenis, word je zo een 'mondige' gelovige en een belijdend lidmaat van de plaatselijke geloofsgemeenschap.

Laat je overigens niet afschrikken door een ouderwets woord: de gesprekken zijn afgestemd op mensen van de 21ste eeuw!

Voor wie is het bedoeld? Voor alle geïnteresseerde jongeren en volwassenen (er is geen maximumleeftijd). Ook als je helemaal niet van plan bent om belijdenis te gaan doen - of op dit moment nog niet zeker weet of je dat binnenkort al zou willen doen -, ben je van harte welkom om mee te doen. De twaalf gesprekken vormen een mooie manier om je (opnieuw) te verdiepen in het christelijk geloof.

Heb je nog vragen of wil je eerst meer informatie? Maak gerust een afspraak met me voor een persoonlijk gesprek!

ds. Peter Smits, 0470 54 19 59

Kom reis & ontdek

het meest
invloedrijke
boek
allertijden ...

Ga mee op *avontuur*
doorheen de geschiedenis
van de *schrijfkunst*
en ontdek de wonderlijke
wereld van de *Bijbel*.



Bijbel Expo

een multimedia avontuur
www.bijbel-expo.be



Multimediale expositie over de geschiedenis en achtergrond van de Bijbel

zaterdag 07 okt. t/m zondag 22 okt. 2017

Inkom: 2 euro

EVANGELIEKERK
Lindanusstraat 2, Dendermonde

Voor reservatie (groepen) en info:
Ds. Smits, tel.: 0470/54 19 59;

Elke dag van 9u tot
12u en 14u tot 17u
Woensdag en zater-
dag tot 20u zondag
van 14u tot 20u



Jeugdhoeek



Even voorstellen: Nicole, nieuwe jeugdwerkondersteuner ProJOP

Ja, jullie lezen het goed: het gaat wel degelijk over “onze” Nicole. Jullie kennen haar natuurlijk al lang vanuit de kindernevendienst, als leiding bij de tieneravond, als vriendin of gewoon als een toffe dame die altijd (maar dan ook echt altijd!) klaar staat om te helpen waar ze kan. En nu gaat zij aan de slag bij ProJOP, het overlegplatform dat instaat voor het jeugdwerk van de VPKB, de Verenigde Protestantse Kerk België.

Dag Nicole, Eerst en vooral van harte gefeliciteerd met je nieuwe job! Stel jezelf eens even voor:

“Ik ben Amy Nicole Dushime. De meeste mensen noemen mij Nicole. Ik ben 22 jaar en ik woon in Dendermonde. Ik heb twee broers en een zus. Ik ben van Rwandese origine, geboren in Congo tijdens de genocide. Maar ik ben Rwandees J! Ik speel piano en gitaar, ik zing, teken, schilder, bak, ik lees graag – vooral poëzie. Ik doe kindernevendienst in de kerk en tijdens de gebedsavonden, de pre-tieners en de jeugdavond heb ik ook nog gedaan. Tja, mijn leven is eigenlijk gewoon kunst en kinderen. En series kijken, met vrienden afspreken. Ja, veel doe ik niet in mijn leven hoor.”

Omschrijf jezelf in 3 woorden.

Creatief, sociaal, geduldig.

Gek kan er ook bij, maar ik wil een goede indruk maken J

Waarom ben je protestants?

Ik ben protestants opgevoed, maar als jonge volwassene heb ik zelf die keuze gemaakt. Ik moet ruim kunnen denken. Als kind werd ik depressief van alle hokjes waarin mensen alles willen stoppen. Het mooie aan het protestantisme vind ik dat ik daar ruimte voor ervaar. De keuze maken om geloven deel te laten zijn van mijn leven was simpel, die keuze elke dag maken is moeilijker. Maar ik voel me er als mens rijker door.

Wat is je favoriete Bijbelvers en waarom?

(Enthousiast) Oh! Zo veel! Het verhaal over het verloren schaap, want in elke situatie herken ik me daar wel in. Maar het wisselt per periode in mijn leven. Het afgelopen jaar: Wees stil en weet dat ik God ben. Ik heb zelfs overwogen het te laten tatoeëren. Stil zijn in Gods aanwezigheid, het is zo belangrijk, en we doen het vaak te weinig.

Wat hoop je vooral te kunnen doen in ProJOP?

Meer kinderen en jongeren bereiken. Nieuwe gezichten zijn belangrijk. En verder ben ik gefascineerd door talenten. Ik zou het heel fijn vinden om kinderen en jongeren hun talent in de kerk te laten gebruiken. Zo kunnen ze zelf hun talent ontdekken, ze groeien daardoor, hebben een uitlaatklep, voelen zich thuis en de kerk heeft er ook iets aan.

Wat kunnen protestantse jongeren bijdragen aan de wereld van vandaag?

Een nieuwe visie op de wereld, maar ook op het protestantisme. Het draait niet om de regels, maar om de liefde. Die kunnen laten zien en mensen dat laten ervaren. Geloven heeft mij rustiger gemaakt, geduldiger. Mensen zien wel aan je dat er iets anders is. Ze kunnen daar niet altijd het woord God bij plaatsen, maar als ze Gods liefde door jou kunnen voelen of zien, dan is het goed.



Natuurlijk zijn we als gemeente enorm trots en voelen we ons rijk gezegend met zo'n enthousiaste werker als Nicole. We willen dit moment dan ook zeker niet onopgemerkt laten voorbij gaan en nodigen jullie uit voor de feestelijke dienst op 29 oktober om 15u in de Evangeliekerk.

SOLO CHRISTO

CHRISTUS

middelaar tussen God en mens: zijn kruisdood brengt ons vrede

SOLA GRATIA

GENADE

krijgen wat je niet verdiend hebt: vergeving en vernieuwing

SOLA SCRIPTURA

SCHRIFT

in de Bijbel zijn ons de beloften van God gegeven

SOLA FIDE

GELOOF

'ja zeggen', 'je toevertrouwen aan', 'vertrouwen op'

Wist je dat

- ... protestantisme 500 jaar geleden een start kende, in 1517?
- ... dit herdacht wordt met een viering op 28 oktober om 16u in de St-Michiels en St-Goedelekathedraal in Brussel?
- ... ook in Dendermonde de eerste sporen van het protestantisme dateren uit de 16^e eeuw?
- ... Luther op 31 oktober 1517 95 stellingen naar voor bracht die het begin vormden van het protestantisme?
- ... daarom elk jaar op 31 oktober Hervormingsdag gevierd wordt?
- ... Luther zich verzette tegen de handel in aflaten (documenten die de mensen tegen betaling gedeeltelijke of volledige kwijtschelding van zonden beloofden)?
- ... in de Bijbel staat dat iemands zonden vergeven worden wanneer die persoon dat oprecht belijdt tegenover God (sola gratia)?
- ... in het protestantisme alle gezag berust bij de Bijbel (sola scriptura)?
- ... de reformatie vindt dat een zondaar slechts door het geloof rechtvaardig is voor God (sola fide)?
- ... de verlossing alleen door Christus gerealiseerd wordt (solo Christo)?
- ... "Soli Deo gloria" (Alleen aan God de eer") als vijfde sola toegevoegd wordt aan de vier die de basis vormen van de reformatorische beweging?

COLOFON

De **Kerkgids** van de **Evangeliekerk Dendermonde** verschijnt iedere 1^{ste} zondag van de maand, met uitzondering van augustus.

Jaarabbonnement €7 (over te maken op onderstaand rekeningnummer)

Kerkenraad

Predikant

ds. Peter Smits | Kerkstraat 19 | 9200 Dendermonde
pchsmits@gmail.com | 052 65 07 48 | 0470 54 19 59

Scriba

Chris Willems-De Pauw | Broekkantstraat 37 | 9200 Dendermonde
c.depauw@scarlet.be | 052 33 00 09 | 0473 32 35 00

Leden

Aloys Kabano | aloyskabano@yahoo.fr | 0478 58 06 22
Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54
Willy Kabera | willykabera_4@hotmail.com | 0484 82 93 50

Bestuursraad

Voorzitter

Alexandre Gasana | agasana@hotmail.com | 0484 10 32 40

Secretaris

Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54

Penningmeester

Victoire Hauwelaert | samelleke@hotmail.com | 0477 17 71 84

Leden

Annick Van den Broeck | vandenbroeckannick@hotmail.com |
0485 02 35 80
Chris Willems-De Pauw | c.depauw@scarlet.be | 0473 32 35 00

Rekeningnummer

BE06 0000 6932 8122 "Bestuursraad v.d. Protestantse Kerk
Dendermonde"

Internet

Website www.evangeliekerk.be

Facebook www.facebook.com/ProtestantseKerkDendermonde
www.facebook.com/vrouwenochtend

Spreek, o Heer, door uw heilig woord

~ Opwekking 689 ~

Spreek, o Heer, door uw heilig woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaai uw woord, plant het diep in ons,
en verander ons naar uw evenbeeld,
zodat Christus' licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons,
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
echte need'righeid en gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu,
in het heilig vuur van uw zuiverheid.
In geloof zien wij dan uw majesteit,
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Woord van hoop, dat ons leven deed,
overwinning geeft over ongeloof.

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
laat de diepten zien van uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.

Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk,
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.

Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.