

Afgiftekantoor: **9200 Dendermonde 1**
Erkenning: P206517



Verenigde Protestantse
Kerk in België
Evangeliekerk Dendermonde



PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Kerkgids Evangeliekerk Dendermonde

Jaargang 48 nr. 10,
november 2019



VU: Ds. P. Smits
p.a. Lindanusstraat 2
9200 Dendermonde

*“Toen ik door zorgen
werd overstelpt,
was uw troost de vreugde
van mijn ziel.”
Psalm 94:19*

TER OVERDENKING

*“Treurenden bied ik troostrijke woorden:
Vrede, vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij
– zegt de HEER –, ik zal genezing brengen.”*

Jesaja 57:18c-19

Troost... daar hebben mensen behoefte aan! Deze maand begint met Allerheiligen en Allerzielen. En hoewel deze dagen niet op de ‘protestantse’ kalender voorkomen, staan toch velen extra stil bij het gemis van de geliefden die hun ontvallen zijn.

Troost... dat is iets anders dan goedkope woorden als ‘Kop op!’ of ‘Je moet nu eenmaal verder leven’. Troost begint met de erkenning dat verdriet zijn plek mag hebben, dat treuren niet slecht is. Troost begint met erbarmen, met ontferming. Troost begint met: bij en naast de treurende zijn.

In Jesaja 57,18 is het God zelf die troostrijke woorden biedt. Letterlijk staat er: ik schep de vrucht van de lippen. M.a.w. gebeden, liederen, belijdenissen, woorden van dankzegging en lof ontstaan als een vrucht doordat de HEER op machtige wijze verlossing tot stand brengt. Tenminste, dat is de context waarin Jesaja dit profetisch woord spreekt.

In 586 v. Chr. viel Jeruzalem. De stad en de tempel werden verwoest, de inwoners naar Babel gedeporteerd. Aan het volksbestaan van Juda was een einde gekomen. Wie dat goed en diep tot zich laat doordringen, kan niet zomaar verder leven. Neen, die is – volgens vers 15 – als een verslagene (letterlijk: een geknakte), als een onaanzienlijke (letterlijk: een nederige van geest). Zo’n mens heeft geleerd zich neer te buigen voor God.

Maar wat een wonder: God die in hoogheid en heiligheid woont, wil nu juist zélf zich neerbuigen naar zulke terneergeslagen treurenden: ***bij hen wil ik wonen om hen te doen herleven!***

Het is alsof we hier een echo horen van de machtige woorden die de HEER tot Mozes sprak bij het brandend braambos (Exodus 3,7-8a): “Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden. Daarom **ben ik afgedaald** om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van melk en honing...”

Ik ben afgedaald... tot in de diepte van Egypte (rijk van de dood), tot in de Babylonische ballingschap (ellende). Ik ben afgedaald in de allerdiepste duisternis van het menselijk bestaan. Als christelijke gemeente horen we hier reeds een voorzegging van de komst van de messias: **Immanuël, God met ons.**

In hém, Jezus Christus, scheidt God troost. Jezus biedt geen goedkope woorden, hij biedt zijn eigen leven aan! Werkelijk tot in de dood wil hij naast de mensen staan. Ja, hij komt naast ons staan in ons verdriet (en woede) over zoveel onrecht dat er heerst, in ons verdriet over eigen tekortschieten en doel missen, verdriet over de macht van het kwaad, over verwijdering en vervreemding, over ziekte en dood...

‘Vrede, vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij – zegt de HEER –, ik zal genezing brengen.’ Mogen wijzelf en iedereen – dicht rond ons of ver weg (familie of vreemden) – ervaren dat Jezus vrede **is**. Vrede, vrede... het doet denken aan het “Troost, troost” uit Jesaja 40. Jezus zegt (Matteüs 5,4): “Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden.” En Johannes voegt er aan toe (Openbaring 14,13a): Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven.”’ En de Geest beaamt: ‘Zij mogen uitrusten van hun spanningen, want hun daden vergezellen hen.’

ds. Peter Smits

GEMEENTENIEUWS

Schoenendoosactie

Laatste dagen! Tot 17 november heb je nog de tijd om schoolmateriaal, toiletartikelen en speelgoed te verzamelen voor de schoenendoosactie! Heb je nog een vraag? Ga ermee naar Katleen want net zoals de vorige jaren zorgt zij er, samen met enkele andere vrijwilligers, voor dat alles netjes opgestuurd wordt!



Vier vrede

Op maandag 11 november herdenken we het einde van W.O. I. Net zoals de voorbije jaren, wordt één grote herdenking georganiseerd: Vier Vrede. Om 10.30 u. start in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, een viering met bijdragen van verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen. De leerlingen van de SAMWD fleuren deze viering op met zang en dans.

Vooraan in de kerk staat een reuzegrote klapproos als symbool voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, ontworpen door de leerlingen van de KASK. Om 11 u. start de optocht naar de vredesboom in de Franz Courtenstraat onder muzikale begeleiding van de Koninklijke Muziekkapel van de Brandweer Dendermonde. Daar zullen vredeswensen voorgelezen worden. Daarna loopt het traject langs de Bogaerdbrug, Werf, Koningin Astridlaan, Vlasmarkt, Brusselsestraat naar het Heldenplein. Aan het oorlogsmonument worden bloemen neergelegd. De afsluiting gebeurt in het Stadhuis waar de Ros Beiaardzaal door de leerlingen van de KASK aangekleed werd in het thema vrede. Iedereen is uitgenodigd voor deze solidaire vredesvoormiddag. Maak er samen met je familie en vrienden een vredevol moment van!

19 november 2019
MISSIE IN DE MARGE



Op zoek naar een plaats voor kwetsbaarheid en marginaliteit in een theologisch model van missie.

SPREKERS
dr. Eleonora Hof
dr. Bert Dicou

MODERATOR
ds. Ina Koeman

Door middel van twee lezingen en reflectie gaan we samen op zoek naar een theologisch model waarin kwetsbaarheid en marginaliteit een plaats krijgen.

ZANDPOORTKERK
Zandpoortvest 27,
2800 Mechelen
9u30 - 15u30

Foto: 'schrootkruis' van Waldemar Kuhn in de Hellig-Geist-Kirche van Emmerich (D)

Inschrijven via :
voorming@vskb.be
voorming.protestant.link



Kerstfeest voor de vrouwen

Al is het misschien nog een beetje vroeg, toch willen we alle vrouwen alvast uitnodigen voor het vrouwenkerstfeest op 19 december zodat jullie deze datum kunnen vrij houden.

De organisatie verloopt op dezelfde manier als vorige jaren: iedereen brengt wat mee voor te eten. Voor drinken wordt gezorgd. Vanaf 19.00 uur is de deur open! Ook willen we mekaar opnieuw verrassen met een klein cadeautje (ter waarde van ongeveer 3 euro). Ken je nog vrouwen die graag zouden komen? Breng ze gewoon mee, het loont de moeite!



Kersttoneel kinderen en jongeren



Speel je graag mee in het kersttoneel? Meld je zo vlug mogelijk bij Annick; zij schreef al een leuk stuk met een mooie kerstboodschap! Maar voor een goede organisatie van de repetities is het wel noodzakelijk om te weten wie de acteurs zullen zijn. Dus: aarzel niet langer en volg je acteurkriebels!



Protestant and Evangelic Airport Chaplaincy

Mijn tempel zal heten 'Huis van gebed voor alle volken'

Jes. 56: 7

Vanaf juni 2018 ben ik halftijds aangesteld als luchthavenaalmoezenier. Het gebruikelijke werk van de luchthavenchaplain bestaat uit de supervisie in de kapellen, de aanwezigheid in de luchthaven, 'walking the terminal' zoals dat heet en de contacten met passagiers, collega's en verantwoordelijken van Brussels Airport Company.

Afgelopen jaar ontvingen we een groep vluchtelingen uit Syrië die via het project Humanitaire Corridors, ondersteund door de VPKB, onderdak vonden in ons land.

Er was de herdenking van 22.03, de dag van de aanslag in de luchthaven.

Ik nam dit jaar de tijd voor de uitbreiding van de opdracht door contacten te zoeken met personeel en airlines op de luchthaven, het uitwerken van het idee om een multifaith- of meditatieruimte uit te bouwen binnen het plan 2040 waaraan de luchthaven nu werkt, en interne en externe communicatie van gebedsdiensten.

Niet alles is verlopen zoals verwacht. In de toekomst hoop ik hiermee verder te gaan. In een sterk gesecculariseerde samenleving is het gepaste geduld noodzakelijk om dit uit te bouwen.

De aandacht die het klimaat en de vervuilende luchthavensector afgelopen jaar krijgen in de publieke ruimte en de media zijn niet te onderschatten.

Verder noem ik ook kort de vakbondsacties van Skeyes en de bagageafhandelaars die de luchthaven en haar passagiers wat moeilijkheden hebben bezorgd.

De luchthaven breidt uit, onvermijdelijk, het aantal vluchten en passagiers stijgt jaarlijks.

Dit biedt perspectieven voor de uitwerking van onze dienst. De aanwezigheid van de chaplains wordt geapprecieerd, maar is niet vanzelfsprekend in een bedrijf gericht op profit. We worden vermeld in de nieuwe digitale infopunten.

De projecten die ik opzette wil ik graag verder uitwerken de komende jaren. Ik had contact met de luchthavens in Charleroi (Brussels South) en Antwerpen. Om te onderzoeken hoe ik het luchthavenpastoraat verder kan uitwerken bezocht ik collega's in Amsterdam (april 2019), Parijs en Zürich (Parijs mei 2019). Ik hoop, ook op vraag van de luchthavenpastor in Schiphol, een regionaal netwerk binnen Europa op te zetten en uit te werken. De bouwstenen werden reeds gelegd binnen IACAC, wat kan uitmonden in een conferentie te Brussel in de winter van 2020.

Het volgende jaar hoop ik de contacten met BAC en Brussels Airlines verder te verdiepen. Ook verzorgde ik dit jaar een kort college tijdens de cursus Kerk en Leven op de Faculteit over het belang van chaplaincy als aanwezigheid in een seculiere samenleving.

Ik nam contact met V-Europe, de organisatie voor slachtoffers 22.03. De commissie kwam dit jaar op 7 mei 2019 samen.

Ds. Willy Willems nam in september 2019 afscheid als vrijwilliger na 53 jaar. Dit hebben we op meer dan gepaste wijze gevierd op 22 september. Met dank aan vrijwilligerster Helfride Willems en de commissie Luchthavenpastoraat die het werk ondersteunt en begeleidt.

Ds. Edwin Delen, Luchthavenaalmoezenier.

Giften en bijdragen steeds welkom op:

BE09 068904091557

Contact: FB: Brussels Airport Chaplaincy

ds. Edwin Delen, Protestant Airport Chaplaincy

Brussels Airport T + 32 2 753 68 77

edwin.delen@brusselsairport.be

T + 499 360 338 edwin.delen@telenet.be



Jeugdhoeek



Jona en de walvis

Jona was met zijn dagelijks werk bezig, toen God tot hem sprak. "Jona," zei Hij. "Ik wil dat je naar Nineve gaat. De mensen daar zijn slecht. Vertel ze dat hun stad, en alles wat daarin is, binnen veertig dagen verwoest zal worden."

"Oeioei, waarom moet ik dat doen? Kan u niet beter iemand anders kiezen? Waarom zou ik over God gaan prediken tegen mensen die ik niet eens ken, die ver weg wonen?" antwoordde Jona ontsteld.

Hij besloot niet te gaan. Maar hij was bang dat God boos op hem zou zijn en probeerde te ontsnappen door aan boord te gaan van een schip dat naar Tarsis ging, precies naar de andere kant. Het schip vertrok en Jona viel in slaap. Plotseling stak er een hevige storm op en de kapitein schudde Jona wakker. "Kom," zei hij. "Het zou kunnen dat uw God boos is op ons."



Jona bad, maar de storm werd erger. "Luister eens," zei hij tegen de zeelui. "Ik weet dat het mijn fout is. U kunt me het beste overboord gooien." Toen ze dat deden ging de storm direct liggen.



Eerst dreef Jona op de golven, maar dat duurde niet lang. Er kwam een grote vis, zoiets als een walvis, en die slikte hem in. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis. In zijn wanhoop bad Jona daar tot God. Hij schreeuwde om hulp.

Toen spuwde de vis hem uit op het strand. Weer beval God hem naar Nineve te gaan en deze keer luisterde Jona meteen.



Hij kwam bij de grote stad aan en liep door de straten te roepen: "Nog veertig dagen en dan zal Nineve verwoest worden!"

De mensen die hem hoorden, werden bang. Ze brachten Jona bij de koning. De koning dacht diep na en beval toen dat iedereen in de stad moest bidden om vergeving voor zijn zonden en een nieuw leven beginnen. God was blij met hun gebeden en spaarde Nineve.

Maar Jona was boos op God. "Nu zal iedereen mij uitlachen omdat de stad niet verwoest wordt. Ik wist al die tijd al dat u al die mensen niet zou doden," mopperde hij.



Hij ging weg naar de woestijn en ging daar zitten. De zon werd heet en onplezierig, daarom liet God een boom boven hem groeien, zodat die hem schaduw kon geven. De volgende dag ging de boom dood, hij verdorde. De zon stak Jona en hij begon zich heel ziek te voelen. "Wat erg van die boom. Hij heeft maar zo kort geleefd!" zei Jona tot zichzelf. "Ik wou dat ik ook dood was."

Toen zei God vriendelijk tegen hem: "Als jij het nu al erg vindt van die boom, die je nog niet eens zelf hebt geplant of water gegeven, wat zou Ik dan wel niet moeten voelen als ik Nineve had verwoest? Mijn liefde is groter dan de jouwe. Ik vergeef degenen die spijt hebben en ik breng troost aan alle mensen."

VERHEUG U IN DE HERE

Verheug u in de Here; dan zal Hij erop toezien dat u alles krijgt wat u nodig hebt en waarnaar u verlangt. Vertel alles wat u bezighoudt aan de Here en vertrouw Hem. Hij zal in alles voor u zorgen. Hij zal u openlijk recht verschaffen en uw oprechtheid aan het licht brengen. Word stil voor de Here en verwacht alles van Hem.
(Psalm 37: 4-6)



Mooi om te lezen maar wat staat hier nu eigenlijk?
Verheug u in de Here: het allereerste staat er dat we blij mogen zijn omdat God er is, blij omdat Hij voor ons zorgt. Daarna gaat het verder met het woord 'dan': 'DAN' zal Hij erop toezien dat u Het woordje DAN is zeer interessant. Ons verheugen in de Here VOOR wij gekregen hebben wat wij nodig hebben en graag willen. Natuurlijk zijn wij blij omdat God er is, maar hoe vaak komen onze verlangens niet voor het verheugen in de Here? Hoe vaak zijn wij al niet teleurgesteld omdat onze wensen niet worden vervuld. Deze teleurstellingen zorgen ervoor dat wij ons niet kunnen verheugen in de Here en maken ons droevig. En dat terwijl blijdschap en dankbaarheid ons een beter gevoel geeft en ons telkens weer het besef brengt dat God er is. God zegt ook: 'vertel mij alles wat je bezig houdt, vertrouw mij' en dat Hij voor ons zal zorgen. Hem alles vertellen, dat lijkt mij niet moeilijk, Hij weet toch alles. Hem vertrouwen en alle hulp van Hem verwachten dat is niet altijd zo gemakkelijk. Zeker niet tijdens momenten waar alles lijkt fout te lopen. Wat wel mooi is, is dat wij een licht kunnen zijn voor de anderen als wij zelfs in die moeilijke periodes ons blijven verheugen in God, Hem blijven vertrouwen en alle hulp van Hem blijven verwachten.

Laten wij stil worden, God ontmoeten in ons gebed en er elke dag weer bij stil staan, dat God zijn kinderen nooit los laat en dat Hij ons alles zal geven wat wij nodig hebben.

Annick Van den Broeck

WIST JE DAT ...

- ... Jezus zelf gezegd heeft dat Hij ons niet als wezen achterliet, maar dat Hij bij ons terugkomt? (Johannes 14:18)
- ... als we door zorgen overstelpt worden, Gods troost de vreugde van onze ziel is? (Psalm 94:19)
- ... als we in onze nood tot God roepen Hij ons antwoordt en ruimte geeft? (Psalm 118:5)
- ... God alle tranen uit onze ogen zal wissen? (Openbaring 7:17)
- ... God ons sterk en krachtig zal maken zodat we staande zullen blijven en niet meer zullen wankelen? (1 Petrus 5:10)
- ... al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de Heer hem steeds weer zal bevrijden? (Psalm 34:20)
- ... we niet bang moeten zijn voor de mensen en ons door niets in verwarring moeten laten brengen? (1 Petrus 3:14)
- ... we elkaars lasten mogen dragen en daardoor de wet van Christus naleven? (Galaten 6:2)
- ... zoals wij volop delen in het lijden van Christus, wij ook volop delen in de troost die God ons door Christus geeft? (2 Korintiërs 1:5)
- ... God voor ons een veilige schuilplaats is, een betrouwbare hulp in de nood? (Psalm 46:2)
- ... de Heer Jezus ons zelf uitnodigt: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven”? (Mattheüs 11:28)



COLOFON

De **Kerkgids** van de **Evangeliekerk Dendermonde** verschijnt iedere 1^{ste} zondag van de maand, met uitzondering van augustus.

Jaarabonnement €7 (over te maken op onderstaand rekeningnummer)

Kerkenraad

Predikant

ds. Peter Smits | Kerkstraat 19 | 9200 Dendermonde
pchsmits@gmail.com | 052 65 07 48 | 0470 54 19 59

Scriba

Chris Willems-De Pauw | Broekkantstraat 37 | 9200 Dendermonde
c.depauw@scarlet.be | 052 33 00 09 | 0473 32 35 00

Leden

Aloys Kabano | aloyskabano@yahoo.fr | 0478 58 06 22
Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54
Willy Kabera | willykabera_4@hotmail.com | 0484 82 93 50

Bestuursraad

Voorzitter

Alexandre Gasana | agasana@hotmail.com | 0484 10 32 40

Secretaris

Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54

Penningmeester

Victoire Hauwelaert | samelleke@hotmail.com | 0477 17 71 84

Leden

Annick Van den Broeck | vandenbroeckannick@hotmail.com |
0485 02 35 80
Chris Willems-De Pauw | c.depauw@scarlet.be | 0473 32 35 00

Rekeningnummer

BE06 0000 6932 8122 "Bestuursraad v.d. Protestantse Kerk
Dendermonde"

Internet

Website www.evangeliekerk.be

Facebook www.facebook.com/ProtestantseKerkDendermonde
www.facebook.com/vrouwenochtend

GEBED OM TROOST

*Tot U, God, roep ik in de vroege morgen
help mij te bidden
en mijn gedachten te richten op U
Ik kan het niet alleen
In mij is duisternis, bij U is licht
Ik ben eenzaam, U verlaat mij niet
Ik ben bang, bij U is hulp
Ik ben onrustig, bij U is vrede
In mijn hart is bitterheid, bij U is geduld
Ik begrijp uw wegen niet, maar U kent mijn
weg.*

(Dietrich Bonhoeffer)