

Afgiftekantoor: **9200 Dendermonde 1**
Erkenning: P206517



Verenigde Protestantse
Kerk in België
Evangeliekerk Dendermonde



PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Kerkgids Evangeliekerk Dendermonde

Jaargang 48 nr. 5,
mei 2019



VU: Ds. P. Smits
p.a. Lindanusstraat 2
9200 Dendermonde

*“Kinderen, we moeten
niet liefhebben met de
mond, met woorden,
maar waarachtig, met
daden.*

1 Johannes 3:18

TER OVERDENKING

Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'

Matteüs 28:18

Pasen is nog niet voltooid zolang Jezus niet de meest inspirerende persoon voor ons is, hoorde ik een dominee zeggen in een preek voor de Paastijd. De weken tussen Pasen en Pinksteren lenen zich er voor om na te gaan welke betekenis de opgestane Heer Jezus voor ons heeft. Van allerlei inspirerende mensen kunnen we soms geen genoeg krijgen om filmpjes te bekijken of over hen te horen en lezen. Maar hoe zit dat eigenlijk met Jezus? Wie is *hij* voor mij? Wat heb ik *met hem*?!

Als de verrezen Heer wil *hij* de grootste invloed in ons leven hebben. Matteüs heeft dit aan het einde van zijn evangelie over Jezus op een indrukwekkende manier neergeschreven. De elf leerlingen van Jezus zijn naar de berg gegaan, waar Jezus hen (vóór zijn lijden en sterven) ontboden had. Of, anders vertaald: naar de berg waar Jezus hun zijn geboden gegeven had. Het is de berg waar Jezus de bergrede uitsprak, waar hij de mensen *met gezag* (Matteüs 7:29) onderwezen had. Het klinkt dus als een echo wanneer de opgestane Jezus zijn leerlingen opnieuw ontmoet met de woorden: 'Mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde.' Opnieuw spreekt Jezus met autoriteit. Als we naar iemand zouden luisteren, dan *naar hem* die uit de dood is opgestaan! We mogen hier ook denken aan de verheerlijking op de berg (Matteüs 17:5): 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!'

Van hem kunnen we immers het meest wezenlijke leren, namelijk om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan, dat wil zeggen: om niet je leven te verliezen. Twee dingen zijn daarbij van het aller grootste belang:

- 1) dat we in de aanwezigheid van Jezus leven;
- 2) dat we doen wat Jezus zegt.

Als Jezus zijn leerlingen, en *ons*, belooft: 'Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld' - dan is dat eigenlijk niet anders dan een trouwbelofte: ik blijf voortaan bij u, in goede en slechte dagen! Het is niet minder dan een liefdesverklaring (vergelijk Johannes 15:9): 'Zoals de Vader mij liefgehad heeft, heb ook ik u liefgehad; blijf in mijn liefde.' Leven in de aanwezigheid van Jezus betekent: dit liefdeswoord aannemen! Tot in het diepste van uw ziel laten doordringen dat u een geliefd kind van God bent!

Van daaruit kan het niet anders of je zult ook gaan doen wat Jezus zegt. Lees deze periode van Pasen eens opnieuw de bergrede: in de hoofdstukken 5 tot en met 7 van het Matteüs-evangelie en in Lucas 6:20-49! Jezus zegt met grote nadruk dat als je zijn woorden wel hoort maar niet doet, je lijkt op iemand die zijn huis op het zand bouwt: het ziet er fraai uit, maar het stort in elkaar als de stormen van het leven eroverheen gaan. Je levenshuis staat echter rotsvast als je Jezus' woorden niet alleen hoort, maar ze ook in praktijk brengt!

Gelukkig geldt Jezus' belofte niet alleen voor de goede dagen: als het ons werkelijk lukt om te doen wat hij van ons vraagt. Ook als we falen, geldt zijn woord: ik ben met jullie, alle dagen... Hij ziet niets liever dan dat we tot inkeer komen en effectief naar hem terugkeren. Met zijn Geest wil hij ons telkens inspireren en vernieuwen. Opdat velen - uit alle volken - gedoopt mogen worden, dat is: in zijn aanwezigheid gaan leven!

ds. Peter Smits

GEMEENTENIEUWS

Pasen

Een hoogtepunt in de Paasdienst was zeker de belijdenis van Franky Lefevre.



Na de handoplegging gaf Franky zelf een mooie getuigenis van zijn geloof in onze God en Vader.

Hemelvaart - ProFest

Opgepast! Op Hemelvaartsdag, 30 mei, is er geen kerkdienst in ons eigen gebouw want dan gaan we naar Gent om samen feest te vieren op ProFest! Het programma begint om 9u30. Het einde is voorzien rond 17u. De ganse dag zijn er allerlei activiteiten en ontmoetingsmomenten met elkaar en met God. Het is een unieke gelegenheid om mensen uit andere VPKB-gemeenten te leren kennen en mekaar te ondersteunen in het besef dat Gods kerk groter is dan Dendermonde alleen. Ga je graag mee, maar heb je geen vervoer? Laat het weten en dan zoeken we samen naar een oplossing.



Vernieuwing van de kerkgids

Zoals jullie kunnen merken zijn er een aantal nieuwe rubrieken. Vanaf nu zal er regelmatig een pagina gewijd worden aan nieuws uit de kerkenraad. Zo kan iedereen wat beter volgen waar de kerkenraad zoal mee bezig is. Ook is er een rubriek "Tel uw zegeningen" waarin ieder van jullie opgeroepen wordt een stukje te schrijven over zegeningen die je in je leven ervaart of ervaren hebt. Misschien zal je ingeleverde artikel niet onmiddellijk (als er teveel inzendingen zijn) of niet volledig (de plaats is beperkt) opgenomen worden, maar jullie inzendingen worden wel zoveel mogelijk gerespecteerd. Ook is er ruimte voor het doorgeven van gebedspunten, weliswaar zonder vermelding van persoonsgegevens. Wegens regelgeving van de redactie van het liedboek wordt het lied van de maand op de achterflap voortaan vervangen door een gebed of gedicht. Jammer genoeg kunnen we niet ingaan op de vraag naar meer kleur omdat dat te duur is. Maar graag verwijzen we naar de on-line versie van de kerkgids die wel 'ingekleurd' is. Geef een seintje aan Chris wanneer je die via mail wil ontvangen.

Weekend aan zee 20, 21 en 22 september

Het wordt stilaan tijd om na te denken over een thema voor ons traditioneel kustweekend. Heb je suggesties? Voel je een "kriebeling" om mee te werken? Zeker niet aarzelen: alle hulp is welkom! Vergeet ook zeker het spaarplan niet!



UIT DE KERKENRAAD

- Na de organisatie van de Koffiestop en het Paasfeest is het nu de beurt aan de fototentoonstelling 'In gebed' die in onze kerk zal te zien zijn van 1 tot 10 juni (zie verder in deze kerkgids).
- We zoeken verder naar mogelijkheden om de kinderen en jongeren actief te laten deelnemen aan de vieringen op zondag.
- Er staat ook een nieuwe sing-in in de steigers.
- Op de informatievergadering op 6 april, georganiseerd door het district, kregen we in verband met de nieuwe regelgeving inzake gegevensbescherming de volgende info: er moet een lijst gemaakt worden van alle mensen die een bepaalde taak op zich nemen (per categorie), met alle gegevens van die personen. Die lijst mag niet worden doorgegeven aan derden, maar moet ten allen tijde kunnen voorgelegd worden bij controle. De betreffende personen moeten weten dat zij op de lijst staan. Na de zomer horen jullie hier meer over.
- Er wordt gewerkt aan de bekendheid van de Evangeliekerk in Hamme en Zele (promotie van de tentoonstelling ook in die gemeenten, vraag aan het gemeentebestuur van Hamme en Zele om de gegevens van de Evangeliekerk ook op te nemen op hun respectievelijke website).
- Op 13 april was er een gezamenlijke kerkenraad met Denderleeuw en Aalst rond samenwerking.
- Er komt binnenkort een brochure van de synode met richtlijnen in verband met het bijhouden van de archieven (daar wachten we op om verdere stappen te ondernemen)



'IN GEBED'



In samenwerking met inTOUCH, een vereniging met als leuze 'Fostering dialogue among cultures', organiseert de Evangeliekerk-VPKB Dendermonde de fototentoonstelling "***In gebed***".

Van overal stuurden mensen van **verschillende religies en levensbeschouwingen** betekenisvolle pareltjes in voor een eerder gehouden fotowedstrijd in het kader van de

Wereldweek voor Interlevensbeschouwelijke Harmonie 2018.

Het project werd ingezonden voor de HM King Abdullah II of Jordan Prize for World Interfaith Harmony Week (WIHW).

De tentoonstelling toont een **ruime selectie van de deelnemende foto's**. Bij elk van de afbeeldingen hoort een **kleine beschrijving**, opgesteld door de fotografen, die uitdrukt wat de beelden in hun makers opriepen. Het publiek kan deze als leidraad gebruiken, maar ieder die naar de foto's kijkt, wordt natuurlijk ook zelf interpretator.

De tentoonstelling nodigt eerst en vooral uit tot **kijken met het oog en het hart**, tot contemplatie.

Ze nodigt verder ook uit tot **uitwisseling en gesprek** en, waarom niet, tot **samenzijn in gebed**.

Tenslotte wil de expositie individuele **personen en gemeenschappen** stimuleren om alsnog op foto vast te leggen wat voor hen bidden betekent en deze **foto's te bezorgen** aan inTOUCH voor een blog. Geniet!

Wanneer?

Van 1 tot en met 10 juni 2019

Openingsuren:

Zaterdag 1 en 8 juni van 14u tot 17u

Zondag 2 en 9 juni van 14u tot 17u

Woensdag 5 juni van 14u tot 17u

Pinkstermaandag 10 juni van 14u tot 17u



Jeugdhoeek



*Jezus, u bent zo ver weg ...
vindt u het raar als ik dit zeg?
Ik stel me u voor ... op een berg
hoog in de lucht - vindt u dat erg?*

*Zo zie ik u: heel ver en hoog,
met engelen en een regenboog.
Toch ziet u mij, u knikt en lacht:
ga maar fijn spelen, hoor ik zacht.*

*U kent me goed, u maakt me blij
U bent heel ver en toch dichtbij.
U wijst de weg, toch ben ik vrij.
U bent zó groot, en toch ... in mij!*





Ik ga naar Mijn Vader in de hemel!

Levensstijl



Als Jezus Christus bij jou kwam logeren voor een paar dagen, als Hij onverwachts langskwam, hoe zou je je dan gedragen? Natuurlijk krijgt zulk hoog bezoek de mooiste kamer van je huis. En van het eten dat je hebt, bereid je alleen het beste op het fornuis. Je zegt Hem telkens weer hoe fijn je het vindt dat Hij er is, dat Hem dienen in je eigen huis je allergrootste vreugde is.

Maar als je Hem aan ziet komen, is je welkom dan oprecht, of komt Hij, vind je, te dichtbij en wil je Hem daar niet echt? Of ga je je snel verkelden voordat je Hem binnenlaat, of stop je wat bladen weg en zorg je dat er een Bijbel staat? Doe je snel je smartphone uit en hoop je dat Hij misschien het beeld op je scherm niet heeft gezien?

Als de Heiland een paar dagen met jou kwam optrekken, zou je dan doen wat je altijd doet zonder een spier te vertrekken? Zou je gewoon die dingen zeggen zoals je dat altijd hebt gedaan? Zou je leven gewoon zo blijven zoals het altijd was? Zou je de liedjes zingen die je altijd zingt, en de boeken lezen die je leest, en Hem de dingen laten zien die het voedsel zijn voor je geest?

Zou je Jezus meenemen overal waar je heen wil gaan, of zou je je plannen wijzigen en schuif je ze op de lange baan? Zou je Hem willen voorstellen aan je allerbeste maten, of zie je ze liever komen als Hij je huis weer heeft verlaten? Zou je het fijn vinden als zijn verblijf voortduurt zonder eind, of haal je opgelucht adem als Hij eindelijk verdwijnt?

Denk er maar eens over na: hoe zou ik reageren als Jezus Zelf mij hoogstpersoonlijk me teen bezoekje kwam vereren?

(naar 'Levensstijl', uit "Peper en zout", J. John en Mark Stibbe)

TEL UW ZEGENINGEN

Het is de aanhef van een overbekend lied uit de bundel van Johannes de Heer. Het lied zelf is misschien wat in onbruik geraakt, maar de inhoud zeker niet. Zelfs als je middenin de storm van het leven zit, laat God je niet alleen. Hij is dicht bij je en overlaadt je zelfs dan met Zijn liefde en ...



ontelbare zegeningen. We moeten ze alleen leren te zien. Tel je zegeningen en deel ze met elkaar! Hoe vlug vergeten we onze zegeningen niet! Deel je zegeningen met elkaar, iedereen wordt er blij van en haalt er kracht uit.

Hetzelfde met gebed. Gebed is ons sterkste wapen. We kunnen bidden voor elkaar, niemand hoeft er alleen voor te staan. Er gaat geen enkel gebed verloren. Laten we als een team bidden voor elkaar. Zit je met iets of heb je het moeilijk en vind je de moed en de juiste woorden niet meer om te bidden, zoek dan steun bij elkaar. Iedereen heeft wel eens iemand nodig. Uit gebed haal je kracht en samen staan we sterker.



En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

WIST JE DAT ...

- ... de Heer, je God, in je midden is? (Sefanja 3:17)
- ... de Heer, je God, de held is die je bevrijdt? (Sefanja 3:17)
- ... de Heer, je God, vol blijdschap is over jou? (Sefanja 3:17)
- ... de Heer, je God, je bijstaat waar je ook gaat? (Jozua 1:9)
- ... je de Heer, je God, zal vinden als je Hem met hart en ziel zoekt? (Deuteronomium 4:29)
- ... de Heer, je God, je bij je rechterhand neemt en tegen je zegt dat je niet bang moet zijn want dat Hij je zal helpen? (Jesaja 41:13)
- ... de Heer, je God, groot is en er geen andere god bestaat dan Hij? (2 Samuel 7:22)
- ... de Heer, je God, Zijn woord houdt en Zijn beloften nakomt? (Deuteronomium 7:9)
- ... de Heer, je God, trouw is aan ieder die Hem liefheeft en die doet wat Hij gebiedt? (Deuteronomium 7:9)
- ... de naam van de Heer, je God, een sterke toren is en dat de rechtvaardige die erheen snelt er veilig is? (Spreuken 18:10)
- ... de Heer, je God, de enige is en dat je opgeroepen wordt om Hem lief te hebben met hart en ziel en met inzet van al je krachten? (Deuteronomium 6:4-5)
- ... er buiten de Heer, je God, niemand is die je redt? (Hosea 13:4)



COLOFON

De **Kerkgids** van de **Evangeliekerk Dendermonde** verschijnt iedere 1^{ste} zondag van de maand, met uitzondering van augustus.

Jaarabbonnement €7 (over te maken op onderstaand rekeningnummer)

Kerkenraad

Predikant

ds. Peter Smits | Kerkstraat 19 | 9200 Dendermonde
pchsmits@gmail.com | 052 65 07 48 | 0470 54 19 59

Scriba

Chris Willems-De Pauw | Broekkantstraat 37 | 9200 Dendermonde
c.depauw@scarlet.be | 052 33 00 09 | 0473 32 35 00

Leden

Aloys Kabano | aloyskabano@yahoo.fr | 0478 58 06 22
Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54
Willy Kabera | willykabera_4@hotmail.com | 0484 82 93 50

Bestuursraad

Voorzitter

Alexandre Gasana | agasana@hotmail.com | 0484 10 32 40

Secretaris

Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54

Penningmeester

Victoire Hauwelaert | samelleke@hotmail.com | 0477 17 71 84

Leden

Annick Van den Broeck | vandenbroeckannick@hotmail.com |
0485 02 35 80
Chris Willems-De Pauw | c.depauw@scarlet.be | 0473 32 35 00

Rekeningnummer

BE06 0000 6932 8122 "Bestuursraad v.d. Protestantse Kerk
Dendermonde"

Internet

Website www.evangeliekerk.be

Facebook www.facebook.com/ProtestantseKerkDendermonde
www.facebook.com/vrouwenochtend

*Als je weet
dat iemand
van je houdt,
je alles vergeeft,
je altijd bijstaat,
je nooit laat vallen
omdat hij je
zwakheid kent,
dan is dat een
geweldig gevoel.*



*Maar stel je nu eens voor
dat die iemand
de God van hemel en aarde is!*

(Toon Hermans)