

Afgiftekantoor: **9200 Dendermonde 1**  
Erkenning: P206517



Verenigde Protestantse  
Kerk in België  
Evangeliekerk Dendermonde



PB-PP  
BELGIE(N) - BELGIQUE

---

---

# Kerkgids

## Evangeliekerk Dendermonde

Jaargang 47 nr. 5,  
mei 2018



VU: Ds. P. Smits  
p.a. Lindanusstraat 2  
9200 Dendermonde

*'Zaaï rechtvaardig!  
Oogst met liefde!  
Ontgin nieuw land!'*

*Hosea 10:12*

---

## TER OVERDENKING

---

*“Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven.”*  
Galaten 6:8

De oorsprong van de Joods-christelijke feesten is gemakkelijk te koppelen aan de landbouwkalender. In de hoog-technologische wereld van vandaag is dat voor velen niet meer zo herkenbaar. Voor vroegere generaties was het verband echter evident. Rond de kortste dag, als de zon boven de keerkring staat, valt het Joodse Chanoeke (Lichtfeest) en het christelijke Kerstmis. Rond het begin van de lente, als in Israël de eerste gerst geoogst en de eerste lammeren geboren werden, valt het Joodse Pesach en het christelijke Pasen: feest van de ongezuurde broden en feest van het lam. Tegen de langste dag, als de zon opnieuw boven de keerkring staat en de eerste tarwe geoogst wordt, valt het Joodse Sjavoet (Wekenfeest) en het christelijke Pinksteren. Aan het begin van de herfst, als de zon weer boven de evenaar staat en de vruchten geoogst worden, vallen Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar), Soekot (Loofhuttenfeest), Jom Kippoer (Grote Verzoendag) en Simchat Tora (Vreugde der Wet). In sommige christelijke tradities werd in de herfst een dankdag ingesteld.

Als wij deze maand de Paastijd afsluiten en het Pinksterfeest vieren, is het goed om deze agrarische achtergrond in gedachten te houden. We danken God voor het nieuwe leven dat Hij gegeven heeft, voor het nieuwe dat in ons leven mag geoogst worden. We erkennen Hem als de Gever van al het goede dat ons leven zinvol en vruchtbaar maakt. En vanuit dit begin zien we uit naar een volle oogst: het goede leven, zoals God het bedoeld heeft, voor alle mensen en voor heel zijn schepping.

In de Galatenbrief vinden we een tekst die heel mooi past bij Pinksteren als feest van de eerste tarweoogst. Het is de tekst die

ik boven deze meditatie heb gezet. De apostel Paulus haalt in deze brief fel uit naar mensen die binnen de christelijke gemeenschap verwarring zaaien door te beweren dat ook christenen zich moeten houden aan de Joodse Wet. Nee!, zegt Paulus, de Joodse Wet kan voor ons geen weg tot heil meer zijn. Het geloof is ons in vrijheid geschonken en we moeten deze vrijheid dan ook behouden.

Dat betekent echter niet dat je maar kunt doen wat je wilt. Vertrouw jezelf niet teveel. Uit onze eigen natuur komt niet veel goeds tevoorschijn. Paulus gebruikt daarvoor het woord 'vlees', dat vertaald kan worden als 'zondige natuur'. We hoeven maar een dag naar het journaal te kijken om te zien wat de menselijke natuur zoal tot stand brengt. Paulus: 'Wie op de akker van het vlees zaait, zal verderf oogsten. Maar wie op de Geest zaait, zal eeuwig leven oogsten.' Het is een hartelijke aanbeveling om *niet* je eigen wil te doen, maar *wel* om – vrij van allerlei regeltjes – je te laten leiden door de heilige Geest. Dan groeit een vrucht van liefde, vreugde en vrede aan je leven; dan ga je lijken op Jezus.

In Wageningen, de stad waar ik aan de Landbouwuniversiteit mocht studeren, staat het standbeeld 'de Zaaier'. Dit beeld mag ons herinneren aan de woorden van Paulus, temeer omdat Wageningen de stad van de bevrijding is: hier kwam op 5 mei 1945 – voor Nederland en Europa – een einde aan de Tweede Wereldoorlog.

Door de Geest mogen wij leven in volle vrijheid. Laten wij dan zaaien op de akker van de Geest en hopen op een rijke oogst!



ds. Peter Smits

---

## GEMEENTENIEUWS

---

### **In onze gedachten**

Op 27 april is Ds. Willem Douwes gestorven op de leeftijd van 77 jaar. Hij was predikant in Denderleeuw van 1997 tot 2006. Na een hersenbloeding moest Ds. Douwes opgenomen worden in een verzorgingstehuis. Een tweede hersenbloeding werd hem fataal. Bidden wij voor zijn echtgenote Jacomien en voor allen die om hem rouwen om Gods kracht en nabijheid! De dankdienst voor zijn leven wordt gehouden op zaterdag 5 mei in besloten kring.



### **Hemelvaart**

Op 10 mei, op Hemelvaartsdag, is er een kerkdienst om 10u. Iedereen welkom!

### **Pinksteren 20 mei**

De dienst op Pinksteren wordt dit jaar extra feestelijk omdat twee mensen op dat moment belijdenis doen. Daar kunnen we alleen maar dankbaar voor zijn!

### **Opendeurdag Protestantse Faculteit**

Op 16 mei zet de Faculteit haar deuren open en kan je de gebouwen in de Bollandistenstraat in Brussel bezoeken. Maar meer nog: je kan er ook enkele openbare lessen meemaken. Zo is er om 17u het afscheidscollege van Prof. Heye Heyen, professor in Praktische Theologie, over het thema 'Pastoraat en zingerichte psychotherapie'.



## **Blokkers**

Aan alle studenten onder ons: veel goeie moed en motivatie in de blok en veel succes bij de examens. En vergeet niet: houd je hoofd koel tijdens de blok en examens! Het middagpauzegebed kan daar zeker bij helpen. En tussenin misschien nog even tijd voor de EO-Jongerendag op 26 mei 2018? Ga je er graag naar toe? Laat het horen aan de kerkenraad!



## **Ontmoetingsdag 'Over hoop en huizen'**

Ook op 26 mei (dat wordt een drukke dag), is er een ontmoetingsdag in de Brogniezstraat in Brussel voor al wie geïnteresseerd is in 'Over hoop en huizen', een project gericht op huisvesting van vluchtelingen. Er zal o.a. worden nagedacht over de werking in de toekomst. Alle inbreng is van harte welkom. Ook uw aanwezigheid bij deze vergadering zal worden gewaardeerd en uw gaven (toezeggingen) zullen vanzelfsprekend niet worden geweigerd!



## **Weekend aan zee 14, 15 en 16 september**

Zeker met het oog op persoonlijke vakantie of uitstapjes is het nuttig de data noteren om dubbele boekingen te vermijden. Binnenkort zal een vergadering doorgaan waar o.a. het thema zal gekozen worden. Eén suggestie hiervoor is alvast binnen. Heb je ook een idee? Voel je een "kriebeling" om mee te werken? Zeker niet aarzelen: alle hulp is welkom!

---

## PRAATGROEP IN WOONZORGCENTRUM AYMONSHOF

---

‘ZIN in een babbel’, zo luidt de werktitel van een nieuw gestarte praatgroep in wzc Aymonshof (Gentsesteenweg). Sinds het overlijden van Ghislaine Triest is mevrouw Jes Sno, afkomstig van Suriname, het enige pastorale contact in het Aymonshof. Ik merkte dat zij het fijn zou vinden als ze af en toe samen met anderen een gesprek kon hebben rond een tekst uit de Bijbel. De directie gaf groen licht om dit voorjaar een praatgroep te starten. En de medewerkers van de dienst animatie verleenden hun volle medewerking!

Eind februari was de eerste keer. Misschien was ik nerveuzer dan de bewoners die naar de praatgroep kwamen. Toch was het ijs heel snel gebroken, en hadden we een zeer aangename kennismaking aan de hand van het thema ‘jeugdherinneringen’. In het gesprek paste heel mooi de tekst uit Psalm 71:

*“Op u vertrouw ik, Heer, mijn God.  
Mijn leven lang vertrouw ik al op u.  
U helpt mij al vanaf mijn geboorte,  
u zorgde al voor mij in de buik van mijn moeder.  
Daarom zal ik altijd voor u zingen. (...)  
Vergeet mij niet, nu ik oud ben.  
Laat mij niet alleen, nu mijn kracht verdwijnt.”*



Een maand later hadden we een gesprek rond het thema ‘Pasen’ en op 30 april hadden we een zinvol gesprek over koningen en koninginnen. Hier paste Psalm 72 goed bij:

*“God, help de koning.  
Help hem om een goede heerser te zijn,  
net zo rechtvaardig als u. (...)  
Laat het goed gaan met eerlijke mensen,  
zo lang als de koning regeert.  
Laat er overal vrede zijn.”*

ds. Peter Smits

---

## WIST JE DAT ...

---

- ... we in de maand mei zowel Hemelvaart als Pinksteren vieren? (Hemelvaart op 10 mei en Pinksteren op 20 mei)
- ... we op Hemelvaart vieren dat Jezus plaatsneemt aan de rechterhand van de Vader?
- ... Jezus in de dagen tussen Pasen en Hemelvaart regelmatig verschenen is aan zijn leerlingen? (Handelingen 1:3)
- ... in de Middeleeuwen de paaskaars dan gedooft werd om aan te duiden dat Jezus naar zijn Vader was teruggekeerd?
- ... Jezus vlak voor hij naar de hemel ging zijn volgelingen beloofd heeft dat de Heilige Geest hen zou komen helpen? (Handelingen 1:8)
- ... we met Pinksteren herdenken dat de Heilige Geest ook echt uitgestort werd? (Handelingen 2:4)
- ... in de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren Mattias door loting gekozen werd om de lege plaats van Judas in te nemen? (Handelingen 1:23-26)
- ... na de toespraak van Petrus op die eerste Pinksterdag drieduizend mensen gedoopt werden? (Handelingen 2:41)
- ... het op 13 mei ook Moederdag is, een dag om alle mama's letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes te zetten?





# Jeugdhoeek



## Droomwinkel

Jonas was een dromer. Elke ochtend vertelde hij minstens een kwartier lang over wat hij die nacht weer allemaal gedroomd had. Verre reizen,



achtereenvolgende, noem maar op. Maar op een dag vertelde hij niets. Het was opeens stil aan tafel... Zijn vader keek op van zijn kop koffie en keek Jonas ongerust aan. 'Waarom vertel je niets, Jonas? Heb je vannacht niet gedroomd?'



Jonas schraapte zijn keel. 'Ik heb wel gedroomd', aarzelde hij. 'Maar mijn droom was vreemd. Ik weet niet of ik hem kan vertellen.' 'Natuurlijk wel', drong zijn moeder aan. 'Probeer maar.' 'In mijn droom



ging ik een winkel binnen, begon Jonas. 'Het was een ouderwetse winkel met een toonbank. Daarachter stond een engel. Ik vroeg hem: wat verkoopt u zoal? Hij antwoordde: alles wat je maar wilt.



Ik lachte en bedacht opeens hoe mooi het zou zijn als ik zomaar alles kon kopen wat ik wilde. Dan zou ik de hele wereld gelukkig kunnen maken! Ik begon op te sommen: geeft u me maar het einde van alle oorlogen in de hele wereld, en ook nog genoeg

hulp voor alle zieke en arme mensen overal, en verder nog een heleboel aandacht van mensen voor elkaar en ...

Hola, hola, onderbrak de engel me. Beste jongen, ik denk dat er een vergissing in het spel is. Je weet toch dat wij hier geen vruchten verkopen. Wij verkopen alleen zaadjes...'



Jonas zweeg. Zijn vader en moeder ook. Want dit was een droom om over na te denken.

([www.warmvoorarm.ijd.be/docs/Verhalen.pdf](http://www.warmvoorarm.ijd.be/docs/Verhalen.pdf))

## Wat je zaait

Wat je zaait dat zul je oogsten,  
wat je plant wordt eens gemaaid.  
Luister naar de Allerhoogste,  
je zult oogsten wat je zaait.



Ieder zaadje heeft z'n waarde  
en het draagt z'n eigen vrucht.  
Met z'n wortels in de aarde  
en z'n blaadjes in de lucht.

Ook jouw leven is een zaadje:  
Alles wat je zegt en doet  
valt in één of ander gaatje  
en het maakt iets slecht of goed.



Wat je zaait dat zul je oogsten,  
wat je plant wordt eens gemaaid.  
Luister naar de Allerhoogste,  
je zult oogsten wat je zaait.

Hoe je anderen hebt bejegend  
komt bij jou weer op je bord.  
Je zult merken als je zegent,  
hoe je zelf gezegend wordt.

Wat je zaait dat zul je oogsten,  
wat je plant wordt eens gemaaid.  
Luister naar de Allerhoogste,  
je zult oogsten wat je zaait;  
je zult oogsten wat je zaait.

(Tekst & Muziek: Rikkert Zuiderveld)

## Woordzoeker - Pinksteren

H	O	R	E	N	D	T	O	E	S	P	R	A	A	K
X	W	A	R	A	B	I	E	R	K	D	G	Y	T	U
S	K	A	B	E	E	D	S	N	T	A	K	S	A	J
P	A	R	T	E	N	R	C	C	A	O	E	H	L	E
Q	W	M	J	E	K	I	X	L	I	E	N	J	E	Z
I	G	U	F	E	L	E	V	G	G	P	W	G	N	U
M	E	D	E	N	R	D	R	E	P	E	E	J	E	S
K	L	W	P	Y	N	U	G	E	N	T	A	L	E	N
I	O	W	G	I	G	I	Z	E	N	R	J	A	E	T
V	V	H	W	S	L	Z	K	A	V	U	U	R	V	N
T	E	L	F	I	C	E	K	I	L	S	J	O	O	D
S	N	I	E	I	U	N	R	O	M	E	I	N	E	N
D	U	H	P	Y	G	D	Y	C	Z	Q	M	P	X	O
D	G	U	I	T	S	T	O	R	T	I	N	G	W	B
L	T	G	P	I	N	K	S	T	E	R	E	N	J	K

In dit zoekraadsel zijn 22 woorden verstopt.

De woorden zijn: HEILIGEGEEST – DRIEDUIZEND – UITSTORTING – PINKSTEREN – DISCIPELEN – JERUZALEM – TOESPRAAK – WINDVLAAG – ROMEINEN – GELOVEN – BEKEREN – ARABIER – PETRUS – PARTEN – TONGEN – JEZUS – HOREN – TALEN – MEDEN – DUIF – JOOD – VUUR.

## Wat je zaait zul je oogsten

diep in je ziel  
ligt een akker  
verborgen  
die je dagelijks  
mag verzorgen



plant het zaad  
van je hoop  
daarin  
dan ontkiemt  
een nieuw begin

bewerk de akker  
met positief  
denken  
dan kun je ruimschoots  
water schenken



bloei als een roos  
die de akker  
verfraait  
en je zult oogsten  
wat je zaait

© Cobie Verheij - de Peuter  
uit: "Schijnbaar mens" (2002)

---

## COLOFON

---

De **Kerkgids** van de **Evangeliekerk Dendermonde** verschijnt iedere 1<sup>ste</sup> zondag van de maand, met uitzondering van augustus.

Jaarabonnement €7 (over te maken op onderstaand rekeningnummer)

### **Kerkenraad**

#### *Predikant*

ds. Peter Smits | Kerkstraat 19 | 9200 Dendermonde  
pchsmits@gmail.com | 052 65 07 48 | 0470 54 19 59

#### *Scriba*

Chris Willems-De Pauw | Broekkantstraat 37 | 9200 Dendermonde  
c.depauw@scarlet.be | 052 33 00 09 | 0473 32 35 00

#### *Leden*

Aloys Kabano | aloyskabano@yahoo.fr | 0478 58 06 22  
Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54  
Willy Kabera | willykabera\_4@hotmail.com | 0484 82 93 50

### **Bestuursraad**

#### *Voorzitter*

Alexandre Gasana | agasana@hotmail.com | 0484 10 32 40

#### *Secretaris*

Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54

#### *Penningmeester*

Victoire Hauwelaert | samelleke@hotmail.com | 0477 17 71 84

#### *Leden*

Annick Van den Broeck | vandenbroeckannick@hotmail.com |  
0485 02 35 80  
Chris Willems-De Pauw | c.depauw@scarlet.be | 0473 32 35 00

#### *Rekeningnummer*

BE06 0000 6932 8122 "Bestuursraad v.d. Protestantse Kerk  
Dendermonde"

### **Internet**

*Website* [www.evangeliekerk.be](http://www.evangeliekerk.be)

*Facebook* [www.facebook.com/ProtestantseKerkDendermonde](http://www.facebook.com/ProtestantseKerkDendermonde)  
[www.facebook.com/vrouwenochtend](http://www.facebook.com/vrouwenochtend)

## Lied 841 - Wat zijn de goede vruchten<sup>1</sup>

- 1 Wat zijn de goede vruchten,  
die groeien aan de Geest?  
De liefde en de vreugde,  
de vrede allermeeft,  
geduld om te verdragen  
en goedertierenheid,  
geloof om veel te vragen,  
te vragen honderd uit;
- 2 geloof om veel te geven,  
te geven honderd in,  
wij zullen leren leven  
van de verwondering:  
dit leven, deze aarde,  
de adem in en uit,  
het is van Gods genade  
en zijn lankmoedigheid.
- 3 En wie zijn ziel niet prijsgeeft  
maar vasthoudt tot het eind,  
wie zijn bestaan niet kruisigt,  
hoezeer hij levend schijnt,  
hij gaat voorgoed verloren,  
het leven dat hij koos  
is tevergeefs geboren  
en eindigt vruchteloos.
- 4 Maar wie zich door de hemel  
laat helpen uit de droom,  
die vindt de boom des levens,  
de Messiaanse boom  
en als hij zich laat enten  
hier in dit aardse dal,  
dan rijpt hij in de lente  
tot hij vruchtdragen zal.

© *Liedboek: Zingen en bidden in huis en kerk*  
*tekst* Willem Barnard  
*melodie* Willem Vogel



<sup>1</sup> Gezang 252 in het Liedboek voor de Kerken