

Afgiftekantoor: **9200 Dendermonde 1**
Erkenning: P206517



Verenigde Protestantse
Kerk in België
Evangeliekerk Dendermonde



PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Kerkgids

Evangeliekerk Dendermonde

Jaargang 46 nr. 5,
mei 2017



VU: Ds. P. Smits
p.a. Lindanusstraat 2
9200 Dendermonde

*' De Heer is koning –
laat de aarde juichen,
laat vreugde heersen
van kust tot kust.'*

(Psalm 97:1)

TER OVERDENKING

*“De HEER is koning – volken, beef!
Breng hulde aan de HEER, onze God,
en buig u neer aan zijn voeten.
Heilig is hij.”
(Psalm 99: 1b en 5)*

Vorige week brachten Koning Filip en Koningin Mathilde een bezoek aan Dendermonde. Voor de minderjarige asielzoekers was het een groot moment, toen het vorstenpaar samen met hen in het opvangcentrum kwam lunchen. Op de Grote Markt werd het paar enthousiast begroet door een menigte, die vooral uit kinderen bestond. Eerlijk is eerlijk: velen lopen niet warm voor de Belgische monarchie en voor de Koning der Belgen. Ook al spreekt de koning van zijn landgenoten en niet van zijn onderdanen, het koningschap is niet bijzonder geliefd.

Bij de Noorderburen ligt dat iets anders. Eveneens vorige week was het in Nederland Koningsdag. Ook al zijn velen van mening dat het koningschap vooral iets ceremonieels moet zijn - zonder echte macht -, toch mogen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich verheugen in een grote populariteit. Nog een opmerkelijk verschil met België: de preambule bij de ondertekening van een wet begint met ‘Wij Willem-Alexander, *bij de gratie Gods*, Koning der Nederlanden...’. Met deze woorden wordt aangeduid dat de ondertekenaar zijn of haar waardigheid van machthebber te danken heeft aan de genade van God.

Dit geloof, voor velen intussen verloren gegaan, wordt op een krachtige manier tot uitdrukking gebracht in Psalm 99. In de versie van *Psalmen voor nu* klinkt het refrein als volgt:

Het recht is veilig in zijn handen.
Dat maakt hem sterk. Maar nog veel meer:
het maakt hem heilig boven alles,
het maakt hem God. Hij is de HEER.

Juist nu we weer Pasen hebben gevierd, is deze Psalm een lied om van harte mee in te stemmen. Door de kruisdood en de opstanding van Jezus Christus mogen we er zeker van zijn dat God een Koning is die het recht liefheeft. Hij straft wie bestraft dient te worden en schenkt tegelijk graag vergeving. In de woorden van *Psalmen voor nu*:

U hebt geantwoord op hun vragen,
u keerde zich niet van hen af.
U hebt hen door het dal gedragen,
het diepe dal van schuld en straf.

In Jezus van Nazaret heeft deze Koning eens te meer een gezicht gekregen. *Hij* droeg de schuld en de straf die *wij* hadden verdiend. *Wij* maakten er een zootje van, maar ontvingen vergeving omdat *hij* bereid was in onze plaats te gaan staan.

In een wereld waarin we er nog altijd een zootje van maken, moeten we niet teleurgesteld, moedeloos of onverschillig de kop laten hangen. Nee, we mogen ons neerbuigen in aanbidding voor de Koning die nieuw leven schenkt: een nieuwe kans, een nieuwe dag, een nieuw bestaan, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wie onderop ligt, wordt door hem verhoogd. Wie naamloos is, ontvangt van hem een naam!

Deze God is zó anders dan het in de wereld er aan toe gaat. In Bijbeltaal: Heilig is de HEER, onze God! Mogen wij als 'kinderen van Pasen' dan ook echt ánders leven, als een 'koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om zijn grote daden te verkondigen' (naar 1 Petrus 2:9).

ds. Peter Smits

GEMEENTENIEUWS

Pasen

Zoals elk jaar was ook nu het Paasontbijt opnieuw een groot succes. Daarna konden we, in een goed gevulde kerk, genieten van een feestelijke Paasviering waarin de geloofsbelijdenis van zes mensen zeker een hoogtepunt was. Een dag om nooit te vergeten! Langs deze weg willen we hen nogmaals van harte feliciteren en welkom heten in ons midden.



Hemelvaart

Op 25 mei, op Hemelvaartsdag, zal er opnieuw een kerkdienst zijn om 10u. Iedereen welkom om samen te vieren dat Jezus is opgestegen naar de hemel en zit aan Gods rechterhand!

Algemene Kerkvergadering (AKV)

In dit bijzondere jaar voor het protestantisme nodigen de districten Antwerpen-Brabant-Limburg en Franstalig Brabant namens de VPKB je uit voor de AKV op Hemelvaartsdag, donderdag, 25 mei 2017.



Het programma van de AKV staat volledig in het teken van REFO 2017 en ziet er als volgt uit:

- * 9.30u Onthaal met koffie en thee
- * 10.30u Opening van de AKV met een feestelijke dienst
- * 12.15u Lunch in het restaurant van de UCL
- * 14u Toneelstuk God, Erasmus en ik (tot 15u)
- * 14h Workshops, 1e ronde
- * 15.15u Musical Protest
- * 15.15u Workshops, 2e ronde
- * 16.30u Liturgische afsluiting met Heilig Avondmaal
- * 17u Einde

De AKV vindt plaats in Brussel, op de campus van de UCL, bij het Universitair Ziekenhuis Sint-Lucas in Sint-Lambrechts-Woluwe. Opgelet: je moet je wel op voorhand inschrijven (info bij de kerkenraad)!

Blokkers

Aan alle studenten onder ons: veel goeie moed en motivatie in de blok en veel succes bij de examens. En vergeet niet: door vol te houden bereikte ook de slak de Ark!



Weekend aan zee 22, 23 en 24 september

Vergeet niet te sparen: zo kan je toch mee op weekend! Het is echt een onvergetelijke ervaring, telkens weer! Heb je suggesties voor een thema? Voel je een "kriebeling" om mee te werken? Zeker niet aarzelen: alle hulp is welkom!

NIEUWS UIT DISTRICT OOST-EN WEST-VLAANDEREN

Onder de behoedzame maar doortastende leiding van onze voorzitter, ds. Buzogány, is het districtsbestuur de afgelopen maanden op diverse vlakken actief geweest.

In Denderleeuw werd ds. Smits uit Dendermonde aangesteld als consulent, in het vooruitzicht van het aanstaande vertrek van ds. Rempfort. Voor Ieper werd Wim Buys, voormalig districtsvoorzitter, aangesteld als waarnemer die regelmatig rapporteert aan het districtsbestuur. Dat geldt ook voor Brugge, waar het districtsbestuur eveneens het consulentschap waarneemt en op de hoogte wordt gehouden door een waarnemer. Voor ds. van der Sar, die vanaf 1 oktober van een verdiende rust geniet, is de afscheidsdienst in Brugge gepland op zondag 24 september om 15.00 uur.

Twee kerkelijk werkers staan klaar om hun werk aan te vatten. Op 21 mei wordt Andries Boekhout in Oostende bevestigd en kan er na de verkoop van het voormalige kerkgebouw starten in een mooie kapel die door de Katholieke kerk op zondag niet wordt gebruikt. Een week later, op 28 mei, wordt in Gent Rabot Eefje Van der Linden als predikant ingezegend, om halftijds het vormingswerk in Vlaanderen voor de VPKB te leiden en halftijds gevangenisalmoezenier te zijn.

Na het nemen van nog enkele formele stappen kan later dit jaar een kerkelijk werker in Aalst bevestigd worden. Het is hoopgevend dat jonge mensen gemotiveerd zijn om de kerk in onze beide Vlaanderen een nieuwe dynamiek te geven.

Wanneer U dit leest is de voorbereiding van de Synode op 6 mei zo goed als klaar, mede dankzij de 11 ingediende enquêtes over de financiële leefbaarheid die onze penningmeester Riek ten Kate minutieus heeft samengevat. Ook tijdens de Synode zullen wij met onze 9 stemgerechtigde leden en 2 vrijwilligers in het moderamen actief mee bouwen aan de toekomst van de VPKB.

Namens het district,

Rudy Liagre, secretaris

Wist je dat

... Hemelvaart 40 dagen na Pasen en 10 dagen vóór Pinksteren valt?

... Hemelvaart altijd op een donderdag valt?



... men in Portugal zelfs spreekt van Hemelvaartsdonderdag in plaats van Hemelvaartsdag?

... Jezus, voordat hij ten hemel opsteeg, aan zijn discipelen beloofde om de Heilige Geest te sturen om hen te helpen en te ondersteunen?

... Jezus terug ging naar de hemel om te zitten aan de rechterhand van God de Vader?

... Christus daarmee de wereld mee regeert?

... Christus ook de Hogepriester is die onze zaak bij God bepleit?

... Jezus ook weer zal terugkomen naar de aarde, op dezelfde manier als hij ten hemel opgevaren is?

... vroeger mensen op Hemelvaartsdag om drie uur 's nachts opstonden om zingend en blootsvoets op het gras te dansen (daar zou de term *dauwtrappen* vandaan komen)?

... het op de tweede zondag van mei Moederdag is?

I 
MAMA

... dat alle mama's die dag (maar ook de andere dagen is dat niet verboden) een extra knuffel verdienen?



Jeugdhoek



Jesus gaat naar de hemel

Jesus is met zijn discipelen,
naar een hoge berg gegaan.
Hij zegt: 'Ik ga naar Mijn Vader,
want daar kom Ik ook vandaan.'

Jesus zegent eerst Zijn vrienden,
dan gaat Hij bij hen vandaan.
Kijk, de vrienden zien hoe Jezus
naar Zijn Vader is gegaan.

'Ik laat jullie niet alleen hoor.
Ik beloof je, als je wacht,
komt Mijn Geest in jullie wonen.
En ontvangen jullie kracht.'

En ze staren naar de hemel.
Nee, hun Heer zien ze niet meer.
Wel twee engelen die verschijnen,
en zij zeggen: 'Hij komt weer!'

'Ja, Mijn Geest zal jullie helpen.
Hij maakt je van binnen blij.
Ga op reis naar alle mensen,
en vertel ze maar van Mij.'

'Jesus komt eens op de wolken.'
Wat een feestdag, dat is fijn!
Want dan roept Hij al Gods kinderen,
om altijd bij Hem te zijn.

(Luc. 24:50-53, Hand. 1: 1-11) www.bijbelidee.nl



Hemelvaart

Het is nu al veertig dagen nadat de Heer Jezus uit het graf opstond. Op een klein bankje in de opperzaal zitten twee mannen samen te lachen en te praten. Het zijn de twee broers Jacobus en Petrus. Ze houden elkaars handen vast.

“Sjonge, Petrus, weet je nog wel, dat we zo bang waren toen we de Meester voor de eerste keer na zijn opstanding in ons midden zagen staan? Gelukkig toonde Jezus ons zijn handen en voeten...” herinnert Jacobus zich.

‘Ja, en hij ging zelfs vis zitten eten. Wat waren we blij, hè jongens? En daarna hebben we hem nog vaak gezien. ‘k Ben benieuwd of hij vanavond ook bij ons zal zijn.’

‘Wat denken jullie,’ vraagt Mattheus, ‘zou het nog lang duren voordat Jezus het koningschap over Israël zal herstellen?’

Dat kun je aan hemzelf vragen, ‘kijk eens wie daar is...’

‘Meester!!’ roept iedereen verrast. Ze rennen naar hem toe...

Tijdens die maaltijd zegt Jezus erg belangrijke dingen.

‘Alleen mijn Vader weet de juiste tijd waarop het koningschap hersteld wordt,’ zegt hij, terwijl hij hen ernstiger dan anders ieder persoonlijk aankijkt. ‘Dat hoeven jullie niet te

weten. Maar als ik er niet meer ben, blijf dan in Jeruzalem.

Wacht samen op de belofte van de Vader, de Heilige Geest. Daar heb ik al eerder met jullie over gesproken, weten jullie nog? Ik zei dat Johannes doopte met water, maar dat jullie met de Heilige Geest gedoopt zouden worden.’

De mannen kijken hem niet begrijpend aan. Met de Heilige Geest gedoopt worden? Wat houdt dat in? Er gaat iets gebeuren, dat is nu wel zeker, maar... wat wordt er van hen verwacht. Geeft Jezus hen nu een opdracht?...

‘Heer, wat moeten we met die heilige Geest doen?’

‘Luister goed,’ zegt Jezus, terwijl hij het hen uitlegt, ‘alles wat over mij geschreven staat in de boeken van Mozes en de profeten en in de Psalmen moest in vervulling gaan.’



‘Ik moest lijden en sterven en op de derde dag opstaan uit de dood...’ Jezus veegt zijn handen af aan een doek en staat op. ‘Kom laten we naar de Olijfberg gaan,’ stelt hij voor. Ze laten de boel de boel en slaan hun mantels om. Wat heerlijk om samen een wandeling te maken, dan kunnen ze nog eens goed over alles nadenken.

De Meester gaat verder met zijn uitleg van daarnet.

‘In mijn naam worden alle volken opgeroepen om tot inkeer te komen, opdat hun zonden vergeven zullen worden.’

‘Alle volken moeten het horen,’ zegt Jezus met nadruk, ‘tot aan het uiterste van de aarde en dat is jullie opdracht. Ga het vertellen aan iedereen en begin bij Jeruzalem. Wees niet bang, ikzelf zal er voor zorgen dat jullie kracht krijgen door de Heilige Geest. Blijf tot die tijd wachten in Jeruzalem...’

‘Mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde,’ klinkt het dan uit Jezus’ mond. ‘Ga op weg en maak alle volken tot mijn discipelen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Leer hen dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd altijd dit voor ogen...’ Jezus stem vervaagt wat, klinkt verder weg, zachter en zachter, ‘Ik ben met jullie, alle dagen tot de voleinding van de wereld.....’ Ze kijken omhoog en zien hem tot hun stomme verbazing omhoog gaan tot een wolk hem aan hun ogen onttrekt. Ze zijn verbijsterd, springen en wijzen... daar... daar gaat hun vriend... naar huis, naar het huis van zijn Vader, de hemel. Als Jezus uit het oog verdwenen is blijven ze nog naar de hemel staren, totaal beduusd, totdat er twee mannen in witte kleren bij hen komen staan, die hen tot de werkelijkheid terug trachten te brengen.

‘Deze Jezus, die uit jullie midden naar de hemel is gegaan,’ zeggen ze, ‘zal op dezelfde manier terugkomen.’

Hoe ze in Jeruzalem gekomen zijn, weten de discipelen zelf niet meer. Wat

een Overwinnaar is hun Heer: Jezus Christus, Zoon van God. (naar “De Hemelvaart van onze Meester”, bijbelverhalen.nl)



LUTHER POSTZEGEL: '500 JAAR REFORMATIE. 1517 LUTHER VERANDERT DE GESCHIEDENIS'

Op 12 juni, dag van uitgifte, wordt de herdenkingspostzegel voor Luther aan de pers voorgesteld in het historische bolwerk van het protestantisme, St. Maria Horebeke. Vice-premier Alexander De Croo, bevoegd voor B-Post, zal de postzegel onthullen, samen met de Synodevoorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België ds. Steven Fuite.

In 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen op de kerkpoort van Wittenberg hing en hiermee de Reformatie in Europa op gang bracht. De Verenigde Protestantse Kerk in België herdenkt dit met een hele reeks activiteiten onder de naam 'Refo2017'. Deze zijn terug te vinden op hun website en facebook pagina.

B-Post Philately & Stamp Printing plant de uitgifte van gedenkingspostzegels in de reeks '500 jaar Reformatie. 1517 Luther verandert de geschiedenis'. Gravures van Luther en van de bewuste poort staan tegen de achtergrond van een historisch gevolg van de erg invloedrijke beweging¹.

¹ Postzegels:

- a. Poort van de Slotkerk te Wittenberg (Duitsland)
- b. Maarten Luther (gravure naar een portret van Lucas Cranach de oude)

Blaadje: Manuscript Willem de Gortter: panoramisch zicht op de belegering van Antwerpen in 1584-85 & drie ruiters in dienst van de opstandige partij



Philately:

De Luther-postzegel zal in verschillende publicaties, zoals het tijdschrift Philanews, worden opgenomen. Buiten de gewone zegeluitgifte worden deze zegels ook verwerkt op een speciale kaart, de First Day Sheet.

Om te bestellen; via eshop.bpost.be, ofwel via mail philately@bpost.be ofwel telefonisch +32 2 278 50 70

Contactpersoon voor de pers:

Marian Knetemann, -communicatie, Verenigde Protestantse Kerk in België, Huis van het Protestantisme, Brogniezstraat 44 1070 Brussel +32 479 446 983

COLOFON

De **Kerkgids** van de **Evangeliekerk Dendermonde** verschijnt iedere 1^{ste} zondag van de maand, met uitzondering van augustus.

Jaarabbonnement €7 (over te maken op onderstaand rekeningnummer)

Kerkenraad

Predikant

ds. Peter Smits | Kerkstraat 19 | 9200 Dendermonde
pchsmits@gmail.com | 052 65 07 48 | 0470 54 19 59

Scriba

Chris Willems-De Pauw | Broekkantstraat 37 | 9200 Dendermonde
c.depauw@scarlet.be | 052 33 00 09 | 0473 32 35 00

Leden

Aloys Kabano | aloyskabano@yahoo.fr | 0474 21 45 73
Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54

Bestuursraad

Voorzitter

Alexandre Gasana | agasana@hotmail.com | 0484 10 32 40

Secretaris

Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54

Penningmeester

Victoire Hauwelaert | samelleke@hotmail.com | 0477 17 71 84

Leden

Annick Van den Broeck | vandenbroeckannick@hotmail.com |
0485 02 35 80
Chris Willems-De Pauw | c.depauw@scarlet.be | 0473 32 35 00

Rekeningnummer

BE06 0000 6932 8122 "Bestuursraad v.d. Protestantse Kerk
Dendermonde"

Internet

Website www.evangeliekerk.be

Facebook www.facebook.com/ProtestantseKerkDendermonde
www.facebook.com/vrouwenochtend

Toen de Heer was opgestaan

- 1- Toen de Heer was opgestaan,
is Hij weer teruggegaan
naar zijn Vader in de hemel,
daar kwam Hij vandaan.
Daar zit Hij nu op de troon
om te helpen en te troosten.
Glorie voor de allerhoogste God.
Glorie voor de allerhoogste God.

- 2- Toen de Heer was opgestaan,
is Hij weer teruggegaan
naar zijn Vader in de hemel,
daar kwam Hij vandaan.
Hij regeert met vaste hand
van het westen tot het oosten.
Glorie voor de allerhoogste God.
Glorie voor de allerhoogste God.

- 3- Toen de Heer was opgestaan,
is Hij weer teruggegaan
naar zijn Vader in de hemel,
daar kwam Hij vandaan.
Wat Hij eenmaal heeft gezaaid,
zal Hij nu met blijdschap oogsten.
Glorie voor de allerhoogste God.
Glorie voor de allerhoogste God.