

Afgiftekantoor: **9200 Dendermonde 1**  
Erkenning: P206517

België – Belgique  
P.B. 9200  
Dendermonde 1  
BC 1879

# Kerkgids Dendermonde

Proponent-predikant: Ds. P. Smits  
Consulent: Ds. J. Visser

**Jaargang 45 nr. 3, maart 2016**



Jaarabonnement €7

Rekeningnr.  
BE06000069328122  
"Bestuursraad v.d.  
Protestantse Kerk  
Dendermonde"

VU: C. De Pauw  
p.a. Lindanusstraat 2  
9200 Dendermonde

*'Opdat een ieder die in Hem  
gelooft, niet verloren gaat.'*

*Johannes 3:16*

*Gezegende Paasdagen*

---

## TER OVERDENKING

---

*“Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.’” (Openbaring 1:17-18)*

*Toen ik hem zag...*

De komende weken zullen we in het Evangelie weer de teksten lezen over het lijden en sterven van Jezus. In gedachten zien we de vrouwen, onder wie zijn eigen moeder, van een afstandje toekijken hoe hij aan een kruis gehangen is. En de leerlingen van Jezus? De meesten hebben niet eens de moed gehad om naar de kruisheuvel Golgota, even buiten de stad Jeruzalem, te komen. Zij zien dus al helemaal niets of niemand. En nog best begrijpelijk ook. Want zeg nu zelf: dat moet toch vreselijk geweest zijn, om Jezus zo de marteldood te zien sterven? Zoals het ook vreselijk is om machteloos toe te zien hoe een doodzieke vecht voor zijn leven en uiteindelijk het onderspit moet delven. En zoals het vreselijk is om te moeten zien in het graf waarin de kist van een geliefde wordt neergelaten...

De woorden uit bovenstaande bijbeltekst komen echter niet van Golgota. Ze komen van Patmos. De inmiddels bejaarde apostel Johannes is naar dat eilandje in de Middellandse Zee verbannen - en hij is het die zegt: ‘Toen ik hem zag...’ In een visioen krijgt hij Jezus te zien. Ja, dezelfde Jezus die eens aan een kruis hing. Maar tegelijk zó anders, zó indrukwekkend, zó schitterend. Hij valt als dood voor zijn voeten neer...

Johannes heeft hem destijds óók gezien, aan het kruis. Jezus had toen zelfs ‘Zie, uw moeder’ tegen hem gezegd. En die paar woorden waren voor Johannes voldoende geweest om vanaf dat moment de moeder van Jezus bij zich in huis te nemen en liefdevol voor haar te zorgen.

Johannes heeft hem daarna nog verscheidene keren gezien. Meestal maar eventjes: toen hij met de andere leerlingen - uit angst voor de Joden achter gesloten deuren - zat te treuren. En een week later opnieuw, toen met Tomas erbij. En weer kort daarna op een vroege morgen, nadat hij meegegaan was om met Simon Petrus en een paar andere leerlingen een nacht te gaan vissen in Galilea. En die laatste keer, toen Jezus hen had meegenomen op een berg. Toen was Jezus, met zijn handen zegenend opgeheven, voor hun ogen opgenomen in de hemel. De hemel... is dat de plaats waar Johannes hem nu ziet? Het moet haast wel, nu hij op de dag van de Heer in geestvervoering is geraakt..

*Wees niet bang: ik was dood, maar zie, ik leef..*

Johannes ontvangt dit visioen van Jezus - gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader - om zijn medegelovigen te troosten met wat hij ziet en hoort. 'Wees niet bang,' zegt Jezus, 'ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.' Met andere woorden: Staar je niet blind op de dood die het definitieve einde lijkt te zijn van een mensenleven. Kijk naar mij: ik sta aan het begin en aan het eind van elk leven. Ik ben zelf de dood doorgegaan en heb zo de angel eruit weggenomen. De zonde van de wereld - inclusief die van jou! - heb ik op me genomen en wéggedragen. Zo is er leven - vergeving, verzoening, vrede, vreugde, voor nu en altijd! - voor jullie die in mij geloven.

*Ik ben degene die leeft..*

Wanneer we bedenken dat de dood is overwonnen, dan mogen wij met dankzegging en aanbidding neervallen voor de voeten van Jezus: 'Uw liefde triomfeert! Het offerlam regeert!' (vgl. Gezang 83:7). Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen...

ds. Peter Smits

---

## GEMEENTENIEUWS

---

### **Dankbetuiging**

Tijdens het korte ziekbed en na het overlijden van onze (schoon)vader en opa hebben de vele blijken van medeleven die wij van u ontvingen - in de vorm van sms'jes, mails, kaarten en gebeden - ons echt gesteund. Wij willen u daar hartelijk voor bedanken. Wat is het bijzonder om, in tijden van pijn en verdriet, onszelf een deel te mogen weten van het lichaam van Christus! Peter, Conny, Jesse en Aron Smits

### **Inzegening en bevestiging van Ds. Smits**

Op de gemeentevergadering van 14 februari werd Ds. Smits unaniem verkozen als te beroepen kandidaat. Met grote dankbaarheid kunnen wij u ook meedelen dat Ds. Smits het beroep dat als gevolg daarvan op hem werd uitgebracht, van ganser harte aanvaard heeft. Op 17 april zal zijn inzegening en bevestiging plaatsvinden in een feestelijke kerkdienst om 14u30 in de Evangeliekerk. Daarna volgt een receptie in de bovenzaal. U bent alvast uitgenodigd!

### **Gemeentevergadering 20 maart**

Op deze tweede gemeentevergadering zal gestemd worden over het jaarverslag en financiële verslagen van het voorbije jaar. Daarnaast kan u ook voorstellen doen of ideeën naar voor brengen. Deze vergadering van 20 maart zal pas beginnen na een gezamenlijke maaltijd. Houdt dus deze datum zeker vrij!

### **Pasen**

Zoals stilaan traditie wordt, hebben we ook nu weer een paasontbijt vanaf 9u. Om praktische redenen is het goed om op voorhand te weten met hoeveel mensen we dit kunnen vieren. Vandaar dat we u vragen uw naam op te geven. Uiteraard blijven onverwachte bezoekers ook welkom, maar zo hebben we toch een idee van het verwachte aantal deelnemers. Het

ontbijt wordt u aangeboden door de Evangeliekerk, maar in de bovenzaal zal een collectebus staan waarin u een vrijwillige bijdrage kan deponeren om de onkosten te dekken.

Na het ontbijt, dat zoals gewoonlijk weer zeer uitgebreid en goed verzorgd wordt door Katleen, volgt de kerkdienst om 10u30. Vermits het een feestelijke Paasviering is, blijven de kinderen uitzonderlijk in de dienst. Eerder die week, de Goede Week, kan u op maandag, dinsdag en woensdag om 20u een kort avondgebed bijwonen als voorbereiding op Pasen. Op Witte Donderdag is er een kerkdienst in Aalst en op Goede Vrijdag in Dendermonde, telkens om 20u. In ieder geval wensen wij u alvast gezegende Paasdagen toe.

### **Film “The Miracle Maker”: 16 maart**

The Miracle Maker is een geweldige animatiefilm, die levens-echte 3D poppen combineert met schitterende uitgevoerde tekenfilmscènes. Het is prachtig om het verhaal over het leven van Jezus in deze unieke vorm te beleven door ogen van een kind. De film vertelt het verhaal van het zieke meisje Tamar, dat in de eerste eeuw leeft en een timmerman ontmoet. Hij blijkt een bijzonder Rabbi, die de mensen vertelt over God. Hij trekt rond met zijn volgelingen en verricht een groot aantal wonderen. Totdat de leiders van het volk zich tegen hem keren en hij uiteindelijk voor de zonden van de mensen aan het kruis belandt.

Je kan genieten van deze film op 16 maart in de Evangeliekerk. Inloop vanaf 19u30, de film start om 20u.





# Jeugdhoek



Op **Palmzondag** trok Jezus de stad Jeruzalem binnen. De mensen in de straten verwelkomden Hem met palmtakken. Hoe toon jij dat Jezus welkom is?

Op **Witte Donderdag** zat Jezus voor het laatst samen met Zijn vrienden aan tafel. Jezus zei, toen Hij het brood in stukken brak en ronddeelde: Dit is mijn lichaam, en het wordt voor iedereen gegeven. En bij het ronddelen van de wijn zei Hij: Dit is mijn bloed dat voor iedereen wordt vergoten. Als wij in de kerk Heilig avondmaal vieren herdenken we deze laatste maaltijd.

**Goede Vrijdag** is een dag van rouw. Jezus werd veroordeeld en aan het kruis genageld. Waarom zou dan toch deze dag Goede vrijdag worden genoemd? Er was toch niks goeds aan, dat Jezus dood ging! Goede vrijdag heet zo omdat Jezus Zijn leven aan ons allemaal GEGEVEN heeft. Dit deed Hij omdat, Hij onze dingen die we fout doen aan het kruis heeft gedragen. Dit betekent dat Hij ervoor zorgt dat God ons kan vergeven als we iets doen dat niet mag. Meestal doen we dan een ander verdriet of pijn. Als je er spijt van hebt kan God je vergeven, en jij kunt dan ook naar de ander toe gaan en zeggen dat je spijt hebt.

**Stille Zaterdag** is een dag van rust en rouw, maar ook van gespannen afwachten. Op paaszaterdag denken we aan Jezus die nu in het graf ligt, een uitgeholde grot met een grote zware steen ervoor. Zal het hiermee eindigen of is er hoop?

# Pasen



Jezus werd begraven in het graf van een rijke vriend en verbleef daar tot de derde dag.

Toen voltrok zich het wonder:

Jezus stond op uit de dood en overwon het graf. Velen van Zijn volgelingen hebben hem gezien en gesproken en getuigden van Zijn Opstanding.

Toen een drietal vrouwen op de 1e dag van de week Hem wilden

balsemen, vonden ze het graf leeg en de grafsteen afgewenteld.

Een engel sprak hen aan en zei: "Wat zoekt u de Levende bij de doden, Hij is hier niet, want Hij is opgestaan!"

Velen van zijn volgelingen hebben hem daarna gezien en gesproken en getuigden van Zijn Opstanding.

Met Pasen- oorspronkelijk een Joods feest- gedenken we dus de opstanding uit de dood van Jezus.

De Vader wekte Hem op als teken van volkomen vergeving van schuld.

Wie gelooft in deze gekruisigde en opgestane Jezus mag delen in die vergeving en zal ook zelf het eeuwige leven ontvangen.

Voor iedereen, zelfs een moordenaar aan het kruis, is er de mogelijkheid van een nieuwe start.

Pasen is dus inderdaad teken van nieuw leven, zelfs een eeuwige leven, zonder zonde en dood.

Dat nieuwe leven is alleen mogelijk via het kruis van Jezus.

Dit is een donker kruis,  
God.

Er is zoveel verdriet op  
de wereld,  
we zijn er stil van.

Er is pijn, angst, eenzaamheid.

Er gebeuren ongelukken, mensen maken ruzie,  
mensen zijn ziek,  
of gaan dood.

Er is zinloos geweld, oorlog en honger.

Er zijn mensen die geen huis hebben, die moesten  
vluchten uit hun land, en daardoor elkaar zijn  
kwijtgeraakt.

Soms voelen we dat ineens heel duidelijk.

Weet U wat we zouden willen, God?  
dat dat allemaal niet bestond!

Dat het moeilijke donkere kruis zou verdwijnen,  
en dat alles goed en blij en vrolijk was  
op de wereld. Amen.





Dit is het lichte  
kruis, God.  
Het vertelt ons van  
alle goede dingen  
die er zijn tussen  
mensen.  
van mensen die  
elkaar troosten, en elkaar helpen.  
En dat mensen houden van elkaar.  
Het lichte kruis vertelt ons van ruzies die weer zijn  
goed gemaakt,  
van zieke mensen die beter worden,  
van eenzame mensen die weer vrienden hebben  
gevonden.  
Van huizen die opnieuw zijn opgebouwd.  
Van kinderen die genoeg te eten hebben,  
van soldaten die naar huis zijn gegaan,  
omdat er overal vrede is.  
Lieve God, daarom is het lichte kruis versierd  
met bloemen omdat we weten en onthouden willen,  
dat er naast verdrietige dingen in de wereld,  
ook heel veel goede dingen zijn. Amen



# Opwekking 657

Zie, de dag breekt aan vol van duisternis,  
Christus op weg naar Golgota.  
Zondaars grepen Hem en bespotten Hem,  
sloegen Hem aan een kruis.

Refrein: Zie het kruis, voel zijn kracht:  
Christus droeg onze straf;  
werd veracht, maar Hij bracht  
vergeving, stervend aan het kruis.

O, te zien hoe pijn uw gelaat vervormt,  
als al die zonde op U drukt.  
Bitterheid, verraad, elke slechte daad  
kroont uw bebloed gezicht.

Refrein...

Nu dooft al het licht en de aarde beeft,  
want Hij, haar Maker, buigt zijn hoofd.  
Zie de voorhang scheurt, doden leven weer.  
Dank God, het is volbracht!

Refrein...

Ik zie ook mijn naam in uw wonden staan,  
want door uw lijden ben ik vrij.  
Dood is weggevaagd en nu leef ik weer,  
doordat uw liefde won.

Refrein: Zie het kruis, voel zijn kracht:  
Lam van God werd geslacht;  
maar Hij leeft en Hij geeft  
vergeving, want het is volbracht!

