

Afgiftekantoor: **9200 Dendermonde 1**  
Erkenning: P206517



Verenigde Protestantse  
Kerk in België  
Evangeliekerk Dendermonde



PB-PP  
BELGIE(N) - BELGIQUE

---

---

# Kerkgids

## Evangeliekerk Dendermonde

Jaargang 49 nr. 3,  
maart 2020



VU: Ds. P. Smits  
p.a. Lindanusstraat 2  
9200 Dendermonde

*“Wees goed voor elkaar  
en vol medeleven;  
vergeef elkaar zoals God u  
in Christus vergeven heeft.”  
Efeziërs 4:32*

---

## VERGEET NIET DE MIST

---

De schrijver Milan Kundera geeft in zijn werk *'Les testaments trahis'* een prachtige beeldspraak voor het levenspad van de mens. Hij zegt: *"De mens wandelt zijn levensweg door de mist. Maar wanneer hij terugkijkt om mensen uit het verleden te oordelen, dan ziet hij geen mist op hun pad. Vanuit zijn heden, wat voor hen een verre toekomst is, zien hun paden er haarscherp uit, goed zichtbaar over de gehele lengte. Wanneer hij terugkijkt, ziet hij hun pad, hij ziet hun wandel, hij ziet hun fouten, maar niet de mist."*

Wanneer wij van afstand naar anderen kijken, in het heden of het verleden, dan is het heel makkelijk om een oordeel te vellen. Zeker in de tijd van 'connectedness' waarin de wereld zeer klein en informatief wordt door de smartphone, kunnen wij zeer gemakkelijk zwart wit oordelen uitspreken over allerlei onderwerpen. Het is niet moeilijk om in 140 tekens zwarten, blanken, christenen, moslims, mannen, vrouwen, rijken, armen, lhbt'ers, homofoben, PvdA'ers, Vlaams Belangers, neoliberalen, Trump, brexit, de Europese Unie en nazisoldaten fundamenteel te veroordelen en verdoemen op de fouten die zij op hun pad maken. Maar misschien is dat wel enkel zo omdat wij hen niet recht in de ogen aankijken, omdat wij niet de mist ervaren waar zij in tasten.

Dit betekent niet dat alles uit het verleden en in het heden goed en rechtvaardig is. Natuurlijk is er zoiets als goed en kwaad. Maar het is belangrijk om te zoeken naar een gepaste houding van mildheid en vergeving. Een houding die

de mist en onduidelijkheid in het leven van de ander herkent. Toen Jezus werd gekruisigd, sprak hij de woorden: "Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat ze doen." (Lucas 23:34) Achteraf is het heel makkelijk om te zeggen dat de joden en de soldaten in de fout zaten, en dat je dit zelf nooit gedaan zou hebben. Maar Jezus herkende de mist.

Misschien is het goed om een weloverwogen houding van mildheid en vergeving in te nemen tegenover anderen. Een mening die meer ruimte inneemt dan 140 tekens achter een anoniem schermpje. Niet omdat alles goed is. Maar omdat wij zelf ook in de mist vooruit tasten, en mogen hopen dat de ander de mist van ons leven herkent wanneer wij struikelen.

Tom Schepers



"Waterloo Bridge, Sunlight in the Fog", Claude Monet

---

## GEMEENTENIEUWS

---

### **Gemeentevergadering 22 maart**

Op de gemeentevergadering krijgt ieder van jullie de kans om mee te denken over de werking van en de plannen voor het lopende en het komende werkjaar. Daarnaast kijken we terug op het voorbije jaar. Ook zijn er verkiezingen voor de bestuursraad. Het mandaat van Alexandre, Annick en Chris loopt ten einde, maar ze stellen zich opnieuw kandidaat.

### **Bezoek uit Antwerpen**

Op 29 maart krijgen we bezoek van een groep vrienden, broeders en zusters uit de VPKB-gemeente Antwerpen Zuid, De Wijngaard. De collecte gaat die zondag naar 'Huizen van hoop' waarover Tetty Rooze ons wat meer uitleg zal geven. Na de dienst willen we graag iedereen uitnodigen voor een soepmaaltijd. In de kerk zal een lijst rondgaan zodat we een idee hebben hoeveel gasten we kunnen verwachten aan de maaltijd. Hierbij dan ook een oproep aan 'soepmakers'. Alvast bedankt voor de hulp!



### **Weekend aan zee 18, 19 en 20 september**

De datum ligt al vast! Thema en programma nog niet, maar sparen loont zeker de moeite want het weekend biedt ons telkens weer de kans om dichterbij mekaar te komen, maar ook onze God beter te leren kennen en zijn aanwezigheid in ons midden te voelen.



---

## UIT DE KERKENRAAD

---

- De jongste maanden werden heel wat activiteiten voorbereid, georganiseerd en geëvalueerd; zo waren er het kerstfeest en de oecumenische viering. Voor de komende maand staan ook de wereldgebedsdag, de koffiestop en de gemeentevergadering op de agenda.
- Het bezoek van dhr. Delameillieure en zijn toelichting over 'Gave Veste' op 13 oktober 2019 inspireerde ons voor de start met de gebedsgroep Mahabba. Gave Veste helpt kerken en christenen om vluchtelingen te bereiken. In de gebedsgroep Mahabba, die doorgaat op de eerste vrijdagavond van elke maand, willen we speciaal bidden voor moslims. Voelt u zich geroepen? Kom gerust mee bidden.
- Bij de viering van het Heilig Avondmaal stelden we een plaatsprobleem vast wanneer we in een kring staan. Door het wegnemen van enkele stoelen na het vertrek van de kinderen naar de nevendiensten is het wel wat verbeterd, maar het is nog niet helemaal opgelost. We blijven het evalueren; suggesties zijn welkom.
- 'Denderfeest!' Dit project, een familiefeest, is gegroeid vanuit het Driekerkenoverleg Denderregio. Het staat nog in de steigers, maar we willen jullie alvast een voorproefje geven. Op Hemelvaart, 21 mei, willen we graag samenkomen met de drie Dendergemeenten rond het thema 'Een rivier vol van vrede'. Er zal een apart programma voorzien worden voor kinderen, tieners, jongvolwassenen en volwassenen. Na een sing-in zult u in de namiddag toffe en inspirerende workshops kunnen bezoeken. Een geschikte locatie wordt nog gezocht, maar houd alvast de datum vrij!
- Reeds geruime tijd werken we aan het opstellen van een beleidsplan. Daarin komen verschillende rubrieken aan bod. We willen dit ook graag met u bespreken. Op de gemeentevergadering hoort u hierover meer.

---

## VASTEN

---

In de Bijbel wordt er regelmatig gesproken over vasten. Vasten is een spirituele oefening binnen het christelijk geloof waarbij u voor een bepaalde periode niet eet. In de periode van vasten concentreren christenen zich op God en proberen ze te luisteren naar Zijn stem. Vasten is vaak ter voorbereiding van een bijzonder moment of een verandering in het leven. Jezus vastte 40 dagen aan het begin van zijn bediening (Mattheüs 4). Paulus en Barnabas vastten voordat ze op hun eerste zendingsreis werden uitgezonden (Handelingen 13). Wanneer wij vasten en bidden, dan keren wij ons tot God en stellen de vraag: Wat wil God tegen mij zeggen? Welke kant wil God mij uitwijzen?

Vasten kan een hele bijzondere ervaring zijn. In de honger intensificeert u het gebed, en stelt u uzelf ontvankelijk op om Gods stem te verstaan. Door niet te eten neemt u afstand van aardse verlangens en vertrouwt u op God dat Hij u in die periode zal dragen. Dit betekent niet dat christenen moeten vasten. Het is geen opdracht of verplichting. Vasten is een gift van God die wij mogen ontvangen om naar Zijn stem te luisteren en die tot zegen kan zijn voor ons leven. Jezus geeft in de bergrede wel een hele duidelijke instructie mee: "Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is." (Mattheüs 6:17-18). Vasten doet u voor God en voor uzelf. Het mag nooit een manier zijn om uzelf te verheffen boven anderen. Wel kan het waardevol zijn om samen met anderen te vasten en te bidden. Het gaat om de intentie die erachter zit.

Ik wil u graag uitnodigen om in de vastenperiode een dag met mij te bidden en te vasten. Hoe gaat het in zijn werk? Wij vasten op woensdag 18 maart, een gewone werkdag. Dit

betekent dat u deze dag gewoon invult zoals u dat altijd doet, maar de momenten waarop u normaal gesproken eet, nu doorbrengt met vasten en gebed:

- Woensdag 18 maart ontbijt: Dit is de laatste maaltijd voordat u begint met vasten. U eet de maaltijd zeer bewust, en ontvangt een mail met een Schriftlezing, korte overdenking en een aantal gebedspunten.
- Woensdag 18 maart lunch: U zoekt een plaats om alleen te zijn, en u brengt de lunchtijd door in gebed. U ontvangt per mail een Schriftlezing, korte overdenking en een aantal gebedspunten.
- Woensdag 18 maart 18u-20u: Wij komen samen in de kerk van Dendermonde. De tijd dat wij samen zijn wijden wij aan zang, gebed, het lezen van de Bijbel, stilte en gesprek.
- Donderdag 19 maart ontbijt: U breekt de vasten tijdens het ontbijt. Ook deze maaltijd eet u heel bewust. U ontvangt een mail met Schriftlezing, korte overdenking en een aantal gebedspunten.

Er kunnen veel redenen zijn waarom u zou meedoen. Misschien zijn er vragen waarmee u speelt of staat u voor een grote beslissing. Misschien zoekt u toenadering tot God of wilt u eens ontdekken hoe het is om te vasten. Waar u ook vandaan komt, ik hoop dat wij samen iets mogen vinden van wat God tegen ons wil zeggen in deze voorbereidingsperiode voor Pasen. U kunt u opgeven door te mailen naar [tomschepers12@hotmail.com](mailto:tomschepers12@hotmail.com), of door u in te schrijven op de lijst die hangt in de kerk.

Tom Schepers

---

## PASTORALE BRIEF VAN DE WERELDRAAD VAN KERKEN

---

*“God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was.” (Gen. 1:31)*



Dit bijbelcitaat is de aanhef van de brief die geschreven werd vanuit een bezorgdheid over onze wereld door het gevaar dat de klimaatverandering met zich meebrengt. Deze crisis stelt ons geloof in de Schepper en onze liefde voor de schepping op proef, maar houdt tegelijkertijd een oproep in dat eenheid, solidariteit en vastberadenheid nodig zijn voor de wereld.

In zijn brief zegt Rev. Olav Fykse Tveit, algemeen secretaris van de Wereldraad van Kerken, het volgende: “Vier jaar na het historische klimaatakkoord dat in Parijs is bereikt, zien we dat de landen hun verplichtingen niet nakomen, dat de gevaren en de schade van de klimaatverandering nog erger zijn dan we hadden gevreesd, en dat de tijd die ons nog rest om de klimaatschade een halt toe te roepen, korter is dan we hadden gehoopt.”

Naast een algemene vraag aan kerken, bedrijven, overheden en internationale agentschappen om hun beleid aan te passen, roept Rev. Tveit ook individuele christenen op om in lokale gemeenschappen te bidden voor onze planeet en voor elkaar. Hij eindigt zijn brief als volgt: “ **Geloof** in de God van het leven, ontombare **hoop** op Gods belofte van een nieuwe aarde en **liefde** die ons aanzet tot een creatief engagement, zijn onze grootste bijdragen als christenen en christelijke kerken om het leven en de toekomst van de hele menselijke familie veilig te stellen. Laten we deze grootste uitdaging aangaan en ons verenigen om de schepping en Gods schepselen vandaag de dag en voor de komende generaties te beschermen.”



---

## MAAR IK WIL NIET DAT JE DOODGAAT

---

'Jij mag nog honderd jaar mijn  
opa zijn' glimlacht Marijn.  
Opa's blik wordt triest.  
Het hangt al langer in de kamer.  
Het fluistert door het huis.  
Het draait rond bij Marijn  
vanbinnen.  
Opa is veel te ziek om nog erg  
lang te leven.



'Maar ik wil niet dat je doodgaat' is een bemoedigend verhaal waarin opa in zijn laatste dagen met zijn kleinzoon spreekt. Het verdriet wordt benoemd, maar bovenal spreekt de hoop.

Dit prentenboek bevat handvatten voor christelijke ouders en begeleiders om met rouwverwerking bij kinderen om te gaan.

Katelijne Depoortere

*Dit kinderboek, geschreven door ds. Katelijne Depoortere, is heel recent en werd voorgesteld op dinsdag 18 februari in Brasschaat. Het boek (ISBN : 9789082949469) is te verkrijgen in de boekhandel of bij de auteur zelf (katelijne.depoortere@skynet.be).*



# Jeugdhoeek



## *Steeds maar weer vergeven?*

Lotte schrijft elke avond in haar dagboek. Het ligt in het laatje van haar nachtkastje. In dat dagboek krijgt alles een plek. Leuke gebeurtenissen, waarbij ze veel plezier heeft. Vervelende situaties, die ze liever nooit meer meemaakt. Momenten waarop ze verdrietig is. Of heel verliefd.



Vorige week ontdekte ze dat Julia, haar oudere zus, alles heeft gelezen. En dat ze er ook nog met haar vriendin over heeft gekletst. Sinds die tijd heeft Lotte niets meer tegen Julia gezegd. Ze is woedend op haar zus. Vandaag kwam Julia naar haar toe. “Het was gemeen van me Lotte. Ik snap dat je heel boos bent. Ik wil graag dat het weer goed is tussen ons. Wil je me vergeven?” Lotte voelt hoe boos ze nog is. Wat een moeilijke vraag!

In de Bijbel lezen we dat Petrus ook een vraag heeft over vergeven. Hoe vaak moet je iemand vergeven die jou telkens dwarszit of beledigt? Jezus zegt dat we niet moeten tellen, maar telkens opnieuw moeten vergeven. Om dat uit te leggen, vertelt Hij een verhaal.



Een koning regelt geldzaken met zijn slaven. Er komt een slaaf bij hem die een enorme schuld heeft. Tienduizend talenten, dat is een schuld van bijna vijf miljard euro. Dat kan hij onmogelijk betalen. De koning geeft opdracht om álles

te verkopen wat hij heeft, ook zijn vrouw en kinderen, om de schuld af te lossen. “Heb geduld met mij”, smeekt de slaaf. “Ik zal u alles betalen.” Hij zal het nooit kunnen. Maar de koning krijgt diep medelijden met zijn knecht. “U kunt gaan”, hoort de slaaf. “U hoeft niets meer te betalen. Uw schuld is kwijtgescholden.”



Als hij buiten loopt, komt hij een medeslaaf tegen. Opeens herinnert hij zich dat die slaaf nog geld aan hem moet terugbetalen. Honderd



penningen, omgerekend zo’n 10.000 euro. Hij pakt hem hardhandig beet. “Betaal mij nú dat geld terug!” De medeslaaf valt op zijn knieën. “Heb geduld met mij en ik zal alles betalen” Maar de slaaf die zo goed

behandeld was door zijn meester, heeft zelf geen medelijden. Hij laat zijn medeslaaf in de gevangenis gooien. Daar moet hij werken totdat de schuld is betaald.

Andere slaven hebben het gezien. Verdrietig vertellen ze alles aan de koning. Woedend roept de koning zijn wrede slaaf bij zich. "Jij slechte slaaf, ik had je al je schuld kwijtgescholden.



Waarom heb je dan geen medelijden met je medeslaaf?" De koning veroordeelt hem tot zware dwangarbeid, totdat hij zijn hele schuld betaald heeft. Dat is onmogelijk. Nooit zal hij zijn vrijheid terug krijgen. Als Jezus dit verhaal verteld heeft, zegt hij: "Zo zal Mijn hemelse Vader ook met jullie doen als je een ander niet van harte vergeeft".

De schuld die Julia bij Lotte heeft, is niet te vergelijken met de schuld die je tegenover God hebt. Die is veel groter. Toch biedt God jou vergeving aan. Dat kan alleen omdat de Heere Jezus de straf ervoor wilde dragen aan het kruis. Als jij je zonden eerlijk aan God vertelt en vertrouwt op het offer van de Heere Jezus, wil God al jouw zonden wegdoen. Vergeven en vergeten. Zo is God! Heb je dat kostbare geschenk van vergeving al ontvangen? Dan ga je er ook van uitdelen aan anderen!

<https://www.abcvoorkinderen.nl/wij-belijden/vergeving-sv.html>

# Vergeven

als ik soms gepest word maar ik heb niks  
gedaan  
dan vind ik dat niet eerlijk en wil ik ze wel  
slaan  
maar ik heb gelezen ergens in Gods woord  
'kwaad met kwaad vergelden' is niet zoals  
het hoort



en er staat geschreven dat ik  
moet vergeven  
niet 1, 2, 3 of 4 keer maar 70  
keer 7  
wat?! 490 keer?

nee, veel vaker, veel vaker, veel vaker en veel meer

altijd, altijd, overal en telkens weer  
nee, dat is niet simpel en daarom geeft  
de Heer  
Zijn Heilige Geest om in liefde te leven  
zoals Hij mij vergeeft moet ik een ander  
ook vergeven



het is best wel moeilijk want iedereen die zegt:  
'je moet gewoon terug slaan als iemand met je vecht'  
maar als ik denk aan Jezus, Hij sloeg niet terug  
toen Hij met een zweep werd geslagen op Z'n rug



en er staat geschreven dat ik moet vergeven  
niet 1, 2, 3 of 4 keer maar 70 keer 7  
wat?! 490 keer?

nee, veel vaker, veel vaker, veel vaker en veel  
meer

altijd, altijd, overal.....(2x) (Tekst & Muziek: Marcel Zimmer)

---

## ALS ER VERGEVING IS!

---



Hoe kan ik verder leven,  
hoe moet ik verder gaan,  
kan ik ooit vergeven wat mij  
is aangedaan.

De wonden in mijn ziel, de  
haat en bitterheid,  
lijken niet te helen, niet  
door woorden, niet door  
tijd.

Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn,  
van de pijn en het verdriet diep van binnen.  
Als er vergeving is, kan er genezing zijn  
en de weg van herstel kan beginnen.

O God, ik heb U nodig, ik kan het zelf niet,  
ik lijk haast te verstikken in angst en in verdriet.  
Hoe kan ik ooit vergeven, zoals U mij vergeeft,  
dwars door alles heen wat mij beschadigd heeft

Maar als er vergeving is,  
kan er genezing zijn,  
van de pijn en het  
verdriet diep van binnen.  
Als er vergeving is, kan er  
genezing zijn  
en de weg van herstel kan  
beginnen.



(Opwekking 629)

---

## VERGEVING!

---

Het "Onze Vader" is een gebed dat velen onder ons al gebeden of gezongen hebben. Bij velen zal het gekend zijn.

Ik wil met jullie even stil staan bij de volgende uitspraak:

**"En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren."**

Als wij deze woorden uitspreken vragen wij niet alleen om vergeving maar beweren wij ook dat wij de anderen vergeven. Of niet?

Het is fijn om te weten dat God ons steeds weer vergeeft, dat Hij onze zonden diep in de zee rolt en er niet meer op terug komt. Maar Hij verwacht van ons dat ook wij de anderen hun zonden vergeven. Hij vergeeft en vergeet.

Hoe zit dat met ons, vergeven en vergeten wij ook?

God verwacht ook van ons dat wij niet terugkomen op wat wij vergeven hebben. Ik geef toe dat dat niet altijd even simpel is. Soms heeft iemand je zo pijn gedaan dat je met heel wat littekens rondloopt.

Het is menselijk dat het vergeten vaak meer tijd vraagt.

Maar laten wij er eens met anderen ogen naar kijken.

Waarom wil God dat wij vergeven en vergeten?

Hij verlangt dit van ons omdat Hij ons wil beschermen.

Het vergeven van anderen bevrijdt ons van negatieve gevoelens die in ons hart leven zoals b.v. kwaadheid, angst, onbegrip, wrok, verdriet of .....

Het staat ook toe dat wij dan de genezing kunnen ontvangen die wij nodig hebben. God is bezorgd om ons en weet dat wij ons veel beter gaan voelen als wij bevrijd zijn van al die negatieve gevoelens die ons steeds weer ter neer drukken.

God zegt niet " Jij moet vergeven en vergeten en hier stopt het."

Nee!!!! Hij zegt: " Vergeef en ik vergeef jou."

" Vergeef en ik genees jou."

" Vergeef en vergeet en ik bevrijd jou."

---

## WIST JE DAT ...

---

- ... wie vriendschap zoekt, fouten toedekt,  
maar wie ze telkens oprakelt, zijn vrienden verliest?  
(Spreuken 17:9)
- ... als wij anderen hun misstappen vergeven, onze hemelse  
Vader ook ons zal vergeven? (Matteüs 6:14)
- ... zoals de Heer ons vergeven heeft, wij ook elkaar moeten  
vergeven? (Kolossenzen 3:13)
- ... wanneer Zijn volk, het volk dat Hem toebehoort, het hoofd  
buigt, al biddend Zijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van  
zijn dwaalwegen, god het zal aanhoren vanuit de hemel, zijn  
zonden zal vergeven en het land zal genezen?  
(2 Kronieken 7:14)
- ... wanneer je niet oordeelt, er niet over je zal geoordeeld  
worden en wanneer je niet veroordeelt, je niet zal  
veroordeeld worden? (Lucas 6:37)
- ... Jezus ons zei tot zeventig maal zeven keer toe te vergeven?  
(Matteüs 18:22)
- ... wie zijn fouten verbergt, geen voorspoed zal kennen, maar  
wie ze toegeeft en vermijdt, vergeving krijgt?  
(Spreuken 28:13)
- ... het Jezus is die verzoening brengt voor onze zonden, en niet  
alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de  
wereld? (1 Johannes 2:2)
- ... de Heer, onze God, genadig is en  
liefdevol en dat als we naar  
Hem terugkeren Hij zich niet  
van ons zal afwenden?  
(2 Kronieken 30:9b)





---

## COLOFON

---

De **Kerkgids** van de **Evangeliekerk Dendermonde** verschijnt iedere 1<sup>ste</sup> zondag van de maand, met uitzondering van augustus.

Jaarabbonnement €7 (over te maken op onderstaand rekeningnummer)

### **Kerkenraad**

#### *Predikant*

ds. Peter Smits | Kerkstraat 19 | 9200 Dendermonde  
pchsmits@gmail.com | 052 65 07 48 | 0470 54 19 59

#### *Scriba*

Chris Willems-De Pauw | Broekkantstraat 37 | 9200 Dendermonde  
c.depauw@scarlet.be | 052 33 00 09 | 0473 32 35 00

#### *Leden*

Aloys Kabano | aloyskabano@yahoo.fr | 0478 58 06 22  
Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54  
Willy Kabera | willykabera\_4@hotmail.com | 0484 82 93 50

### **Bestuursraad**

#### *Voorzitter*

Alexandre Gasana | agasana@hotmail.com | 0484 10 32 40

#### *Secretaris*

Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54

#### *Penningmeester*

Victoire Hauwelaert | samelleke@hotmail.com | 0477 17 71 84

#### *Leden*

Annick Van den Broeck | vandenbroeckannick@hotmail.com |  
0485 02 35 80  
Chris Willems-De Pauw | c.depauw@scarlet.be | 0473 32 35 00

#### *Rekeningnummer*

BE06 0000 6932 8122 "Bestuursraad v.d. Protestantse Kerk  
Dendermonde"

### **Internet**

*Website*      [www.evangeliekerk.be](http://www.evangeliekerk.be)

*Facebook*    [www.facebook.com/ProtestantseKerkDendermonde](http://www.facebook.com/ProtestantseKerkDendermonde)  
[www.facebook.com/vrouwenochtend](http://www.facebook.com/vrouwenochtend)

---

PSALM 85: DE HEER HEEFT ZIJN VOLK VERGEVEN

---

*Heer, U bent goed geweest voor Uw land,*

*U hebt Uw volk weer vrede gegeven.*

*U hebt hun schuld vergeven,*

*U kijkt niet meer naar  
hun fouten.*

*U bent niet langer  
kwaad, Uw woede is  
voorbij.*

*God, U bent onze  
redder.*

*Zorg dat het ook nu  
weer goed met ons  
gaat.*

*Wees niet langer boos.*

*Blijf toch niet kwaad op ons en onze kinderen!*

*Breng ons weer tot leven, wij zijn toch Uw volk!*

*Dan zal iedereen blij zijn.*

*Laat Uw liefde zien, kom ons te hulp!*

