

Afgiftekantoor: **9200 Dendermonde 1**  
Erkenning: P206517



PB-PP  
BELGIE(N) - BELGIQUE

---

---

# Kerkgids

## Evangeliekerk

## Dendermonde

Jaargang 47 nr. 3,  
maart 2018



VU: Ds. P. Smits  
p.a. Lindanusstraat 2  
9200 Dendermonde

*Maar wie hoopt op de  
Heer krijgt nieuwe  
kracht.*

*Jesaja 40: 31a*

---

## TER OVERDENKING

---

*“Hij werd veracht, door mensen gemeden,  
hij was een man die het lijden kende  
en met ziekte vertrouwd was,  
een man die zijn gelaat voor ons verborg,  
veracht, door ons verguisd en geminacht.  
Maar hij was het die onze ziekten droeg,  
die ons lijden op zich nam.”*

Jesaja 53:3-4a



Op mijn vijftiende maakte ik kennis met de muziek van Adrian Snell. Door zijn vertolking van het Paasverhaal, *The Passion*, was ik meteen verkocht voor zijn christelijke muziek en teksten. In het tekstboekje bij een van zijn latere albums, *Alpha and Omega*, trof me bovenstaande afbeelding van de ‘man van smarten’.

Het gelijknamige lied *Man of Sorrows* gaat over Jezus. In hem, zo geloven christenen, ging de oude profetie over de dienaar van de HEER in vervulling. De doornenkroon typeert hoe Jezus werd veracht, door mensen gemeden. Aan het eind van deze maand vierden we Goede Vrijdag. We staan dan stil bij zijn lijden en sterven. Over het motief schreef de evangelist Johannes (13:1b): ‘Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde zou tot het uiterste gaan.’

Het woord ‘smartem’ is verwant aan het Duitse woord ‘Schmerzen’, dat we vertalen met pijn. In de uren voorafgaand aan zijn sterven is het evident dat Jezus veel pijn geleden heeft. Fysiek - vanwege de geseling, het kruisdragen en de kruisiging zelf. Maar niet minder mentaal - verlaten door zijn vrienden, verloochend door Petrus, bespot door de medegekruisigden en de toeschouwers. En bovenal: tijdens de dikke duisternis midden op de dag voelde hij de aanwezigheid van zijn hemelse Vader niet meer: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?’

Ik vraag me af of ook in heel het aardse leven van Jezus de profetie van Jesaja in vervulling ging. Zou hij misschien een zwakke gezondheid hebben gehad? *'Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was.'* Hoe het ook zij, als we zien hoe hij zich ontfermde over het leed van anderen en hoe hij velen genas van hun ziekten en kwalen, dan geldt op een heel bijzondere manier van Jezus: *'hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam.'*

Het kruis dat Jezus droeg staat symbool voor het lijden van alle mensen. Hij verbond zich er mee. Hij wilde in hun plaats het leed dragen. Man van smarten werd hij *voor ons!* Wie te maken heeft met ziekte - fysiek, psychisch, ongeneeslijk - en pijn - chronisch, ondraaglijk' - mag hieruit troost putten: hij weet er van, hij is er bij, hij dráágt me! En ook uit die diepste pijn - zonder de liefde van God te zijn - wil Jezus Messias, de knecht van de HEER, redden!

Ik hoop dat die boodschap van redding opgevangen wordt als deze maand in Vlaanderen weer De Passie wordt uitgevoerd (op 24 maart om 20u in Lier). De website [www.passie.be](http://www.passie.be) vermeldt: 'De Passie wil op een eigentijdse manier het lijden van Jezus verbinden met het lijden van mensen nu. Het wereldberoemde Passieverhaal van Christus wordt in openlucht gebracht aan de hand van hedendaagse Nederlandstalige nummers.' Het kruis van De Passie werd op 3 maart ook gedragen door de straten



van Dendermonde-centrum. Mogen ook hier bij ons velen ontdekken dat in Jezus' kruis en opstanding *LEVEN* te vinden is: heling, vergeving, genezing, bevrijding, verzoening, vernieuwing. *"And through His anguish and our guilt / his blood has stained the ground."* Adrian Snell laat op het lied *Man of Sorrows* volgen: *I am the Way*. Jezus zegt: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven' (Johannes 14:6).

ds. Peter Smits

---

## GEMEENTENIEUWS

---

### **Koffiestop**

Op 23 februari was het snijdend koud; toch brachten verschillende mensen een bezoek aan 'onze' Koffiestop. Een bedrag van €50 aan vrije bijdragen kunnen we overmaken voor het werk van Broederlijk Delen. Dit jaar worden boerenfamilies in Oeganda ondersteund onder het motto 'help honger de wereld uit'. Doel is hen te helpen om tot een meer duurzame landbouw te komen.

### **Vrouwen**

Hebt u het al gemerkt? Naast een koffieochtend is er nu ook een koffieavond en een Bijbelstudie voor vrouwen. Ze doen het goed die dames! Krijg je zin om mee te doen? Van harte welkom!

### **Gemeentevergadering**

Niet vergeten te noteren in je agenda: **25 maart** is er een gemeentevergadering. Alhoewel er dit jaar geen verkiezingen zijn is je aanwezigheid toch heel belangrijk omdat er op zo'n moment altijd goede ideeën geopperd worden voor de werking van onze gemeente. En na een gezellige maaltijd, in een vernieuwde bovenzaal nota bene!, zullen de suggesties zeker opborrelen.

### **Goede Week**

Om Pasen samen met de mensen uit de gevangenis voor te bereiden is er op dinsdag 27 maart een zangdienst aldaar (zie verder ook in deze kerkgids). Op Witte Donderdag is er een kerkdienst met Heilig Avondmaal in Denderleeuw (om 19u30) en op Goede Vrijdag is er een dienst in Dendermonde (om 20u).



## Pasen

Zelfs in de lijdenstijd, of misschien juist zeker in die periode, mogen we al vooruitblikken naar Pasen. Traditiegetrouw hebben we ook dit jaar een paasontbijt. Vanaf 9u kan iedereen daarbij aanschuiven. Op voorhand inschrijven maakt het voor de organisatie iets gemakkelijker, maar uiteraard zijn onverwachte bezoekers ook welkom. Alhoewel het ontbijt gratis is zal er een collectebus staan waarin u een vrijwillige bijdrage kan deponeren om de onkosten te dekken. Na het ontbijt volgt de kerkdienst om 10u30.

## Jeugdkampen

Na het jongeren- en tienerweekend is het van 13 tot 15 april de beurt aan de kinderen met "Joy Story!". Zij gaan werken, spelen, knutselen rond het verhaal van Daniël, Schrijf zo vlug mogelijk in, dan kan je dat niet meer vergeten!



## Weekend aan zee 14, 15 en 16 september

Wie wil er nu niet graag mee naar zee! Het gemeenteweekend is elk jaar weer opnieuw een moment van ontmoeting met elkaar! Het geeft je de gelegenheid om wat langer met mekaar te praten dan op de zondagochtend na de dienst. Je kan ook samen ontspannen, samen bidden, samen nadenken, samen eten en samen vieren. Maar let op de datum: het is iets vroeger dan vorige jaren! Niet te missen! Sparen voor het weekend kan reeds bij Erik.



---

## DIKKETRUIENDAG OP 11 MAART

---

Alhoewel de Dikketruiendag in Vlaanderen officieel op 8 februari op de kalender stond gaan we, zoals voorgesteld werd op de startzondag, met onze kerkgemeenschap op 11 maart ons steentje bijdragen aan de zorg voor het milieu.

Het thema van de Dikketruiendag was dit jaar “Van Grijs naar Frisgroen”. Daarmee wordt de nadruk gelegd op het belang van ‘frisgroene’ bomen en struiken voor de afkoeling in steden en gemeenten. Het is misschien een minder gekend probleem, maar hebben we soms niet het gevoel dat het in de stad in de zomer warmer is dan op het platteland?

Dit is spijtig genoeg niet alleen een gevoel, maar ook realiteit: in steden en gemeenten ligt de temperatuur gemiddeld 7 graden hoger dan daarbuiten. Teveel verharde, ‘grijze’, oppervlakten zorgen voor die hogere temperatuur. Bovendien vloeit het regenwater daardoor te vlug weg en stijgt het risico op wateroverlast.

Maar de Dikketruiendag vraagt ook meer algemeen aandacht voor klimaat en milieu. Zo kunnen we bijvoorbeeld door die dag een extra dikke trui te dragen de verwarming wat lager zetten. Eén graad minder betekent gemiddeld 7% minder stookkosten en ook minder broeikasgassen.



Op deze manier tonen we onze belangstelling en onze bezorgdheid voor Gods schepping. Hij heeft ons immers de zorg toevertrouwd voor de aarde en al wat daarop leeft. In Genesis lezen we hoe mooi God de aarde gemaakt heeft en voor deze mooie schepping mogen wij zorgen. Laten we dat dan ook zo goed mogelijk doen!



---

## ZINGEN IN DE GEVANGENIS VAN DENDERMONDE

---

**Sint Jacobstraat 26** is het adres van de gevangenis van Dendermonde, 350 meter bij de Evangeliekerk vandaan (dat is vier minuten stappen). Deze maand gaat het de vierde keer op rij zijn dat we met een groepje gemeenteleden en belangstellenden gaan zingen in de gevangenis - tegen Kerstmis en tegen Pasen.



© <https://justitie.belgium.be/nl>

Op **dinsdagavond 27 maart** staat het eerstkomende zanguur gepland. Wie mee wil gaan om samen met de gedetineerden te **zingen van Passie en Pasen**, geeft zich ten laatste zondag 18 maart op! Wie voor de eerste keer meegaat, stuurt me een mailtje met een scan van zijn/haar identiteitskaart. Op de bewuste dinsdag verzamelen we om 17u45 aan de kerk.

Het is niets anders dan **evangelisatie** om de gevangenis binnen te gaan en voor én met de gevangenen te zingen. Als iedereen die zich had opgegeven, een voor een naar de kapel begeleid is - en dat kan om 50 tot 75 gedetineerden gaan - kan de dienst beginnen. Het samen zingen over onze Redder Jezus Christus, die gekomen is en zijn leven gegeven heeft voor zondaren, is voor velen zichtbaar ontroerend. Na afloop krijgen we dan ook veel welgemeende bedankjes.

Doorheen de geschiedenis van de Evangeliekerk heeft het gevangenispastoraat altijd een belangrijk onderdeel van de gemeentewerking gevormd. Het is 'gewoon' gehoor geven aan de **bijbelse opdracht**: 'Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangenzat' (Hebreeën 13:3a).



# Jeugdhoeek



## Bartimeüs ziet het

Bartimeüs is de zoon van Timeüs. Timeüs is een hooggeschat man. Zijn naam betekent namelijk 'hooggeschatte'. Bartimeüs is dus een man van goede komaf. Hij heeft de wind mee gehad, om het zo maar te zeggen. En toch zit hij buiten de stad. Hij hoort er niet bij. Hij ziet de wereld anders dan de andere mensen. Hij is blind, zeggen ze.

Het leven van Bartimeüs, op zijn plekje buiten de stad, is zwart. Met zijn eigen kijk op de wereld is hij niet welkom in de stad. Hij hoort er niet bij en ziet er geen gat meer in. Alle kleur is verdwenen. Hij wil wel anders, zeker wel, maar hoe dan? Dan hoort hij dat Jezus in de stad is. Over deze man heeft hij veel gehoord, goede dingen, bijzondere dingen. Verhalen die de mensen in de stad niet begrijpen, niet serieus nemen, maar die Bartimeüs hoop geven.

Dan komt er een menigte voorbij. "Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!", roept Bartimeüs. Uit de verhalen die hij heeft gehoord, heeft Bartimeüs begrepen dat deze man de langverwachte 'zoon van David' wel móét zijn. Maar de mensen in de menigte willen het niet horen. "Houd je mond!", snauwen ze hem toe. Je vraagt je af wie er hier nu eigenlijk 'ziet' en wie niet. Maar



Bartimeüs roept nog harder. Dit is dé kans om zijn leven een nieuwe draai te geven, om zijn leven kleur te geven. Hij gaat ervoor en laat zich niet tegenhouden. Jezus hoort hem roepen. Hij blijft staan en laat de roepende man bij zich komen. De mensen zijn verbaasd dat de blinde man bij Jezus mag komen. Nu helpen ze hem: “Hou moed, sta op, hij roept je.” Jezus ziet dat Bartimeüs gelooft, dat hij weet dat hij bij hem moet zijn voor kleur in zijn leven, voor perspectief, voor toekomst.

Wat Bartimeüs wil, gebeurt: Jezus brengt kleur in zijn leven. Bartimeüs' geloof heeft hem gered. Bartimeüs heeft het licht gezien, nog voor hij weer kon zien met zijn eigen ogen. En hij mag nu meetrekken in de bonte stoet van mensen, die door de eeuwen heen achter Jezus aan is getrokken.

Misschien zit er in jouw groep een kind dat blind is. Vroeger werd gedacht dat je blind was, omdat je iets verkeerd of zondigs had gedaan. Inmiddels weten we dat dit natuurlijk niet zo is. In het bijbelverhaal Bartimeüs de hoofdrol. Hij is blind, maar als je goed leest is hij de enige die Jezus echt ziet voor degene die hij is. Bartimeüs ziet dat Jezus laat zien wat de liefde van God voor mensen inhoudt, namelijk dat iedereen erbij hoort, ook de mensen die in de maatschappij niet meetellen.



(Jop, WaytoGo COACH – BARTIMEUS: BRENG KLEUR IN JE LEVEN)



---

## WIST JE DAT ...

---

... God geneest wie gebroken zijn en hun diepe wonden verzorgt? (Psalm 147:3)

... alles mogelijk is voor wie gelooft? (Marcus 9: 23)

... je geloof je redt? (Marcus 10:52)

... het gebed van een rechtvaardige krachtig is en zijn uitwerking niet mist? (Jakobus 5:16)



... een vrolijk hart een goede gezondheid bevordert en een sombere geest het lichaam verzwakt? (Spreuken 17:22)

... de zon stralend zal opgaan voor wie ontzag heeft voor Gods naam? (Maleachi 3:20)

... Jezus in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen heeft opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven? (1Petrus 2:24)

... wij door Zijn striemen genezen zijn? (1Petrus 2:24 en Jesaja 53:5)

... God onze gebeden hoort en onze tranen ziet? (2Koningen 20:5)

... het God is die ons geneest? (Exodus 15:26)

... de Heer de rechtvaardige steeds weer zal bevrijden ook al blijft hem niets bespaard? (Psalm 34:20)

... niets ons kan scheiden van de liefde van Christus? (Romeinen 8: 35)

---

## GEBED

---

### In vrede loslaten

Als het leven ons kleiner maakt,  
onze dromen aantast, onze krachten sloopt,  
help ons dan, God, om stiller te leven  
en in vrede los te laten  
wat we toch niet vast kunnen houden.  
Help ons om ja te zeggen  
tegen het onvermijdelijke,  
ontgoocheld misschien, maar niet wroekig,  
armer geworden, maar dankbaar  
voor de weg die we nog mogen gaan.

Frans Cromphout



---

## COLOFON

---

De **Kerkgids** van de **Evangeliekerk Dendermonde** verschijnt iedere 1<sup>ste</sup> zondag van de maand, met uitzondering van augustus.

Jaarabonnement €7 (over te maken op onderstaand rekeningnummer)

### **Kerkenraad**

#### *Predikant*

ds. Peter Smits | Kerkstraat 19 | 9200 Dendermonde  
pchsmits@gmail.com | 052 65 07 48 | 0470 54 19 59

#### *Scriba*

Chris Willems-De Pauw | Broekkantstraat 37 | 9200 Dendermonde  
c.depauw@scarlet.be | 052 33 00 09 | 0473 32 35 00

#### *Leden*

Aloys Kabano | aloyskabano@yahoo.fr | 0478 58 06 22  
Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54  
Willy Kabera | willykabera\_4@hotmail.com | 0484 82 93 50

### **Bestuursraad**

#### *Voorzitter*

Alexandre Gasana | agasana@hotmail.com | 0484 10 32 40

#### *Secretaris*

Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54

#### *Penningmeester*

Victoire Hauwelaert | samelleke@hotmail.com | 0477 17 71 84

#### *Leden*

Annick Van den Broeck | vandenbroeckannick@hotmail.com |  
0485 02 35 80  
Chris Willems-De Pauw | c.depauw@scarlet.be | 0473 32 35 00

#### *Rekeningnummer*

BE06 0000 6932 8122 "Bestuursraad v.d. Protestantse Kerk  
Dendermonde"

### **Internet**

*Website*      [www.evangeliekerk.be](http://www.evangeliekerk.be)

*Facebook*    [www.facebook.com/ProtestantseKerkDendermonde](http://www.facebook.com/ProtestantseKerkDendermonde)  
[www.facebook.com/vrouwenochtend](http://www.facebook.com/vrouwenochtend)

## Lied 534 - Hij die de blinden weer liet zien

1- Hij die de blinden weer liet zien  
hun ogen kleur liet ondervinden  
is zelf het licht dat ruimte geeft:  
ons levenslicht, de Zoon van God.

2- Hij die de lammen lopen liet  
hun dode krachten deed  
ontvlammen  
is zelf de weg tot waar geluk:  
ons levenspad, de Zoon van God.



3- Hij die de armen voedsel gaf  
met overdaad hen kwam verwarmen  
is zelf het brood dat honger stilt:  
ons levensbrood, de Zoon van God.

4- Hij die de doven horen deed,  
hun eigen oren deed geloven,  
is zelf het woord dat waarheid spreekt:  
het levend woord, de Zoon van God.

*tekst* Henk Jongerius  
*melodie* Edward Miller – CATON