

Afgiftekantoor: **9200 Dendermonde 1**
Erkenning: P206517



PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Kerkgids

Evangeliekerk Dendermonde

Jaargang 48 nr. 6,
juni 2019



VU: Ds. P. Smits
p.a. Lindanusstraat 2
9200 Dendermonde

*“En de hoop beschaamt
niet, omdat de liefde van
God in onze harten
uitgestort is door
de Heilige Geest,
Die ons gegeven is.”
Romeinen 5:5*

TER OVERDENKING

“En hij heeft ons verteld over de liefde die de Geest in u opwekt.”
Kolossenzen 1:8

De apostel Paulus begint zijn brief aan de Kolossenzen met een toon van dankbaarheid. Hij ziet namelijk dat de verkondiging van het evangelie vrucht gebracht heeft. Dat is in heel de wereld zo, schrijft hij, maar óók bij jullie! En dus dank ik God hiervoor, telkens als ik voor jullie bid.

Anno 2019 dreigt dit weleens uit ons zicht te raken: dat het evangelie vrucht voortbrengt. We zien kerken krimpen, het geloof afnemen. Maar waar letten we dan vooral op? Op de traditionele vormen waarin het geloof decennia- en eeuwenlang verpakt zat? Of in de institutionele vormen waarin de kerk zich presenteerde, gepaard met macht en invloed?

Het is maar de vraag of dat zo'n verlies is, wanneer vaste vormen en oude zekerheden wegvallen. In het rapport *KERK 2025* van de Protestantse Kerk in Nederland staat onder andere het volgende: “Wie het Nieuwe Testament leest, merkt dat de vreugde eraf spat wanneer over de kerk gesproken wordt. Denk aan tintelende beelden als ‘bruid’ en ‘lichaam van Christus’. Beelden die uitdrukken dat de kerk een gave is van God zelf en niet een moeizaam product van mensen. De kerk wordt gevormd door mensen maar het geheim ervan is de Heer zelf. Vandaar die vreugde.” *Back to basics*, heet het hoofdstuk waarin we deze woorden kunnen lezen.



Paulus dankt God dagelijks als hij beseft dat zijn prediking iets heeft uitgewerkt. In Kolosse is een gemeenschap van mensen ontstaan, die gekenmerkt wordt door geloof, hoop en liefde. Ze geloven de boodschap dat God Jezus, die gestorven is aan een kruis, heeft opgewekt uit de dood. Dat geloven ze niet zozeer met het hoofd, maar eerder met het hart. Ze zijn vervuld met een - groeiend - **vertrouwen** dat God door Jezus Christus heel de schepping tot een goed einde brengt! *Zo'n vertrouwen hebben wij in onze tijd niet minder nodig!*

En ze hebben **hoop** dat er voor henzelf iets weggelegd is in de hemel. Niet dat ze verwachten eens op een wolk te mogen zitten. Neen, maar ze zijn er vast van verzekerd dat ook zijzelf mogen delen in die heerlijke toekomst die God realiseert in Christus, de gekruisigde en opgestane Heer. Hij is de eerstgeborene uit de doden, en wij zullen met hem leven in volheid en vreugde! *Wat kan ook in de 21^{ste} eeuw zo'n hoop een wereld van verschil maken!*

En ze zijn vervuld met een nieuwe **liefde**. Ze willen er echt zijn voor elkaar en voor anderen. O zeker, er is nog meer dan genoeg waarin ze kunnen groeien, als het op deze liefde aankomt: de ander belangrijker vinden dan jezelf, elkaar verdragen, elkaar vergeven, geduld oefenen, de eenheid bewaren (zie hoofdstuk 3). Maar voor Paulus is het belangrijkste, dat bij de Kolossenzen deze liefde reeds gevonden wordt! Dat vindt hij het sterkste bewijs dat het evangelie aan het werk is! *Ook voor onze tijd is die oprechte liefde dé proef op de som!*

Aan de Kolossenzen schrijft Paulus: mijn medewerker Epafras, die onder jullie gepreekt heeft, heeft mij verteld over jullie "*liefde in de Geest*". Als wij deze maand Pinksteren vieren, kan dan ook van ons gezegd worden: zij hebben een liefde, die niet uit henzelf voortkomt - het kan niet anders of ze zijn vol van de Geest van Jezus Christus ?!

ds. Peter Smits

GEMEENTENIEUWS

Middagpauzegebed

Druk, druk, druk, ... Examentijd ... Stress ... Op zo'n moment kan het deugd doen om even stil te staan bij een Bijbelvers of een lied. Het hoeft niet eens lang te duren. Het zal niets afdoen aan je studietijd. Een momentje in Gods aanwezigheid geeft je energie om er weer tegenaan te gaan! Het middagpauzegebed biedt je die gelegenheid op woensdag 5 en 12 juni van 12u tot 12u30 in de bovenzaal.



Koffieochtend voor vrouwen



Nog even in herinnering brengen: op 13 juni staat de uitstap naar Brugge op het programma! Het belooft een boeiende en plezierige dag te worden met verschillende keuzemogelijkheden: o.a. de kathedraal, het begijnhof, een tentoonstelling over Spaanse barok, het belfort, een boottochtje of gewoon gezellig winkelen. Afspraak om 8.40 uur aan het station van Dendermonde! Kom op tijd want de trein wacht niet!

Meer info? Vraag het aan Conny, Miet of Chris.

Vakantie kerkenraad en predikant

Ook voor de kerkenraad is de vakantieperiode bijna aangebroken. Het kan nuttig zijn om te weten wie wanneer afwezig is. Van 1 tot en met 15 juli en van 15 augustus tot en met 31 augustus is Erik met vakantie; van 8 tot en met 28 juli Willy en van 1 tot 8 september Aloys.

Ds. Smits is met vakantie van 22 tot en met 26 juli en van 29 juli tot en met 12 augustus. In deze periode wordt dringende pastorale voorzien door andere predikanten.

Uitstap kindernevendiensten

Einde van het werkjaar betekent ook een leuke uitstap met de kindernevendiensten! Ook dit jaar zal het eerder de start van een nieuw werkjaar worden want de uitstap gaat niet door in juni, maar wel eind augustus of begin september! We houden je nog op de hoogte over de juiste datum!



Weekend aan zee 20, 21 en 22 september

Om het weekend voor te bereiden is er op 15 juli om 20u een vergadering gepland in de kerk. Al wie geïnteresseerd is is van harte welkom!

Kerkgids

Voor alle verstrooide professoren onder ons die hun abonnement op de kerkgids nog niet betaald hebben: gelieve 7 euro te storten op rek. BE06000069328122 op naam van "Bestuursraad van de Protestantse Kerk Dendermonde" met als mededeling: abonnement kerkgids 2019 en uw naam. Je kan trouwens de kerkgids ook digitaal ontvangen en dat is gratis! Bovendien is hij dan in kleur! Alvast bedankt!

UIT DE KERKENRAAD

- De evaluatie van het Paasfeest (dienst, ontbijt, ...) was zeer positief. Met dank aan alle helpende handen. Wat ook zeer verheugend is: de collectebus bracht genoeg op om de onkosten te dekken. Dit zien we ook als een teken van gastvrijheid naar mensen die niet zo vertrouwd zijn met de kerk. Hartelijk dank, ook daarvoor!
- Voor de kerkdienst op Pinksteren maakte Nicole een prachtige flyer. We rekenen ook op ieder van jullie om mensen uit te nodigen.
- Rond de fototentoonstelling 'In gebed', van 1 tot 10 juni, werden verder afspraken gemaakt. De tentoonstelling zal te zien zijn in de kerkzaal en in de bovenzaal. Tijdens de openingsuren zal aan de bezoekers koffie en thee aangeboden worden. Wie daarbij een handje wil toesteken is altijd welkom.
- Een nieuwe sing-in is voorzien voor het najaar. De exacte datum is nog niet bekend.
- Om het gemeenteweekend aan zee voor te bereiden is er een vergadering gepland op 15 juli om 20u. Iedereen is daarop uitgenodigd! Ook zijn alle suggesties voor een thema welkom. Het spaarplan voor de deelnemers wordt verder gezet. Om de inschrijving definitief te maken wordt gevraagd om tegen eind juni een bedrag van 20 euro voor volwassenen en 10 euro voor de kinderen te bereiken in het spaarplan.
- In verband met de organisatie van het kerstfeest wordt verder gezocht naar een geschikte zaal binnen Dendermonde.
- Er werd contact opgenomen met het bestuur van Dendermonde, Hamme en Zele om de Evangeliekerk ook daar meer bekendheid te geven via hun websites.

'IN GEBED'



In samenwerking met inTOUCH, een vereniging met als leuze 'Fostering dialogue among cultures', organiseert de Evangeliekerk-VPKB Dendermonde de fototentoonstelling "***In gebed***".

Van overal stuurden mensen van **verschillende religies en levensbeschouwingen** betekenisvolle pareltjes in voor een eerder gehouden fotowedstrijd in het kader van de

Wereldweek voor Interlevensbeschouwelijke Harmonie 2018.

Het project werd ingezonden voor de HM King Abdullah II of Jordan Prize for World Interfaith Harmony Week (WIHW).

De tentoonstelling toont een **ruime selectie van de deelnemende foto's**. Bij elk van de afbeeldingen hoort een **kleine beschrijving**, opgesteld door de fotografen, die uitdrukt wat de beelden in hun makers opriepen. Het publiek kan deze als leidraad gebruiken, maar ieder die naar de foto's kijkt, wordt natuurlijk ook zelf interpretator.

De tentoonstelling nodigt eerst en vooral uit tot **kijken met het oog en het hart**, tot contemplatie.

Ze nodigt verder ook uit tot **uitwisseling en gesprek** en, waarom niet, tot **samenzijn in gebed**.

Ten slotte wil de expositie individuele **personen en gemeenschappen** stimuleren om alsnog op foto vast te leggen wat voor hen bidden betekent en deze **foto's te bezorgen** aan inTOUCH voor een blog. Geniet!

Wanneer?

Van 1 tot en met 10 juni 2019

Openingsuren:

Zaterdag 1 en 8 juni van 14u tot 17u

Zondag 2 en 9 juni van 14u tot 17u

Woensdag 5 juni van 14u tot 17u

Pinkstermaandag 10 juni van 14u tot 17u



Jeugdhoek



*Ik keek naar je toen je vanochtend opstond en hoopte dat je met me zou praten, al was het maar heel even, om mijn mening te vragen of me te bedanken voor iets goeds wat je gisteren overkomen was. Maar ik merkte dat je het **te druk** had met het uitzoeken van de juiste kleren om aan te trekken naar je werk.*

*Ik wachtte opnieuw. Toen je door het huis rende om je klaar te maken, wist ik dat je een paar minuten zou hebben om me even gedag te zeggen, maar je had het **te druk**. Op een gegeven moment moest je een kwartier wachten en had je niets anders te doen dan in een stoel te zitten. Toen zag ik je opspringen. Ik dacht dat je met me wilde praten, maar je rende naar de telefoon om een vriend te bellen voor de laatste roddel. Ik zag hoe je naar je werk ging en ik wachtte de hele dag geduldig. Met al je bezigheden zul je het wel te druk gehad hebben om iets tegen mij te zeggen.*

*Ik zag dat je voor het middageten om je heen **keek**. Misschien schaamde je je om met mij te praten en boog je daarom je hoofd niet. Drie of vier tafels verder zag je een paar vrienden van je even met mij praten*

voor het eten, maar jij deed het niet. **Dat geeft niet.** De dag was nog niet om en ik hoopte dat je nog met me zou praten, maar je ging naar huis en zo te zien had je een heleboel te doen.

Toen je het een en ander gedaan had, deed je de TV aan. Ik weet niet of je TV leuk vindt – daar lijkt alles wel te kunnen, en je zit er elke dag een hele tijd voor zonder na te denken: je geniet gewoon van het programma.

Ik wachtte geduldig terwijl je TV zat te kijken en te eten, maar je praatte weer niet met me. **Bedtijd** – je zult wel moe zijn geweest. Nadat je je familie welterusten had gewenst, dook je meteen je bed in en viel je **direct in slaap**. Dat geeft niet, want je beseft het misschien niet, maar ik ben er altijd voor je. Ik heb meer geduld dan je je ooit kunt voorstellen. Ik wil je zelfs leren hoe jij ook geduldig kunt zijn tegenover anderen. Ik houd zoveel van je dat ik elke dag wacht op een knikje, gebed of gedachte of een dankbaar deel van je hart.

Het valt niet mee om in je eentje een gesprek te voeren. Maar je staat alweer op, en **opnieuw zal ik wachten** met niets dan liefde voor jou, in de hoop dat je me vandaag wat tijd gunt.

Ik wens je een prettige dag!

Je vriend,

GOD

(uit "Peper en zout", J. John en Mark Stibbe)



BRIEFJES UIT DE HEMEL

God stuurt op verschillende manieren Zijn briefjes. Het kan een tekst zijn uit zijn Woord, een preek of een lied of Hij laat iemand iets zeggen dat voor ons juist een bevestiging is.



Vind het leuk om briefjes uit de hemel te krijgen, jij ook?

God weet ons altijd te bereiken, zelfs als wij Hem even niet horen door omstandigheden.

Laten we samen genieten van zijn briefjes en het met elkaar delen. Het is voor iedereen een bemoediging om Gods werking te zien.



WIST JE DAT ...

- ... de vrucht van de Geest liefde is?
(Galaten 5:22)
- ... maar ook vreugde en vrede, geduld,
vriendelijkheid en goedheid, geloof,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing?
(Galaten 5:22)
- ... wie God aanbidt, dat moet doen in geest en in waarheid?
(Johannes 4:24)
- ... wanneer de Heilige Geest over ons komt, we kracht zullen
ontvangen? (Handelingen 1:8)
- ... we weten dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij
ons heeft laten delen in Zijn Geest? (1 Johannes 4:13)
- ... God ons niet een geest van lafhartigheid gegeven heeft, maar
een geest van kracht, liefde en bezonnenheid?
(2 Timoteüs 1:7)
- ... de Geest ons helpt in onze zwakheid? (Romeinen 8:26)
- ... allen die door de Geest van God geleid worden, kinderen van
God zijn? (Romeinen 8:14)
- ... wat de Geest wil, leven en vrede brengt? (Romeinen 8:6)
- ... je lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in je woont
en die je ontvangen hebt van God? (1 Korintiërs 6:19)
- ... we de Geest niet ontvangen hebben om opnieuw als slaven
in angst te leven, maar dat we de Geest ontvangen hebben
om Gods kinderen te zijn en om Hem te kunnen aanroepen
met 'Abba, Vader'? (Romeinen 8:15)
- ... waar de Geest van de Heer is, ook vrijheid is? (2 Kor. 3:17)



COLOFON

De **Kerkgids** van de **Evangeliekerk Dendermonde** verschijnt iedere 1^{ste} zondag van de maand, met uitzondering van augustus.

Jaarabbonnement €7 (over te maken op onderstaand rekeningnummer)

Kerkenraad

Predikant

ds. Peter Smits | Kerkstraat 19 | 9200 Dendermonde
pchsmits@gmail.com | 052 65 07 48 | 0470 54 19 59

Scriba

Chris Willems-De Pauw | Broekkantstraat 37 | 9200 Dendermonde
c.depauw@scarlet.be | 052 33 00 09 | 0473 32 35 00

Leden

Aloys Kabano | aloyskabano@yahoo.fr | 0478 58 06 22
Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54
Willy Kabera | willykabera_4@hotmail.com | 0484 82 93 50

Bestuursraad

Voorzitter

Alexandre Gasana | agasana@hotmail.com | 0484 10 32 40

Secretaris

Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54

Penningmeester

Victoire Hauwelaert | samelleke@hotmail.com | 0477 17 71 84

Leden

Annick Van den Broeck | vandenbroeckannick@hotmail.com |
0485 02 35 80
Chris Willems-De Pauw | c.depauw@scarlet.be | 0473 32 35 00

Rekeningnummer

BE06 0000 6932 8122 "Bestuursraad v.d. Protestantse Kerk
Dendermonde"

Internet

Website www.evangeliekerk.be

Facebook www.facebook.com/ProtestantseKerkDendermonde
www.facebook.com/vrouwenochtend

Ik geef je Mijn Geest.

Een gedicht over het gedeelte uit Johannes 14 waar Jezus spreekt over de Heilige Geest.

Ik geef je Mijn vrede. Ik reik jou Mijn hand.
Ik geef je Mijn sterkte. Door Mij houd je stand.
Ik geef je genade, een teken van trouw.
Ik ben als een Vader. Ik ben er voor jou.

Ik geef je Mijn blijdschap. Ik geef je Mijn kracht.
Ik geef je Mijn uitzicht, het licht in de nacht.
Ik geef je Mijn warmte, een vuur in de kou.
Ik geef je Mijn liefde. Ik ben er voor jou.

Ik geef je Mijn toekomst. Ik geef je Mijn troost.
Want Ik zal beschermen wat zwak is en broos.
Ik geef je Mijn stilte die nimmer benauwt.
In Mij mag je rusten. Ik ben er voor jou.

Ik geef je Mijn vriendschap. Een arm om je heen.
Ik geef je Mijn Woord. Je bent nooit meer alleen.
Ik geef je Mijn leven, omdat Ik van je hou.
Ik geef je Mijn Geest, want Ik ben er voor jou.

Al je vragen en zorgen vinden rust in Mij.
Dus wees maar geborgen, Ik sta aan je zij.
'k Heb alles gegeven, wat jij niet verdient.
Ik wil in jou leven, want Ik ben jouw Vriend.

Een gedicht van Ronald Lammers.