

Afgiftekantoor: **9200 Dendermonde 1**
Erkenning: P206517



PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Kerkgids Evangeliekerk Dendermonde

Jaargang 47 nr. 6,
juni 2018



VU: Ds. P. Smits
p.a. Lindanusstraat 2
9200 Dendermonde

*'En wat maken jullie je
zorgen over kleding?
Kijk eens naar de lelies,
kijk hoe ze groeien in
het veld.'*

Matteüs 6:28

TER OVERDENKING

“Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.”

Matteüs 6:33

Terwijl onze moslimbroeders en -zusters de ramadan houden, leggen wij ons oor te luisteren bij Jezus. In de bergrede heeft hij gezegd: ‘Als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.’ Over aalmoezen geven en bidden zegt hij exact hetzelfde: “Jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.”

Het komt mij voor dat Jezus heel diep peilt hoe de mens uit is op beloning, erkenning, waardering. En hij zet dat diepe verlangen niet weg als iets dat slecht is, dat je moet onderdrukken of negeren. Maar hij wijst wel de juiste richting om vervulling voor die diepste honger en dorst te vinden. Niet bij mensen moet je die zoeken, maar in de intieme, persoonlijke omgang met je Vader in de hemel! Het doet me denken aan de woorden van David in Psalm 25 vers 14: “De HEER is een vriend van wie hem vrezden, hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.” De NBG-vertaling spreekt hier van “vertrouwelijke omgang”.

Helemaal daarmee in lijn is wat Jezus toevoegt als hij zijn leerlingen toen - en ons nu - over bidden leert: “Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen.” De vertrouwelijke omgang met “onze Vader in de hemel” kan van onze kant uit weleens onzeker lijken, met ruis op de lijn of zelfs tijdelijk geen verbinding..., maar van Gods kant uit is zijn omgang met jou en zijn zorg voor jou zo zeker als maar zijn kan. Daar hoeft je eenvoudig niet aan te twifelen, wil Jezus ons op het hart wil binden! En daarbij gebruikt hij twee beelden uit de

natuur, of eigenlijk uit onze dagelijkse omgeving. Kijk eens naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Waarom zou je dan zo bezorgd zijn over je voedsel? En kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden?! Wees dus niet kleingelovig, maak je geen zorgen over je kleding...

En de rij van dingen waarover we ons zorgen maken, kunnen we nog wel aanvullen: de examens, het vinden van een job, het vinden van een levenspartner, het vinden van een woning, aan het eind van de maand genoeg geld overhouden om alle facturen te kunnen betalen...

Er zijn wat zaken die onze zorg willen beheersen. Maar Jezus wil ons wijzen op zijn Vader die ook onze Vader is. Als je op hem vertrouwt, als je zijn wil zoekt te doen, als je gericht bent op wat God goed noemt... dan is er geen reden om je zorgen te maken. Dan kun je in zekere zin als een onbezorgd kind door het leven gaan. Elly en Rikkert zongen daarover dit kinderliedje:

*Soms zou ik willen vliegen als een vlindertje, een vlindertje,
een vlindertje. Soms zou ik willen vliegen als een vlindertje.
Ik ben een kind van God. Zo blij, zo blij, want Jezus woont in mij. (2x)*

*Soms zou ik willen fluiten als een vogeltje, een vogeltje,
een vogeltje. Soms zou ik willen fluiten als een vogeltje.
Ik ben een kind van God. Zo vrij, zo vrij, want Jezus woont in mij. (2x)*

ds. Peter Smits

GEMEENTENIEUWS

Middagpauzegebed

Examentijd ... Niet de meest rustige periode van het jaar! Maar toch kan het ook in deze maand juni deugd doen om even stil te staan bij een Bijbelvers of een lied. Het hoeft niet eens lang te duren.



Het zal niets afdoen aan je studietijd. Een momentje in Gods aanwezigheid geeft je energie om er weer tegenaan te gaan! Het middagpauzegebed biedt je die gelegenheid op vrijdag 8 en 15 juni en op woensdag 20 en 27 juni van 12u tot 12u30 in de bovenzaal.

Koffieochtend voor vrouwen



Nog even in herinnering brengen: op 15 juni staat de uitstap naar Antwerpen op het programma! Het belooft een boeiende en plezierige dag te worden met verschillende keuzemogelijkheden: o.a. de kathedraal, het Rubenshuis, een chocolaterie, het MAS, of gewoon gezellig winkelen. Maar eerst koffie drinken bij Fit Food (dochter van Elahe). Afspraak om 8.40 uur aan het station van Dendermonde! Kom op tijd want de trein wacht niet! Meer info? Vraag het aan Conny.

In de maand juli gaat de koffieochtend gewoon door, maar in augustus is het even pauze. In september gaat de bijeenkomst weer volop van start!

Vakantie kerkenraad en predikant

Ook voor de kerkenraad is de vakantieperiode bijna aangebroken. Het kan nuttig zijn om te weten wie wanneer afwezig is.



Van 1 tot en met 8 juli is Aloys met vakantie; van 21 tot en met 31 juli en van 18 augustus tot en met 26 augustus Erik; en van 2 juli tot en met 8 juli Willy.

Ds. Smits is met vakantie van 5 tot en met 7 juli, van 23 tot en met 27 juli en van 5 tot en met 20 augustus. In deze periode wordt dringende pastorale voorzien door andere predikanten.

Uitstap kindernevendiensten

Einde van het werkjaar betekent ook een leuke uitstap met de kindernevendiensten! Dit jaar zal het eerder de start van een nieuw werkjaar worden want de uitstap gaat niet door in juni, maar wel eind augustus of begin september! We houden je nog op de hoogte over de juiste datum!

Weekend aan zee 14, 15 en 16 september

Om het weekend voor te bereiden is er op 5 juni om 20u een vergadering gepland in de kerk. Al wie geïnteresseerd is is van harte welkom!



Abonnement kerkgids

Voor alle verstrooide professoren onder ons die hun abonnement op de kerkgids nog niet betaald hebben: gelieve 7 euro te storten op rek. BE06000069328122 op naam van "Bestuursraad van de Protestantse Kerk Dendermonde" met als mededeling: abonnement kerkgids 2018 en uw naam.

Alvast bedankt!



TERUGBLIK EN VOORUITBLIK

De afgelopen maand begon schitterend met een **jeugddienst** op 6 mei. De hele kerkdienst werd door de jeugd in elkaar gestoken en op een aansprekende en eigentijdse manier naar voren gebracht. Zo gaven zij ons allemaal een inkijkje in de thema's die hen bezig houden: hoe sta ik in de wereld? hoe ga ik om met de schepping? waar haal ik mijn kracht vandaan? Proficiat aan Kevin Kabera, Willy Migisha en Eby Musilikare, die elk een deel van de prediking verzorgden. En dank aan alle andere jongeren en kinderen voor hun geweldige aandeel! Jullie hebben het zelf ook tof gevonden om samen zo'n dienst voor te bereiden. Daarom spraken we af dat we in principe elk voorjaar en elk najaar een jeugddienst gaan houden. We kijken dus alvast uit naar de volgende, ergens in de tweede helft van oktober...

Dan hadden we met Pinksteren (20 mei) een prachtige (maar wel iets te lange) **belijdenisdienst**. We hebben met vreugde Sjaak, Monique en Andre verwelkomd als nieuwe belijdende leden van de protestantse kerkgemeenschap. In de persoonlijke getuigenissen mochten we horen hoe God met ieder van jullie zijn weg ging en door zijn Geest jullie tot het punt bracht om deze stap te zetten. De vrede van God gewenst op jullie verdere geloofs- en levensweg!

Vooruitblikkend kunnen we hier ook twee blijde gebeurtenissen melden: op zondagnamiddag 10 juni ontvangt Nitte, dochter van Sam en Melissa en kleindochter van Vic Hauwelaert, het teken van de **heilige doop**. Dit gaat door in intieme kring, zodat ook de peter van Melissa erbij aanwezig kan zijn. Op zaterdag 30 juni vindt de **huwelijksinzegening** van Andre De Bleser en Monique De Bleser-Van Boxstael plaats. Aan alle betrokkenen alvast Gods zegen gewenst!

ds. Peter Smits

WIST JE DAT ...

... koning Salomo, met al zijn pracht en praal, er niet zo mooi uitzag als de leliën op het veld? (Matteüs 6:29)



... de lelie symbool staat voor vrede, waardigheid en reinheid van lichaam en geest?

... de tijd van zingen aangebroken is wanneer de bloemen ontluiken op de velden? (Hooglied 2:12)

... Jezus ons wijst op de vogels, hoe de Vader hen elke dag te eten geeft? (Matteüs 6:26)

... Jezus ons via de mussen duidelijk maakt dat we veel waard zijn voor God? (Matteüs 10:29-31)



... we, net zoals de kuikens, steeds bescherming mogen vinden onder Gods vleugels? (Psalm 36:8 en Psalm 91:4)

... het leven meer is dan voedsel en het lichaam meer dan kleding? (Matteüs 6:25)

... onze hemelse Vader weet wat wij nodig hebben? (Matteüs 6:32)

... het op 10 juni Vaderdag is, een dag om alle papa's een dikke pluim en een warme knuffel te geven?



Jeugdhoeek



Kijk naar de bloemen in het veld en naar de vogels in de lucht.

Op een dag wandelde Jezus met Zijn leerlingen door het veld. Het was in het begin van de zomer; de vogels fladderden overal rond en kwetterden dat het een lieve lust was. Overal stonden mooie veldbloemen te pronken.



Jezus en Zijn vrienden genoten van het mooie weer en van die prachtige natuur.

"Kijk eens", zei Jezus, "Wat is de natuur toch mooi.

Kijk eens naar de bloemen in het veld, ze spinnen niet en weven niet. Ze maken zich niet druk over welke kleren ze zullen aantrekken. Zie hoe mooi Onze Vader ze gekleed heeft. Zelfs de mooiste kleren van koning Salomo waren niet zo prachtig als die eenvoudige veldbloemen.



Kijk eens naar de vogels in de lucht. Ze vliegen en fladderen rond op zoek naar vliegjes en ander voedsel voor hun jongen in het nest. Ook zij zaaien niet en maaien niet en maken zich niet druk over van alles en nog wat.

Die prachtige veldbloemen en die vogels in de natuur zeuren niet en klagen niet zoals de mensen dat dikwijls doen, maar ze vertrouwen op God en ze weten dat God goed voor hen zorgt.

Wel, als God Onze Vader, al zoveel zorg heeft voor die bloemen en die vogels, zal Hij dan nog niet veel meer zorgen voor Zijn mensen, die Zijn beste vrienden zijn? Mensen, wees verstandig en vertrouw op God, zo ga je ook meewerken aan een betere wereld waar het goed is om te wonen.”

www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen



Kijk Eens Naar De Vogels

Tekst & Muziek: Rikkert Zuiderveld

Kijk eens naar de vogels,
in het bos of in de stad.
Ze zaaien niet, ze maaien niet,
ze vinden altijd wat.
Hun Vader zorgt voor hen,
hun Vader zorgt voor hen.
Hij houdt ze in Zijn hand,
Hij houdt ze in Zijn Vaderhand



Kijk eens naar de bloemen,
zo prachtig stuk voor stuk.
Ze spinnen niet, ze weven niet,
ze maken zich niet druk.
Hun Vader zorgt voor hen,
hun Vader zorgt voor hen.
Hij houdt ze in Zijn hand,
Hij houdt ze in Zijn Vaderhand

Kijk eens in de spiegel,
jij bent nog veel meer waard
Dan vogeltjes en bloemetjes,
't is God die jou bewaart.
Je Vader zorgt voor jou,
je Vader zorgt voor jou.
Hij houdt je in Zijn Hand,
Hij houdt je in Zijn Vaderhand
In Zijn Vaderhand



Staat op: Een boom vol liedjes (deel 2)

Zoek de 16 verschillen!



Het nachtkastje van God

Nu jij gaat slapen voelt het bed zo koud
gedachten blijven door de kamer spoken
er is van alles wat je bezig houdt
ook dingen die vandaag zijn opgedoken

Het heeft geen zin te malen dat is waar,
maar waar is er een knop om dat te stoppen
wat helder overdag is, zonneklaar,
komt nu met al die twijfels op de proppen

Het nachtkastje van God is heel dichtbij
het mooie is dat God niet zal gaan slapen
Hij wacht op jouw gebed, dus voel je vrij
praat met de goede Herder, tel geen schapen!

Maak jij je over morgen maar niet druk
Hij voedt zelfs vogels, Hij bekleedt de bloemen
Met zo'n beschermer spreek je van GELUK
je mag elk beestje bij zijn naampje noemen!

Anne Lies Mossel-de Kievit

<https://beam.eo.nl/artikel/2018/03/de-zes-mooiste-christelijke-gedichten-op-een-rij/>



COLOFON

De **Kerkgids** van de **Evangeliekerk Dendermonde** verschijnt iedere 1^{ste} zondag van de maand, met uitzondering van augustus.

Jaarabbonnement €7 (over te maken op onderstaand rekeningnummer)

Kerkenraad

Predikant

ds. Peter Smits | Kerkstraat 19 | 9200 Dendermonde
pchsmits@gmail.com | 052 65 07 48 | 0470 54 19 59

Scriba

Chris Willems-De Pauw | Broekkantstraat 37 | 9200 Dendermonde
c.depauw@scarlet.be | 052 33 00 09 | 0473 32 35 00

Leden

Aloys Kabano | aloyskabano@yahoo.fr | 0478 58 06 22
Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54
Willy Kabera | willykabera_4@hotmail.com | 0484 82 93 50

Bestuursraad

Voorzitter

Alexandre Gasana | agasana@hotmail.com | 0484 10 32 40

Secretaris

Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54

Penningmeester

Victoire Hauwelaert | samelleke@hotmail.com | 0477 17 71 84

Leden

Annick Van den Broeck | vandenbroeckannick@hotmail.com |
0485 02 35 80
Chris Willems-De Pauw | c.depauw@scarlet.be | 0473 32 35 00

Rekeningnummer

BE06 0000 6932 8122 "Bestuursraad v.d. Protestantse Kerk
Dendermonde"

Internet

Website www.evangeliekerk.be

Facebook www.facebook.com/ProtestantseKerkDendermonde
www.facebook.com/vrouwenochtend

Lied 910 - Soms groet een lied van vreugde¹

1 Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is 't die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons 't goede doen,
Hij geeft na donk're regen
een mild en klaar seizoen.

2 Goddank, wij overdenken
't geheim van onze Heer,
het heil dat Hij wil schenken,
dat nieuw is altijd weer.
Bevrijd van onze zorgen
begroeten wij de dag
en vrezen niet de morgen,
wat hij ook brengen mag.

3 Hij die met heerlijkheden
de leliën bekleedt,
zal ook zijn kindren kleden,
Hij kent ons lief en leed.
Geen schepsel wordt vergeten,
Hij houdt het al in stand,
die vogels geeft te eten,
Hij voedt ons uit zijn hand.

4 Al zal geen wijnstok dragen,
geen vijgenboom zijn vrucht,
al ligt het veld te klagen
onder een lege lucht,
God doet zijn hand toch open,
zijn lof krijgt stem in mij.
Daar ik op Hem mag hopen,
ben ik alleen maar blij.

© *Liedboek: Zingen en bidden in huis en kerk*
tekst William Cowper - 'Sometimes a light surprises'
vertaling Jan Willem Schulte Nordholt
melodie Wales - LLANGLOFFAN

¹ Gezang 448 in het Liedboek voor de Kerken