

Afgiftekantoor: **9200 Dendermonde 1**
Erkenning: P206517



PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Kerkgids

Evangeliekerk Dendermonde

Jaargang 46 nr. 7,
juli-augustus 2017



*'Gods weg is volmaakt,
het woord van de HEER
is zuiver, een schild is hij
voor allen die bij hem
schuilen.'*

VU: Ds. P. Smits
p.a. Lindanusstraat 2
9200 Dendermonde

Psalm 18:31

TER OVERDENKING

“... en omdat ik er zo naar verlang om na al die jaren naar u toe te komen, hoop ik dat te doen wanneer ik naar Spanje ga...”

(Romeinen 15:23b-24a)

Eind mei 2017 verscheen bij Ten Have het boek *Heilige onrust*. De uitgever meldt dat Frits de Lange hiermee een boek schreef ‘voor hen die het besef hebben van iets groters en sterkers dan zichzelf, maar dat moeilijk onder woorden kunnen brengen.’ En: ‘De Lange identificeert zich met de moderne pelgrim, voor wie niet Santiago of het hiernamaals de bestemming is, maar de spirituele en fysieke ervaring van de pelgrimage zelf.’

In een interview in het Nederlands Dagblad naar aanleiding van het boek, legt De Lange uit dat het pas heel recent is dat de *camino* naar Santiago de Compostella zo massaal populair geworden is. Hij maakt hierbij een heel interessante opmerking over de moderne pelgrims: ‘Ze gaan niet zomaar langeafstandswandelen; ze doen iets religieus. Ze voelen zich door iets geroepen om op pad te gaan. Daarin zie ik de kern van geloven terug en dat is iets fysieks: opstaan, in beweging komen, de ene voet voor de andere zetten.’

In Handelingen 9:2 worden de volgelingen van Jezus aangeduid als ‘mensen van de weg’. Hoewel Frits de Lange in zijn boek *Heilige onrust* niets over Christus en het kruis schreef, begrijpt hij wel om wie het dan gaat: over mensen die geraakt zijn door het verhaal van Jezus, en zijn verkondiging van het koninkrijk, in het verlengde van de profeten. Hij ziet dat in het licht van de traditie: ook ‘Mozes en Abram werden geroepen. Ze hoorden een stem. Was dat een innerlijke stem? Dat maakt niet uit. Het was iets groters dan zichzelf. Iets zei tegen hen: sta op! We moeten hier weg. Neem geen genoegen met de plek waar je bent. We zijn nog niet thuis.’

Ik vind dat waardevolle gedachten om mee te nemen... op reis wellicht, nu het zomerverlof voor de deur staat. Ik weet niet of u een deel van de *camino* wilt gaan stappen, of een culturele stedentrip of een strandvakantie aan een van de Spaanse costa's gepland hebt. Misschien hebt u andere reisplannen, misschien ook niet omdat op reis gaan door leeftijd, gezondheid of omstandigheden er niet (meer) in zit. In alle gevallen zijn het goede vragen om onszelf te stellen: wat drijft mij? wat roept mij? naar waar ga ik op weg? en welke concrete stappen brengen mij in de juiste richting?

In het tweede deel van Romeinen 15 schrijft de apostel Paulus over zijn reisplannen. Nu was Paulus een reiziger pur sang; iemand heeft geschat dat hij 7800 kilometer te voet heeft afgelegd en nog eens 9000 kilometer over zee. In de reisplannen van Paulus klinkt een duidelijk bewustzijn door: hij is van plan naar Spanje te gaan - niet voor ontspanning maar als dienaar van Christus. Maar eerst moet hij nog naar Jeruzalem reizen, om daar de opbrengst van een grote collecte te overhandigen. Eerst als dat gedaan is, kan hij met de volle zegen van Christus naar Rome komen. Dat is zijn plan: op weg naar Spanje de broeders en zusters in Rome persoonlijk ontmoeten, samen met hen nieuwe kracht opdoen en door hen verder geholpen worden op zijn reis naar Spanje.

We weten dat het anders gelopen is. Paulus is wel in Rome geraakt, maar als gevangene. Het stond hem niet vrij om te gaan waar hij wilde, naar Spanje is hij nooit geweest. Ook in ons eigen leven kunnen de dingen anders lopen dan we hadden gehoopt. Dat is niet allesbepalend. De vraag die blijft is: hebben we aan onze roeping beantwoord? Zijn we mensen van de weg geweest? Geloven is opstaan, de ene voet voor de andere zetten...

ds. Peter Smits

GEMEENTENIEUWS

Opgeruimd staat netjes

Op de jongste gemeentevergadering kwam ook het puntje “rommel” aan bod. Nu de lenteschoonmaak in huis gedaan is kunnen we misschien wat aandacht schenken aan de netheid van ons kerkgebouw. Het is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de lokalen netjes te houden. Voor nieuwkomers geeft het zeker geen positieve indruk wanneer er overal materiaal, of zelfs afval, ligt te slingeren. Maar ook wijzelf vergaderen toch het liefst in een propere ruimte? En zeg eens eerlijk: smaakt de koffie op zondagmorgen niet beter wanneer als netjes is? Dus: vanaf nu brengen we de spreuk “Hophophop, paardje in galop; wij ruimen alles op” ook echt in de praktijk. Alvast bedankt!



Uitstap kindernevendiensten

Noteer in je agenda: 29 augustus worden de kinderen en jongeren uitgenodigd op hun jaarlijkse uitstap! Er is een apart programma voorzien voor de kinderen en voor de jongeren.

Vakantieregelingen

- Koffieochtend voor vrouwen: In juli gaan de bijeenkomsten gewoon door, maar voor de “gewone” koffieochtenden is het even pauze in de maand augustus.
- Kindernevendiensten: Zoals gewoonlijk worden de groepen met een ontspannend programma tijdens de vakantie maanden samengevoegd.
- Bijbelstudie: geen in juli-aug
- Bijbelgespreksgroep: 12 juli en 9 aug
- Jeugd-en Tieneravond: geen in juli-aug
- Gebedsgroep: gaat elke vrijdag door, ook in juli en aug.



Vakantie kerkenraad en predikant

Ook voor de kerkenraad is de vakantieperiode bijna aangebroken. Het kan nuttig zijn om te weten wie wanneer afwezig is. Van 29 juni tot 8 juli en van 14 tot 21 september is Chris met vakantie; van 31 juli tot 15 aug Aloys; van 3 tot 17 juli Willy; van 27 juli tot 7 aug en van 26 aug tot 4 sept Erik. Ds. Smits is met vakantie van 7 tot 28 aug. In deze periode wordt dringende pastorale voorzien door andere predikanten.

Huwelijksverjaardag Aloys en Eudosie

Waarschijnlijk weten de meeste lezers dit al, maar toch nog even een herinnering aan een gebeurtenis die jullie zeker niet mogen missen! Op 1 augustus 2017 zijn Aloys en Eudosie 25 jaar getrouwd! Dit heugelijke feit willen zij samen met ons vieren op zaterdag 5 augustus 2017 om 14u in de parochiezaal H. Kruis, Lange Minnestraat 59, Lebbeke.

Het hoogtepunt van de namiddag is uiteraard de hernieuwing van hun trouwbeloften, waarbij ook Gods zegen over hun gezin zal gevraagd worden. Daarnaast belooft het een spetterend feest te worden met ontmoetingen, herinneringen, dans en muziek!



Welkom bij ProjOP



Het blijft feesten in het gezin Kabano! Op 1 september neemt Nicole het werk van Maria Euwema over als jeugdwerkondersteuner bij ProjOP. Van harte gefeliciteerd! Ook aan haar ouders een dikke proficiat!

De bevestigingsdienst van Nicole vindt plaats op zondag 29 oktober om 15u.

Noteer alvast deze datum en uur want een grote opkomst geeft haar zeker een schitterende start! Wat is onze gemeente gezegend met zo'n werkers!

Weekend aan zee 22, 23 en 24 september

Joehoe, ons gemeenteweekend komt er weer aan! Wie eerder al meeinging begrijpt deze vreugdekreet want het is echt iets om naar uit te kijken. Het is een combinatie van samen vieren, leren en ontspannen waarbij we mekaar, maar ook God op een heel andere manier ontmoeten dan op zondag in de kerkdienst. Je kan er alvast voor sparen zodat de financiële last op het einde van de vakantie niet al te groot wordt. Wil je graag meewerken bij het organiseren van de verschillende activiteiten? Laat het gerust horen!



Voor je agenda



Op 16 september is er opendeur in het Huis van het Protestantisme . U kunt een uitgebreide indruk van de Protestantse kerk krijgen door het

centrum te bezoeken in Brussel, Brogniezstraat 44.

Twee weken later, op 30 september, viert Protestantse Solidariteit haar 40-jarig bestaan met een familiedag waar ProJOP en SPJ (Service Protestant de la Jeunesse) de handen ineen slaan.



Wist je dat

- ... je met de Bijbelexpo in onze kerk een virtuele reis door de Bijbel kan maken van 7 tot 21 oktober (zie verder in deze kerkgids), maar dat er voor de organisatie nog veel helpende handen nodig zijn?
- ... je in het boek 'Handelingen' leest over de reizen van Paulus, Petrus, Johannes, Barnabas, en vele anderen?
- ... je dat ze via plaatsen die nu in Turkije en Griekenland liggen bereiken ze uiteindelijk zelfs Rome, de hoofdstad van het Romeinse rijk, bereiken?
- ... de Heer ons de weg wijst en ons laat wandelen op het pad van Zijn waarheid? (Psalm 86: 11)
- ... Abraham goed voorbereid op reis ging naar het land dat God hem wijzen zou en dat hij vol vertrouwen vertrok? (Genesis)
- ... voor het volk Israël de reis van Egypte naar het beloofde land erg lang was, maar dat ze onderweg dikwijls vergaten dat ze op God konden vertrouwen? (Exodus)
- ... Ruth met haar schoonmoeder Naomi meeking naar Betlehem en zei: 'Jouw land is mijn land en jouw God is mijn God'? (Ruth)
- ... Jezus ook veel liep van stad tot stad en onderweg zijn vrienden onderwees en verhalen vertelde om duidelijk te maken wie God, zijn Vader, is ?
- ... dat het evangelie van Marcus zelfs als rode draad een voetreis heeft vanuit het noorden van Israël, de provincie Galilea, naar het zuiden van Israël, Jeruzalem?



Jeugdhoek



Levensweg

Het beeld van de levensweg of levensreis kennen we allemaal. Uit de eerste helft van de twintigste eeuw kennen we misschien nog de platen van de smalle en de brede weg. Waarbij de smalle, gevaarlijke weg de 'goede' weg was en de brede weg stond voor een leven zonder christelijke waarden. Het was een uiterste moralistisch beeld, maar ook was er iets van waar. Want we weten allemaal dat als je altijd zou kiezen voor het gemak, voor het grote genieten, voor luieren of luxe, je leven uiteindelijk leeg en zonder doel wordt.



Je kan niet alles in je leven zelf bepalen. Hoe autonoom, verantwoord en zelfstandig we ook kiezen. Van Dag Hammarskjöld (filosoof en Nobelprijswinnaar) is de uitspraak: "Niet jij kiest de weg, maar de weg kiest jou." Met deze uitspraak komt er iets van een derde in het spel: God. Welke weg heeft God voor jou in gedachten? Kan je overleggen in je hart, samen met God aanvoelen welke weg je moet gaan? Welke weg jou kiest? (www.geloventhuis.nl)

Stap voor stap kom je er

In de bijbel wordt heel wat gelopen. Het was heel gewoon, want de meeste mensen hadden geen kamelen of paarden. Misschien een ezeltje, maar die droeg dan de bagage en liep je er zelf naast.

We weten allemaal dat je niet altijd op dezelfde manier loopt. Soms heb je geen zin, dan loop je schoorvoetend. Soms ga je graag ergens heen en ben je blij, dan ga je lichtvoetig. Je kan aarzelend je weg zoeken omdat je je onzeker voelt, of juist met ferme pas op je doel af gaan, eerbiedig lopen, marcheren, lood in je schoenen hebben, voetje-voor-voetje gaan, kordaat.... In de bijbel komen we heel veel manieren van stappen zetten tegen.



Zo gaat Abraham goed voorbereid op reis naar het land dat God hem wijzen zal. Hij pakt al zijn bezittingen in en neemt al zijn dieren mee en natuurlijk zijn vrouw Sara en zijn neef Lot. Abraham is vol vertrouwen op zijn

reis en gelooft in de belofte van God dat hij nakomelingen zal krijgen talrijker dan de sterren aan de hemel....

Een stuk verder in de tijd wonen de talrijke nakomelingen van de aartsvaders Abraham en Jacob in Egypte, waar ze als slaven moeten werken en waar de jongetjes die geboren worden, worden gedood. Mozes die erachter is gekomen dat hij geen Egyptische prins is, maar een kind van joodse ouders, is gevlucht naar de woestijn. Daar ziet hij iets bijzonders: een struik die in vuur en vlam staat, maar niet verbrandt. Hij moet zijn sandalen uitdoen en zo betreedt hij eerbiedig heilige grond en hoort hij dat de naam van God is: ik-ben-er-voor-jou.



God heeft de ellende van zijn volk gezien en stuurt Mozes in zijn naam naar Farao. Op een bijzondere avond begint de reis op

weg naar het beloofde land, eerst door de drooggevalle rietzee en dan veertig jaar door de woestijn. De reis is lang en onderweg wordt er heel wat gesloft en gesjokt. Het volk van God vergeet niet alleen vaak waarnaartoe ze op weg zijn, maar ook dat ze op hun God kunnen vertrouwen. Zij zijn toch zijn volk?....

(www.geloventhuis.nl)



BijbelExpo

een multimedia avontuur

Van zaterdag 7 oktober tot en met zondag 21 oktober is de nieuwe, unieke tentoonstelling “Bijbelexpo” te bezoeken in de bovenzaal van onze kerk.

De tentoonstelling bestaat uit verschillende onderdelen. Telkens is er gebruik gemaakt van andere media. Vooreerst zijn er 17 schitterende panelen verdeeld over 5 secties. Zij vertellen en illustreren de geschiedenis van het schrift. De bezoeker komt op korte tijd heel wat te weten over kleitabletten en spijkerschrift, Egyptische hiërogliefen en de ontstaansgeschiedenis van het alfabet. Daarnaast wordt stilgestaan bij één van de belangrijkste oudheidkundige ontdekkingen van de 20^e eeuw, de dode Zee rollen. De laatste sectie schenkt dan weer ruim aandacht aan het ontstaan van de moderne druktechnieken en hun invloed op de verspreiding van de Bijbel en andere boeken. In deze laatste sectie komt uiteraard ook 500 jaar reformatie aan bod.

Naast panelen zijn er ook een aantal interessante objecten tentoongesteld zoals kleitabletten, de steen van Rachid (beter bekend als de steen van Rosetta), een ostracon, een zilveren geluksbrenger, enz. Blikvanger is zonder meer een werkende kopie van de drukpers van Gutenberg.



Een viertal audio-stations bespreken verder een aantal interessante onderwerpen: het verhaal van het Gilgamesj epos, de avonturen van Cheti op de schriftgeleerderschool, het verhaal van Mohammed ed-dhib met zijn vondst te Qumram en de geschiedenis van twee monniken die leren om manuscripten over te schrijven.

Het laatste onderdeel zijn enkele computerstations waar de bezoeker zelf op ontdekking kan in de wereld van de Bijbel.

Ook kan je een multimediaris ondernemen aan de hand van een aantal dynamische presentaties op DVD. De inkom bedraagt 2 euro.

Tevens nodigen we u uit om aanwezig te zijn bij de opening van de tentoonstelling die zal doorgaan op vrijdag 6 oktober in de Evangeliekerk.



COLOFON

De **Kerkgids** van de **Evangeliekerk Dendermonde** verschijnt iedere 1^{ste} zondag van de maand, met uitzondering van augustus.

Jaarabbonnement €7 (over te maken op onderstaand rekeningnummer)

Kerkenraad

Predikant

ds. Peter Smits | Kerkstraat 19 | 9200 Dendermonde
pchsmits@gmail.com | 052 65 07 48 | 0470 54 19 59

Scriba

Chris Willems-De Pauw | Broekkantstraat 37 | 9200 Dendermonde
c.depauw@scarlet.be | 052 33 00 09 | 0473 32 35 00

Leden

Aloys Kabano | aloyskabano@yahoo.fr | 0474 21 45 73
Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54
Willy Kabera | willykabera_4@hotmail.com | 0484 82 93 50

Bestuursraad

Voorzitter

Alexandre Gasana | agasana@hotmail.com | 0484 10 32 40

Secretaris

Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54

Penningmeester

Victoire Hauwelaert | samelleke@hotmail.com | 0477 17 71 84

Leden

Annick Van den Broeck | vandenbroeckannick@hotmail.com |
0485 02 35 80
Chris Willems-De Pauw | c.depauw@scarlet.be | 0473 32 35 00

Rekeningnummer

BE06 0000 6932 8122 "Bestuursraad v.d. Protestantse Kerk
Dendermonde"

Internet

Website www.evangeliekerk.be

Facebook www.facebook.com/ProtestantseKerkDendermonde
www.facebook.com/vrouwenochtend

Opwekking 710

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

tekst Hans Maat

muziek Gerrit A. Dekker

© 2005 Unisong Music Publishers t/a HGJB Music