

Afgiftekantoor: **9200 Dendermonde 1**
Erkenning: P206517



PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Kerkgids Evangeliekerk Dendermonde

**Jaargang 49 nr. 1,
januari 2020**



VU: Ds. P. Smits
p.a. Lindanusstraat 2
9200 Dendermonde

*“De HEER zelf gaat voor
je uit, Hij zal je bijstaan
en geen moment van je
zijde wijken. Wees niet
bang en laat je door niets
ontmoedigen.”
Deuteronomium 31:8 .*

TER OVERDENKING



Dit is een detail van een sarcofaag in het “Musée de la Maison Romane” in Saint-Gilles (Arles, Frankrijk). De sarcofaag dateert uit de 4^{de} eeuw.¹

Op dit detail zien we (van links naar rechts) een beeld op een voetstuk, een militair met een speer in zijn rechterhand en een schild in zijn linkerhand, drie jonge mannen, en een ster. De vier figuren zijn gekleed in korte tunieken met ceintuur, mantels die op één schouder zijn gespeld, zachte puntige laarzen en puntige mutsen. Deze kledij verwijst naar de typische Perzische kledij uit die tijd. Maar wat wordt hier op dit detail van een sarcofaag uitgebeeld?

In dit detail worden twee Bijbelverhalen samengevoegd. Het eerste Bijbelverhaal verwijst naar Daniël 3. Koning Nebukadnezar had een groot gouden afgodsbeeld laten bouwen waarvoor mensen zich moesten buigen en eer bewijzen. Drie Joodse jongeren weigerden hiervoor te buigen, en werden in een

¹ Murphy S. (2009), *The First Christmas, The Story of Jesus' Birth in History and Tradition*, pp. 7-8

brandende oven gegooid. Het vuur van de oven verteerde hen niet, omdat een engel van God hen beschermde. Links op het detail zien we het afgodsbeeld dat Nebukadnezar had laten bouwen, een soldaat die toekijkt of iedereen het beeld vereert en eer bewijst, en de drie Joodse jongeren die zich van het beeld afkeren.

Het tweede Bijbelverhaal verwijst naar Mattheüs 2 waar de magiërs uit het oosten de ster volgen, eerst naar Jeruzalem en dan naar Bethlehem om bij Jezus en zijn moeder aan te komen, en voor Jezus neer te knielen en eer te bewijzen. Rechts op het detail zien we de ster die de richting wijst, en de drie magiërs die de ster volgen.

Op het detail zien we dus de drie jongeren die zich van het afgodsbeeld afkeren, en wijzen naar de ster. Zij verkiezen de ster te volgen naar hun redding en verlossing, in plaats van eer te bewijzen aan een afgodsbeeld dat tot niets dient.

Dit is een detail van een sarcofaag maar we hebben geen verdere informatie van het leven van de overledene. Misschien beeldt dit detail wel een scharniermoment in het leven van die persoon uit, wanneer die het heidendom achter zich liet, en voor Jezus koos. Misschien is het detail een bemoediging voor de toeschouwers van de sarcofaag om telkens resoluut voor Jezus te kiezen.

De sarcofaag dateert uit de 4^{de} eeuw. Op 3 februari 313 publiceerde Constantijn de Grote het Edict van Milaan waardoor het Christendom in het Romeinse Rijk erkend werd. Dit was het einde van de afschuwelijke Christenvervolging. Misschien dateert deze sarcofaag uit het begin van de 4^{de} eeuw wanneer de Christenvervolging nog in alle hevigheid woedde. Dit detail geeft ons dan aan dat welke gevaren er ook in onze keuze voor Jezus mogen schuilen, God met ons mee gaat, zoals de engel van God in de brandende oven met de drie jongeren.

Ziekten, ellende, zorgen, moeite, ze worden ons niet bespaard. Maar wij weten dat God met ons mee gaat. Zelfs, zoals deze sarcofaag getuigt, als we door de dood heengaan, is Hij bij ons.

Ds. Harry Sinnaghel

GEMEENTENIEUWS

Kerkgids

Voor het hernieuwen van je abonnement op de kerkgids kan je 7 euro overschrijven op rek. BE06000069328122 op naam van "Bestuursraad van de Protestantse Kerk Dendermonde". Wil je graag meer kleur bij het lezen van de verschillende rubrieken? Raakt de papieren versie steeds weer zoek in de rest van de administratie? Wil je de kerkgids vlugger ontvangen? Of wil je gewoon milieubewuster werken en papier uitsparen? Kies dan voor de digitale versie en stuur gewoon een berichtje naar Chris: c.depauw@scarlet.be !



Oecumene



Samen met onze broeders en zusters uit de katholieke kerk willen we op woensdag 22 januari God loven en prijzen in een oecumenische viering. Dit jaar gaat de dienst door in de Evangeliekerk om 19u30 gevolgd door een receptie in de bovenzaal. Uiteraard is iedereen hartelijk welkom!

Middagpauzegebed

Dat het deugd doet om tussen al het blokken door even stil te staan bij Gods woord, weten al heel wat studenten. Dat met een paar minuten stilte ook de stress kan verminderen hebben ze ook al mogen ervaren. Ook dit jaar biedt het middagpauzegebed op 8, 15 en 22 januari gelegenheid om samen te bidden vanaf 12u in de kerkzaal. Rond 12u30 wordt afgesloten zodat nadien weer volop kan gewerkt worden.



Afscheid

Op 22 december 2019 moesten we afscheid nemen van Walter De Potter. In de bijbelstudie en de bijbelgespreksgroep was hij trouw aanwezig, maar vooral was hij voor velen onder ons een goede vriend en een vaste gebedspartner. We zullen hem missen. De begrafenisdienst in de Evangeliekerk vond plaats op 27 december. Laten we zijn familie en vrienden gedenken in ons gebed.



Aalst

In de Opstandingskerk in Aalst start een sociaal restaurant dat wekelijks opengaat. Elke woensdagvoormiddag wordt met een groep vrijwilligers een eenvoudige driegangemaaltijd klaargemaakt. Met de lunch is iedereen welkom om tegen een zeer sociaal tarief samen te eten. Daarna blijft de kerk de gehele namiddag open voor stilte, gebed, een gesprek, het



branden van een kaarsje of het maken van een tekening/schilderij. Er zal afgesloten worden met een oecumenisch avondgebed. Vrijwilligers die meehelpen koken of meehelpen bij de organisatie zijn altijd welkom!

Gelukkig Nieuwjaar!

MAHABBA GEBEDSGROEP

“Onder christenen heerst een bepaalde angst voor moslims. Die angst verlamt ons als kerk om met onze moslimnaaste een constructieve relatie op te bouwen. Wij geloven dat het bijbelse antwoord op de Islam in ons land Christus’ allesveranderende liefde is, geen angst. Mahabba wil deze angst bij christenen overwinnen, zodat die kan plaatsmaken voor Gods liefde. Het start met gebed voor moslims in onze omgeving. We bidden dat God ons leert hen te zien zoals Hij hen ziet, zodat zij Gods liefde, geopenbaard in Jezus mogen ontdekken.

Mahabba is een gebedsbeweging zonder strategie of programma. Er is geen handleiding voorzien. ***Het draait om oprecht gebed voor moslims waaruit door de Geest geleide goede werken voortvloeien.*** We zijn ervan overtuigd dat indien christenen zich verenigen in gebed voor moslims, Gods werk zich zal openbaren in de harten van de christenen die voor hen bidden, als in het hart van de moslims zelf.

Mahabba brengt gelijkgezinde christenen samen met als doel elkaar te bemoedigen en te ondersteunen in het betuigen van de liefde van Christus onder moslims. Daarnaast faciliteren we trainingen en rusten we christenen toe met relevante middelen.

Er zou een nauwere relatie kunnen ontstaan tussen christenen en moslims; elkaars angst en vooroordelen overwinnen. Christenen zouden hierdoor Jezus’ liefde voor alle mensen kunnen weerspiegelen.” (www.mahabba.be)

In het nieuwe jaar willen we graag zien of ook in Dendermonde een Mahabba-gebedsgroep kan gestart worden. Een eerste samenkomst is gepland op 7 februari om 20u. Laat maar horen als je hierin geïnteresseerd bent!

GEEF GEBED EEN VASTE TIJD!

Ik neem jullie mee naar een oud klooster. Er is een prachtige tuin aan en de stilte zal je er zeker vinden. Het eten is er erg lekker en ze zijn daar super lief voor hun bezoekers. Maar er zijn ook wel een paar minpunten: de kamers zijn heel sober ingericht, van luxe is geen sprake. GSM gebruik is verboden. En dan is er ook nog één regel voor alle inwoners, er zijn vaste gebedstijden: om 07u00, om 14u00 en dan om 20u00.

Waarschijnlijk zullen er een paar van jullie zeggen, "even goeie vrienden maar ik blijf wel thuis". De vraag is: waar knappen jullie op af: geen gsm gebruik? Sobere kamer? Of zijn het toch die verplichte gebedsmomenten? Bidden op vaste tijden!!!

Nu ga ik eerlijk zijn: ik bid ook liever op de tijden die ik kies. Beste vrienden, wees gerust: ik ga jullie niet meenemen naar een klooster, maar ik wil het wel nog even hebben over dat bidden op vaste tijden. Zouden wij dat beter ook niet doen? Hoe vaak stellen wij ons gebed niet uit en blijft er geen tijd meer over in onze drukke agenda die we zelf invullen?

Gebed is zo belangrijk, de tijd die we delen met God, de rust die we dan vinden, de kracht die we ontvangen, de troost die we vinden bij Hem, de hulp die we kunnen vragen voor onszelf en anderen, de last die we bij Hem kunnen loslaten.

Geen enkel gebed gaat verloren. Waarom stellen wij het dan toch zo vaak uit? Ik denk dat het niet slecht zou zijn als wij op een vaste tijd elke dag even tijd nemen om God te ontmoeten. Het zal ons en anderen alleen maar ten goede komen.

Toen ik met Walter dat laatste moment van gebed mocht delen gaf het mij ook een goed gevoel. Ik vroeg aan God om Walter te begeleiden op zijn laatste reis, hem rust te geven en hem geen moment meer alleen te laten. Ik ben zeker dat God dicht bij Walter was en dat Walter rust vond.

Eén gebed kan zoveel veranderen .

Annick Van den Broeck



Jeugdhoeek



De gezegende Sjeik (Gen. 12)

'Pa, pa! Er komt een hele karavaan mensen en vee aan. Ze willen over ons land, pa. Kom gauw!' De jongen rent haastig naar de plaats waar zijn vader een jonge ezel aan het africhten is. Boes, zijn vader, laat zijn werk in de steek en loopt met grote stappen de karavaan tegemoet. Een vriendelijke glimlach van de leider overtuigt hem echter van de vreedzame bedoelingen van de groep. 'Mogen wij over uw land gaan en van uw waterput gebruik maken?' vraagt de man, die gekleed is in een kleurig geweven kleding uit Haran. 'Natuurlijk, geachte sjeik,' antwoordt vader Boes buigend, 'Wij beschouwen het als een grote eer.' Zijn rechterhand maakt een uitnodigend gebaar. God zegent hem en zijn gezin om wat hij voor Abram doet. Wie is toch die sjeik, waar komt hij vandaan? En... waarheen is hij op weg? Het is Abram, een herdersvorst uit Mesopotamië, die met zijn vrouw Sara, zijn neef Lot, veel knechten en vee op weg is naar een onbekend land. Hij heeft niet altijd in tenten gewoond. O, nee. Zijn familie bezat een prachtig huis in Ur. Maar nu is hij een rondtrekkende herder geworden. Dat komt zo:



'Hè, hè!' Met een plof zakt Abram, de tweede zoon van Terach in de kussens. De gasten van deze avond zijn verdwenen.

Knechten ruimen de resten van het feest op.

'Fft! Wat een leeg gedoe,' denkt Abram, terwijl hij zijn handen achter z'n hoofd vouwt. 'Die lui hadden het alleen maar over rijk zijn, dingen kopen en wie er nou eigenlijk belangrijk is.'

Ach, Abram zou zo graag eens willen praten over zaken waar hij echt mee zit. Zoals: 'Waarom leef ik eigenlijk.'

Plotseling: Pats! Met een klap valt een groot godenbeeld van een lage tafel. Verbaasd kijkt Abram rond. Wie deed dat? De andere godenbeelden kijken hem star aan, alsof ze willen zeggen: 'Houd ons erbuiten.'

Abram staat op en bekijkt de stukken. Met een beetje lijm kan alles nog wel weer gerepareerd worden.

Maar een God repareren? Is een kapotte god nog wel machtig?

'Wat doe je, Abram?'

Zijn vader staat in de deuropening.

Hij ziet wat er gebeurt is.

'Gooi dat gebroken beeld maar weg.

En neem die andere godenbeelden ook mee... Wat is het toch eigenlijk dom om daarvoor te bidden. Het zijn gewoon niksen.'

Abram is opgelucht dat vader er zo over denkt, hoewel hij zich toch afvraagt wat hun vrienden en familie ervan zullen zeggen als ze merken dat de beelden weg zijn.



Vanaf die tijd zoeken Terach en Abram de Here, de Schepper van hemel en aarde. En God is blij met Abram. Op een dag spreekt Hij tot hem: 'Abram, ga uit je land en bij je familie vandaan. Ga naar het land, dat ik je wijzen zal. Ik zal je tot een groot volk maken en je zegenen. Ik zal jouw naam bekend maken. Iedereen die goed voor jou is, zal ik zegenen en iedereen die jou verwenst, zal ik vervloeken. EN MET JOU ZULLEN ALLE GESLACHTEN OP DE AARDE GEZEGEND WORDEN.'

Toch moest er eerst nog een ramp gebeuren voordat Terach en Abram zo ver kwamen dat ze op reis gingen. En die grote klap was... dat Haran stierf, Abram's jongere broer. Het was een hele uittocht toen Terach, Abram en zijn jonge vrouw Sara, en ook Lot, de zoon van Haran, op weg gingen langs de rivier naar het noorden.

Eigenlijk kon Terach nooit de dood van Haran verwerken. Toen ze na maanden aankwamen in een kleine plaats in Mesopotamië noemde hij die stad naar zijn overleden zoon, Haran. Ja, Terach werd oud, heel oud en triest. Altijd had hij het over vroeger en over Haran, zijn zoon.



Zodoende bleef de groep hangen in Haran, langer dan de bedoeling was geweest. Wéér moest God zelf ingrijpen, om hem uit deze samenleving, waar de maangodin werd aanbeden, weg te lokken. Terach stierf en werd begraven.

'Abram,' klonk opnieuw Gods stem, 'ga uit je land naar het land dat ik je wijzen zal.'

Ze vertrokken, Abram, Sara en Lot met veel vee. Ook veel vrienden gingen mee, mensen waarmee Abram over de Here God had gesproken en die er ook bij wilden horen.

Zuidwest van de ene groene weide naar de andere trokken ze. Een echt doel had Abram niet. Hij liet zich leiden door de gedachten van God. Overal waar hij kwam liet hij een spoor van vriendelijkheid achter, van eerlijkheid en liefde voor God.

Ja, de Here en Abram waren vrienden geworden. Ze praten met elkaar over van alles.

Wat was Abram blij. Hij keek rond en voelde zich zo gelukkig. Steeds vaker hoorde je: 'Ah, sjeik Abram! Wat een eer, dat u gebruik wil maken van ons land en ons water. Bij ons bent u welkom!'

(naar een verhaal van Josine de Jong, Bijbelverhalen.nl)



WIST JE DAT ...

- ... wie Jezus volgt niet meer in de duisternis zal lopen, maar licht heeft dat leven geeft? (Johannes 8:12)
- ... wanneer de Geest ons leidt, we dan ook de richting moeten volgen die de Geest ons wijst? (Galaten 5:25)
- ... wie Jezus dient, Hem ook moet volgen? (Johannes 12:26)
- ... wie Jezus dient, door de Vader geëerd zal worden? (Johannes 12:26)
- ... wie de Heer welgevallig is, zijn weg mag gaan met vaste tred? (Psalm 37:23)
- ... God ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid? (Efeziërs 2:10)
- ... zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver Gods wegen onze wegen te boven gaan en Zijn plannen onze plannen? (Jesaja 55:9)
- ... de Heer, onze God, ons bij de rechterhand neemt en tegen ons zegt dat we niet moeten zijn want dat Hij ons zal helpen? (Jesaja 41:13)
- ... God voor ons de weg baant als we aan Hem denken bij alles wat we doen? (Spreuken 3:6)
- ... onze plannen zullen slagen wanneer we bij ons werk op de Heer vertrouwen? (Spreuken 16:3)



COLOFON

De **Kerkgids** van de **Evangeliekerk Dendermonde** verschijnt iedere 1^{ste} zondag van de maand, met uitzondering van augustus.

Jaarabonnement €7 (over te maken op onderstaand rekeningnummer)

Kerkenraad

Predikant

ds. Peter Smits | Kerkstraat 19 | 9200 Dendermonde
pchsmits@gmail.com | 052 65 07 48 | 0470 54 19 59

Scriba

Chris Willems-De Pauw | Broekkantstraat 37 | 9200 Dendermonde
c.depauw@scarlet.be | 052 33 00 09 | 0473 32 35 00

Leden

Aloys Kabano | aloyskabano@yahoo.fr | 0478 58 06 22
Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54
Willy Kabera | willykabera_4@hotmail.com | 0484 82 93 50

Bestuursraad

Voorzitter

Alexandre Gasana | agasana@hotmail.com | 0484 10 32 40

Secretaris

Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54

Penningmeester

Victoire Hauwelaert | samelleke@hotmail.com | 0477 17 71 84

Leden

Annick Van den Broeck | vandenbroeckannick@hotmail.com |
0485 02 35 80
Chris Willems-De Pauw | c.depauw@scarlet.be | 0473 32 35 00

Rekeningnummer

BE06 0000 6932 8122 "Bestuursraad v.d. Protestantse Kerk
Dendermonde"

Internet

Website www.evangeliekerk.be

Facebook www.facebook.com/ProtestantseKerkDendermonde
www.facebook.com/vrouwenochtend

GEBED OM TROOST

*De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.*

*Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.*



*U nodigt mij uit aan tafel
voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.*

(Psalm 23, een psalm van David)