

Afgiftekantoor: **9200 Dendermonde 1**  
Erkenning: P206517



PB-PP  
BELGIE(N) - BELGIQUE

---

---

# Kerkgids Evangeliekerk Dendermonde

Jaargang 48 nr. 1,  
januari 2019



*"Moge de HEER u zegenen  
en u beschermen,  
moge de HEER het licht  
van zijn gelaat over u doen  
schijnen en u genadig zijn,  
moge de HEER u zijn  
gelaat toewenden en u  
vrede geven."*

*Numeri 6:24-26*

VU: Ds. P. Smits  
p.a. Lindanusstraat 2  
9200 Dendermonde

---

## TER OVERDENKING

---

*“God, wees ons genadig en zegen ons,  
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen,  
dan zal men op aarde uw weg leren kennen,  
in heel de wereld uw reddende kracht.*

Psalm 67:2-3

We hebben het waarschijnlijk al heel wat keren gezegd, tegen familieleden, vrienden en bekenden: “Gelukkig nieuwjaar!” Maar *wat* wensen we elkaar dan eigenlijk toe? En *hoe* zeg je “gelukkig nieuwjaar” tegen bijvoorbeeld iemand van wie de relatie onlangs verbroken werd, of tegen iemand van wie de partner in een psychiatrische kliniek moet verblijven vanwege een ernstige depressie? En nog een vraag: wat zou *voor uzelf* een gelukkig jaar inhouden?

In Psalm 67 wordt ook een wens, een gebed uitgesproken: “God, wees ons genadig en zegen ons.” Voor de gelovige in het oude Israël was het evident wie de bron van alle goed is: God. En het was dus ook evident om je tot God te richten om het goede te verkrijgen, geluk te vragen, je verlangens te uiten. “God, wees ons genadig en zegen ons, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.”

Voor ons, in een post-christelijke tijd, is dat blijkbaar niet meer evident. Veel kerken worden gesloopt of krijgen een nieuwe bestemming als appartementencomplex, klimhal of supermarkt. Zoeken wij ons heil tegenwoordig dan maar in optimaal woongenot, of in een vrije marktwerking, of in de bevordering van ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’? Het *lijkt* aardig te werken, tienduizenden uit het Midden-Oosten en uit Afrika zoeken hier immers een graantje mee te pikken van de welvaart. Maar onder de oppervlakte broeit het. En het is duidelijk dat velen lang niet zo gelukkig zijn als ze zouden wensen...

Gelukkig nieuwjaar ... *Hoe dwaas* is het om God er buiten te laten; zijn genade en zegen - dat is: zijn vriendelijkheid, zijn goedheid, zijn liefde, zijn gulheid - buiten de deur te houden; zijn licht af te schermen, in de veronderstelling dat wijzelf wel verlicht genoeg zijn. Psalm 67 leert ons echter dat we bij hem moeten zijn. En nog een les uit deze psalm 67 is dat een gelukkig nieuwjaar niet beperkt moet blijven tot uzelf en uw kleine kring van familie en vrienden. Het geluk is volgens vers 3 bestemd voor alle mensen: "dan zal men op aarde uw weg leren kennen, in heel de wereld uw reddende kracht." Het laatste zinnetje kun je ook vertalen als: "onder alle volken uw heil". In het Hebreeuws staat er het woord *yeshua*.

We horen hier de naam *Jezus* in. Met Kerstmis hebben we zijn geboorte herdacht, zijn reddende komst in de wereld gevierd. *In Yeshua*, zo geloven we, heeft God zijn genade, zijn zegen en zijn licht aan ons geschonken. En dat niet zuinigjes - hier voor iemand en daar voor nog een gelovige - neen: heel *royaal* - dat is: koninklijk genadig! - heeft hij zijn heil uitgedeeld voor alle volken, voor heel de wereld! In Jezus is het heil van Israëls God werkelijk opengegaan voor iedereen!

De vraag is: zijn wij er al aan toe om deze zegen uit Gods hand aan te nemen, te aanvaarden en te ontvangen? Om er echt uit te leven en die zegen vervolgens ook door te geven en uit te delen, dat is: werkzaam te maken tot heil van anderen? Want dat is denk ik wat in vers 3 bedoeld wordt: "opdat men op aarde uw weg leert kennen." Jezus heeft gezegd: "*Ik ben de weg*, de waarheid en het leven." Hem (steeds beter leren) kennen, zijn woorden bewaren, doen wat hij heeft opgedragen, elkaar daadwerkelijk liefhebben en dienen, en zo volkomen vreugde ervaren... is *dat* niet wat we elkaar toewensen? Een gelukkig nieuwjaar... Veel heil en zegen!

ds. Peter Smits

---

## GEMEENTENIEUWS

---

### Kerkgids

Voor het hernieuwen van je abonnement op de kerkgids kan je 7 euro overschrijven op rek.

BE06000069328122 op naam van

“Bestuursraad van de Protestantse Kerk Dendermonde” of contant aan Vic

betalen. Maar wist je dat steeds meer mensen kiezen voor de digitale versie? Wil ook jij de kerkgids voortaan per mail ontvangen stuur dan gewoon een berichtje naar Chris: [c.depauw@scarlet.be](mailto:c.depauw@scarlet.be) !



### Oecumene

Op woensdag 23 januari is er weer een oecumenische viering waarin we samen met onze broeders en zusters uit de katholieke kerk God willen eren. Dit jaar gaat de dienst door in de Onze-Lieve-Vrouwekerk om 19u30. Uiteraard is iedereen hartelijk welkom!

### Middagpauzegebed

Omdat de examen- en blokperiode voor de studenten onder ons toch altijd een drukke periode is vol stress is het goed om nog even in herinnering te brengen hoe deugd het doet om tussen al dat blokken door even te bezinnen over een Bijbelvers of een lied. Ook een paar minuten stilte kan soms wonderen doen. Dit wil het middagpauzegebed je bieden op woensdag 9,16, 23 en 30 januari van 12u tot 12u30 in de kerkzaal.



## **Weekend aan zee 20, 21 en 22 september**

In september gaan we weer naar Oostduinkerke.

Gewoontegetrouw belooft het een tot weekend te worden.

Maar er hangt natuurlijk wel een kostenplaatje aan vast. Een spaarplan kan de financiële last wel verlichten! Zelfs een paar euro per week voelt u allicht minder in de portemonnee dan wanneer u het volledige bedrag in juli of augustus moet ophoesten. Voor een dergelijk spaarplan (met een volledig door u te kiezen bedrag) kan u zich aanmelden bij Chris. Kan u onverhoopt op het laatste moment toch niet meegaan dan krijgt u uiteraard het door u reeds gespaarde bedrag terug!



## **Persoonlijke bedanking**

Vier jaar mogen we intussen al in Dendermonde wonen. Ook in het voorbije jaar was het voor ons een voorrecht om als predikantsgezin naast u te staan in vreugde en verdriet.



Samen - met elkaar en met onze Heer - mogen we in het nieuw begonnen jaar 2019 onze weg vervolgen met hoop en vertrouwen! We willen u ook heel hartelijk bedanken voor alle mooie en goede Kerst- en Nieuwjaarswensen die we op verschillende manieren mochten ontvangen!

Met een hartelijke groet  
vanuit de Kerkstraat,

Conny en Peter Smits

***Gelukkig Nieuwjaar!***

---

## ZEGENBEDE (ABDIJ VAN IONA)

---

Moge God,  
die erbij is als de zon opgaat en ondergaat  
en als je de zee oversteekt,  
onderweg je schreden richten.

Moge God,  
die je nabij is als je zit en als je staat,  
je met liefde omringen  
en je bij de hand leiden.

Moge God,  
die je wegen kent  
en de plaatsen waar  
je uitrust  
bij je zijn in je taak op aarde  
het goede nieuws zijn dat je deelt  
en je op de eeuwige weg leiden.



---

## WIST JE DAT ...

---

- ... wie op de Heer vertrouwt gezegend is? (Jeremia 17:7)
- ... God ons vraagt onze vervolgers te zegenen en hen niet te vervloeken? (Rom. 12:14)
- ... Jezus ons ook in de Bergrede vraagt om te zegenen wie ons vervloeken en te bidden voor wie ons slecht behandelt? (Lucas 6:28)
- ... ook Petrus ons aanmoedigt geen kwaad met kwaad te vergelden, niet terug te schelden als we worden uitgescholden, maar juist te zegenen opdat we zelf ook zegen ontvangen? (1 Petrus 3:9)
- ... alleen de zegen van de Heer rijk maakt, en zwoegen daar niets aan toevoegt? (Spreuken 10:22)
- ... bij de Heer redding is en dat Zijn zegen op Zijn volk rust? (Psalm 3:9)
- ... een rechtvaardige rijk gezegend wordt? (Spreuken 10:6)
- ... Jezus in de hemel werd opgenomen terwijl Hij Zijn discipelen zegende? (Lucas 24:51)
- ... God bij de schepping van de mens hen ook zegende? (Genesis 1:28)
- ... God gedachten van vrede over ons koestert en niet van onheil? (Jeremia 29:11)
- ... je aan het einde van elke kerkdienst gezegend wordt met de zegen van de Heer?





# Jeugdhoeek



## Hoe een klein bang lichtje toch een zegen kan zijn!

Het was vlak voor Kerstmis. In een grote plastic voordeelzak zaten honderd waxinelichtjes. Ze giechelden van de voorpret. "Straks, als het Kerstmis is, mogen wij een lichtje zijn!" riepen ze. "Ooo, ik hoop dat ik als éérste aan de beurt ben!". Ze verdrongen zich bij de punt van de zak waar "HIER OPENEN" stond.



Maar één van de waxinelichtjes deed niet mee aan het gedrang. "Wat zijn ze toch stom," dacht hij, "Een lichtje zijn, dat betekent dat je aangestoken wordt en verdwijnt! Dat wil ik niet! Ik verstop me zo diep mogelijk." Dus kroop het lichtje helemaal onderin de zak. "Hier zit ik veilig." dacht hij.



Het werd Kerstmis. De zak werd opengeknipt. "Joehoe!" riepen de waxinelichtjes die eruit werden gehaald, "Wij gaan het doehoen!"

"Doehoei!" riepen de anderen.



Het bange lichtje merkte dat er steeds minder lichtjes op zijn hoofd zaten en werd steeds banger. Hij hoorde ze stomme dingen zeggen zoals: "Zit je lontje goed? Dan brand je mooier. En denk erom, niet op de tocht gaan staan!" Ineens kreeg hij een idee. Hij bewoog en duwde net zo lang tot zijn lontje uit zijn witte lijf was. Ha! Nu was hij helemaal onbruikbaar. Nu zou hij nooit, NOOIT kunnen branden. Opgelucht viel lichtje in een diepe slaap.

Toen hij wakker werd, was het januari. Kerstmis was voorbij. Oud en Nieuw was voorbij. Driekoningen was voorbij. Het gevaar was geweken. Lichtje lag helemaal alleen in de lege plastic zak. De zak werd opgepakt en boven de prullenbak gehouden. "Daar ga ik dan," dacht hij, "Nu verdwijn ik toch nog."

Toen grabbelde een meisjeshand naar hem. "Mam!" riep ze, "ik heb nog één waxinelichtje gevonden!" Toen bekeek ze hem beter. "O nee ... je hebt geen lont meer. Weg ermee!" En plof! Hij landde in de prullenbak tussen kapotte kerstballen en droog groen.





Toen ontdekte het meisje onderin de zak het lontje. Ze viste lichtje op uit de prullenbak, repareerde hem, zette hem in een glaasje, pakte een lucifer en ... woesj ... stak hem aan!

Het bange lichtje kreeg een raar stralend gevoel. Hij zag hoe het meisje naar hem keek, trots en blij. "Jij bent van mij!" zei ze en droeg lichtje naar de foto van haar oma. Daar brandde hij langzaam helemaal op. En het enige wat hij al die tijd dacht, was: "Ik brand. Ik geef licht. Ik ben een lichtje. Het is mooier dan ik ooit had kunnen denken."



Marjet de Jong ([www.geloventhuis.nl/2008/verborgenkracht1/vertellen/januari-sprookje.html](http://www.geloventhuis.nl/2008/verborgenkracht1/vertellen/januari-sprookje.html))



---

## BLIJDORP ZOEKT VRIJWILLIGERS

---

Blijdorp is een dienstverleningscentrum voor meer dan 450 kinderen en volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking en heeft vestigingsplaatsen in Buggenhout en Dendermonde.

Blijdorp wil graag samenwerken met vrijwilligers. Er zijn immers steeds handen te kort zowel voor praktisch werk als voor begeleiding van de kinderen, jongeren of volwassenen. Er is mogelijkheid om uit de verschillende activiteiten of werkjes te kiezen waarbij je wenst te helpen.

Blijdorp geeft zijn vrijwilligers geen vergoeding. Wel bieden ze drank en een maaltijd aan uit hun eigen keuken.

Heb je interesse? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Je wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waarbij ze jouw aanbod tot hulp kunnen afstemmen op hun noden. Vrijwilligers werken steeds met een contract.

Bij welke taken kan je concreet hulp bieden?

- Wandelen:

zowel buiten als binnen het domein. Een helpende hand wil zeggen dat nog meer mensen



kunnen genieten van de buitenlucht.

- Zwemmen: voor alle kinderen en volwassenen een topactiviteit. Daarom wordt bijna dagelijks een zwembeurt gepland.

- Verzorging: Verzorging is voor veel van de volwassen bewoners een activiteit op zich. Het is een moment om heel

individueel bezig te zijn in een rustige sfeer. Het kan zijn: iemand eten geven, iemand zijn nagels wekelijks verzorgen, iemand wekelijks zijn haar mooi komen maken,...

Bewoners genieten hier enorm van!

- Individuele buitenhuis activiteiten: wekelijks naar de kerk gaan, wekelijks eens een koffietje gaan drinken in de stad, vervoer voorzien om naar een activiteit te gaan (kapper, bibliotheek, manege).
- Huishoudelijke taken: kookactiviteiten (samen de groenten snijden of in de pot roeren), afwassen, in een leefgroep of atelier meehelpen strijken of poetsen.
- Herstelwerk/naai of handwerk: kan thuis of met de bewoners samen (dit vraagt dan wel individuele begeleiding).
- Mee begeleiden van een vakantie: voornamelijk tussen april en september.
- Fietsactiviteit mee begeleiden: regelmatig gaan deelnemers van het dagcentrum fietsen op het domein in de Baleunisstraat. Ook hier kan hulp bij aangeboden worden.
- Tuinwerk met of zonder bewoners: onkruid wieden, planten, fruit plukken, snoeien ...
- Leesmoeders: in de school wordt er wekelijks beroep gedaan op mensen die het niveaulezen mee kunnen ondersteunen. Hier wordt wel enige ervaring van je verwacht zowel wat de leesmethode als wat de begeleiding van de kinderen betreft.
- Fietsen onderhouden en herstellen
- Mosselvestijn: laatste weekend van augustus (tijdens dit weekend zijn er heel veel helpende handen nodig).

Alvast bedankt!



**Blijddorp**

*Bijzonder in zorg*

---

## COLOFON

---

De **Kerkgids** van de **Evangeliekerk Dendermonde** verschijnt iedere 1<sup>ste</sup> zondag van de maand, met uitzondering van augustus.

Jaarabonnement €7 (over te maken op onderstaand rekeningnummer)

### **Kerkenraad**

#### *Predikant*

ds. Peter Smits | Kerkstraat 19 | 9200 Dendermonde  
pchsmits@gmail.com | 052 65 07 48 | 0470 54 19 59

#### *Scriba*

Chris Willems-De Pauw | Broekkantstraat 37 | 9200 Dendermonde  
c.depauw@scarlet.be | 052 33 00 09 | 0473 32 35 00

#### *Leden*

Aloys Kabano | aloyskabano@yahoo.fr | 0478 58 06 22  
Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54  
Willy Kabera | willykabera\_4@hotmail.com | 0484 82 93 50

### **Bestuursraad**

#### *Voorzitter*

Alexandre Gasana | agasana@hotmail.com | 0484 10 32 40

#### *Secretaris*

Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54

#### *Penningmeester*

Victoire Hauwelaert | samelleke@hotmail.com | 0477 17 71 84

#### *Leden*

Annick Van den Broeck | vandenbroeckannick@hotmail.com |  
0485 02 35 80  
Chris Willems-De Pauw | c.depauw@scarlet.be | 0473 32 35 00

#### *Rekeningnummer*

BE06 0000 6932 8122 "Bestuursraad v.d. Protestantse Kerk  
Dendermonde"

### **Internet**

*Website*      [www.evangeliekerk.be](http://www.evangeliekerk.be)

*Facebook*    [www.facebook.com/ProtestantseKerkDendermonde](http://www.facebook.com/ProtestantseKerkDendermonde)  
[www.facebook.com/vrouwenochtend](http://www.facebook.com/vrouwenochtend)

# Psalm 67

- 1 God zij ons gunstig en genadig.  
Hij schenke ons 't gezegend licht  
dat overvloedig en gestadig  
straalt van zijn heilig aangezicht:  
opdat hier op aarde  
elk uw weg aanvaarde  
en tot U zich wend',  
zo, dat allerwegen  
ieder volk de zegen  
van uw heil erkent.
- 2 De volken zullen U belijden,  
o God, U loven al tezaam!  
De landen zullen zich verblijden  
en juichen over uwe naam.  
Volken zult Gij rechten,  
hun geding beslechten  
in gerechtigheid,  
volken op deze aarde,  
die uw arm vergaarde,  
die Gij veilig leidt.
- 3 De aarde heeft de vrucht gegeven,  
die door de hemel werd verwekt,  
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven  
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.  
God is ons genegen,  
onze God geeft zegen,  
Hij die alles geeft,  
Hij zal zijn geprezen,  
Hem zal alles vrezen  
wat op aarde leeft.