

Afgiftekantoor: **9200 Dendermonde 1**
Erkenning: P206517



Verenigde Protestantse
Kerk in België
Evangeliekerk Dendermonde



PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Kerkgids

Evangeliekerk Dendermonde

Jaargang 47 nr. 1,
januari 2018



*Spreek voor hen die
weerloos zijn, bescherm het
recht van de vertrapten.
Spreek, oordeel
rechtvaardig, geef de
armen en behoeftigen hun
recht.*

VU: Ds. P. Smits
p.a. Lindanusstraat 2
9200 Dendermonde

Spreuken 31: 8-9

TER OVERDENKING

“Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een vroom en rechtvaardig man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. (...) Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel.” Lucas 2:25,27a

Na de vreugde van Kerstmis gaat het gewone leven weer verder. De weemoed die samenhangt met einde jaar en de feeststemming van Nieuwjaar liggen intussen ook alweer achter ons. De dagelijkse routine - thuis, op school en op het werk - nemen ons terug in beslag. De vraag is wat er van onze kerstvreugde overblijft..

Ook in Jeruzalem heeft het gewone leven zijn loop. Het is aan de grote stad volkomen voorbij gegaan dat Christus is geboren. Dat er in Betlehem opzienbarende dingen zijn gebeurd, heeft de tempelstad niet in beroering gebracht. Het sociaal-economische leven gaat door als anders, en ook het religieuze leven volgt zijn gewone ritme van de dagelijkse offers en gebeden in de tempel.

Maar niet voor Lucas, de evangelist. Hij is de verhalen, door ooggetuigen overgeleverd, nauwkeurig nagegaan. En zo kwam hij die ene man op het spoor, die uitgerekend op die ene dag te vinden was in de tempel van Jeruzalem. En deze mens krijgt een plaatsje in het Goede Nieuws, het verhaal van Jezus Christus. Simeon is zijn naam. Dat betekent: ‘Hij (God) heeft gehoord’. Met een paar woorden tekent Lucas een schets van deze Simeon. Hij was vroom en rechtvaardig, hij was een man van hoop en de heilige Geest rustte op hem. Vier zaken die hem karakteriseren.

Allereerst was hij *vroom*, dat wil zeggen godvrezend. Bij ons kan dit woord vroom een negatieve connotatie kan hebben: fanatiek gelovig of fundamentalistisch, wereldvreemd of zelfs schijnheilig. Zoals Lucas het bedoelt, is ‘vroom’ echter ronduit positief.

Het tekent een houding van eerbied en liefde voor de God van Israël, schepper van hemel en aarde.

In de tweede plaats was Simeon *rechtvaardig*. Dat wil zeggen goed en eerlijk. Hij was iemand die niet alleen op de sabbat godsdienstig was, maar ook op de andere dagen van de week zich liet leiden door de wetten en regels van God.

In de derde plaats wordt van Simeon gezegd dat hij een mens van *verwachting* was. Hij nam, anders gezegd, de beloften van God serieus. Hij geloofde dat God zou dóen wat hij beloofd had. En hij zag uit naar de dag waarop dat zichtbaar zou worden.

Ten vierde vertelt Lucas ons dat de *heilige Geest* op Simeon was. Dat is een mooie manier om uit te drukken dat Simeon dicht bij God leefde. Het verklaart ook waarom die andere dingen van hem gezegd konden worden: dat hij vroom en goed was en een man vol verwachting.

Deze Simeon wordt door de heilige Geest naar de tempel gedreven. Juist op de dag dat Jezus daar aan de Heer werd voorgesteld, was Simeon present in het huis van God. Het is de heilige Geest zelf die de verbondenheid bewerkt tussen deze mens, die zo lang heeft uitgezien naar de dag van vertroosting voor Israël, en het kind van de verlossing, Jezus. Maria kreeg immers te horen: 'De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.' En Simeon getuigt: Zie hier, Gods redding voor de volken!

Mogen wij - man of vrouw, meisje of jongen - zijn als 21^{ste} eeuwse Simeons. Gekenmerkt door de diepe liefde van God en tot God; door onze houding bekend staand als goede en eerlijke mensen; en hoop uitstralend omdat we Gods bevrijding gezien hebben! Dat de kerstvreugde duurzaam mag zijn voor velen...

ds. Peter Smits

GEMEENTENIEUWS

ABONNEMENT



Kerkgids

De jaarwisseling is ook meestal het moment dat abonnementen vervallen, zo ook de kerkgids! Voor het hernieuwen van uw abonnement kan u de 7 euro overschrijven op rek. BE06000069328122 op naam van “Bestuursraad van de Protestantse Kerk Dendermonde” of contant aan Vic betalen. Natuurlijk kan u

de kerkgids ook digitaal ontvangen door een mailtje te sturen naar Chris: c.depauw@scarlet.be !

Afscheid

Opnieuw moesten we afscheid nemen van een trouw gemeentelid: Rosine Hofman. Jarenlang woonde zij, samen met haar echtgenoot Jean Ringoot, trouw elke zondag de kerkdienst bij. De laatste jaren van haar leven bracht zij door in het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Erps-Kwerps waar zij op 21 december 2017 overleed op 89-jarige leeftijd. De begrafenisdienst in de Evangeliekerk vond plaats op 28 december. Laten we haar familie en vrienden die haar zeker zullen missen gedenken in ons gebed.



Oecumene

Op woensdag 24 januari is er weer gelegenheid om samen met onze broeders en zusters uit de katholieke kerk God te eren in een oecumenische viering. Dit jaar gaat de dienst door in de Evangeliekerk om 19u30, gevolgd door een receptie in de bovenzaal. Uiteraard is iedereen hartelijk welkom!



Middagpauzegebed

Voor de studenten onder ons is dit al lang geen onbekende activiteit meer. Toch is het goed om nog even in herinnering te brengen hoe deugd te doet om tussen al dat blokken door even te bezinnen over een Bijbelvers of een lied. Of hoe je de stress kan verminderen met een gebed of een paar minuten stilte. Dit kan op vrijdag 5 en 19 januari en op woensdag 10 en 24 januari van 12u tot 12u30 in de bovenzaal.



Gelukkig Nieuwjaar!

VAN HAND TOT HAND

Vind jij het ook zo vervelend dat dingen ongebruikt in je kast staan? Of misschien zelfs in de weg staan! Wel, op de startzondag in september (ja, alweer een tijdje terug) kwamen er verschillende ideeën naar voor om daar iets aan te verhelpen.

1) Doorgeefhoekje

Op het prikbord in de bovenzaal zal ruimte voorbehouden worden om iets aan te bieden of te vragen. Zo krijgen nog bruikbare voorwerpen een tweede kans en werken we ook tegen verspilling. Er zullen kaartjes beschikbaar zijn om je aanbod of vraag te formuleren. Een foto erbij is ook altijd duidelijker. Let wel: het is niet de bedoeling een “handeltje” op te richten: de aangeboden goederen worden gratis weggegeven!



2) Kledingbeurs

Daarnaast willen we in het voorjaar, na de traditionele lenteschoonmaak waarbij elke kleerkast een opruimbeurt krijgt, een kledingbeurs organiseren. Daarvoor vragen we wel hulp. Ben je graag met kleding bezig? Zie je er niet tegen op om eventueel iets te wassen of te verstellen? Vind je het een leuk idee om de kleren te sorteren per leeftijd of maat? Dan is dit echt iets voor jou (of jullie, want je mag uiteraard met twee of drie de kar trekken!) Neem dan voor eind januari contact op met iemand van de kerkenraad zodat er tijd genoeg is voor de publiciteit en andere praktische afspraken. Alvast bedankt!



Wist je dat

... het eerste gebod is dat we de Here, onze God, liefhebben uit geheel ons hart en uit geheel onze ziel en uit geheel ons verstand en uit geheel onze kracht? (Marcus 12:30)

... het op één na belangrijkste gebod is: "Heb uw naaste lief als uzelf"? (Marcus 12:31)

... in 1 Petrus 3:8 staat: "Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn"?

... we niet op onszelf moeten gericht zijn, maar op de ander? (1 Korintiërs 10:24)

... we door elkaars lasten te dragen de wet van Christus naleven? (Galaten 6:2)

... we niet uit geldingsdrang of eigenwaan moeten handelen, maar dat we de ander in alle bescheidenheid hoger moeten achten dan onszelf? (Filippenzen 2:3)

... we soms zonder het te weten engelen ontvangen als we de onderlinge liefde in stand houden en de gastvrijheid in ere houden? (Hebreeëen 13:1-2)

... wie zich bekommert om een vriend in nood zijn eerbied toont voor de Ontzagwekkende? (Job 6:14)

... de Heer van de hemelse machten zegt: "Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen"? (Zacharia 7:9-10)





Jeugdhoeek



.....de rijke man en een gulle vrouw

Ik leefde altijd mijn eigen leven
trok mij van niemand ook maar ooit iets aan
wat ik nu ben, dat heb ik toch immers allemaal zelf gedaan!

Zelfredzaamheid , dat was al die lange tijd mijn streven,
iedereen heeft gewoon een eigen verantwoordelijkheid.
Je moet het immers zelf maken om je leven te vervolmaken,
de sterke heeft daarbij succes en een zwakkeling gaat op de fles.
Dat is jammer dan, maar ja, daaraan heb ik toch gewoon: schijt!

Ik genoot volop van het leven, ik zoog het helemaal op
'k bleef altijd ongebonden daar heb ik nooit last van ondervonden.
Vrouwen liepen te hoop en voor geld is immers alles te koop.

Maar toen kwam ook voor mij de grote ommekeer
ik die grote held met al zijn geld als zekerheid
had eens teveel op 't geld en 't geluk vertrouwd
verkeerd belegd en was opeens alles volledig kwijt
en smadelijk word ik door iedereen nu nagejouwd.



Ze noemen mij bloedzuiger, een narcist, de ander zegt weer egoïst
ik snap het niet, heb ik mij dan toch zo in mijzelf vergist?
Mij wordt nu onverbloemd verweten: Jij, jij hebt helemaal geen
geweten
Ik heb met al dat geld mij nooit van mijn naastenplicht gekweten.

Ik kom nu tot besef, ja, de schellen vallen mij nu echt van de ogen
ik was miezigerige vent, een egoïstisch financiële zakelijke krent
en kende met de zwakkeren onder ons geen enkel mededogen.

Die held zonder geld is nu op hulp van anderen aangewezen
heeft nu zijn thuis in een kamertje van het bejaardenhuis
hij voelt zich voor het eerst alleen, voor hem een triest en
onbekend fenomeen.

Eén kamer verder woont een oude lieve
vrouw, zij heet Cato
die tachtigjarige Cato kwam vandaag wel
heel feestelijk op de foto.
De burgemeester was er en bracht haar
mooie bloemen mee
en alles werd opgenomen en
uitgezonden voor de lokale TeeVee



Veertig jaar heeft zij zich gewijd aan het geven van vrijwilligheid
aan tal van maatschappelijke organisaties zo breed verspreid.
Na de vroege dood van haar man heeft zij toen openlijk beleden
ik ga de rest van mijn leven ten gunste van mijn naaste besteden.
En die rijke stinkerd van toen en nu zo arm als Job
keek van een afstandje toe en nam dat alles in zich op
sloeg heel moe en zo beschaamd zijn beide ogen toe.

Terneergeslagen gaf hij haar toch welgemeend
de hand
zij zag keek hem in de ogen, die liepen met
tranen vol;
zij aaide hem toen troostend en vergevingsvol
zo liefkozend over zijn oude bol;



Uit: <http://www.1001korteverhalen.nl/christelijke-verhalen>

A vertical rectangular image with a golden-yellow color palette. The background shows a bright sun low on the horizon, creating a lens flare and illuminating the sky. Below the sun, there are silhouettes of trees and mountains. The text is centered in a black serif font.

Laat Uw Woord
doorklinken
in wat ik zeg
en laat Uw liefde
zichtbaar zijn
in wat ik doe.

(Grace)

GESTRAND IN ELLENDE EN SLAVERNIJ? OF VEILIG NAAR EEN NIEUW LEVEN?

In 2017 is er een drastische vermindering van asielaanvragen vastgesteld. Maar moeten we ons niet afvragen waar die mensen dan zijn gebleven? Het antwoord is dat honderdduizenden mensen worden tegengehouden of teruggestuurd naar Turkije en Libië. Daar komen ze in kampen terecht. Ooggetuigen spreken van gruwelijke en onmenselijke toestanden in vooral de Libische kampen: er is te weinig voedsel, zo goed als geen medicatie en amper medische hulp. Afrikaanse migranten worden er mishandeld uit puur racistische motieven. Ze worden als slaven verhandeld op de markten in Tripoli.

Deze schandelijke situatie is het directe gevolg van de akkoorden, die Italië en de Europese Unie hebben gesloten met de Libische overheid. De Europese Unie betaalt de Libische kustwacht om ervoor te zorgen dat de bootvluchtelingen worden tegengehouden en naar de kampen in Libië worden gebracht. Mensenhandelaars zijn hierdoor hun inkomsten kwijtgeraakt. Er zijn bewijzen, dat er een grootschalige orgaanhandel op gang is gekomen. Bovendien wordt er in de kampen gefolterd en verkracht.

Mensen op de vlucht voor oorlog en armoede, hopen op kansen voor een beter bestaan voor henzelf en hun kinderen, belanden door toedoen van Europa in de totale hel in de Libische kampen.

Kunnen we dit met een gerust hart aanhoren? Is dit het vluchtelingenbeleid dat we willen? Dit kunnen we niet toestaan. Eén van de predikanten van de VPKB stuurde eind vorig jaar een dringend appèl naar het bureau van de VPKB, om toch vooral ook onze stem te laten horen tegen zoveel

barbaarsheid, om niet weg te kijken van deze walgelijke praktijken in Libië (en ook elders), om ons niet te laten leiden door valse informatie die ons vluchtelingen willen laten zien als profiteurs of criminelen, om op te komen voor een Europa van broederlijkheid en zusterschap; van respect en solidariteit en dat te vertalen in ons migratie-en mensenrechtenbeleid in het Noorden ten opzichte van het Zuiden.

Enkele weken geleden vierden we de geboorte van Jezus van Nazareth. Hij was ooit ook een vluchtelingenkind. Eenmaal volwassen geworden sprak hij de onvergetelijke woorden: “ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor één van dezen: hongerigen, zieken, gevangenen en vreemdelingen, dat hebben jullie voor mij gedaan” (Mt. 25: 40b) .

Daarnaast wordt er al lang door de Kerken gepleit voor veilige overtochten voor vluchtelingen die bescherming nodig hebben. Sint Egidius heeft het initiatief genomen om, samen met verschillende kerkgenootschappen en organisaties, 150 vluchtelingen veilig over te laten komen. Met de overheid is overlegd over de verantwoordelijkheid van de ontvangende Kerken als sponsors en de overheid. De VPKB doet ook mee. Zij ondertekende mede de Intentieverklaring over het opzetten van Humanitaire Corridors op woensdag 22 november 2017 en nam de taak op zich om twee gezinnen op te vangen.

De Synodale Raad heeft deze opdracht toevertrouwd aan de projectgroep Over Hoop en Huizen. Hun fonds is hiervoor echter niet toereikend: voor 2018 zullen we naar schatting nog 20.000€ nodig hebben. Mogen wij rekenen op uw steun in woord en daad en door uw gebeden? Bij voorbaat hartelijk dank daarvoor. **Bijdragen voor de Corridors Humanitaires kunt u storten op het nummer van de VPKB: BE06 3100 0835 5022 o.v.v. Hoop en Huizen.**

COLOFON

De **Kerkgids** van de **Evangeliekerk Dendermonde** verschijnt iedere 1^{ste} zondag van de maand, met uitzondering van augustus.

Jaarabbonnement €7 (over te maken op onderstaand rekeningnummer)

Kerkenraad

Predikant

ds. Peter Smits | Kerkstraat 19 | 9200 Dendermonde
pchsmits@gmail.com | 052 65 07 48 | 0470 54 19 59

Scriba

Chris Willems-De Pauw | Broekkantstraat 37 | 9200 Dendermonde
c.depauw@scarlet.be | 052 33 00 09 | 0473 32 35 00

Leden

Aloys Kabano | aloyskabano@yahoo.fr | 0478 58 06 22
Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54
Willy Kabera | willykabera_4@hotmail.com | 0484 82 93 50

Bestuursraad

Voorzitter

Alexandre Gasana | agasana@hotmail.com | 0484 10 32 40

Secretaris

Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54

Penningmeester

Victoire Hauwelaert | samelleke@hotmail.com | 0477 17 71 84

Leden

Annick Van den Broeck | vandenbroeckannick@hotmail.com |
0485 02 35 80
Chris Willems-De Pauw | c.depauw@scarlet.be | 0473 32 35 00

Rekeningnummer

BE06 0000 6932 8122 "Bestuursraad v.d. Protestantse Kerk
Dendermonde"

Internet

Website www.evangeliekerk.be

Facebook www.facebook.com/ProtestantseKerkDendermonde
www.facebook.com/vrouwenochtend

Lied 975 - Jezus roept hier mensen samen

- 1- Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster
zich naar ons heeft toegewend.
- 2- Jezus roept ons te belijden,
Hem als Heer van het heelal,
hoeder van ons broze lichaam,
redder van wie faalt of valt.
Zing het uit, laat elk het horen,
zing het heilige verhaal,
zeg de wereld: Christus' glorie
is op aarde neergedaald.
- 3- Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen –
Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.
- 4- Jezus roept ons tot zijn tafel,
breed en wereldwijd gedekt,
waar de kerk bezit haar aardse
hemelse ontmoetingsplek.
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,
deel het lied van liefde weer,
deel het feest voor heil'ge zondaars,
wees te gast bij God de Heer.

