

Afgiftekantoor: **9200 Dendermonde 1**
Erkenning: P206517

België – Belgique
P.B. 9200
Dendermonde 1
BC 1879

Kerkgids Dendermonde

Proponent-predikant: Ds. P. Smits
Consulent: Ds. J. Visser

Jaargang 45 nr. 1, januari 2016

Jaarabonnement €7

Rekeningnr.
BE06000069328122
"Bestuursraad v.d.
Protestantse Kerk
Dendermonde"

VU: C. De Pauw
p.a. Lindanusstraat 2
9200 Dendermonde



*'U wijst mij de weg naar het
leven: overvloedige vreugde
in uw nabijheid, voor altijd
een lieflijke plek aan uw
zijde.'* *Psalm 16:11*

TER OVERDENKING

“Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus, maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie.” (2 Timoteüs 1:9b-10)

Epifanie

Na de weken van Advent en het Kerstfeest bevinden we ons vanaf 6 januari, het feest van Driekoningen, in de periode van Epifanie. In het kerkelijk jaar duurt deze periode tot het begin van de veertigdagentijd (dat dit jaar op 10 februari valt). Het woord ‘epifanie’ is een van oorsprong Grieks woord. In de hellenistische wereld beduidde dit woord een zichtbare manifestatie van een verborgen godheid, in de vorm van een persoonlijke verschijning of door een daad van kracht waarmee de godheid zijn aanwezigheid bekendmaakte.

In zijn pastorale brieven geeft de apostel Paulus aan deze gangbare religieuze term een specifiek christelijke invulling. Hij gebruikt het woord ‘epifanie’ om er de wederkomst van Jezus óf Jezus’ eerste verschijnen op aarde mee aan te geven. In de tekst boven deze meditatie is het tweede het geval: hier doelt het woord ‘verschijnen’ op Jezus’ eerste komst in de wereld. Nu we nog maar kort geleden het Kerstfeest hebben gevierd – en orthodoxe christenen vieren dit op of rond 7 januari – is het goed om eens stil te staan bij de vraag óf en hóe Christus aan ons en aan mij verschenen is.

Is Christus aan ons verschenen?

Met het woord ‘verschijnen’ beduidt Paulus allereerst het historische feit van Jezus’ geboorte, dat tegelijk een heilsfeit is - Gods menswording: ‘Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond’ (Johannes 1:14). Maar het gaat er Paulus

vooral om dat door Jezus' verschijnen Gods genade voor ons openbaar geworden is. De vraag die wij onszelf moeten stellen is daarom deze: is de genade van God mij bekend geworden? Ben ik - door de komst van Jezus - vertrouwd geraakt met de liefde en goedheid van God?

Paulus is door Jezus' verschijnen zeker van zijn redding én van de heilige taak die hij ontvangen heeft. Hebben wij het Kerstfeest ook zo beleefd? Dat God deze wereld zo liefgehad heeft dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft... maar óók dat Hij heel speciaal *mij* op het oog gehad heeft?! Het heilsfeit van de geboorte van Jezus wordt *voor mij* pas volkomen als *in mij* ook een wedergeboorte plaatsgevonden heeft: dat ik mag weten een geliefd kind van God te zijn *in* Christus Jezus.

Hoe is Christus aan ons verschenen?

In de weken van Epifanie mogen we in het bijzonder ook bezig zijn met de vraag op welke manier God aan ons verschenen is in Jezus. Paulus brengt dit direct in verband met de dood: Jezus heeft de dood van zijn kracht beroofd. Dat betekent dat Kerst en Pasen bij elkaar horen. Gods Zoon is mens geworden om de dood te vernietigen... en wel door zelf haar te ondergaan. Juist zo heeft Hij de dood onttroond en onvergankelijk leven aan het licht gebracht.

Dat mag ons troosten! Midden in onze gebrokenheid en vergankelijkheid is God ons nabij gekomen in Jezus. Mens werd Hij - Man van smarten. Hij sloot zijn ogen niet voor het lijden van anderen en keerde zich er niet van af: 'Maar Hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam' (Jesaja 53:4a). Mogen wij in de dienende gestalte van deze Messias zijn goddelijke heerlijkheid ontwaren en in Hem die de dood niet schuwde, het ware leven vinden.

ds. Peter Smits

GEMEENTENIEUWS

De Gideons: in iedere hotel-en ziekenhuiskamer een Bijbel

Eind vorig jaar kregen we een brief van de Belgische Gideons met de volgende oproep: " Wij zijn nog steeds op zoek naar medewerkers die in hun eigen streek bij hotels of andere plaatsen waar mensen wat langer verblijven, bijbels o Nieuw Testamenten trachten te plaatsen. Wij zouden het enorm appreciëren dat u zich zou kunnen inzetten om ons te helpen met dit werk in gans België. Denkt u hiervoor tijd te kunnen vrij maken, dan horen wij dit heel graag van u. Wij hebben echt mensen nodig die ons willen helpen, want wij krijgen dit niet gedaan met ons klein team!"

Voelt u zich geroepen om op deze oproep in te gaan, laat het weten aan De Belgische Gideons, Oude Molenstraat 133, 2400 Mol, Tel.: 014/31.54.04, jan.vanhees@edpnet.be

Bible Box

Nog meer nieuws van de Gideons, maar dan van de Nederlandse zusterorganisatie, nl. de start van een nieuw initiatie waarvan ook wij gebruik mogen maken: de Bible Box. Via deze box kunnen we de Bijbel in meerdere talen gratis aanbieden. We hopen deze box spoedig in de kerk te kunnen plaatsen.

Kerkgids

Bent u ook altijd op zoek naar de kerkgids om te weten of u van dienst bent voor één of andere taak? Misschien is de digitale versie dan wel een oplossing! Stuur een mailtje naar Chris: c.depauw@scarlet.be ! Uiteraard blijft de papieren versie bestaan en is de verspreiding per mail hier slechts een aanvulling op. Hierbij doen we ook een oproep om uw abonnement op de kerkgids te hernieuwen. U kan de 7 euro overschrijven op rek. BE06000069328122 op naam van "Bestuursraad v.d. Protestantse Kerk Dendermonde" of contant aan Vic betalen.

Oecumene

Met de oecumenische dienst op woensdag 20 januari nemen we een goede traditie terug op. De dienst gaat door in de Evanglikerk om 19u30. In deze dienst, die we samen met medegelovigen uit de katholieke kerk kunnen vieren, staat 1 Petrus 2:9-10 centraal. Na afloop is er een receptie in de bovenzaal. Uiteraard is iedereen hartelijk welkom! Wel zijn opnieuw wat helpende handen nodig (volgens het motto "Vele handen maken licht werk").



Aalst

Ook de broeders en zusters uit Aalst willen we niet vergeten. In dit nieuwe jaar gaan we elke vierde zondag van de maand samen met hen tot onze Heer bidden. Deze gebedssamenkomsten zullen telkens plaatsvinden in de Opstandingskerk in Aalst om 15u. Ook wie daar niet fysiek kan aanwezig zijn, wordt opgeroepen om voor hen te bidden om kracht en wijsheid bij al de te nemen beslissingen.



Gelukkig Nieuwjaar!



Jeugdhoek



Dit is de maand waarin het leven weer zijn gewone gangetje gaat. Geen fonkelende feestdagen die het leven uitvullen boven het gewone. Maar grijze, koude dagen. Het 'Ezeltje van januari' is deze maand onze hoofdpersoon. Het ezeltje is een symbool voor gewoon, rustig doorgaan. Trouw doen wat gedaan moet worden. Lasten dragen, eenvoudig en zonder morren. Maar o zo belangrijk ...

Na Driekoningen (6 januari) moeten Maria en Jozef met de pasgeboren Jezus vluchten. Hun trouwe ezeltje brengt hen van Betlehem naar Egypte. Heb je weleens de rug van een ezel bekeken: er staat een tekening van een kruis op zijn vacht. Zou het zijn omdat hij de drager van Jezus is? Niet alleen op weg naar Egypte, maar ook bij Jezus' intocht in Jeruzalem, wanneer de mensen hem toejuichen als een koning door God gezonden, mag de ezel Jezus dragen. Zo kiest God zijn helpers. Zo kunnen ook wij eenvoudige dragers van Jezus zijn.

Hoe de ezel aan zijn witte neus kwam

De kameel, keek wazig in de verte. Hij dacht na. Of zoals hij het zelf heel voornaam zei: 'Ik overdenk de raadselen des levens'. De kameel vond zichzelf namelijk heel knap. 'Ik heb wel twee bulten,' schepte hij op, 'een wiskundeknobbel en een talenknobbel, wie kan mij dat nazeggen?'. Vandaar dat hij liever de raadselen des levens overdacht dan dat hij mensen vervoerde, laat staan zware vrachten.

Het paard stapte statig rond. Trots liet hij zijn manen en zijn staart wapperen in de wind. Hij vond zichzelf heel edel. Niet dat hij dat zelf bedacht had, maar dat had hij van de mensen horen zeggen: 'Een paard is een edel dier'. Het paard was het daar helemaal mee eens. Geroerd door zijn edele voorkomen keek hij vaak in het spiegellende water. Hij was duidelijk geschikt om koningen te dragen, voor koetsen met prinsessen te staan en, als het moest, de akkers van rijke landheren ploegen.

De ezel vond zichzelf niet knap en ook niet edel. Hij schepte niet op over zichzelf en hield maar liever zijn mond. Hij wist maar al te goed dat zijn vreemde gebalk zelfs een bejaarde marmot uit zijn winterslaap kon wekken. Als hij in het



spiegelende water keek, zag hij een gezicht met een lange neus en konijnenooren. Koningen zou hij niet dragen en nooit voor koetsen staan. Hij liet zichzelf gebruiken om het land van arme boeren te ploegen. Hij droeg alles wat er te dragen viel: brandhout, kinderen, zwangere vrouwen, ziek mensen. Vaak was zijn last zo zwaar, dat hij haast door zijn pootjes heen zakte. Maar geduldig als een ezel kan zijn, hield hij altijd vol.

Niemand lette op de ezel, behalve de hemel. De engelen zagen hoe de ezel elke dag de mensen diende. Daarom besloten zij dat hij beloond moest worden met een plekje in de hemel. Daar zou hij eindelijk eens kunnen uitrusten van al zijn gezwoeg. De engelen zorgden er op een goede dag voor dat de ezel langs de deur van de hemel liep. De ezel was natuurlijk nieuwsgierig. Hij kwam dichtbij en duwde met zijn neus de deur een eindje open. Hij keek naar binnen en zag de hemel: weiden met heerlijke malse klaver, allemaal klavertjes vier; een heerlijk bed van stro, zachter dan het bed van een prinses; beekjes met helder, koel drinkwater, met eroverheen natuurlijk allemaal ezelsbruggetjes.



De ezel kon zijn ogen niet geloven. Hij sond op het punt naar binnen te gaan om te genieten van al die heerlijkheden. Maar ineens bedacht hij zich. Wie zou straks Maria, met het kindje in haar buik, naar Betlehem brengen? Wie zou straks de barmhartige Samaritaan helpen om de gewonde man naar de herberg te dragen? En was het niet op een ezel dat Jezus Jeruzalem zou binnenrijden vlak voor het Paasfeest? De ezel hield in. Na nog even te hebben gearzeld, keerde hij zich om en vervolgde zijn weg door de wereld. Hij had er nog zoveel te doen.

Zo ging de ezel door met zijn oude leventje. Toch was er iets veranderd. Toen de deur naar de hemel op een kiertje open stond en de ezel naar binnen keek, was er hemels licht op zijn neus gevallen. Dat licht had de neus van de ezel wit gemaakt. Tot op de dag vandaag is zijn neus wit gebleven. Het is een ereteken voor de ezel, die zo trouw Jezus en zoveel anderen gedragen heeft.

(uit: Geloven thuis)

EEN JAAR VOORBIJ

In de achterliggende weken hebben we dikwijls teruggedacht aan een jaar geleden. Half november herinnerden we ons de dag dat we een huis zochten en vonden. Vlak voor de kerstvakantie van 2014 meldden we Aron aan bij het Óscar Romerocollege. Op 27 december - vorige winter een van de weinige dagen dat er sneeuw lag - verhuisden we van Amsterdam naar Dendermonde. Een cyclus is rond...

Wat hebben we veel zegeningen ontvangen in het voorbije jaar. We zijn van harte verwelkomd in de Evangeliekerk. Aron heeft nieuwe vrienden gekregen op school en in de kerk. Jesse is ons tijdelijk komen vergezellen en heeft een job gevonden. Conny heeft hier nieuwe taken gevonden. Het Kerstfeest met vijftig vrouwen was voor haar een hoogtepunt. Mijn proponentchap is leerrijk geweest en voorspoedig verlopen. Als verkenner in Aalst heb ik ervaren dat gebed een sleutelrol vervult. Met de doop van Roya ontving de Opstandingskerk een hoopvol teken. Voorlopig kunnen in 2016 de diensten in Aalst tweemaal per maand doorgaan en wordt verder gedacht over het aanwerven van een missionair kerkelijk werker. Ook in onze eigen gemeente hebben we de kracht van het gebed ervaren. De dreiging van ziekte mocht bij sommigen afgewend worden. Anderen ontvingen kracht in ziekte en lijden, of vertrouwen in dagen van zorg en aanvechting.

We zien uit naar wat God gaat geven in het nieuwe jaar. Inzegening en bevestiging tot predikant... Uiteindelijk gaat het niet om de dienaar, maar om de Meester. Mogen wij allen - jong en oud - de HERE dienen met vreugde, vervuld van zijn Geest! Mogen we het Licht van de wereld, dat in Christus verschenen is, laten schijnen in Dendermonde of waar we ook wonen. Met zijn belofte - 'En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld' - kunnen we het nieuwe jaar ingaan...

ds. Peter Smits

Gezang 170

- een lied voor de epifaniëntijd -

- 1 Meester, men zoekt U wijd en zijd,
komend langs velerlei wegen.
Oud'ren gaan rustig welbereid
jongeren aarz'lend U tegen.
Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht,
eens vindt Ge ons moe en zonder kracht,
hunkerend naar uwe zegen.
- 3 Heiland, Gij weet, hoe dikwijls zorg,
twijfel en angst ons benauwen.
Van uw belofte zelf de borg,
schraagt Gij ons wank'lend vertrouwen.
Licht wordt ons levens doel en grond,
als Ge ons vergunt de zaal'ge stond,
dat wij uw aanschijn aanschouwen.
- 6 Koning, verheugd geloven wij
wat uw getuigen verkonden:
slechts onder uwe heerschappij
heeft ons hart vrede gevonden.
Daarom zoekt U elk mensenkind;
zoek, Herder, mij, opdat ik vind;
anders zo ga ik te gronde.



tekst Emil Liedgren

vertaling C.B. Burger

melodie L.M. Lindeman

© Liedboek voor de Kerken