

Afgiftekantoor: **9200 Dendermonde 1**
Erkenning: P206517



PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Kerkgids

Evangeliekerk Dendermonde

Jaargang 49 nr. 2,
februari 2020



VU: Ds. P. Smits
p.a. Lindanusstraat 2
9200 Dendermonde

*“ Uw liefde is meer
dan het leven,
mijn lippen zingen
uw lof.”
Psalm 63:4*

TER OVERDENKING

*“Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.”*

Matteüs 5:6

Nog tot 16 februari kunt u in KBR (de Koninklijke Bibliotheek van België) te Brussel *The World of Bruegel in Black and White* bezoeken. Onderdeel van deze tentoonstelling is een paneel met luikjes waar doorheen je uitvergroete details kunt zien van ‘De zeven hoofdzonden’. Pieter Bruegel de Oude maakte deze prentenreeks in de jaren 1556-1558. Een jaar later tekende hij ook, bijna als een spiegelbeeld, de prentenreeks ‘De zeven deugden’. Eén ervan draagt als opschrift: IUSTITIA, dat vertaald kan worden met ‘gerechtigheid’.

De zeven deugden zijn eveneens afgebeeld in een mozaïekvloer, die te vinden is in de Kerk van de Zaligsprekingen. Deze kerk werd in 1936 gebouwd op de noordelijke oever van de zee van Galilea, vlakbij Kafarnaüm. Dit is de plaats waarvan men aanneemt dat Jezus er de Bergrede uitgesproken heeft. De zijden van de achthoekige kerk herinneren ons aan de acht zaligsprekingen, waarmee de bergrede begint.



Detail van de mozaïekvloer in de Kerk van de Zaligsprekingen.

In Matteüs 5-7 lezen we de Bergrede van Jezus. Eén van de zaligsprekingen staat boven deze meditatie geschreven. Gerechtigheid (*iustitia*) is hierin een kernbegrip.

De vraag is of het ook in ons leven een sleutelbegrip vormt. Ik woon op slechts 130 meter van het Gerechtsgebouw van Dendermonde, maar soms krijg ik de indruk dat het algemene gevoel overheerst dat je hier maar beter verre van kunt blijven...

Zo dus niet bij Jezus! Hij zegt in de Bergrede: “Wees volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is,” (Matteüs 5:48) en: “als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zullen jullie het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.” (5:20) Waar doelt Jezus op? En hoe verhoudt de gerechtigheid zich tot de Wet, waarvan Jezus zegt: “Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (5:17)

Mag ik het proberen zó te zeggen? Jezus prijst de Wet (Tora) aan als Gods openbaring van hoe we een goed leven moeten leiden. En in plaats van bepaalde ‘straffe’ regels af te zwakken, scherpt hij ze juist aan: het gaat niet zozeer om het kunnen afvinken van ‘dit heb ik goed gedaan’; het gaat erom dat je werkelijk *van harte* Gods wil zoekt te doen. Dat mag je noemen: *honger en dorst hebben naar gerechtigheid*. En Jezus belooft: als je dat echt van harte nastreeft, zul je niet op je honger blijven zitten! Want omdat *Jezus* volmaakt volgens Gods Wet geleefd heeft, mag *ik* uit genade mag leven. De Wet wijst mij nog altijd de goede weg aan, maar niet langer meer als een knellende verplichting. Het is uit dankbaarheid dat ik zó wil leven als Jezus. En vanuit de gerechtigheid die ik van Christus ontvangen heb, mag er in mijn leven iets zichtbaar worden van een nieuwe gerechtigheid. Wat dat zeggen wil? Je komt in een rechte verhouding te staan tot jezelf (door matiging), tot je medemens (door liefde) en tot God (door ootmoed). Laten we eens de proef op de som nemen...

ds. Peter Smits

GEMEENTENIEUWS

Rechtzetting bericht Aalst

In de kerkgids van januari stond vermeld dat er in de Opstandingskerk in Aalst een sociaal restaurant start dat wekelijks opengaat. Dit is slechts ten dele waar: de plannen hiervoor bestaan wel, maar het is nog niet zover dat er reeds open gaat. Onze excuses aan Tom Schepers, de pionier van de protestantse kerk Aalst, voor onze onjuiste berichtgeving. Wie belangstelling heeft om mee te helpen, kan zich al wel bij hem melden: 0483-446847 of tomschepers12@hotmail.com.

ds. Peter Smits

Oecumene



Op woensdag 22 januari konden we samen met onze broeders en zusters uit de katholieke kerk onze God weer loven en prijzen. Het werd ook nadien een hartelijke ontmoeting tussen de twee gemeenschappen.

Voor de koffiestop op 6 maart werken we opnieuw samen als kinderen van één Vader! Hartverwarmend!

Gemeentevergadering 22 maart

De gemeentevergadering geeft de kerkenraad de gelegenheid om te luisteren naar de vragen, opmerkingen en suggesties van de gemeenteleden. We kunnen samen terugblikken op het voorbije jaar, maar vooral ook samen kijken naar het lopende en komende werkjaar. Dit jaar zijn er geen verkiezingen voor de kerkenraad, maar wel voor de bestuursraad. Het mandaat van Alexandre, Annick en Chris loopt ten einde, maar ze stellen zich alle drie opnieuw kandidaat.

Spaghettifestijn Denderleeuw 14-15 februari

Naar jaarlijkse traditie is het weer smullen geblazen in de protestantse kerk van Denderleeuw. De heerlijke spaghetti wenkt ons op vrijdag 14 en zaterdag 15 februari, telkens van 17u tot 22u. Dus twijfel niet en maak van deze gelegenheid gebruik om familie en vrienden mee te laten genieten. Smakelijk!



Weekend aan zee 18, 19 en 20 september



Een thema hebben we nog niet, een programma ook niet, maar dat het weer een spetterend weekend wordt dat weten we wel zeker! Hou alvast de datum vrij want het weekend aan zee is elk jaar een onvergetelijk moment van ontmoeting met elkaar en met God. Omdat we het echt belangrijk vinden dat iedereen kan meegaan willen we u aansporen om nu al wat centjes opzij te leggen zodat het ook voor de portemonnee wat draaglijker wordt. Succes!

UIT DE KERKENRAAD

In het voorbije jaar hebben we als kerkenraad drie avonden gesproken over wat liturgie voor ons betekent aan de hand van het boek "Tot Gods eer, handreiking voor gesprekken over liturgie" van Marcel Barnard.

Daaruit kwam naar voor dat
gemeenschap en ontmoeting heel
belangrijk zijn: met elkaar en met
God. Samen God aanbidden geeft een
meerwaarde. Sprekend hierbij is het
beeld van brandende kolen: als de
kolen bij elkaar blijven blijft het vuur
branden, losse kooltjes doven vlug
uit. Muziek, taalhandelingen en
inrichting van de eredienst stichten
gemeenschap: gezangen versterken

de saamenhorigheid. Dit gevoel van verbondenheid komt vooral
naar in de diensten waarin het Heilig Avondmaal gevierd
wordt. Door de nabijheid van God worden we ook in beweging
gezet. Evangelie is niet alleen woord, maar ook daad.



Liturgie is bedoeld om het hart van mensen te raken met Gods
Woord zodat zij naar Zijn wil gaan leven. De vorm is
ondergeschikt aan de inhoud, de vorm moet in dienst staan van



de inhoud en mag niet belangrijker
worden dan de inhoud. De vorm mag
de beweeglijkheid en dynamiek van
de Heilige Geest niet beletten.
Essentieel is dat ons hart gaat
branden. God zelf roept ons op tot
eredienst en dit roept dan weer de
dienst van mensen aan God op. We
creëren de liturgie samen, met elkaar.



De liturgie wordt bepaald door de samenwerking tussen gemeente enerzijds en predikant en kerkenraad anderzijds. Daarom moeten we zeker ook het belang van de Geest voor ogen houden wanneer verschillende culturen op verschillende manieren de eredienst beleven.

In de eredienst beleven we verleden, heden en toekomst. We komen samen om Gods daden in het verleden te gedenken voor vandaag met het oog op de toekomst. De hoop en de verwachting voor de toekomst komen naar voor in de liturgie. Gods trouw klinkt erin door, maar tegelijkertijd is er ook ruimte voor pijn, onrust, verdriet en verbittering omdat de verlossing nog uitstaat en we nog in een gebroken wereld leven. Ook het besef van zonde klinkt door in de liturgie in het licht van de heerlijkheid van het kruis.

Volgende kenmerken zijn voor ons essentieel in de protestantse eredienst: dat de naam van Jezus verkondigd wordt, dat de Bijbel open gaat, dat de wil van God gezocht wordt en dat er gebeden wordt.

Hebben jullie hierover nog bedenkingen, opmerkingen of aanvullingen? Laat het gerust horen!



KOFFIESTOP 6 MAART 2020



Op 6 maart 2020 slaan de Katholieke en Protestantse gemeenschap van Dendermonde opnieuw de handen in mekaar voor het organiseren van de Koffiestop van Broederlijk Delen.

Met de vrije bijdrage van elke koffiedrinker in de Koffiestop-collectebus kunnen Broederlijk Delen en zijn partnerorganisaties

aan oplossingen werken op lange termijn en zo de honger en armoede efficiënter bestrijden. Elke kop koffie telt dus.

Maar er is meer. Een Koffiestop is gezellig. Hij brengt mensen samen rond een warm Zuiders product en laat hen kennismaken met de campagne van Broederlijk Delen.

De veertigdagentijd, waarin christenen zich voorbereiden op Pasen, is de tijd bij uitstek om ons geloof te vertalen in concrete en dagelijkse gebaren om anderen te helpen. Een tijd om de onverschilligheid voor het lot van arme mensen te doorbreken en stil te staan bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. De Koffiestop kan daar een klein voorbeeld van zijn.

De opbrengst van de Koffiestop gaat integraal naar Broederlijk Delen.

Waar? Colruyt, Oude Vest, Dendermonde
Wanneer? Vrijdag 6 maart van 10u tot 18u!
Meer info: www.broederlijkdelen.be

TIENERWEEKEND 13-15 MAART 2020



Voor wie: Voor protestantse jongeren van 11-17 jaar en hun geïnteresseerde vrienden.

Timing: Vrijdagavond tot zondagnamiddag

Inhoud:

Net als wij worstelden ook Mozes en zijn volgelingen met allerlei vragen over identiteit en verwachtingen. Ds Katelijne Depoortere en ProJOP proberen samen met de tieners een antwoord te vinden op hoe wij onze identiteit kunnen ontdekken en hoe ze moeten omgaan met de grote levensvragen.

Leiding: De leiding zal in handen zijn van jongvolwassenen uit de VPKB, de inhoudelijke voorbereiding wordt verzorgd door de predikant van de peter/meter gemeente in Brasschaat in samenwerking met ProJOP.

Inschrijven & Praktische informatie:

Het weekend kost €40,-

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar projopvpkb@gmail.com

Wanneer je je inschrijft, krijg je een mail met alle info over hoe te betalen, hoe je er moet geraken en wat je moet meebrengen.

Vervoer van 'De Schalmei' naar de kerk in Brasschaat wordt geregeld.



Jeugdhoeek



Ken jij deze muziekinstrumenten uit de Bijbel?

- 1) Harp: snaarinstrument, waarbij de snaren meestal met de vingers in trilling worden gebracht
- 2) Citer: snaarinstrument dat voornamelijk bestaat uit een klankbodem
- 3) Cimbaal: metalen slagwerkinstrument dat bestaat uit een ronde, iets gekromde metalen schijf
- 4) Luit: snaarinstrument met een bol klanklichaam, wordt met de vingers bespeeld
- 5) Hoorn: blaasinstrument dat oorspronkelijk uit de hoorns van dieren werd gemaakt
- 6) Bazuin: blaasinstrument dat bestaat uit een ongebogen, lange metalen (koperen) buis, breed uitlopend
- 7) Tamboerijn: een hoepel waaraan belletjes bevestigd zijn en die is bespannen met een trommelvel
- 8) Lier: voorloper van de harp, een ronde boog die een beetje doet denken aan de letter u



a



b



c



d



e



f



g



h

Zingen maakt blij

Ref.: Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij

God is zo goed voor jou en voor mij
Pieker dus niet, wees dankbaar en blij
God heeft je lief en daarom zegt hij
Ben je soms moe, kom dan maar bij mij



Ben je alleen of heb je verdriet
Lijkt het soms net of niemand je ziet
Kijk dan omhoog, de hemel is blauw
Weet je dat God zijn zoon gaf voor jou

Zing maar in huis, op school en op straat
en je zult zien hoe goed alles gaat
Wees maar niet bang, want Jezus belooft
Ik ben bij jou als jij maar gelooft

(Jan Visser)

Oplossing van de instrumentenpuzzel:
1=a, 2=d, 3=e, 4=c, 5=b, 6=g, 7=h, 8=f



Goede of slechte muziek?

Ai, moeilijke vraag! Ook geen eenvoudig antwoord. Misschien ligt het beste antwoord hierop in nieuwe vragen die je zelf mag beantwoorden:

- Beschouw je muziek als een rebelse uiting van je jong-zijn? Of is het eerder een samenbindende factor met andere jongeren?
- Welk gevoel roept de muziek bij je op?
- Herken je volgende gevoelens in populaire muziekgenres: vervreemding van jezelf, schuldgevoel, dankbaarheid, eenzaamheid, zoektocht naar een veilige haven, vriendschap, ...?
- Denk je dat je hetzelfde kan voelen bij andere muziekgenres?
- Denk je dat muziek iets verwoordt van de relatie tussen God en de mensen en tussen mensen onderling?
- Ben jij van mening dat muziek een gave van God is?
- Denk je dat het mogelijk is dat christelijke muzikanten het hart van niet-gelovigen bereiken?
- Vind jij dat muziek past in de aanbedding van God? En als je hierop “ja” antwoordt, aan welke muziek geef jij dan de voorkeur? Hoe klinkt deze muziek het best volgens jou?
- Wat vind je van Luthers uitspraak “zingen is twee maal bidden”?



Succes bij deze denkoefening!

WERELDGEBEDSDAG 6 MAART 2020

Al ruim 90 jaar wordt op de eerste vrijdag van maart de **Wereldgebedsdag** gehouden. In meer dan 170 landen komen mensen op vele plaatsen samen om met elkaar te bidden en te zingen. Deze dag is bedoeld om het christelijke geloof een internationale, oecumenische dimensie te geven; hij werd in 1927 in het leven geroepen in Amerika om met name vrouwen overal ter wereld door middel van het gebed te verenigen. De hele dag zullen er overal in de wereld gebedssamenkomsten plaatshebben, waardoor er 24 uur lang wordt gebeden. Op <https://worlddayofprayer.net> is meer informatie te vinden.

Ieder jaar wordt door een ander land de Wereldgebedsdag inhoudelijk voorbereid. Voor dit jaar heeft een gebedscomité uit Zimbabwe, in Zuidelijk Afrika, het thema uitgewerkt. Centraal staat het verhaal uit Johannes 5:2-9a, waarin Jezus aan een zieke man de levensveranderende vraag stelt: “Wilt u gezond worden?”. Vervolgens zegt Jezus: “Sta op, pak uw mat op en loop.”



Op vrijdag 6 maart willen we ook in Dendermonde meedoen aan de Wereldgebedsdag, en wel op drie momenten:

- in de voormiddag, van 11u tot 12u in de kleine bovenzaal van de Evangeliekerk (dit is tijdens de koffieochtend, die doorgaat in de grote bovenzaal);
- in de namiddag, van 15u tot 16u, opnieuw in de kleine bovenzaal (dit is tijdens de koffiestop die aan de Colruyt doorgaat);
- 's avonds, van 20u tot 21u in de grote bovenzaal (samen met de wekelijkse gebedsgroep).

Meer informatie kunt u verkrijgen bij Chris De Pauw.

GOD PRIJZEN MET MUZIEK!

Net zoals door een gebed kunnen wij ook door liederen te zingen onze gevoelens uiten. Muziek kan ons ook dichter bij God brengen. God gebruikt soms een lied om ons aan te spreken, dat heb ik toch al mogen ervaren.

Zo kan de kracht van muziek ook een poort zijn naar de hemel. In een lied kan je zoveel vinden, het kan je blij maken, het kan je rust brengen, maar het kan je ook zo diep raken dat er tranen tevoorschijn komen.

Als wij met zijn allen God prijzen door een lied te zingen raakt het Hem ook. Wij kunnen door de liederen die we zingen, God groot maken, Hem prijzen en Hem danken voor alles. Als er iets ruim is, dan is het wel muziek!

Wij kunnen door te zingen om hulp vragen maar ook stil staan bij Hem. Wij moeten niet alleen vragen aan de Heer, wij kunnen ook geven aan Hem. Bij God gaat er geen enkel gebed verloren maar ik ben er ook van overtuigd dat Hij elk lied aanhoort. Zingen is ook een vorm van bidden. God gaf ons niet voor niets al die mooie psalmen.

Nu is wel de vraag, zing jij gewoon maar mee of sta je stil bij de woorden die je zingt? Geloof je wat je zingt en komt elk woord vanuit je hart? Je mag het mooiste lied zingen voor de Heer maar als het niet uit je hart komt heeft het geen waarde.

Uw liefde is meer dan het leven;
mijn lippen zingen uw lof
U wil ik prijzen, mijn leven lang,
roepend uw naam, de handen geheven.

Psalm 63: 4-5

Van den Broeck Annick



WIST JE DAT ...

... Paulus ons oproept om voor de Here te zingen met dank in ons hart? (Kolossenzen 3:16)

... God troont op Israëls lofzangen? (Psalm 22:4)

... koning David muziekinstrumenten heeft laten maken om de Here te prijzen? (2 Kronieken 7:6)

... koning David ook 4.000 muzikanten had om de Here te prijzen op de instrumenten die hij voor dat doel had laten maken?
(1 Kronieken 23:5)

... koning Salomo 1005 liederen op zijn naam staan heeft? (1 Koningen 4:32)



... je hart zal juichen omdat God redding brengt? (Psalm 13:6)

... alles wat ademt heeft, de Heer mag loven? (Psalm 150:6)

... als je je hoop op God vestigt, je Hem eens weer zal loven?
(Psalm 42:12)

... de Heer, onze God, in ons midden is, dat Hij de held is die ons bevrijdt, dat Hij vol blijdschap zal zijn, verheugd over ons, dat Hij in Zijn liefde zal zwijgen en in Zijn vreugde over ons zal jubelen? (Sefanja 3:17)

... we veilig zijn bij God, dat Hij ons behoedt in de nood en ons omringt met gejuich van bevrijding? (Psalm 32:7)

COLOFON

De **Kerkgids** van de **Evangeliekerk Dendermonde** verschijnt iedere 1^{ste} zondag van de maand, met uitzondering van augustus.

Jaarabonnement €7 (over te maken op onderstaand rekeningnummer)

Kerkenraad

Predikant

ds. Peter Smits | Kerkstraat 19 | 9200 Dendermonde
pchsmits@gmail.com | 052 65 07 48 | 0470 54 19 59

Scriba

Chris Willems-De Pauw | Broekkantstraat 37 | 9200 Dendermonde
c.depauw@scarlet.be | 052 33 00 09 | 0473 32 35 00

Leden

Aloys Kabano | aloyskabano@yahoo.fr | 0478 58 06 22
Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54
Willy Kabera | willykabera_4@hotmail.com | 0484 82 93 50

Bestuursraad

Voorzitter

Alexandre Gasana | agasana@hotmail.com | 0484 10 32 40

Secretaris

Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54

Penningmeester

Victoire Hauwelaert | samelleke@hotmail.com | 0477 17 71 84

Leden

Annick Van den Broeck | vandenbroeckannick@hotmail.com |
0485 02 35 80
Chris Willems-De Pauw | c.depauw@scarlet.be | 0473 32 35 00

Rekeningnummer

BE06 0000 6932 8122 "Bestuursraad v.d. Protestantse Kerk
Dendermonde"

Internet

Website www.evangeliekerk.be

Facebook www.facebook.com/ProtestantseKerkDendermonde
www.facebook.com/vrouwenochtend

PSALM 150

Halleluja!

*Prijs de Heer in zijn
heiligdom.*

*Prijs Hem in zijn hemel
waar Hij woont.*



Prijs Hem voor de machtige dingen die Hij doet.

Prijs Hem omdat Hij geweldig is.

Prijs Hem met trompetten,

prijs Hem met harpen en citers.

Prijs Hem met tamboerijnen en dans,

prijs Hem met snaarinstrumenten en fluiten.

Prijs Hem met koperen deksels,

prijs Hem luid met koperen deksels.

Laat alles wat adem heeft

de Heer prijzen! Halleluja!