

Afgiftekantoor: **9200 Dendermonde 1**
Erkenning: P206517



Verenigde Protestantse
Kerk in België
Evangeliekerk Dendermonde



PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Kerkgids

Evangeliekerk

Dendermonde

Jaargang 48 nr. 2,
februari 2019



VU: Ds. P. Smits
p.a. Lindanusstraat 2
9200 Dendermonde

*“Zo moet jullie licht
schijnen voor de mensen,
opdat ze jullie goede
daden zien en eer
bewijzen aan jullie Vader
in de hemel.”
Matteüs 5:16*

TER OVERDENKING

Toen zeiden zij tot elkander: "Wij doen niet goed; deze dag is een dag van blijde boodschap, en wij houden ons stil..."
2 Koningen 7:9a

In 2 Koningen 6-7 lezen we een indrukwekkend verhaal waarin, naast andere figuren, vier melaatse mannen een rol spelen. We bevinden ons in de tijd van de profeet Elisa. Samaria, de hoofdstad van het noordelijk rijk van Israël, is omsingeld door een groot leger van de Arameeërs. De hongersnood die in de stad heerst is hemeltergend. Een vrouw klaagt haar ellende aan bij de koning, maar deze reageert bitter: "De Heer heeft deze ellende over ons gebracht. Waarom zou ik mijn hoop dan nog op hem vestigen?" Elisa antwoordt: "Luister naar wat de Heer te zeggen heeft. Dit zegt de Heer: Morgen om deze tijd zal een schepel tarwebloem in de stadspoort van Samaria één sjekel kosten, en twee schepel gerst ook één sjekel." De adjudant (letterlijk: de derde man) van de koning reageert smalend op de woorden van de man Gods: "Zelfs al zou de Heer de hemelsluizen openzetten, wat u daar zegt is toch onmogelijk!"

Nadat de getallen één, twee en drie gepasseerd zijn, komen de vier mannen in beeld: melaatsen, die vanwege hun ziekte niet in de stad mochten leven. Zij bevinden zich bij de poort, ingesloten tussen de stadsmuur en het vijandelijk leger. Ze besluiten tot een wanhoopsdaad, wat hebben ze immers te verliezen? Naar de stad gaan heeft geen zin: daar heerst hongersnood en zullen ze sterven. Blijven waar ze zijn betekent ook onherroepelijk sterven. Vandaar dat ze zich zullen overgeven aan de Arameeërs.

In de avondschemering brengen ze hun plan ten uitvoer. Maar het legerkamp blijkt leeg en verlaten. Want in diezelfde avondschemering heeft de Heer de Arameeërs een geraas laten horen. Terwijl vier melaatsen (*metzoraim*) het kamp naderen, denkt

de vijand dat minstens heel Egypte (*mitzraim*) op komst is. Achter de woordgrap gaat Gods reddend handelen schuil!

Als de vier melaatsen van hun verbazing bekomen zijn, doen ze zich tegoed aan alles wat het op de vlucht geslagen leger heeft achtergelaten. Ze gaan een eerste legertent binnen, eten en drinken, nemen dan zilver, goud en kledij mee en verstoppen dat. Dan gaan ze een volgende tent binnen, halen ook daar allerlei kostbaarheden weg en verstoppen die. Maar dan komen de mannen tot hun zinnen, en ze zeggen tegen elkaar: "Dit is een dag van goed nieuws. Het is niet goed dat we zwijgen..." Hun motief mag zelfzuchtig zijn – als we dit voor ons houden, komt het vroeg of laat toch uit en dan zullen we onze straf niet ontlopen – maar hoe het ook zij: ze gaan naar de stadspoort om aan de koning mee te delen dat de belegering ten einde is en dat de vijand bij zijn plotselinge vlucht volop eten heeft achtergelaten voor de hongerende stadsbevolking!

En zo komt uit wat de Heer bij monde van Elisa gesproken heeft. Er is weer voedsel te koop aan betaalbare prijzen. De spottende adjudant krijgt niet de kans mee te eten: hij ziet de bevrijding met eigen ogen, maar wordt bij de stadspoort vertrapt door de naar buiten stormende menigte. God deelt zijn genade en oordeel uit, niet van bovenaf, maar via melaatsen en een uitgehongerde menigte...

Wij hebben ook weet van Gods genade en oordeel. Zullen we het stil houden, of maken we het goede nieuws bekend? Op de vraag of de motieven altijd zuiver zijn, antwoordde Paulus: "Wat doet het er eigenlijk toe! Wat telt is dat Christus verkondigd wordt." (Filippenzen 1:18)

ds. Peter Smits

Voor deze meditatie heb ik dankbaar gebruik gemaakt van een tekst van dr. Piet van Veldhuizen, www.woordenmetzielenzin.nl

GEMEENTENIEUWS

Enquête kerkgids

In het midden van deze kerkgids vinden jullie een los velletje met een vragenlijst i.v.m. de kerkgids. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk antwoorden te verzamelen ten einde de kerkgids te verbeteren. Vind je de enquête toch niet terug dan is deze er onverhoopt uitgevallen bij het versturen. Stuur dan gerust een mailtje naar Chris (c.depauw@scarlet.be) of vraag het in de kerk.

Oecumene

Op woensdag 23 januari vierden we samen met onze broeders en zusters uit de katholieke kerk de grootheid en goedheid van onze God. Het werd ook nadien een hartelijke ontmoeting tussen de twee gemeenschappen.



Koffiedienst op zondag



We zijn heel blij dat Alice en Madeleine aangeboden hebben om mee de koffiedienst te verzorgen op zondag. Ze komen de ploeg versterken van Eudosie, Erik, Jantina, Maggie, Yeni, Franky en Chris. Natuurlijk mogen we hier ook de vele vrijwilligers niet

vergeten die elke zondag weer spontaan een handje toesteken!
Bedankt!

Spaghettifestijn Denderleeuw 1-2 maart

Al jarenlang verrast de protestantse kerk van Denderleeuw ons met een steeds weer heerlijke spaghetti! Dit jaar nodigt hun 'restaurant' ons uit op 1 en 2 maart, telkens van 17u tot 22u.

De prijzen zijn ondanks de economische crisis zeer democratisch: volwassenen € 12 kinderen € 6. De opbrengst zal integraal gebruikt worden om de kosterwoning verder af te werken. De kwaliteit van de keuken en de bediening zijn alom bekend. Het is gewoon gezellig om er te zijn. Dus twijfel niet en maak van deze gelegenheid gebruik om familie en vrienden mee te laten genieten.



Gemeentevergadering 31 maart

Hou deze datum zeker vrij want dan gaan we, na een gezamenlijke maaltijd, weer brainstormen over de werking van de Evangeliekerk.

Op die dag zijn er ook verkiezingen voor de kerkenraad. Het mandaat van Erik en Willy loopt ten einde, maar ze stellen zich allebei opnieuw kandidaat.



Weekend aan zee 20, 21 en 22 september

Vergeet het spaarplan niet! Dat maakt een tof weekend ook draaglijk voor de portemonnee. Voor een dergelijk spaarplan (met een volledig door u te kiezen bedrag) kan u zich aanmelden bij Chris. Kan u onverhoopt op het laatste moment toch niet meegaan dan krijgt u uiteraard het door u reeds gespaarde bedrag terug!

GEBED VOOR DE MENSEN

Denken wij aan onze stad, Heer, dan voelen wij pijn:

*Zoveel mensen die u niet meer kennen,
zoveel kinderen die niet van u horen,
niet leren bidden, niet weten waar ze u
zouden moeten zoeken ...*

*Daarom, God van liefde,
stuur uw licht en uw
waarheid naar deze stad,
naar mensen die ervan
willen vertellen aan andere mensen,
laat ons mee mogen werken
aan de verbreiding van uw evangelie ...
Geef dat wij uw bevrijdende naam
bekendmaken aan elkaar ...*

Toon ons, God, uw heerlijkheid en wees ons nabij!



WIST JE DAT ...

- ... je van Jezus de opdracht gekregen hebt om te getuigen van het evangelie van Gods genade? (Handelingen 20:24)
- ... je een lamp op een standaard moet zetten zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is? (Matteüs 5:15)
- ... je voor ogen mag houden dat Jezus altijd bij je is, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld? (Matteüs 28:20)
- ... je je voor het evangelie niet moet schamen want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven? (Romeinen 1:16)
- ... je steeds bereid moet zijn om je te verantwoorden als men je vraagt waarop de hoop die in je leeft gebaseerd is? (1 Petrus 3:15)
- ... aan onze liefde voor elkaar te zien moet zijn dat we leerlingen van Jezus zijn? (Johannes 13:35)
- ... je het zout van de aarde bent? (Matteüs 5:13)
- ... Jezus je gezonden heeft om aan armen het goede nieuws te brengen, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven? (Lucas 4:18)
- ... je kracht ontvangt wanneer de heilige Geest over je komt? (Handelingen 1:8)





OVER HOOP EN HUIZEN

Hoop en Huizen is een diaconaal project binnen de VPKB dat zich inzet voor een geloofwaardig en menswaardig onthaal- en integratiebeleid voor vluchtelingen, onder meer via de Humanitaire Corridors.



In samenwerking met www.orbitvzw.be

**Steun de
vluchtelingen
die een nieuw
thuis zoeken**

BE06 3100 0835 5022

**Ter attentie van:
UNIPROBEL vzw
onder vermelding
van "Overhoop en
Huizen"**

**Uw giften blijven
nodig!**

MEER WETEN ?

Tetty Rooze

Tel. 0468 25 53 68

tettyrooze@gmail.com

EEN GELOOFWAARDIG EUROPA – HET KLIMAAT

20 februari 2019 – 20u
Protestantse Kerk Dendermonde –
spreker Karel Malfliet

De strijd tegen
klimaatverandering
en de bescherming
van het leefmilieu
staan op een
gedeelde derde
plaats, als het gaat
om thema's die
belangrijk zijn in de
Europese
verkiezingen.



Karel Malfliet is industrieel ingenieur landbouw en tropische landbouw. Hij is tevens één van de gezichten van Ecokerk. In die functie was hij aanwezig op de klimaatop in Katowice en is dus als geen ander geschikt om het thema te duiden en op vragen te antwoorden.

Organisatie VPKB Vorming ism met Motief vzw en Ecokerk

In aanloop naar de Europese verkiezingen van 2019, organiseert het protestants vormingswerk een aantal avonden rond Europese thema's.

Meer info vindt u op de website: **vorming.protestant.link**
of bij de vormingsverantwoordelijke:
ds. Eefje van der Linden via vorming@vpkb.be



Jeugdhoeek



Puzzel je mee?

Zoek de onderstreepte woorden in de tekst op in de woordzoeker en streep de letters daar weg. Als je alle woorden hebt gevonden houd je 9 letters over die een kort zinnetje vormen.

Stuur dit zinnetje op naar puzzel@leprazending.nl en je krijgt van hen een leuk boekje. Vergeet niet je naam en adres, en je leeftijd te vermelden.

LEPRA is een oude ziekte die nog veel voor komt in landen waar de mensen erg ARM zijn, zoals INDIA en NEPAL, maar ook in AFRIKA. Ook KINDEREN kunnen lepra krijgen. In de Bijbel worden mensen met lepra MELAATS genoemd. Als je lepra hebt kunnen je HAND , je BEEN, je VOET of je TENEN verminkt raken. Leprazending komt voor deze mensen in AKTIE. HOE ? We geven een MEDICIJN dat de ziekte stopt. En voor beschadigde handen en voeten is HERSTEL mogelijk d.m.v. een OPERATIE.

M E L A A T S H B
E T E O V R A O E
D T E N E N P H E
I K I N D E R E N
C E L M R A P J L
I J E M A K I R F A
N E T A K T I E P
E I N D I A H O E
E H E R S T E L N

Antwoord:

TIEN LEPRALIJDERS

Ergens in het Samaritaanse land staat een oude ruïne. Vroeger was dit een mooi huis van rijke mensen, maar nu is het een woonplaats voor slangen en spinnen.

'Jejàhh' kraakt de scheef hangende deur.

Toch wonen hier nog tien mannen. Ze zijn geen familie van elkaar.

Nee, hun gezinnen wonen in de dorpjes in de omgeving. Hun vrouwen en kinderen missen hen heel erg. Waarom gaan ze dan niet terug? Waarom gaan ze niet op hun akkers werken? Een van hen, Gein, is schoenmaker in het dichtstbijzijnde dorp, maar zijn werkplaats is dichtgespijkerd. Dat komt omdat ze allemaal lepra hebben. Door die besmettelijke ziekte mogen ze niet bij de mensen komen. Ze dragen altijd een bel bij zich om de gezonde mensen te waarschuwen.



'Dingding! Onrein, onrein!'

En weet je wat zo erg is? Er is niemand die hen verzorgt. Ze helpen elkaar zo goed en kwaad als het gaat. Gelukkig zetten hun familieleden elke dag wat eten voor hen neer bij de dikke boom...

Die dag komt Jezus hun kant uit! De mensen in het dorp waren erg verrast en blij. Joden gaan immers niet om met Samaritanen. Ze vinden dat zij zich niet aan Gods wetten houden. Ze lopen liever om

dan door hun gebied te trekken. En toch komt rabbi Jezus eraan! Iedereen weet wel iets van Hem te vertellen. Hoe hij zieken geneest, zondaars vergeeft en de mensen met veel wijsheid Gods wetten uitlegt...

De babbelende vrouwen bij de bron komen niet uitgepraat. Bij hen staat ook een meisje met ernstige bruine ogen. Het is Simone, de dochter van Gein. Ze luistert aandachtig naar al die verhalen. O, kon haar papa maar naar Jezus toegaan. Ineens krijgt ze een idee. Ze raapt een stuk van een kapotte kruik op en zoekt thuis bij de stookplaats een brokje houtskool. Aan haar grote broer, die net de geit uit haar hok heeft gelaten, vraagt ze: 'Sjem, schrijf eens even een boodschap voor papa.' Die beschreven potscherf wordt bij het eten voor vader gelegd.

Jezus en zijn vrienden schieten die dag niet erg hard op. Het riempje van Johannes' schoen is kapot gegaan. Daardoor loopt hij wat langzamer. Gelukkig zijn ze bijna bij een dorpje. Daar zal best iemand zijn die een sandaal kan repareren.

Och, kijk nou eens! Een groep zielige stumpers, gehuld in gore lompen, komt hun kant uit gestrompeld. Ach! Wat een grijs groepje wanhoop! De ene stakker wordt door de andere gedragen. En hoor eens: een bel weerklinkt. Lepra, lepra!

Ontzet kijken de discipelen toe als de groep op veilige afstand stilhoudt. Schor en klagelijk horen ze hen roepen: 'Rabbi Jezus, ontferm u over ons!!' Die klacht gaat je door merg en been. Wat zou de Meester doen? Hoe zal hij reageren? De spanning stijgt...

Jezus kijkt onderzoekend van de ene lepralijder naar de andere. Zouden deze mannen Hem op zijn woord geloven?

'Ga heen!' klinkt zijn bevel, 'Vertoon u aan de priesters!' Even blijft het stil. Dan beginnen de lepralijders door elkaar heen te praten. Wat zei Jezus? Wat bedoelt hij? 'We moeten naar de priester gaan om te

laten onderzoeken of we gezond zijn...' zegt de bijdehandste. 'Maar we zijn toch helemaal niet beter?' kermt de ziekste. 'De priester ziet ons aankomen...' kreunt de kreupele. 'Vooruit mannen,' roept Gein ten einde raad, 'Jullie hebben toch gehoord wat de rabbi zei? Kom op!'

Met uiterste krachtsinspanning vertrekken ze in de richting van het dorp waar de priester woont. En ja hoor! Onderweg gebeurt het. De een na de ander ontdekt dat hij genezen is. De verbaasde priester kan niet anders dan hen rein verklaren. Als dwazen rennen en springen de mannen overgelukkig naar huis... Alleen Gein niet. Hij tast over zijn gezicht. Hij voelt over zijn armen. Hij bekijkt zijn voeten en langzaam beseft hij wat God voor hem deed. En hij rent Jezus en zijn discipelen schreeuwend tegemoet.

'Prijst de Heer! Ik ben genezen!!' jubelt hij met zijn armen maaiend door de lucht. 'Het is Gein, de schoenmaker,' klinkt het van alle kanten. Iedereen rekt zich uit om hem te zien. Hoe kan dat nou? Die heeft toch al jaren lepra? Vol aanbidding valt Gein aan Jezus' voeten neer en stamelt: 'Dank u wel, Jezus!'

Jezus legt liefdevol zijn hand op zijn hoofd. 'Waar zijn de anderen?' vraagt hij zacht. 'Jullie waren toch met zijn tien?' Ach, wat erg! Die zijn gewoon vergeten om te komen bedanken. Maar Gein krijgt nog een geweldig geschenk van de Heer. 'Sta maar op,' zegt Hij, 'Uw geloof heeft u behouden.' Gein snapt het meteen. Jezus houdt van hem! Dat is het allerfijnste.

Eenzaam en verlaten ligt daar de ruïne. Een stel brutale kraaien maken ruzie om wat vieze etensresten. Maar Gein en de anderen wonen er niet meer. Zij leven weer bij hun familie. Vrolijk fluitend trekt Gein de draad door het leer van een kapotte sandaal. Het is de sandaal van Johannes.

<http://www.mijnbijbelverhalen.nl/nt-20-tien-lepralijders/>

WERELD LEPRA DAG 2019

Gemeden worden en aan de rand van de samenleving moeten wonen omdat je een huidziekte hebt of verminkingen aan handen of voeten. In de Bijbel lezen we dat dit het lot was van de melaatsen. Maar ook vandaag de dag komt dit nog veel voor. Lepra eist honderdduizenden slachtoffers per jaar die bijna allemaal te maken krijgen met uitsluiting.

En al is de Wereld Lepra Dag (27 januari 2019) reeds voorbij als je deze kerkgids leest, toch willen we ook nu nog je aandacht vragen voor de mensen die lijden onder de gevolgen van deze ziekte. Op zondag 10 februari staat de eredienst in het teken van lepra en staan we even stil bij het lot van leprapatiënten, als bijvoorbeeld Shanka. Dat hij lepra heeft is goed te zien. De zwellingen in zijn gezicht en ontstoken oog zijn het gevolg van deze afschuwelijke ziekte. Shanka vindt het verschrikkelijk om lepra te hebben. Maar nog veel erger vindt hij het dat mensen hem vermijden. Shanka wordt door iedereen afgewezen en voelt zich heel alleen.



In landen als India en Bangladesh maken elke dag duizenden leprapatiënten hetzelfde mee als Shanka. Ze worden door dorpsgenoten, kennissen en zelfs familieleden gedwongen hun dorp te verlaten. Om in afgelegen leprakolonies te moeten wonen. Gelukkig is er hulp voor deze buitengesloten leprapatiënten. Medewerkers van het ziekenhuis van Leprazending in India ontfermen zich ook over de bewoners van het nabijgelegen lepradorp. Ze geven medische zorg en delen medicijnen uit. Dit doen ze in navolging van Jezus, die de melaatsen lief had en aanraakte. Leprazending wil leprapatiënten de zorg en liefde bieden die zij zo hard nodig hebben. Helpt u mee?

STUDIEDAG PIONIEREN 9 FEBRUARI

U bent van harte uitgenodigd op de studiedag rond Pionieren.

Locatie: Protestantse Museumkerk - Museumplein 2, 1000 Brussel (niet ver van Brussel-Centraal).

Op de eerste dag werd het thema bepaald door de hoofdvraag wat wij als VPKB van een pionier en een pioniersplaats verwachten. Deze tweede studiedag gaat over de vraag welk kader wij nodig hebben om pionieren binnen de Belgische context te laten slagen.

Deze dag is bedoeld voor predikanten, proponenten, pioniers, districtsbesturen, kerkenraadsleden en ieder die belangstelling heeft en mee wil denken.

Het dagprogramma ziet er als volgt uit:

9u-9u30 ontvangst met koffie/thee

9u30-10u opening en inleiding

10u- 11u30 discussiegroepen

11u30-12u30 terugkoppeling

12u30-13u15 middagpauze (soep wordt voorzien, graag zelf broodje/boterhammen meebrengen)

13u30-14u30 aanbevelingen voor de Synodevergadering

14u30 einde



Om alles praktisch te organiseren, vragen we u om u aub vóór 1 februari in te schrijven via het online invulformulier.

Hartelijk dank bij voorbaat. Bij inschrijving ontvangt u alvast de vragen die in de discussiegroepen aan bod zullen komen.

Tot binnenkort!

Ds. Eefje Van der Linden

Ds. Steven H. Fuite

Jean-Louis Stilmant

COLOFON

De **Kerkgids** van de **Evangeliekerk Dendermonde** verschijnt iedere 1^{ste} zondag van de maand, met uitzondering van augustus.

Jaarabonnement €7 (over te maken op onderstaand rekeningnummer)

Kerkenraad

Predikant

ds. Peter Smits | Kerkstraat 19 | 9200 Dendermonde
pchsmits@gmail.com | 052 65 07 48 | 0470 54 19 59

Scriba

Chris Willems-De Pauw | Broekkantstraat 37 | 9200 Dendermonde
c.depauw@scarlet.be | 052 33 00 09 | 0473 32 35 00

Leden

Aloys Kabano | aloyskabano@yahoo.fr | 0478 58 06 22
Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54
Willy Kabera | willykabera_4@hotmail.com | 0484 82 93 50

Bestuursraad

Voorzitter

Alexandre Gasana | agasana@hotmail.com | 0484 10 32 40

Secretaris

Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54

Penningmeester

Victoire Hauwelaert | samelleke@hotmail.com | 0477 17 71 84

Leden

Annick Van den Broeck | vandenbroeckannick@hotmail.com |
0485 02 35 80
Chris Willems-De Pauw | c.depauw@scarlet.be | 0473 32 35 00

Rekeningnummer

BE06 0000 6932 8122 "Bestuursraad v.d. Protestantse Kerk
Dendermonde"

Internet

Website www.evangeliekerk.be

Facebook www.facebook.com/ProtestantseKerkDendermonde
www.facebook.com/vrouwenochtend

De Geest des Heren is op hem – Liedboek 530

- 1 De Geest des Heren is op hem
die tot verkondiging verkoren,
ons aanspreekt zodat wij het horen
als hoorden wij Gods eigen stem.
- 2 Wat is het dat hij aan ons meldt?
De blijde boodschap voor de armen:
het overweldigend erbarmen
dat ons gebroken hart herstelt.
- 3 Dat de gevangenen bevrijdt
en ons verlost uit schande en schade
en meldt het jaar van Gods genade,
zijn recht en zijn gerechtigheid.
- 4 Wij danken God voor deze stem
die heeft geklonken in ons midden,
ons aangevuurd heeft bij het bidden
met uitzicht op Jeruzalem.



© *Liedboek: Zingen en bidden in huis en kerk*
tekst Jan Willem Schulte Nordholt, bij Lucas 4,14-21
melodie Paul Schollaert