

Afgiftekantoor: **9200 Dendermonde 1**
Erkenning: P206517



PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Kerkgids

Evangeliekerk Dendermonde

Jaargang 47 nr. 2,
februari 2018



VU: Ds. P. Smits
p.a. Lindanusstraat 2
9200 Dendermonde

*... en breng ons niet in
beproeving.*

Lucas 11: 4b

TER OVERDENKING

“Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had hij grote honger.” Lucas 4:1-2

Pasen valt vroeg dit jaar, en daarmee begint de veertigdagentijd al halverwege februari. Deze veertig dagen gelden in de kerk als voorbereiding op Pasen. Hoewel binnen het protestantisme niet een gezamenlijke traditie van vasten bestaat, herkennen we wel het belang van deze periode als bezinning op onze christelijke levenspraktijk. We worden hier zeker toe aangespoord door het evangelieverhaal van Jezus, die gedurende veertig dagen in de woestijn op de proef gesteld werd. Drie dingen uit dit verhaal springen in het oog: (1) door wie Jezus naar de woestijn geleid werd, (2) door wie Jezus op de proef gesteld werd, en (3) door wie/wat Jezus standhield in de beproeving.

(1) De heilige Geest

Opmerkelijk is het dat Jezus door de heilige Geest naar de woestijn geleid wordt! Het intieme moment waarop Vader, Zoon en Geest bijeen waren - meteen na de doop van Jezus - blijft niet voortduren. Vol van de heilige Geest keert Jezus die plek bij de Jordaan de rug toe: zijn weg gaat verder. Ook wij kunnen niet blijven ‘hangen’ in momenten van intieme godservaring. Ook wij worden, wanneer we ons laten leiden door de heilige Geest, altijd weer op weg gezet, de ‘woestijn van het leven’ in.

(2) De duivel

Vandaag de dag wordt vooral lacherig gedaan over de duivel. Maar ik geloof dat de ‘tegenspreker/tegenstander’ van Jezus nog even reëel en actief is als altijd. De ‘mensenmoeder van den beginne’, de ‘vader der leugen’ (Johannes 8:44) is er altijd op uit geweest om mensen het leven te ontnemen. ‘Dit nu is het

eeuwige leven,' zei Jezus, 'dat zij U kennen, de enige en waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.' (Johannes 17:3). Maar al vanaf het allereerste begin zet de duivel alles in het werk om de mens los te weken van zijn God. Ook bij Jezus probeerde hij het vertrouwen in en de trouw aan God te ondermijnen. De behoeften van het menselijk lichaam, verlangen naar macht en aanzien, en hoogmoed zocht hij als invalspoorten. Later zou Jezus zijn jongeren leren om te bidden: 'Onze Vader... leid ons niet in verzoeking.' En de apostel Paulus schreef als waarschuwing: 'Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat oppassen dat hij niet valt.' (1 Korintiërs 10:12)

(3) De wet

Jezus houdt wél stand in de beproeving. Een opvallende rol speelt daarin zijn vertrouwd-zijn met het woord van God. 'Gelukkig de mens die (...) vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in de wet, dag en nacht.' (Psalm 1) Die wet had God aan Israël gegeven met maar één doel: dat zij zouden leven. En hoe schrikwekkend Gods verschijning op de berg ook was, Mozes stelde het volk gerust met de woorden: 'Wees niet bang, God is gekomen om u op de proef te stellen en u met ontzag voor hem te vervullen, zodat u niet meer zondigt.' (Exodus 20:20)

Jezus heeft ons voorgedaan dat vasthouden aan Gods wet beloond wordt: 'En toen de duivel alle verzoeking ten einde had gebracht, week hij van Hem tot een bestemde tijd.' (Lucas 4:13) Bij die 'bestemde tijd' mogen we ongetwijfeld denken aan het lijden en de kruisiging van Jezus. Ook tóen bleef Hij trouw aan zijn hemelse Vader - Gode zij dank! Wij gaan de veertigdagentijd in en mogen onszelf deze vragen stellen: Welke zwakke plekken vindt de tegenstander bij mij? Hoe kan het Woord van God mij weerbaar maken voor beproevingen? Wat betekent het concreet om me in mijn dagdagelijks leven te laten leiden door Gods Geest?

ds. Peter Smits

GEMEENTENIEUWS

Koffiestop

Op 23 februari, dé Koffiestopdag van Broederlijk Delen, houden ook wij opnieuw een koffiestop van 16u tot 18u in de inkom van de kerk. Alle helpende handjes zijn welkom! Verder in deze kerkgids lees je er meer over.

Gemeentevergadering

Op **25 maart** is er een gemeentevergadering. Dit jaar zijn er geen verkiezingen. De vergadering begint niet aansluitend op de kerkdienst! We gaan eerst samen genieten van een lekkere maaltijd in de bovenzaal. Aan de hand van een Powerpointpresentatie blikken we terug op een druk werkjaar en van daaruit kijken we alweer naar de toekomst. Elk advies om de werking te verbeteren is zeker welkom! Houdt dus deze datum zeker vrij!

Jeugdkampen

'Next step', het weekend voor jongeren van 18 tot 25 jaar, gaat door van 16 tot 18 februari in De Pinte.

Ben je tussen 13 en 17 jaar? Verlies dan het ProJOP jeugdweekend van 2 tot 4 maart in Sint-Niklaas niet uit het oog!

Dat weekend heeft als thema "Finding glory".



KOFFIESTOP 23 FEBRUARI

Met de Koffiestop zamelen we geld in voor het werk van Broederlijk Delen, dit jaar onder het motto 'Help honger de wereld uit'. De hulpverlening spitst zich toe op Oeganda. Ondanks het microklimaat waardoor zowat elk gewas er kan groeien, mislukken de oogsten steeds vaker door de klimaatverandering. Langere droogteperiodes en onverwachte hevige regens wisselen mekaar af en veroorzaken aardverschuivingen. De lokale bevolking ziet de mooie groene heuvels veranderen in onvruchtbare kale bergen. De stukjes grond die de Oegandese boeren bezitten zijn te klein om genoeg gevarieerd voedsel te kweken. Bij een slechte oogst of lage marktprijs hebben de families helemaal niets om op terug te vallen. Er is zelfs geen geld om voedsel te kopen. Eén op de vier Oegandese gezinnen is ondervoed of lijdt honger!



Met de vrije bijdrage van elke koffiedrinker in de Koffiestop-collectebus kunnen Broederlijk Delen en zijn partnerorganisaties aan oplossingen werken op lange termijn en zo de honger

en armoede efficiënter bestrijden. Elke kop koffie telt dus. Maar er is meer. Een Koffiestop is gezellig. Hij brengt mensen samen rond een warm Zuiders product en laat hen kennismaken met de campagne van Broederlijk Delen. De veertigdagentijd, waarin christenen zich voorbereiden op Pasen, is de tijd bij uitstek om ons geloof te vertalen in concrete en dagelijkse gebaren om anderen te helpen. Een tijd om de onverschilligheid voor het lot van arme mensen te doorbreken en stil te staan bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.

Meer info: www.broederlijkdelen.be

KUN JE DE BIJBEL OOK PROEVEN?

Het is eeuwen geleden dat Luther iets introduceerde dat onder protestanten een traditie werd: als gezin samen aan tafel de Bijbel lezen. In veel families is dit niet vanzelfsprekend meer in onze razendsnelle en sterk geïndividualiseerde maatschappij. Daar komt bij dat veel ouders hun kinderen zagen afhaken van de kerk. De kleinkinderen komen in veel gevallen enkel nog in aanraking met de Bijbel via de grootouders. Maar soms kunnen grootouders met de vraag zitten wat ze méér kunnen doen dan de Bijbel of kinderbijbel voorlezen. Hoe kunnen ze aan de hand van de Bijbel iets van het *geheim* van het christelijk geloof delen met hun kinderen en kleinkinderen? De leiding van de kindernevendienst staat voor eenzelfde uitdaging: hoe kunnen we de kinderen inwijden in de essentie van de bijbelse verhalen?

Het Vlaams Bijbelgenootschap, ProjOP en VPKB-Vorming hebben de handen in elkaar geslagen en ontwikkelden een workshop die op deze vragen ingaat. Ze schrijven erover:

“In deze workshop bieden we toffe ideeën en werkvormen waardoor er een gesprek kan ontstaan tussen de begeleiders en kinderen of jeugd, tussen (groot)ouders en kinderen over een bijbelverhaal. De workshop is gebaseerd op de samenleesbijbel en gaat er van uit dat kinderen verschillende interesses hebben en ook op een verschillende manier leren. Maar ook andere Bijbelvertalingen kunnen gebruikt worden. Er is ook aandacht voor anderstalige kinderen en kinderen met leerstoornissen.”

Met deze workshop wordt gemikt op kindernevendienstleiding, jeugdleiders, (groot)ouders en alle geïnteresseerden die ideeën willen opdoen. De workshop gaat door op **zaterdag 24 februari** in de kerk van Denderleeuw (Koningin Astridstraat 25). De start is om 14u, het eindtijdstip is voorzien om 17u. U kunt zich opgeven via projopvpkb@gmail.com (Amy Nicole Dushime) of vorming@vpkb.be. Van harte aanbevolen!

UIT HET DISTRICT

In verschillende gemeenten waait een frisse wind! Zo begint in Brugge, waar Ds. Elly Bouman consulent is, dr. Jannica de Prenter aan haar proponentschap met de bedoeling dit te laten uitmonden in een predikantschap. In Denderleeuw is de heer Harry Sinnaghel momenteel voor 6 maanden aangesteld als proponent. Ds. Peter Smits is daar op dit moment consulent. In Wevelgem is de kerkenraad, met de hulp van consulent ds. Gert-Jan Kroon, nog bezig met de invulling voor de ontstane vacature. Intussen timmeren Hans Bronsveld, Andries Boekhout en Tom Schepers als pioniers hard aan de weg in de gemeenten van Geraardsbergen, Oostende en Aalst.

Op de districtsvergadering van 13 januari werd na lang beraad besloten de handschoen op te nemen en voor 2019 de AKV (Algemene Kerkvergadering) te organiseren. Een werkgroep zal zich buigen over de concrete invulling hiervan. In de komende maanden hoort U daar ongetwijfeld meer over!

In het districtsbestuur werden enkele wijzigingen doorgevoerd. Na het emeritaat van ds. Frans van der Sar moest het bestuur ook afscheid nemen van Jan Lammens die om gezondheidsredenen zijn ontslag indiende. Hij was het langst zittend bestuurslid en werd daarvoor uitgebreid bedankt. Als opvolger werd ds. Elly Bouman verkozen, zodat het bestuur nu uit 4 mannen en 2 dames bestaat: ds. Tihamér Buzogany (voorzitter), ds. Peter Smits (ondervoorzitter), dr. Rudy Liagre (secretaris), Mevr. Riek ten Kate (penningmeester), de heer Cornelis Blommaert en ds. Elly Bouman (leden). Maandelijks vergadert het bestuur in aanwezigheid van ds. Marc Loos, de afgevaardigde voor ons district in de Synodale Raad.

Enkele kleinere gemeenten baren ons zorgen, maar het overheersende gevoel is er een van dankbaarheid voor de goede sfeer en samenhang in ons district.



Jeugdboek



Een hete, donkere, angstige nacht bij de leeuwen

In een zaal van het Koninklijk paleis te Babylon zitten een paar erg belangrijke mensen: ministers, stadhouders en adviseurs. Ze praten met elkaar, terwijl bedienden rondgaan met koele dranken. De deuren van de tuin staan wijd open.



Plotseling zegt een van hen: 'Kijk eens, de koning wandelt met die asielzoeker uit Juda.' Een paar mannen staan op en kijken ook. Ja, koning Darius en de oude Daniël lopen gezellig te praten. Soms hoor je de lach van de koning opklinken.

Een van de adviseurs, Slassar, zegt zuur: 'Ik kan die jood niet uitstaan.' 'Hij is anders een goede minister.' antwoordt een stadhouder, die het voor Daniël op wil nemen. 'Ja, een beetje te goed!' zegt de adviseur weer. 'Ik heb horen vertellen dat de koning hem zelfs onderkoning wil maken. Stel je voor. Een allochtoon als onderkoning!' Hij werpt een boze blik de tuin in. 'De koning vindt hem anders heel bijzonder,' zegt de stadhouder weer. 'Heel bijzonder!' stuift Slassar op. 'Die man is niet normaal. Weten jullie wel dat hij driemaal per dag voor het open raam tot zijn God bidt?' Hij neemt een slok wijn en vervolgt: 'Maar we houden hem goed in de gaten. Als we hem op een fout kunnen betrappen, dan is hij er gloeiend bij.' Een minister haalt zijn schouders op en zegt: 'Dan kun je lang wachten, Slassar.'

Daniël is trouw en werkt heel precies.' Hij strijkt peinzend met zijn hand langs zijn baard en voegt er aarzelend aan toe: '... Tenzij we iets tegen hem kunnen vinden in de dienst van zijn God.' 'Wacht! Ik heb een plan!' roept Slassar uit.

De volgende dag staan de ministers en stadhouders voor de koning. 'O, koning, leef in eeuwigheid. We vinden dat u een wet moet maken dat niemand deze maand tot een god mag bidden, alleen tot u. En wie het toch doet, zal in de leeuwenkuil gegooid worden.'



De koning is verbaasd over dit voorstel. Hij trekt zijn wenkbrauwen hoog op en kijkt hen één voor één aan. 'Iedereen in het land moet weten dat u de baas bent, majesteit!' zegt Slassar vleierend. De koning knikt bedachtzaam, weifelt nog even en grijpt dan de pen. Hij tekent het besluit.

Als Daniël hoort dat deze wet is getekend, gaat hij naar huis. Hij heeft een bovenkamer met open ramen aan de kant van Jeruzalem en zoals gewoonlijk buigt hij zijn knieën. Hij gaat niet in een kast zitten of onder het bed liggen bidden. Denken ze soms dat hij zich schaamt voor zijn God? Denken ze soms dat hij in de verleiding komt om te stoppen met bidden? Denken ze soms dat een bevelschrift van de koning hem zal doen ophouden te bidden? Dan hebben ze het mooi mis.

Daniël blijft bidden tot God. Zodra de vijanden Daniël voor het raam zien bidden, rennen ze naar de koning om het te vertellen. Ze dringen er bij hem op aan om Daniël in de leeuwenkuil te gooien, omdat een wet van Meden en Perzen nooit herroepen mag worden. De koning merkt dat hij in de val is gelopen. Hij probeert van alles om zijn vriend te bevrijden, maar tevergeefs.

Bij het licht van fakkels wordt Daniël in de avond opgehaald om in de leeuwenkuil geworpen te worden. De koning is erg bedroefd. 'Ik hoop dat uw God, die u met uw hele hart dient, u zal bevrijden.' Er wordt een steen gelegd op de opening van de kuil. Darius verzegelt die met zijn zegelring. Zo'n hete, donkere, angstige nacht heeft Daniël nog nooit meegemaakt. Om hem heen loert het doodsgevaar. Hij hoort het gesnuif en het zachte grommen van de leeuwen. Elk moment kan hij een harde dreun verwachten, scherpe klauwen voelen of een felle pijn.



Maar Daniël weet bij wie hij kan schuilen. De Heer is immers zijn schild en pantser. De koning kan niet slapen. Wat een nacht! Daniël, zijn vriend, gedood door de leeuwen. Of...

Zodra het lichter wordt houdt hij het niet langer uit. Hij rent naar de leeuwenkuil. Met betraande ogen en bedroefde stem roept hij uit: 'Daniël, leef je nog? Heeft je God je kunnen bevrijden?' Net wil hij zich omkeren om weg te gaan als hij plotseling een bekende stem hoort. 'O, koning leef in eeuwigheid! Mijn God heeft een engel gestuurd en die heeft de muil van de leeuwen dichtgehouden. Ze hebben mij niets gedaan omdat ik onschuldig ben.'

Wat is de koning blij. Zijn vriend leeft nog. Zijn God heeft hem gered. Daniël wordt opgehesen en is weer vrij. Zijn vijanden hebben echter geen redder. De leeuwen verscheuren hen met huid en haar. Koning Darius schrijft een rondzendbrief. Daarin geeft hij bevel om in zijn gehele rijk de God van Daniël te eren, want alleen Hij is de enige echte God. In de grote paleistuin wandelen Darius en Daniël. De koning heeft zijn arm geslagen om de gebogen schouders van zijn oude vriend. Zo nu en dan horen de bedienden de lach van de koning weerschallen tegen de gebouwen.

(naar een verhaal uit <http://mijnbijbelverhalen.nl>)

EEN LIEFDESBRIEF VOOR JOU

Je kent Mij misschien niet, maar Ik ken je door en door (Psalm 139:1)

Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat (Psalm 139:2)

Alles wat je doet is bij Mij bekend (Psalm 139:3)

Want je bent gemaakt naar mijn evenbeeld (Genesis 1:27)

Voordat je verwekt werd, kende Ik je al (Jeremia 1:5)

Je bent geen vergissing (Psalm 139:15)

Ik heb je prachtig gemaakt (Psalm 139:14)

Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder (Psalm 139:13)

Mijn verlangen is om je te overladen met mijn liefde (1 Johannes 3:1)

Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen (Matteüs 7:11)

Want Ik ben de perfecte Vader (Matteüs 5:48)

Ik geef je wat je nodig hebt (Matteüs 6 :31-33)

Ik denk oneindig veel aan je (Psalm 139:17-18)

Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen (Jeremia 32:40)

Want je bent mijn kostbare bezit (Exodus 19:5)

Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden (Deuter.4:29)

Ik ben de Vader die je troost in al je verdriet (2 Korintiërs 1:3-4)

Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je (Psalm 34:19)

Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik jou gedragen (Jes. 40:11)

Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van mijn Zoon, Jezus

(Johannes 17:23)

Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant sta en niet tegenover je (Romeinen 8:31)

En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk (2 Kor. 5:18-19)

Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen (Romeinen 8:31-32)

Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen (2 Kor. 5: 18-19)

Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook (1 Johannes 2:23)

Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt (Lucas 15:7)

Mijn vraag is: Wil je mijn kind zijn? (Johannes 1:12-13)

Ik wacht op je... (Lucas 15 :11-32)

Je Vader.

WERELD LEPRA DAG 2018

In de Bijbel lezen we dat leprapatiënten (melaatsen) werden gemeden en uitgesloten. Helaas is dat vandaag de dag vaak niet anders. Lepra eist nog honderdduizenden slachtoffers per jaar. Daarom wordt ieder jaar aandacht gevraagd voor de mensen die lijden onder de gevolgen van deze ziekte.

Tijdens Wereld Lepra Dag op zondag 28 januari 2018 werd wereldwijd stil gestaan bij het lot van leprapatiënten, zoals bijvoorbeeld Moni. Het is in één oogopslag te zien dat ze lepra heeft. Haar gevlekte, misvormde handen zijn daar het resultaat van. Iedereen is bang voor haar. Maar het ergste is dat niemand haar meer aanraakt. Dat ze nooit meer een knuffel krijgt. Zelfs niet van haar man en kinderen. Moni is moederziel alleen!



En Moni is niet de enige. Nog steeds worden duizenden leprapatiënten door dorpsgenoten, kennissen en soms zelfs familie met afschuw gemeden. Kunt u zich voorstellen hoe eenzaam zij zich voelen? Gelukkig zijn er artsen en verpleegkundigen die in onze lepraziekenhuizen zich in navolging van Jezus liefdevol inzetten voor leprapatiënten. Jezus had de melaatsen lief en raakte hen aan. Zo krijgen patiënten in onze ziekenhuizen ook aandacht, liefde en een arm om zich heen! Samen met andere kerken willen we in actie komen voor leprapatiënten.

Vroegtijdige behandeling van lepra kan allerlei nare misvormingen, zoals bij Moni, voorkomen. Het zorgt er bovendien voor dat mensen niet worden uitgesloten. Helpt u mee?

Meer info: www.facebook.com/LeprazendingBelgieVzw en www.tlmbelgium.org

COLOFON

De **Kerkgids** van de **Evangeliekerk Dendermonde** verschijnt iedere 1^{ste} zondag van de maand, met uitzondering van augustus.

Jaarabonnement €7 (over te maken op onderstaand rekeningnummer)

Kerkenraad

Predikant

ds. Peter Smits | Kerkstraat 19 | 9200 Dendermonde
pchsmits@gmail.com | 052 65 07 48 | 0470 54 19 59

Scriba

Chris Willems-De Pauw | Broekkantstraat 37 | 9200 Dendermonde
c.depauw@scarlet.be | 052 33 00 09 | 0473 32 35 00

Leden

Aloys Kabano | aloyskabano@yahoo.fr | 0478 58 06 22
Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54
Willy Kabera | willykabera_4@hotmail.com | 0484 82 93 50

Bestuursraad

Voorzitter

Alexandre Gasana | agasana@hotmail.com | 0484 10 32 40

Secretaris

Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54

Penningmeester

Victoire Hauwelaert | samelleke@hotmail.com | 0477 17 71 84

Leden

Annick Van den Broeck | vandenbroeckannick@hotmail.com |
0485 02 35 80
Chris Willems-De Pauw | c.depauw@scarlet.be | 0473 32 35 00

Rekeningnummer

BE06 0000 6932 8122 "Bestuursraad v.d. Protestantse Kerk
Dendermonde"

Internet

Website www.evangeliekerk.be

Facebook www.facebook.com/ProtestantseKerkDendermonde
www.facebook.com/vrouwenochtend

Lied 539 - Jezus, diep in de woestijn

- 1- Jezus, diep in de woestijn,
eenzaam en vol vragen,
voerde daar een zware strijd
veertig lange dagen.
- 2- Veertig dagen zonder brood,
Hij is niet bezwiken
- ook al was de honger groot -
voor zijn tegenspreker.
- 3- Alle rijkdom, alle macht
lagen in zijn handen,
als Hij maar een knieval bracht
voor zijn tegenstander.
- 4- Jezus zei: 'Ik kniel niet neer,
want er staat geschreven:
Bid alleen tot God de Heer,
dien Hem met je leven.'
- 5- Jezus, diep in de woestijn,
veertig lange dagen,
bleef het in de zware strijd
met Gods woorden wagen.



tekst Hanna Lam, bij Matteüs 4,1-11
melodie Wim ter Burg