

Afgiftekantoor: **9200 Dendermonde 1**
Erkenning: P206517



PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Kerkgids

Evangeliekerk Dendermonde

**Jaargang 46 nr. 2,
Februari 2017**



VU: Ds. P. Smits
p.a. Lindanusstraat 2
9200 Dendermonde

*'De hoogmoed van een
mens brengt hem ten val,
eer is weggelegd voor wie
bescheiden is.'*

(Spreuken 29:23)

TER OVERDENKING

*“Zalig de armen van geest,
want hunner is het Koninkrijk der hemelen.”* (Matteüs 5,3)

Toen het volk Israël een koning wenste, net als de volken rondom hen, waarschuwde God hen bij monde van de profeet Samuël voor de gevolgen (1 Samuël 8): Als u een koning hebt, dan zal hij het recht hebben om uw zonen en dochters van u af te nemen en dienst voor hem te doen; hij zal het recht hebben op een groot deel van uw land en de opbrengst ervan; het allerbeste zal hij voor zichzelf opeisen. En wanneer het juk u te zwaar wordt, kom dan niet bij mij om hulp vragen; ik zal u niet verhoren - u hebt het immers zelf gewild! Het is de verbolgen reactie van de HEER, die zijn volk koesterde, het bevrijdde uit de slavendienst in Egypte en het een eigen land gaf om in vrijheid te leven... om dan te ervaren dat zijn volk hem de rug toekeert!

Hoe ánders dan een wereldse koning is de koning waarover het gaat in het Matteüs-evangelie. Van verre zijn magiërs gekomen om hem met kostbare geschenken - goud, wierook, mirre - hulde te bewijzen. Ze blijken hem niet te vinden in het koninklijk paleis te Jeruzalem, maar ergens ‘achteraf’: in een normale woning te Betlehem. Dit gegeven moet Matteüs’ eerste hoorders niet verbazen; bij de profeet staat het immers zo geschreven: ‘En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.’

Het zal nog een jaar of dertig duren voordat deze leider in het openbaar van zich laat horen. Eerst wordt hij gezalfd (met de heilige Geest, die als een duif op hem neerdaalt na zijn doop) en wordt zijn loyaliteit op de proef gesteld (door de duivel). En dan is het moment aangebroken waarop hij de grondwet van zijn koninkrijk zal verklaren aan iedereen die het horen wil!

En zo lezen we dan in Matteüs 5,1-3: "Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen: "Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel..." Hoe ánders is deze koning! Niet als de machthebbers van deze wereld, die het grootste, het beste, het sterkste, het gezondste uitkiezen om in hun nabijheid te verkeren. Nee, Jezus, de koning van de Joden, heeft een voorkeur voor het kleine, het zwakke, het kwetsbare, het nederige, het aangevochtene. Wie treurt, zal bij hem troost vinden. Wie zachtmoedig is, zal een erfenis ontvangen. Wie honger en dorst heeft naar gerechtigheid, zal verzadigd worden. Wie barmhartig is, zal barmhartigheid ondervinden. Wie vrede sticht, zal kind van God genoemd worden. Zalig wie vervolgd wordt vanwege de gerechtigheid...

Wat ís dat voor een koninkrijk? Het is niet van beneden, zoveel is duidelijk! 'Koninkrijk van de hemel' of 'koninkrijk van God' wordt het dan ook genoemd. Toen Jezus' moeder Maria in verwachting was, zong ze er al van tijdens haar ontmoeting met de eveneens zwangere Elisabet (Lucas 1:51-54):

'Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,
heersers stoot hij van hun troon
en wie gering is geeft hij aanzien.
Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,
maar rijken stuurt hij weg met lege handen.
Hij trekt zich het lot aan van Israëel, zijn dienaar...'

Wáár is dit koninkrijk? Jezus zal later zeggen (Lucas 17,21): 'Men kan niet zeggen: "Kijk, hier is het!" of: "Daar is het!" Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.' Als je je verheft, blijf je er buiten. Als je nederig van hart bent, ligt het voor je open! Aan u de keus...

ds. Peter Smits

GEMEENTENIEUWS

Abonnement kerkgids 2017

Hierbij doen we nogmaals een oproep om uw abonnement op de kerkgids te hernieuwen. U kan de 7 euro abonnementsgeld overschrijven op rek. BE06000069328122 op naam van “Bestuursraad v.d. Protestantse Kerk Dendermonde” of contant aan Vic betalen.

Gemeentevergadering

Op **26 maart** is er een gemeentevergadering met op de agenda zowel kerkenraads- als bestuursraadsverkiezingen.



Kan u niet aanwezig zijn, maar wil u toch graag uw stem uitbrengen dan kan dit op twee manieren: u kan volmacht geven aan een ander stemgerechtigd lid of u kan op voorhand aan iemand van de kerkenraad een stembiljet vragen dat u dan vóór de gemeentevergadering onder gesloten omslag binnenbrengt. De omslag wordt dan pas bij de telling van de stemmen opengemaakt.

Let wel: de vergadering begint niet aansluitend op de kerkdienst! We gaan eerst samen genieten van een lekkere maaltijd in de bovenzaal.

Dat scheidt meteen een positieve sfeer waarin we aan de hand van een Powerpointpresentatie met dankbaarheid zullen kunnen terugkijken op een druk, maar zeer verrijkend werkjaar. Uiteraard kijken we van daaruit alweer naar de toekomst en is elk advies om de werking te verbeteren zeker welkom!

Houdt dus deze datum zeker vrij!

Opendeur op zaterdag

Vanaf maart is de kerk niet langer de laatste, maar wel de eerste zaterdag van de maand open van 15u tot 17u. Het geeft de toevallige voorbijganger de gelegenheid binnen te springen in de, voor vele mensen onbekende en zelfs misschien wat gevreesde, wereld van het protestantisme in Dendermonde. Aan de andere kant kan een zoekende, opgejaagde en onrustige ziel rust vinden in de stilte van de kerkruimte. Een echt programma wordt er niet geboden, maar zoals de spreuk van de Bond Zonder Naam van de maand maart het zegt: "De stilte is niet leeg, maar vol antwoorden."

Koffiestop

Op 10 maart, dé Koffiestopdag van Broederlijk Delen, houden ook wij opnieuw een koffiestop van 16u tot 18u in de inkom van de kerk. Met het schenken van koffie of thee tegen een vrijwillige bijdrage willen we de boeren in Burkina Faso helpen in hun strijd tegen armoede. Met een regenseizoen van slechts vier maanden is het daar een uitdaging om voldoende graan te produceren en is een tekort aan voedsel een jaarlijks terugkomend probleem. Tijdens de campagne van Broederlijk Delen staat de regen centraal met de slogan: "Stort regen voor Burkina Faso". Met onze koffiestop proberen we een bijdrage te leveren aan de investering in een platteland met toekomst. Met onze steun krijgen boeren laagdrempelige leningen, worden erosiedijken aangelegd en wordt onvruchtbare grond herbeplant. Gezond voedsel, onderwijs en toekomstkansen worden voor 115.000 boerenfamilies terug realistisch ondanks het gebrek aan regen.



Afscheid

Opnieuw moesten we afscheid nemen van een trouw gemeentelid: Ghislaine Triest. Jarenlang was zij, samen met haar echtgenoot Robert De Potter, één van de sterkhouders van onze gemeente. Zolang zij het fysiek kon was zij elke zondag aanwezig in de eredienst. En ook daarna leefde zij intens mee met het wel en wee van onze kerk. Zij overleed op 10 januari op 87-jarige leeftijd. De begrafenisdienst in de Evangeliekerk vond plaats op 18 januari. Bidden wij voor haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen dat zij steun mogen vinden in de warme herinnering aan Ghislaine en in haar rotsvast vertrouwen op de Heer, onze God.

Doopdienst

Naast droevig nieuws is er ook een zeer verheugend bericht: op 12 februari worden Nahid en Ameneh gedoopt. De dienst gaat door om 15u in de Evangelische Kerk "De Brug" te Lokeren. Uiteraard is iedereen daar van harte welkom. Onze aanwezigheid geeft Nahid en Ameneh zeker een bevestiging van onze diepe vreugde met hun keuze voor Jezus als hun Redder en Heiland.



Belijdeniscatechese

"Tot Pasen gaat er elke dinsdagavond belijdeniscatechese door. Als je belijdenis doet maak je een bewuste keuze om God te dienen en Jezus na te volgen. Dat gebeurt in aanwezigheid van de hele gemeente. Alle belangstellenden zijn van harte welkom op de catechese die daar een voorbereiding op is. Vraag gerust meer info als je denkt dat het iets voor jou is!

2017: EEN DUBBELE REFORMATIE

We staan in 2017 aan een nieuw begin. Na de droom uit de Utopia van Thomas More (1516) herdenken we nu in de inspiratie van de 95 stellingen van Maarten Luther (1517) en starten ook met de vernieuwde digitale Kerkmozaïek. De tijd staat niet stil, en wij dus ook niet...

Zoals onze Synodevoorzitter het uitdrukte: 2017 is niet enkel een jaar van nostalgisch herdenken. Het is een herdenken en actualiseren van de grondslagen van ons geloof. Dat is ook het doel van de AKV op Hemelvaartsdag 2017. Nieuwe stellingen als dynamiek voor een herdenken van de reformatie.

De hervormde Kerkmozaïek in 2017 is minder revolutionair dan de hervorming die in 1517 ontstond. De bestaande rubrieken blijven gehandhaafd en grotendeels ook dezelfde scribenten, die regelmatig een tekst zullen publiceren. Maar daarnaast willen we ook nieuwe vlotte pennen een kans geven en de rubriek Glas in lood nieuw leven inblazen, waarin lezersbrieven en reacties geplaatst kunnen worden.

Praktisch gezien: Het maandblad op papier verdwijnt, maar start in 2017 in een nieuwe vorm! Door de inzet van een groep vrijwilligers, is het nu voor iedereen GRATIS te lezen! Op <http://nl.protestant.link> tref je alle artikels aan, met telkens een passende illustratie. Laat je inspireren (en verleiden om te reageren!).

Zin om iets te schrijven? In februari wordt het onderwerp Liefde, vermits de enige heilige die protestantse mannen nog horen te gedenken Sint Valentijn is ☺.

Voor vragen of opmerkingen, kan U contact opnemen met comm@protestant.link of via een lid van uw kerkenraad.

Marian Knetemann en Rudy Liagre



Jeugdhoek



Rebus: Wat staat hier geschreven?



ta = i



h = b



- n



aa = o +



h = st +



-v + g



- d



- r



lie =
ven

.....
.....

Gelukkig?

"Vandaag gaan we het hebben over 'geluk'" zegt de juf in de klas. "Wanneer kun je zeggen dat iemand gelukkig is? Jullie kunnen allemaal in een kort zinnetje op het bord schrijven wat jullie er van denken." Jeroen komt als eerste naar voren. Hij schrijft: Je bent gelukkig als je heel erg rijk bent. Na hem volgt Daan: Je bent gelukkig als je gezond bent. Mirjam schrijft: Je bent gelukkig als je blij en onbezorgd door het leven kunt gaan. Je bent gelukkig als je heel slim bent en goede punten haalt op school. schrijft Irene. Braneschopper Bert is van mening dat je

gelukkig bent als je heel veel macht hebt, want dan doen anderen precies wat jij zegt. Nu is Tim aan de beurt. Hij schrijft: Je bent gelukkig als je arme mensen kunt helpen, zodat ook zij een fijn leven kunnen hebben. De andere kinderen kijken



hem een beetje verbaasd aan. De juf vraagt Tim waarom hij juist dat heeft opgeschreven. Tim vertelt over zijn tante, die bij hem thuis op vakantie is geweest. Zijn tante heet eigenlijk zuster Angela en ze werkt al heel veel jaren als verpleegster voor de arme mensen in India. Het is heel zwaar werk, maar toch zou zuster Angela niets anders willen. Er is niets op de wereld dat haar gelukkiger maakt, dan het helpen van deze mensen, die het zo ontzettend veel slechter hebben dan wij." Er is een geluk dat veel dieper gaat dan het goed hebben, je lekker voelen of gezond zijn.

Welke mensen zou Jezus nu gelukkig noemen.? Het is anders dan je misschien zou denken.

(<http://www.stichtingsamuel.nl>)



Gelukkig

Op de berg sprak Jezus vele woorden
tot alle mensen aan Zijn voeten
een boodschap voor hen die hoorden
dat niemand meer behoefde boeten
omdat voor hen die zaten in het gras
daar op die berghelling bij elkaar
Hij de redder en Heiland was.

Ook voor ons sprak Hij die rede,
teken van Zijn eeuwige liefde en geduld
die macht in hemel en op aarde bekleedde
heeft al Zijn beloften later
op Golgotha aan het kruis vervuld.

Nu mogen wij gelukkig wezen
want ieder mens heeft Hij benoemd
die zich niet in eigen kracht beroemt
behoeft nu geen straf te vrezen.

Egbert Jan van der Scheer

Wist je dat

- ... Jezus de zaligspreekingen doet in de Bergrede? (Matt. 5:3-10)
- ... Jezus het in de Bergrede opneemt voor de arme en de zwakkere mensen en hen zalig spreekt?
- ... Jezus daarna oproept om barmhartigheid te doen, goede werken en daden verrichten zonder er iets voor terug te verwachten?
- ... Jezus je vraagt geen kwaad met kwaad te vergelden? (Matt. 5:38-39)
- ... Jezus je vraagt lief te hebben in plaats van te haten? (Matt. 5:44-48)
- ... we ons niet te veel moeten bekommeren om aardse zaken? (Matt. 6:21)
- ... we ons geen zorgen moeten maken over de dag van morgen? (Matt. 6:34)
- ... de Bergrede door de eeuwen heen een inspiratiebron geweest is voor christenen, maar ook voor niet-christenen zoals b.v. Mahatma Gandhi?
- ... de Bergrede het begin was van Jezus' openbare prediking?
- ... de Bergrede een samenvatting geeft van Zijn boodschap?
- ... je zalig bent als je beseft dat je God nodig hebt om echt te kunnen leven?



COLOFON

De **Kerkgids** van de **Evangeliekerk Dendermonde** verschijnt iedere 1^{ste} zondag van de maand, met uitzondering van augustus.

Jaarabonnement €7 (over te maken op onderstaand rekeningnummer)

Kerkenraad

Predikant

ds. Peter Smits | Kerkstraat 19 | 9200 Dendermonde
pchsmits@gmail.com | 052 65 07 48 | 0470 54 19 59

Scriba

Chris Willems-De Pauw | Broekkantstraat 37 | 9200 Dendermonde
c.depauw@scarlet.be | 052 33 00 09 | 0473 32 35 00

Leden

Aloys Kabano | aloyskabano@yahoo.fr | 0474 21 45 73
Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54
Joyeuse Uwingabiye | uwingabiye@hotmail.com | 0478 88 85 31

Bestuursraad

Voorzitter

Alexandre Gasana | agasana@hotmail.com | 0484 10 32 40

Secretaris

Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54

Penningmeester

Victoire Hauwelaert | samelleke@hotmail.com | 0477 17 71 84

Leden

Annick Van den Broeck | vandenbroeckannick@hotmail.com |
0485 02 35 80
Chris Willems-De Pauw | c.depauw@scarlet.be | 0473 32 35 00

Rekeningnummer

BE06 0000 6932 8122 "Bestuursraad v.d. Protestantse Kerk
Dendermonde"

Internet

Website www.evangeliekerk.be

Facebook www.facebook.com/ProtestantseKerkDendermonde
www.facebook.com/vrouwenochtend

Lied 923 - Wil je wel geloven

- 1- Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote
boom ontstond.

- 2- Wil je wel geloven het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder zijn
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen
om je heen.

- 3- Wil je wel geloven dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit
boven de haat.

