

Afgiftekantoor: **9200 Dendermonde 1**  
Erkenning: P206517



Verenigde Protestantse  
Kerk in België  
Evangeliekerk Dendermonde



PB-PP  
BELGIE(N) - BELGIQUE

---

---

# Kerkgids

## Evangeliekerk Dendermonde

Jaargang 48 nr. 11,  
december 2019



*“Laat mij in de morgen  
uw liefde horen,  
in u stel ik mijn  
vertrouwen,  
wijs mij de weg  
die ik gaan moet,  
mijn ziel verlangt naar u.”  
Psalm 143:8*

VU: Ds. P. Smits  
p.a. Lindanusstraat 2  
9200 Dendermonde

---

## TER OVERDENKING

---

*“Ik zie uit naar de HEER,  
mijn ziel ziet uit naar hem  
en verlangt naar zijn woord,  
mijn ziel verlangt naar de Heer,  
meer dan wachters naar de morgen,  
meer dan wachters uitzien naar de morgen.”*  
Psalm 130:5-6

Het is donderdagavond terwijl ik deze woorden schrijf. Vanochtend namen de eerste mensen hun post in, 50 meter verderop op de Grote Markt bij het Vleeshuismuseum. Intussen is al een flinke rij in de Kerkstraat aangegroeid. Ze hebben nog 38 uur wachten voor de boeg, vooraleer de kaartverkoop voor de Ros Beiaardomwegang opent. Denkt u zich eens in, hoeveel deze mensen ervoor over hebben om zich te verzekeren van een plaatsje op de eretribune!

Een nacht van 6° en perioden met regen, een ganse dag waarop het niet warmer wordt dan 8° en dan nóg een nacht met minima rond -1°...



*Onder de paraplu, nog 23 uur wachten...*

Ja, dan moet je er wel wat voor over hebben. Dan moet de Ros Beiaardomwegang je wel heel lief zijn! Dat beeld van wachten, zoals het zich bij onze voordeur vannacht afspeelde, is een mooie illustratie van waar het in Psalm 130 over gaat:

*“uitzien naar de HEER...  
verlangen naar de Heer...  
meer dan wachters naar de morgen,  
meer dan wachters uitzien naar de morgen.”*

In de kerk is de periode van Advent aangebroken: tijd van verwachten, tijd van hopen, tijd van uitzien. Wáár gaat ons verlangen naar uit? In onze familie en vriendenkring ken ik mensen die uitzien naar de geboorte van hun eerste kind, naar hun bruiloft, naar de overstap van middelbaar naar hoger onderwijs. Op maatschappelijk vlak kunnen we uitzien naar de vorming van een nieuwe regering, naar het nemen van serieuze maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan, naar een rechtvaardig asielbeleid en waardige opvang van vluchtelingen. Als we aan deze zaken denken, krijgen we ook het gevoel dat het eindeloos wachten is. Wanneer zal de nacht afgelopen zijn, wanneer breekt de nieuwe dag aan? Wanneer wordt het eindelijk eens licht?

De Psalm vermeldt nadrukkelijk het uitzien *naar de HEER*. Hij is het die onze diepste hoop kan waarmaken, die ons innigste verlangen kan vervullen. Ja, naar Hem gaat ons verlangen uit! "IK BEN ER BIJ" is zijn naam. Dááran hebben we nood, persoonlijk, maatschappelijk en kerkelijk. Dat de Heer bij ons is.

Met Kerstmis vieren we dat we dit zeker mogen weten, dankzij de komst van Jezus in de wereld. De evangelist Matteüs brengt de geboorte van Maria's kind, door de engel voorzegd, in verband met die eerdere geboorte van een zoon, overeenkomstig de profetie van Jesaja (7:14): "De jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen."

Laten wij de geboorte van Jezus vieren als een teken door de Heer zelf ons gegeven: "want een Kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven..." "Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden" (Matteüs 1:21). Opnieuw horen we hier woorden uit Psalm 130

Een nieuw begin - bevrijd van zonde, tekortkoming, schuld en schande. Dáár zien we naar uit. Dáár gaat ons hart sneller van kloppen. Dáár geven we alles voor op.

ds. Peter Smits

---

## GEMEENTENIEUWS

---

### **Terugblik op de hervormingsdag 31 oktober**

Deze regionale activiteit heeft zijn start alvast niet gemist. Samen met mensen uit Aalst en Denderleeuw konden we onze historische kennis op een ludieke manier opfrissen. Maar nog belangrijker was dat we konden stilstaan bij de essentie van de reformatie: de nadruk op de genade, het geloof en de bijbel als Gods Woord. Daardoor kreeg ook het samen avondmaal vieren een extra dimensie.

### **Terugblik op het voetbaltoernooi 1 november**

Alhoewel de organisatie dit jaar een beetje anders was dan de vorige jaren, was het voor onze jongeren (en hun begeleiders!) en leuke dag vol sportieve spanning. Een dikke proficiat aan alle deelnemers!

### **Schoenendoosactie**

Onder leiding van Katleen konden we dit jaar 40 mooi versierde schoenendozen vullen die met kerst menig kinderhartje vlugger zullen doen slaan! Hartelijk dank aan alle gulle gevers!



### **Zingen in de gevangenis**

Op 17 december zijn we als Evangeliekerk weer te gast in de gevangenis om samen met de gedetineerden Kerst te vieren. Op deze manier willen ook voor deze groep medemensen het licht van Christus' geboorte wat dichterbij brengen in die donkere periode waarin het gemis van familie zwaar weegt. Wil je graag mee? Het kan nog, maar je moet dat dan wel melden bij Ds. Smits.

## **Kerstfeest voor de vrouwen**

Op 19 december worden alle vrouwen uitgenodigd vanaf 19u om samen te genieten van een kerstmaaltijd die we samenstellen met ieders inbreng. Voor de organisatie is het wel nodig om op voorhand door te geven of je komt en wat je meebrengt aan eten. Dat kan bij Miet of Chris. Voor drinken wordt gezorgd. Net zoals vorige jaren willen we mekaar verrassen met een klein cadeautje (ter waarde van ongeveer 3 euro). Breng gerust ook vriendinnen mee, iedereen is welkom!



## **Kerstviering 25 december**

Gezien het grote succes van het kerstfeest van vorig jaar moeten we dit jaar voor het eerst uitwijken naar een andere locatie. Na lang zoeken vonden we een geschikte zaal in de



kantine van de KAVD, Bakkerstraat 47 te Grembergen. De dienst begint om 10u30 gevolgd door een feestmaaltijd waarvoor we, net zoals bij het kerstfeest voor de vrouwen, beroep doen op ieders inbreng. Om alles vlot te laten verlopen is

het ook hiervoor nodig om aan Chris door te geven wat je meebrengt en met hoeveel personen je aanwezig zal zijn. Na de maaltijd zullen de kinderen ook een klein toneeltje opvoeren dat zeker de moeite waard is. Onze jonge acteurs zijn druk aan het oefenen!

***Gezegende Kerstdagen***

---

## UIT DE KERKENRAAD

---

- De jongste maanden werden heel wat activiteiten voorbereid, georganiseerd en (positief) geëvalueerd. Zo waren er de startzondag, het gemeenteweekend en hervormingsdag. Ook zeker het kerstfeest niet vergeten dat dit jaar zal doorgaan in de kantine van de KAVD, Bakkerstraat 47, Grembergen! Ook de kerstviering start op hetzelfde adres om 10u30!
- In het kader van de groeiende regionale samenwerking met Aalst en Denderleeuw zal er in de toekomst regelmatig een samenkomst plaatsvinden onder de noemer 'Driekerkenoverleg Denderregio'. Ook zal u vanaf volgend jaar regelmatig een meditatie terugvinden van de hand van Ds. Harry Sinnaghel, de predikant van Denderleeuw en van Tom Schepers, pionier van Aalst. Met beide gemeenten staat ook een kanselruil gepland wat betekent dat ze allebei ook een keer zullen voorgaan in de eredienst in Dendermonde.
- Omdat het voor nieuwe mensen in de kerk niet altijd duidelijk is wat het aanbod is van de verschillende activiteiten ligt er vanaf nu een informatiebrief klaar voor nieuwkomers. De brief is ter beschikking in het Nederlands, Frans en Engels. Als u denkt dat iemand daar behoefte aan heeft, laat het ons gerust weten.
- Wat betreft de digitale nieuwsbrief die voorgesteld werd op de voorbije gemeentevergadering, daarvan hebben we besloten dit niet te doen omdat na onderzoek bleek dat er niet echt behoefte aan was.
- Administratief gezien waren er, samen met de bestuursraad, ook een aantal opdrachten: de subsidieaanvraag bij Forum Cultuur, het meerjarenplan bij de stadsdiensten en de begroting voor volgend jaar. Voor deze laatste punten gaat onze dank vooral uit naar Vic die het leeuwendeel hiervan voor haar rekening nam.

---

## DAT WE ONZE DAGEN OPENHOUDEN

---

Dat we onze dagen openhouden  
voor wat ons onverwacht kan overkomen:  
een ontmoeting, een vaarwel,  
ontroering om de schoonheid  
van de mensen of de wereld,  
een mens die troost komt vragen  
of ons een ogenblik vrede schenkt.



Dat we onze dagen openhouden  
voor wat nutteloos is:  
gastvrijheid en welkom,  
dankzeggen, stilte,  
zomaar een woord  
of een gebaar van goedheid.

Dat we onze dagen openhouden  
voor God, ook als Hij uitblijft,  
voor zijn spreken en voor zijn  
zwijgen, voor de God over wie wij  
niet beschikken.

God,  
als we ons opsluiten in zelfvoldaanheid,  
kom dan en verricht aan ons,  
nog voor we het vragen  
het wonder van een nieuwe geboorte.

*Frans Cromphout*



# Jeugdhoeek



## Het sneeuwvlokje

Het was een dag voor Kerstmis en verschrikkelijk koud. Het vroom dat het kraakte. Er lag een dikke laag ijs in de sloten en er waaide een gure wind. Toch waren er veel mensen buiten.

Dik ingepakt in hun jassen, mutsen en sjaals liepen ze door de straten naar de helder verlichte winkels om boodschappen te doen, kerstkransen kopen, kippen, kalkoenen, wijn en vooral veel cadeautjes voor onder de kerstboom.

In de winkels was het lekker warm, het krioelde van de mensen. Ze waren zo druk bezig met zoeken naar allerlei dingen dat ze niet merkten dat het buiten steeds donkerder werd en de hemel inktzwart kleurde. Een eerste sneeuwvlok dwarrelde omlaag. Toen nog één en nog één, het werden er een heleboel.



Daar was ook een klein sneeuwvlokje bij dat van heel hoog uit de hemel op weg was naar de aarde. Vrolijk dwarrelde het met de andere sneeuwvlokken mee naar beneden. Onder hen lag de aarde die langzaam dichterbij kwam. Het sneeuwvlokje zag hoge kerktorens, grote gebouwen, huizen, winkels en straten. Het hoorde het lawaai van toeterende auto's en mensen die luid tegen elkaar spraken.





“Is het daar waar wij naar toe gaan?”, vroeg het vlokje verschrikt aan de andere sneeuwvlokken. “Ja, dat is ons einddoel, daar vlijen we ons neer”, antwoorden de sneeuwvlokken. “We

weten nu nog niet precies wààr we terecht komen. Misschien op de kerktoren, huizen, straten of het weiland, maar dat hindert ons niet. We hoeven alleen maar neer te dalen, dat is onze missie”.

Het kleine sneeuwvlokje raakte helemaal in paniek. Het vertraagde zijn snelheid en probeerde krampachtig op dezelfde hoogte te blijven zweven door nu eens naar rechts en dan weer naar links te zwenken. Met afgrijzen keek het naar die zwarte lawaaierige aarde: “Daar wil ik niet heen”, kermde het, “het lijkt een verschrikkelijk oord. Het is er donker, druk en vol en dan die auto's. Ik wil weer terug naar de hemel waar ik vandaan kom, daar is het stil en vredig”.



Wanhopig probeerde het sneeuwvlokje zich weer een weg omhoog te banen, botste en buitelde tegen andere sneeuwvlokken aan die zich verbaasd afvroegen waarom het vlokje zich zo tegendraads gedroeg. “Je moet naar beneden hoor”, zei een vlok. “je gaat de verkeerde kant uit”, zei een andere. “Ik wil weer terug naar mijn blauwe hemel.... ik ben bang om naar de aarde te gaan”..... snikte het kleine vlokje, terwijl het zich verder omhoog probeerde te worstelen.

De neerdalende vlokken keken meewarig naar het huilende vlokje en vertelden aldoor dat zoiets onmogelijk was. “Een sneeuwvlok wordt geboren om af te dalen naar de aarde”, sprak opeens een rustige stem naast het snikkende vlokje. Wanhopig klampte het vlokje zich aan hem vast. “Ik ben bang... ik wil weer omhoog naar de hemel... ik... ik wil niet verstikt of vertrapt worden...”. “Rustig maar, dat gebeurt ook niet”, sprak de dikke sneeuwvlok. “Ik blijf vlakbij je en houd je stevig vast. Onderweg zal ik je alles uitleggen over wat er gaat gebeuren en wat onze missie is”.

Het vlokje droogde zijn traantjes waardoor het uitgroeide tot een stevigere vlok. “Zo zie je er al een stuk beter uit”, zei de dikke vlok. “Kom nu maar mee dan gaan we samen rustig beginnen aan de afdaling”. “Luister”, begon de sneeuwvlok, terwijl ze langzaam naar de aarde zweefden. “De bedoeling is dat wij sneeuwvlokken een wit kleed over de aarde leggen. Alle gebouwen, huizen en straten zullen door ons worden bedekt waardoor alle geluiden die je nu hoort zachter zullen klinken. Zie je al die mensen hollen en draven met hun pakjes, eten, drinken of weet ik wat?” Het kleine vlokje knikte. “Het is nu bijna donker buiten”, vervolgde de sneeuwvlok. “De mensen willen graag op tijd thuis zijn, maar wat zij nog niet weten is dat wij vannacht met elkaar zo'n dikke laag sneeuw zullen vormen dat de mensen voorlopig hun huizen niet meer uit kunnen.



En dan breekt eindelijk het moment aan dat de mensen tijd zullen nemen om zich te bezinnen, zich zullen realiseren wat het Kerstfeest eigenlijk betekent n.l. dat er tweeduizend jaar geleden een Kindje werd geboren in een stal om Vrede, Liefde en Verdraagzaamheid te prediken”. (Floor de Vries)

---

## DRUK, DRUK, DRUK !!!

---

Kennen jullie dat, al die dingen die op je afkomen, alles wat je nog moet doen. Onze agenda die vol staat en al onze vrije tijd in beslag neemt. Afspraken, werken die we moeten doen, de kinderen, hobby's, tijd voor onszelf enz. Die dagelijkse beslommeringen nemen ons zo vaak in beslag. Dit overkwam ook Marta, toen Jezus op bezoek kwam, zij had het te druk om tijd voor Hem vrij nemen.



Misschien denken jullie nu wel : ik zal Jezus nooit negeren als Hij bij mij op bezoek zou komen! Maar is dat wel zo? Hoe gemakkelijk gaat een dag niet voorbij zonder dat je tijd hebt genomen om te bidden, zonder Hem te danken en te dienen, zonder in Gods woord te lezen. Ik ken dat en jullie vast ook.

We kunnen daar verandering in brengen, laten we er onze agenda eens bijnemen. Staat die van jou weer zo vol ? Wie zet er al die taken in? Doen wij dat niet zelf? Misschien moeten wij onze dagen wat beter besteden. Onze drukte, chaos en zorgen ontnemen ons de kans om stil te staan bij God. Daardoor missen wij iets geweldigs, wij beginnen zo vaak een nieuwe dag zonder Gods leiding.

Als wij een dag beginnen zonder tijd te nemen om God te ontmoeten beginnen wij onze dag in zwakheid. Hoe vaak lijken wij niet op Marta? En dit terwijl we weten dat de tijd die we besteden aan God nooit verspilde tijd is.

DUS!!!! Leg nu ook in je agenda elke dag een afspraak vast met God. Hij wil elke dag tijd met ons delen. Laten wij daar samen werk van maken.

Annick Van den Broeck

---

## WIST JE DAT ...

---

- ... de Heer ons een hoopvolle toekomst zal geven?  
(Jeremia 29:11)
- ... de Heer Zijn woord houdt, Zijn beloften nakomt en trouw aan ieder die Hem liefheeft en die doet wat Hij gebiedt?  
(Deuteronomium 7:9)
- ... het nut van een vroom leven grenzeloos is omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal  
(1 Timotheüs 4:8)
- ... de Heer, onze God, in ons midden is en dat Hij de held is die ons bevrijdt? (Sefanja 3:17)
- ... Christus ons bevrijd heeft opdat wij in vrijheid zouden leven? (Galaten 5:1)
- ... de Mensenzoon gekomen is om te zoeken en te redden wat verloren was? (Lucas 19:10)
- ... als we in Hem blijven, we vol vertrouwen kunnen zijn wanneer hij verschijnt en dat we ons dan niet hoeven te schamen bij Zijn komst? (1 Johannes 2:28)
- ... hij zichzelf voor ons gegeven heeft om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot Zijn volk te maken?  
(Titus 2:14)
- ... God de wereld zo lief had dat hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft? (Johannes 3:16)



---

## COLOFON

---

De **Kerkgids** van de **Evangeliekerk Dendermonde** verschijnt iedere 1<sup>ste</sup> zondag van de maand, met uitzondering van augustus.

Jaarabonnement €7 (over te maken op onderstaand rekeningnummer)

### **Kerkenraad**

#### *Predikant*

ds. Peter Smits | Kerkstraat 19 | 9200 Dendermonde  
pchsmits@gmail.com | 052 65 07 48 | 0470 54 19 59

#### *Scriba*

Chris Willems-De Pauw | Broekkantstraat 37 | 9200 Dendermonde  
c.depauw@scarlet.be | 052 33 00 09 | 0473 32 35 00

#### *Leden*

Aloys Kabano | aloyskabano@yahoo.fr | 0478 58 06 22  
Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54  
Willy Kabera | willykabera\_4@hotmail.com | 0484 82 93 50

### **Bestuursraad**

#### *Voorzitter*

Alexandre Gasana | agasana@hotmail.com | 0484 10 32 40

#### *Secretaris*

Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54

#### *Penningmeester*

Victoire Hauwelaert | samelleke@hotmail.com | 0477 17 71 84

#### *Leden*

Annick Van den Broeck | vandenbroeckannick@hotmail.com |  
0485 02 35 80  
Chris Willems-De Pauw | c.depauw@scarlet.be | 0473 32 35 00

#### *Rekeningnummer*

BE06 0000 6932 8122 "Bestuursraad v.d. Protestantse Kerk  
Dendermonde"

### **Internet**

*Website* [www.evangeliekerk.be](http://www.evangeliekerk.be)

*Facebook* [www.facebook.com/ProtestantseKerkDendermonde](http://www.facebook.com/ProtestantseKerkDendermonde)  
[www.facebook.com/vrouwenochtend](http://www.facebook.com/vrouwenochtend)

---

ER KOMT EEN NIEUWE MORGEN ...

---



*Er komt een nieuwe morgen  
Want het Woord breekt door  
In harten die diep verborgen  
Wachten op een engelenkoor*

*Er komt een nieuwe morgen  
Want het Woord wordt licht  
In harten die vol met zorgen  
Wachten op een goed bericht*

*Er komt een nieuwe morgen  
Want het Woord overwint  
In harten die zijn geborgen  
in de beloften van het Kind*

*Ronald Lammers  
Uit: Heimwee naar morgen*