

Afgiftekantoor: **9200 Dendermonde 1**
Erkenning: P206517



Verenigde Protestantse
Kerk in België
Evangeliekerk Dendermonde



PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Kerkgids

Evangeliekerk Dendermonde

Jaargang 45 nr. 11,
december 2016



VU: Ds. P. Smits
p.a. Lindanusstraat 2
9200 Dendermonde

*'Ik ben het licht van de
wereld: wie Mij volgt, zal
nooit meer in de duisternis
wandelen, maar hij zal het
licht van het leven hebben.'*
(Johannes 8:12)

TER OVERDENKING

*“Onze ziel verwacht de HERE,
Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, in Hem verheugt zich ons hart,
ja, op zijn heilige naam vertrouwen wij.
Uw goedertierenheid, HERE, zij over ons,
gelijk wij op U hopen.”* (Psalm 33:20-22)

Nooit ben ik vergeten dat we de laatste strofe van Psalm 33 zongen in de trouwdienst van vrienden van ons, nu bijna dertig jaar geleden. Er gebeurde iets ongebruikelijks: een wijziging werd aangebracht in de berijming van het psalmvers. We zongen niet: “Stel Uw vriend'lijk hart, op Wiens gunst wij hopen, eeuwig voor ons open; weer steeds alle smart.” Maar op voorstel van de dominee zongen we als laatste regel: “*Heilig* alle smart.”

Het is niet goed om eigenhandig bijbelteksten naar onze smaak te veranderen. Maar in het geval van een door mensen gemaakte psalmberijming ligt dat toch anders. Omdat de bruid in haar jonge jaren al veel verdriet had meegemaakt, vond de dominee het realistischer om ons psalmgebed licht te wijzigen. We vroegen niet of God ons zou *behoeden* voor alle smart, maar of Hij alle smart voor ons zou *heiligen*. Dat wil zeggen: dat zelfs verdriet en narigheid die ons overkomen, zouden meewerken ten goede (in lijn met Romeinen 8:28).

Het psalmgedeelte hierboven kunnen we een adventstekst noemen. De werkwoorden *verwachten*, *vertrouwen* en *hopen* worden gebruikt. Dat is passend bij deze tijd van het jaar - met zijn korte dagen en lange nachten - én het is passend voor alle tijden. Er heerst zoveel duisternis, de journaals zijn gevuld met narigheid en slecht nieuws, en wat goed is in de wereld en in de mensen lijkt vaak schuil te gaan ‘achter de wolken’.

Maar Israël - hij die strijdt met God! - is een gelovig volk. Het is zijn roeping in de wereld om tegen alle donkerheid in te blijven hopen op Gods interventie, Hemzelf te blijven verwachten. Psalm 130 drukt het zo mooi uit (vers 6): 'mijn ziel wacht op de HERE, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen.' Ook daar is sprake van hopen op Gods goedertierenheid, dat is: zijn vriendelijkheid, zijn liefdevolle goedheid, het licht van zijn aangezicht dat Hij over ons laat schijnen.

Wie deze goedertierenheid eens geproefd heeft, weet dat er niets beters bestaat in heel de wereld. Dat, zonder dat je het kunt verklaren, zelfs de donkerste nacht dat licht niet kan uitdoven! Daarom is het ook niet vreemd dat midden tussen de 'adventswerkwoorden' ineens ook het woord '*verheugen*' opduikt. De vaste verwachting dat God komt, doet ons nu reeds blij worden.

En hebben wij niet reden te meer om ons te verheugen? Wij hebben er weet van dat God gekomen *is!* Deze maand, al gauw na de kortste dag, vieren wij het kerstfeest. Want 'toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden' (Titus 3:4). 'Jahweh redt' is zijn naam: Jezus! Door zijn kruisdood en verrijzenis heeft - ook voor ons en de onzen! - de dood niet meer het laatste woord.

Jawel, dat strookt nog altijd niet met onze levenservaring. Hoe bitter is de dood van een geliefde! Hoe zwaar kan het lijden zijn, fysiek en psychisch, dat wij dragen moeten. Hoe zinloos kan alles lijken, hoe uitzichtloos kan het zijn. En tóch... wij blijven, met Israël en met de hele schepping, uitzien naar de komst van God, onze redder. Wij verwachten zijn *wederkomst*, wanneer Hij alles nieuw zal maken, alles goed zal maken, voorgoed!

Onze ziel verwacht de HERE.

Maranatha, kom spoedig, Heer Jezus!

ds. Peter Smits

GEMEENTENIEUWS

In onze gedachten

Op 24 november is Henny Buyskens-Jeltema gestorven op de leeftijd van 71 jaar, vrij onverwachts maar niet onvoorbereid. Kort voor haar overlijden zong zij 'God van trouw' (Opwekking 542). De begrafenisdienst in de Evangeliekerk mocht daarom een troostrijk moment zijn. Bidden wij voor Henny's echtgenoot Petrus Buyskens en voor haar kinderen en kleinkinderen. Ook Marie-Louise Cooremans is in onze gedachten en gebeden. Nadat zij reeds 12 begrafenis in 2016 moest meemaken, ontving zij op 1 december het verdrietige bericht dat haar broer gestorven is. Bidden wij voor haar en voor allen die rouwen om Gods kracht en nabijheid!

Schoenendoosactie

Het resultaat van deze actie mag opnieuw gezien worden: 53 schoenendozen werden gevuld met allerlei materiaal om een kinderhartje blij te maken met kerst! Hartelijk dank aan alle helpers!

Advent-Opendeur

Op elke zaterdag van de advent (dus op 3, 11, 17 en 24 dec.) zal de kerk open staan voor bezoekers van 15u tot 17u. In de stilte van Gods huis willen we mensen de gelegenheid geven om tot rust te komen en God te ontmoeten.

Een echt programma zal er die namiddagen niet zijn. Het zijn stiltemomenten in de drukke winkelwedloop.



Kerstmarkt

Op 11 december staan we met een stand voor het kerkgebouw. Helpende handen zijn altijd welkom! Geef maar een seintje aan Conny!

Kerstfeest voor de vrouwen

Op 21 december vieren we kerstfeest met de vrouwen van binnen en buiten de gemeente. Iedere vrouw is welkom. Het



wordt een gezellig samenzijn waarin we toch even stilstaan bij de komst van Jezus. Dit jaar willen we vragen of je een warm of koud gerechtje mee wil nemen. Wij zorgen voor drinken. Vanaf

19.00 uur is de deur open! Als afsluiter willen we mekaar verrassen met een kerstpakje (iedereen brengt iets mee ter waarde van max. 5 euro). Ken je nog vrouwen die graag zouden komen? Trek ze over streep, het loont de moeite!

Kerstmis

Opgelet: op 25 december begint de dienst om 11u. Wil je graag een liedje zingen (of horen)? Heb je een mooi kerstgedicht in gedachten? Geef het door aan de predikant.

Na de dienst volgt een gezamenlijke maaltijd in de bovenzaal.



Gezegende Kerstdagen

BELIJDENISCATECHESE

In één week tijd kwamen drie vrouwen naar mij toe met de vraag of ze kunnen gedoopt worden en/of belijdenis doen. De kerkenraad heeft intussen met vreugde kennis genomen van hun voornemen! Eind november ben ik begonnen catechese te geven aan Nahid Raisi en Ameneh Sadeghi, beiden geboren in Iran. In een intensief traject willen we ons samen voorbereiden op hun doop.

Begin januari 2017 wil ik beginnen belijdeniscatechese te geven aan Yeni Willems. In een serie van 12 geloofsgesprekken gaan we ons voorbereiden op de openbare belijdenis van het geloof. Wie hieraan óók wil deelnemen, wordt van harte uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met mij. Ik denk dan met name aan onze jongeren. We hebben de afgelopen tijd met elkaar gesproken over deelname aan het Heilig Avondmaal: niet je leeftijd is daarvoor het belangrijkste criterium, maar de vraag of je van harte gelooft dat Jezus Christus jouw Heer en Heiland is. Dat jullie intussen mee avondmaal gevierd hebben, stemt ons blij en dankbaar. Tegelijk kan de start van deze catechese een mooi moment zijn om ook voor jezelf na te gaan of het niet goed zou zijn om belijdenis te doen - als je dat nog niet eerder deed.

Maar niet alleen jongeren worden uitgenodigd, ook voor alle volwassenen staat de belijdeniscatechese open. En zelfs als je op dit moment nog niet zeker weet of je al binnenkort zou willen belijdenis doen, ben je van harte welkom om mee te doen. De 12 gesprekken zijn een mooie manier om je (opnieuw) te verdiepen in het christelijk geloof. Dus opnieuw: maak gerust een afspraak met me voor een gesprek. In de loop van deze maand wordt de startdatum gepland. Laten we bidden om Gods zegen over deze voorbereidingstrajecten. En 'laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof' (Hebreeën 12:2a)!

ds. Peter Smits

"TUSSEN VOLEINDING EN ADVENT"

nu de nachten
langer worden
kouder
banger

nu de dagen
schraller worden
de mensen
tasten
naar wat liefde is

snakken wij
naar een woord van U
een open deur
waardoor Gij binnenkomt

turen wij
naar de dag van morgen

de dag van morgen
ach wanneer

breek bij ons in
o God
die liefde zijt
en zaai in ons uw licht



Jan Groenleer



Jeugdhoek



Adventsverhaal, God gaat op tournee

De Manager Engel riep zijn team bij elkaar. 'Engelen', zei hij, 'Ik heb opdracht gekregen om Gods tournee voor te bereiden. Hij wil gaan optreden voor de mensen op aarde. Jullie moeten een route plannen, zalen afhuren, hotels regelen, vervoer, techniek. Hup, aan het werk! Morgen om dezelfde tijd hier verzamelen voor werkoverleg!'



De engelen stoven alle kanten op. Een dag later zaten ze weer op de wolk voor het werkoverleg. Ze hadden alles al voor elkaar: de wereldtournee zou in de zomer beginnen, om te beginnen in Amerika, dan in Europa, en zo de hele wereld rond. De grootste zalen waren geboekt, de mooiste paleizen om te overnachten, een privéjet, elf limousines en de beste geluidsinstallatie. De presidenten, prinsessen en koningen van alle landen waren uitgenodigd. Ze wilden allemaal graag naar God komen luisteren. De Manager Engel was ontzettend trots op zijn team!

Maar de volgende dag had de Manager Engel een onthutsende boodschap: God vond het niets. 'Hij wil niet in zijn eentje op het toneel staan en aangestaard worden en toegejuicht. Hij wil niet in paleizen slapen en niet in limousines rijden. Hij wil meer onder de mensen zijn!'

De Manager Engel gaf zijn team opdracht om alles af te zeggen en een tournee onder de mensen te regelen. Dat bleek veel moeilijker. Een week later was het hele team terug. Maar het was wel gelukt! 'We hebben slaappleatsen geregeld in alle grote steden van de wereld. Daar kan God de straat opgaan en heel veel mensen toespreken. We gaan van start in de lente, want dan lopen de winkelstraten en de terrassen weer vol.' De Manager Engel knikte tevreden en nam het plan mee naar God.



De volgende dag kwam hij terug bij het team met een somber gezicht. 'God wil het zo niet. Hij wil niet op straten en pleinen staan roepen tegen mensen die druk zijn met zichzelf, zegt Hij. Hij wil gewone mensen ontmoeten, in alle rust'. De engelen bleven nog uren met elkaar vergaderen. Want hoe moest dat nu georganiseerd worden: bezoek van de grote God bij gewone mensen in hun kleine huisjes? Toch vlogen ze uit om de tournee voor de derde keer te regelen. Huis na huis klopten ze aan. Het was de moeilijkste klus die ze ooit hadden gedaan. Toen ze een week later terugkwamen, vertelden ze allemaal ongeveer hetzelfde: 'Ik heb bij alle huizen gevraagd of God welkom was. Maar bijna iedereen vond het raar, ze geloofden het niet, ze hadden geen tijd of geen plek. Ik heb maar een paar adressen kunnen opschrijven.'

Alles bij elkaar was het tóch een indrukwekkende lijst met adressen op de hele planeet, waarmee de manager engel

terug kon naar God. De engelen slaakten een zucht van verlichting en gingen naar de Melkweg om een potje te poolen.

Een week later kwam de Manager Engel terug met een gezicht als een regenwolk. 'Ik heb slecht nieuws', zei hij. 'God wil niet bij mensen in huis komen. Dat is niet dichtbij genoeg, zegt Hij. Hij wil in hun HART komen. "Hoe moet ik dát nu regelen, Heer!" riep ik "Mijn team raakt gedemotiveerd! Hoe vinden we een hart waar U in past en hoe komt iedereen dat dan te weten? Wie bereikt u daar nu mee?" Toen heeft God gezegd dat we op zoek moeten naar een jonge vrouw die helemaal vol is van zijn woord. Hij wil haar bezoeken en...' De Manager engel liet een stilte vallen, 'Hij wil mens worden. Hij wil dat zij zijn Zoon negen maanden draagt en dat Hij geboren wordt onder de mensen, als haar zoon. Een baby.' 'Wat??' riepen de engelen. 'Wil God zó klein zijn? Hoe zal dat geschieden?' Ze waaiden ongelovig met hun vleugels. De Manager Engel zuchtte. 'Gods Geest zal hiervoor zorgen. En ik moet het haar gaan vertellen. Vlug, ga haar zoeken!' Gelukkig had God duidelijke instructies gegeven. Ze heette Maria en ze woonde in Nazaret bij Jozef, met wie ze zou gaan trouwen. Ze was van jongsafaan al vol van God. Ze droeg Hem in haar hart. Ze wist wat God had beloofd aan Abraham en aan zijn nakomelingen, zo talrijk als de sterren aan de hemel: dat de rijken van hun tronen af zouden worden geduwd en de arme en nederige menen erop getild. Zo goed kende ze God. Dit meisje Maria, met de sterren in haar ogen, bij haar wilde God mens worden. Al na een dag kwam het team terug. Ze hadden Maria gevonden. De Manager Engel ging direct bij haar langs en legde uit wat Gods bedoeling was. Ze schrok! God, zó groot... een mens zó klein? Toen keek ze de Manager Engel



aan en zei: 'God is welkom, altijd!' En daarna werd ze blij, zó blij, dat ze de hele dag neuriede en zong over God die zijn belofte nakomt.

De Manager Engel en zijn team zaten beteuterd bij elkaar op de wolk. Was dit nu alles? Zat hun werk erop? Was er niets meer te regelen, te doen? De maanden gingen voorbij, het werd winter. Er werd een volkstelling gehouden in het land waar Maria en Jozef woonden. Ze gingen op reis om zich te laten inschrijven in Betlehem, de stad waar Jozefs voorouders vandaan kwamen. Maria was inmiddels hoogzwanger. Er was geen hotel, geen herberg, geen huis waar ze konden overnachten. De engelen zaten zich te verbijten. Wat was dit slecht georganiseerd! Maar God wilde niet dat ze ertussen kwamen. 'Het is goed', zei God. 'Ga maar kijken.'

En toen mochten de engelen afdalen naar Betlehem, waar Maria en Jozef onderdak hadden gevonden in een kleine stal. Daar op het hooi in de voerbak lag een kindje, Maria's zoon, God op aarde bij de mensen, Immanuel. Het was stil in de stal, de enige getuigen waren Maria, Jozef, de os en de ezel. Ze fluisterden vol liefde.

'Ik hoop dat de komst van God toch nog wat volk trekt', mompelde de Manager Engel, 'dat het nog iets wordt met die tournee. 'Kijk!', riep hij tegen zijn engelenteam, 'Zien jullie die herders daar, die in het veld de wacht houden bij hun schapen? Ga ze vertellen over de geboorte van de zoon van God!!' De hele schare stoof weg in een wolk van licht. De Manager Engel keek hen na tot ze een kleine stralenkrans waren geworden. 'Mooi', zei hij bij zichzelf, 'Herders. Je moet toch ergens beginnen'.



Wist je dat

... advent de benaming is voor de periode vóór kerst?

... het woord "advent" komt van het Latijnse woord "adventus", dat "komst" betekent?

... het liturgisch jaar begint met de advent?

... de advent vier zondagen voor kerst begint?

... de advent een tijd is van stil worden en verwachten, van voorbereiden en leven naar het kerstfeest toe?

... de advent ook de periode is van verwachting van Jezus' wederkomst op het einde der tijden?

... de eerste gedrukte adventskalenders stammen uit de jaren 1900 en dat er achter elk luikje een Bijbelvers zat?

... wanneer de nacht ten einde loopt, de dag aanbreekt?
(Rom. 13,12)

... het opstellen van een kerststal een idee is van Franciscus van Assisi die in 1223 een levende kerststal opzette in het dorpje Greccio (Italië)?

... we met kerst herdenken dat God ons leven is gaan delen, met alles wat erbij hoort: vreugde, verdriet, lijden en dood?

... de os en de ezel uit de kerststal verwijzen naar een vers uit Jesaja: "een os kent zijn eigenaar, een ezel de krib van zijn meester"? (Jesaja 1, 3)

... dat God ook van ons vraagt dat wij ons kwetsbaar en dienend opstellen? (Johannes 13, 15)

COLOFON

De **Kerkgids** van de **Evangeliekerk Dendermonde** verschijnt iedere 1^{ste} zondag van de maand, met uitzondering van augustus.

Jaarabbonnement €7 (over te maken op onderstaand rekeningnummer)

Kerkenraad

Predikant

ds. Peter Smits | Kerkstraat 19 | 9200 Dendermonde
pchsmits@gmail.com | 052 65 07 48 | 0470 54 19 59

Scriba

Chris Willems-De Pauw | Broekkantstraat 37 | 9200 Dendermonde
c.depauw@scarlet.be | 052 33 00 09 | 0473 32 35 00

Leden

Aloys Kabano | aloyskabano@yahoo.fr | 0474 21 45 73
Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54
Joyeuse Uwingabiye | uwingabiye@hotmail.com | 0478 88 85 31

Bestuursraad

Voorzitter

Alexandre Gasana | agasana@hotmail.com | 0484 10 32 40

Secretaris

Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54

Penningmeester

Victoire Hauwelaert | samelleke@hotmail.com | 0477 17 71 84

Leden

Annick Van den Broeck | vandenbroeckannick@hotmail.com |
0485 02 35 80
Chris Willems-De Pauw | c.depauw@scarlet.be | 0473 32 35 00

Rekeningnummer

BE06 0000 6932 8122 "Bestuursraad v.d. Protestantse Kerk
Dendermonde"

Internet

Website www.evangeliekerk.be

Facebook www.facebook.com/ProtestantseKerkDendermonde
www.facebook.com/vrouwenochtend

Psalmen voor nu 130 - Uit de diepten

- 1- Uit de diepten roep ik U
Heer, mijn God,
ik heb U nodig, Here, luister,
nu ik schor gebeden fluister,
luister toch,
Heer, luister toch.

- 2- Als U niets dan zonden zag,
Heer, mijn God,
wie bleef in leven? Maar U wilt nu
juist vergeven. Dus verdient U
diep ontzag,
ons diep ontzag.

- 3- Ik blijf wachten tot U komt,
Heer, mijn God.
Ik blijf nog sterker op U wachten
dan een mens in lange nachten
wacht op licht,
het morgenlicht.

- 4- Israël, hoop op de Heer.
Hoop op God,
want Hij heeft zich aan jou verbonden.
Hij verlost je van je zonden.
Hij maakt vrij.
Hij maakt jou vrij!

tekst Rien van den Berg
melodie Sergej Visser