

Afgiftekantoor: **9200 Dendermonde 1**
Erkenning: P206517



Verenigde Protestantse
Kerk in België
Evangeliekerk Dendermonde



PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Kerkgids

Evangeliekerk Dendermonde

Jaargang 48 nr. 4,
april 2019



VU: Ds. P. Smits
p.a. Lindanusstraat 2
9200 Dendermonde

*“Want wie mij vindt,
vindt het leven,
en ontvangt de gunst van
de HEER.”
Spreuken 8:35*

TER OVERDENKING

*Simon Petrus antwoordde Hem: Here, tot wie zullen wij heengaan?
Gij hebt woorden van eeuwig leven.* Johannes 6:68

We volgen deze weken Jezus op zijn lijdensweg. Het is geen aantrekkelijke route, maar toch koos Jezus welbewust de weg naar Jeruzalem. Van de talloze mensen die Jezus gevolgd waren, haakten er velen onderweg af (Johannes 6:60-66). Jezus kende hun bezwaren: 'Zijn woorden zijn hard, wie kan daarnaar luisteren?' En hij stelde hen de kritische vraag: 'Ergeren jullie je hieraan?' Het herinnert aan de 'zaligspreking': 'Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt.' (Matteüs 11:6) Jezus brengt dit in verband met zijn werken: blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt.

Je zou denken dat dit toch prachtige dingen zijn?! Blijkbaar kunnen velen zich er ook aan ergeren. En het is alsof Jezus zich voor een moment naar ieder van ons keert, en ons persoonlijk de vraag stelt: 'Neem je soms ook aanstoot aan wie ik ben en wat ik doe?' Zo deed hij het ook bij de twaalf. Jezus vroeg hun: 'Willen jullie soms ook weggaan?' Je proeft de teleurstelling in zijn vraag, maar ook de ongekende hoogte van Jezus: wees eerlijk tegenover jezelf en tegenover mij!

De veertigdagentijd nodigt uit om bij onszelf na te gaan waarom we naar de kerk gaan. Is het omdat anderen dat van ons verwachten, of omdat het nu eenmaal zo hoort? Jezus peilt dieper, hij zoekt ons hart. En hij probeert niet krampachtig zoveel mogelijk volgelingen bij zich te houden. Nee, recht op de man af vraagt hij: weet je wel zeker dat je bij mij wilt blijven horen?

Simon Petrus geeft antwoord: 'Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven.' Het is niet minder dan een geloofsbelijdenis, een beslissend keuzemoment. Deze leerling geeft er blijk van dat hij in de woorden van Jezus iets hoger en dieper geproefd heeft dat hij nergens anders in de wereld kon vinden. En voor hem staat het vast: dit wil ik nooit meer kwijt!

In de context van het Johannes-evangelie mogen we hierbij met name denken aan de 'Ik ben'-uitspraken van Jezus. Keer op keer neemt hij de Godnaam 'IK BEN DIE IK BEN' in de mond en past ze op zichzelf toe. Ik ben het brood dat leven geeft. Ik ben het licht voor de wereld. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het zindert van het leven! En de leerlingen die blijven, hebben ontdekt dat dit leven bij Jezus - en bij hem alleen! - te vinden is.

Korte tijd later zullen ze trouwens toch één voor één hem verlaten. Niet alleen Judas Iskariot, die hem verraden zou, ook Simon Petrus, die hem verloochenen zou, en Johannes, de leerling van wie Jezus hield, en al de anderen... Als het erop aankomt, kan niemand hem volgen op zijn kruisweg. In Johannes 13:1 wordt het zo treffend verwoord: 'Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan.' Juist daarin is bij hem, en in zijn woorden, het ware leven te vinden! Door kruis en opstanding heeft hij het verworven om het gul uit te delen.

Het lied *Hij ging de weg zo eenzaam* (Liedboek 560) vertolkt dit op een eenvoudige maar ontroerende manier. Niet alleen voor de vrienden die hem verlieten, zelfs voor de vijanden die hem aan het kruis sloegen, wilde Jezus die weg gaan. En ja, *ook voor ons* wilde Jezus die weg gaan: *voor allen, ook voor ons*. Dat mogen we vieren, op Goede Vrijdag en met Pasen en ieder dag!

ds. Peter Smits

GEMEENTENIEUWS

Zangdienst in Gent-Brabantdam 17 maart

Dankbaar kijken we terug op een mooie, muzikale ontmoeting met de gemeente van Gent-Brabantdam. Niet alleen de kerkdienst zelf was een prachtig moment van gezamenlijke lofprijzing en dankzegging, maar ook de maaltijd erna was een gelegenheid om onze Gentse broeders en zusters beter te leren kennen.

Koffiestop

Op 29 maart werd voor het eerst samen met de katholieke gemeenschap een koffiestop georganiseerd aan de Colruyt op de Oude Vest. Dankzij deze toffe samenwerking kunnen we een bedrag van €400 overmaken voor het werk van Broederlijk Delen. Dit jaar worden boerenfamilies in Guatemala ondersteund in hun strijd tegen armoede en ondervoeding. Broederlijk Delen helpt hen grond te verwerven zodat ze hun eigen voedsel kunnen produceren en een inkomen kunnen genereren uit de verkoop van hun landbouwproducten op de lokale markten. Hartelijk dank aan de gulle gevers!

Gemeentevergadering 31 maart

De gezamenlijke soepmaaltijd op 31 maart gaf ons een warm gevoel van verbondenheid met elkaar. Maar ook de gemeentevergadering zelf werd in dezelfde sfeer verdergezet. Zo werden zowel Erik Schillemans als Willy Kabera met unanimitieit (her)verkozen als kerkenraadslid. Dat betekent ook dat ze zich gedragen weten om verder te werken in dienst van de gemeente. Daarna werden de verschillende activiteiten besproken aan de hand van een PowerPointpresentatie en de verschillende verslagen die allemaal werden goedgekeurd. Ten slotte werden de resultaten van de enquête besproken en werd nagedacht over de organisatie van feesten waarbij een groot aantal mensen verwacht wordt.

Goede Week

Als voorbereiding op Pasen kan u op maandag, dinsdag en woensdag een kort avondgebed bijwonen telkens om 20u. Op Witte Donderdag is er een kerkdienst in Aalst (om 20u). Deze dienst is bedoeld als een gezamenlijke dienst van Aalst, Denderleeuw en Dendermonde waarin we samen het Heilig Avondmaal vieren. Op Goede Vrijdag hebben we dan weer een dienst in Dendermonde (om 20u). Zo wordt u de gelegenheid geboden om even stil te staan bij het geweldige offer dat Jezus voor ons bracht. Ook voor u!



Pasen

Ondertussen is ook het Paasontbijt uitgegroeid tot een oprecht ontmoetingsmoment met mensen van binnen en buiten de kerk. En al is iedereen uiteraard welkom blijft het toch handig voor de organisatie als u zich op voorhand inschrijft bij Daniel of Marleen Lammens. Vanaf 9u kan iedereen aan het ontbijt aanschuiven. Alhoewel dit gratis is zal er vanaf 7 april een collectebus staan waarin u een vrijwillige bijdrage kan

deponeren om de onkosten te dekken. Na het ontbijt, dat zoals gewoonlijk weer zeer uitgebreid en goed verzorgd wordt door Katleen, volgt de kerkdienst om 10u30. Dit jaar wordt de Paasdienst extra feestelijk omdat er alweer iemand belijdenis zal doen als uitdrukking van zijn geloof in onze reddende God. Daar kunnen we alleen maar dankbaar voor zijn!

Gezegende Paasdagen!

RESULTATEN ENUËTE KERKGIDS

Hoewel het aantal ingevulde formulieren beperkt bleef tot acht exemplaren, kwamen er ook mondeling heel wat suggesties binnen zodat we toch een goed beeld kregen van wat het kerkblad voor de lezers betekent. De algemene tendens is een gevoel van tevredenheid over inhoud, taalgebruik, lettergrootte aantal pagina's en frequentie van de kerkgids. Ook bleken de meeste lezers het ganse blad te lezen. De interesse in een digitale nieuwsbrief waarin korter op de bal gespeeld wordt, is voldoende groot om het verder te bespreken op de kerkenraad.

Verder enkele losse suggesties of opmerkingen:

- degelijk en inspirerend. Dank!
- vraag naar meer kleur in het tijdschrift
- soms onderlijnen van woorden of zinsdelen
- beperkt verslag uitbrengen van de kerkenraadsvergaderingen (zonder pastorale of gevoelige zaken)
- handig dat het rooster in het midden staat zodat het er gemakkelijk kan uitgenomen worden voor op een prikbord
- rubriek met gebedspunten toevoegen (kan ook zonder namen te noemen)
- rubriek 'Tel uw zegeningen' toevoegen (waarbij gemeenteleden ook dingen kunnen doorgeven waar ze dankbaar voor zijn)
- lijst met aanbod van talenten maken zodat iemand die hulp nodig weet bij wie hij terecht kan (resultaat van die lijst éénmalig in de kerkgids plaatsen)
- belangrijke afspraken ook in een andere taal vermelden (eventueel een nieuwsbrief maken voor nieuwkomers waarin alle activiteiten vermeld staan, belangrijk om te laten voelen dat iedereen welkom is)

Hartelijk dank aan iedereen die hielp mee te denken over hoe we de kerkgids kunnen verbeteren tot een echt contactblad!

WIST JE DAT ...

- ... niemand ons kan roven uit de hand van onze Vader?
(Johannes 10:29)
- ... al moeten we nog korte tijd lijden, God ons geroepen heeft om in Christus Jezus deel te krijgen aan Zijn eeuwige luister?
(1 Petrus 5:10)
- ... God ons sterk en krachtig zal maken zodat we staande zullen blijven en niet meer zullen wankelen? (1 Petrus 5:10)
- ... wie Gods wil doet, tot in eeuwigheid blijft?
(1 Johannes 2:17)
- ... God de wereld zo lief had dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft? (Johannes 3:16)
- ... God ons eeuwig leven geschonken heeft en dat leven in Zijn Zoon is? (1 Johannes 5:11)
- ... de geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, ons een eeuwige luister brengt die alles omvat en alles overtreft?
(2 Korintiërs 4:17)
- ... het loon van de zonde de dood is, maar het geschenk van God het eeuwig leven is in christus Jezus, onze Heer?
(Romeinen 6:23)
- ... wie het water drinkt dat Jezus hem geeft, nooit meer dorst zal krijgen? (Johannes 4:14)
- ... het water dat Jezus geeft een bron wordt waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft? (Johannes 4:14)





Jeugdhoek



Het sprookje van verdriet



Er was ooit een klein vrouwtje, dat op een stoffig pad langs een akker wandelde. Ze was al heel oud, maar haar gang was licht en ze had in haar gezicht de frisse glimlach van een jong meisje.

Op een gegeven moment zag ze aan de rand van het pad een in elkaar gezonken figuur zitten. Ze bleef staan en bekeek hem aandachtig. De zittende persoon leek op een grijze deken met menselijke contouren.

De kleine vrouw boog naar deze gestalte en vroeg: “Wie ben jij?” Twee levenloze ogen keken op naar haar. “Wie ik ben? Mijn naam is Verdriet.” zei hij heel zachtjes; zo zachtjes zelfs, dat de vrouw hem nauwelijks kon verstaan.

“Ach, jij bent Verdriet?” riep het kleine vrouwtje zo blij alsof ze net een oude vriend had ontmoet. “Jij kent mij?” vroeg het Verdriet wantrouwend. “Natuurlijk ken ik je! Heel vaak zijn wij in het verleden een deel van de weg samen gegaan”. “Ja, maar...ben je dan niet bang voor mij? Waarom ren je niet heel

snel weg?” “Waarom zou ik wegrennen, lieverd?” zei de oude vrouw. Je weet best, dat jij iedereen die wegrenst vroeger of later in zult halen. Maar mag ik vragen, waarom jij dusdanig moedeloos bent?”

“Ik ben zo verdrietig.” zei de grijze gestalte. De oude vrouw ging bij hem zitten. “Nou, vertel mij dan waarom je zo verdrietig bent.” Het Verdriet zuchtte diep. “Ach, weet je” begon hij heel aarzelend en heel verbaasd over het feit, dat iemand wilde luisteren naar zijn verhaal. “Niemand mag mij. Het is mijn bestemming om tussen de mensen te zijn en bij de één en ander een tijdje te vertoeven. Maar als ik kom, dan schrikken ze, ze worden bang, alsof ik een zware ziekte ben. Ze hebben zelfs toverspreuken uitgevonden waarmee ze mij weg willen jagen. Ze zeggen: “Het leven is genieten” en van hun valse lach krijgen ze maagkrampen en ademnood. Ze zeggen: “Wat ons niet dood, maakt ons hard” en vervolgens krijgen ze een hartkwaal. Ze zeggen “ Je moet je vermannen” en ze voelen de pijn in de schouders en in de rug. Ze zeggen: “Alleen zwakkelingen huilen” en door de opgekropte tranen dreigt hun hoofd te barsten. Of ze verdoven zich met alcohol en drugs zo dat ze mij niet hoeven te voelen.”

“Ja, dat is waar”, bevestigde het oude vrouwtje, “ zulke mensen ben ik al vaak tegen gekomen.” Het Verdriet zonk nog meer in elkaar. “ En dit terwijl ik de mensen alleen maar wil helpen. Als ik heel dicht bij ze ben, dan komen ze in contact met zichzelf. Ik help ze een nest te bouwen om hun wonden te verzorgen. Wie verdrietig is heeft een zeer dunne huid. Menig leed breekt open, net als een wond die slecht



genezen is en dat doet zeer. Maar alleen als ze dit verdriet toestaan, als ze alle ongehuilde tranen vergieten, kan een wond echt genezen. Maar de mensen willen dit niet. In plaats dat ze me laten helpen smeren ze een dikke laag make-up op hun littekens. Of ze bouwen een dikke muur van bitterheid om zich heen.”

Het verdriet begon te huilen, eerst heel zwakjes en toen steeds harder en zeer wanhopig. De kleine oude vrouw nam de in elkaar gezonken gestalte in haar armen. Hoe zacht dit aanvoelt, dacht ze en liet haar hand over het trillende hoopje verdriet strijken. “Huil rustig, Verdriet”, fluisterde ze liefdevol. “Rust uit, zodat je weer kracht kunt verzamelen. Vanaf nu moet je niet meer alleen door de wereld gaan wandelen. Ik zal je begeleiden, zo dat de moedeloosheid niet nog meer macht krijgt.”

Het Verdriet stopte met huilen. Vol verbazing keek hij naar zijn nieuwe kameraad. “Maar..., maar – wie ben jij eigenlijk?” “Ik?” zei de kleine oude vrouw met een glimlach – Mijn naam is Hoop.”

Bron: <http://www.omarmdetijger.nl/divers7.htm>





ProFest!

Kent u het al?

ProFest

is de grote feestelijke ontmoetingsdag van de Verenigde Protestantse Kerk in België voor alle

leden, vrienden en sympathisanten op 30 mei, Hemelvaartsdag, in Gent.

Hieronder vindt u het volledige programma:

PROGRAMMA

- 9u30 Inloop, ontvangst met koffie, thee en fruitsap
- 10u Kick-off: welkom, themalied aanleren, voorstelling gemeenten etc...
- 10u45 Ontmoetingsspel, kinder- en tienerprogramma
- 12u Lunch
- 13u30 Sing-in
- 14u Creamarkt
- 16u15 Slotviering
- 17u Einde

Voor de maaltijd kun u zich van tevoren inschrijven:

MAALTIJD

- GOULASH (VLEES OF VEGGIE) + EEN IJSJE OP DE CREAMARKT

Prijs € 8. Kinderen t/m 12 jaar € 6.

Inschrijven en betalen kan tot 13 mei 2019 via de website: www.profest.be of telefonisch op 09 2532900 / 0486 933739 (Marc Loos). Graag duidelijk doorgeven voor hoeveel personen u inschrijft en aantal vlees en veggie. Bedrag overschrijven op rek.nr. BE43 3631 7633 2401 m.v.v. Maaltijd ProFest + naam die bij de inschrijving is doorgegeven.

Er worden nog deelnemers gezocht voor de Creamarkt:

CREAMARKT

- **EEN KRAAMPJE OP DE CREAMARKT?**
Heerlijk slenteren en rondneuzen, de hobby van anderen bekijken, een workshop Bible journaling, djembé of eigentijds kerk-zijn volgen, Indonesische specialiteiten proeven, tweedehands kleding kopen, Afrikaanse haarvlechtjes laten zetten: het kan allemaal op de Creamarkt.
Maar zelf iets aanbieden of verkopen kan ook. Er zijn nog kraampjes beschikbaar. Deelnemen is gratis, de opbrengst is voor uzelf.

Ook mensen die willen zingen of musiceren zijn van harte welkom op de Creamarkt en mogen zich aanmelden.

CRÈCHE

- Tijdens de kick-of, de sing-in en de slotviering is de crèche open voor alle kinderen van 0-3 jaar.

KINDEREN EN TIENERS

- ProFest belooft een geanimeerde en afwisselende dag te worden, ook voor kinderen en tieners, zij doen gewoon alles mee met de anderen. Behalve tijdens het ontmoetingsspel, dan zorgen Projop en SPJ, de Vlaamse en Waalse protestantse jeugdorganisatie, voor een apart programma voor kinderen en voor tieners.

ALLEN HARTELIJK WELKOM OP DONDERDAG 30 MEI IN GENT

COLOFON

De **Kerkgids** van de **Evangeliekerk Dendermonde** verschijnt iedere 1^{ste} zondag van de maand, met uitzondering van augustus.

Jaarabonnement €7 (over te maken op onderstaand rekeningnummer)

Kerkenraad

Predikant

ds. Peter Smits | Kerkstraat 19 | 9200 Dendermonde
pchsmits@gmail.com | 052 65 07 48 | 0470 54 19 59

Scriba

Chris Willems-De Pauw | Broekkantstraat 37 | 9200 Dendermonde
c.depauw@scarlet.be | 052 33 00 09 | 0473 32 35 00

Leden

Aloys Kabano | aloyskabano@yahoo.fr | 0478 58 06 22
Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54
Willy Kabera | willykabera_4@hotmail.com | 0484 82 93 50

Bestuursraad

Voorzitter

Alexandre Gasana | agasana@hotmail.com | 0484 10 32 40

Secretaris

Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54

Penningmeester

Victoire Hauwelaert | samelleke@hotmail.com | 0477 17 71 84

Leden

Annick Van den Broeck | vandenbroeckannick@hotmail.com |
0485 02 35 80
Chris Willems-De Pauw | c.depauw@scarlet.be | 0473 32 35 00

Rekeningnummer

BE06 0000 6932 8122 "Bestuursraad v.d. Protestantse Kerk
Dendermonde"

Internet

Website www.evangeliekerk.be

Facebook www.facebook.com/ProtestantseKerkDendermonde
www.facebook.com/vrouwenochtend

Zoals ik ben, kom ik nabij – Liedboek 377

- 1 Zoals ik ben, kom ik nabij,
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij –
o Lam van God, ik kom.
- 2 Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid –
o Lam van God, ik kom.
- 3 Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt –
o Lam van God, ik kom.
- 4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij –
o Lam van God, ik kom.
- 5 Zoals ik ben, in U te zijn
en Gij in mij, in brood en wijn:
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn –
o Lam van God, ik kom.
- 6 Zoals ik ben – ja, dat ik dan
de lengte, breedte, hoogte van
uw diepe liefde vatten kan:
o Lam van God, ik kom.
- 7 Zoals ik ben: dat ik uw naam
nu al, met alle heiligen saam,
en eens ook voor uw troon beaam –
o Lam van God, ik kom.